



FAMILIEBERICHTEN:

Gedoopt: zaterdag 18 mei

Arthur, zoon van Maguta Mills en Wouter Mooijman

VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR

2 juni: ds. B. Boter, Voorschoten /

9 juni: ds. G.K.M. Smit-de Groot /

16 juni: ds. R. Steenstra, Leiden / 23 juni: dhr. D. Kolff /

30 juni mw. H. van Gosliga, Hazerswoude



BANKREKENINGNUMMERS;

Kerkbijdrage/kerkbalans NL93INGB0002564772 of
NL75RABO0375304 800 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan

Misintenties en overige zaken NL95INGB0000271753
t.n.v. HHPP Sint Jan

VERVOER naar de SINT JAN

Wilt u graag een viering bezoeken maar heeft u geen vervoer? Onderstaande mensen nemen u graag mee:

Leo van der Ham: 071 5610594 / Arnold van Leeuwen: 071 5801793

Joke Olsthoorn (vieringen met Parochiekoor): 071 5802033

Karin van der Salm 071 5801761 / Harry Borst: 071 5803283



HOE KUNT U MISINTENTIES DOORGEVEN

Doe uw bijdrage en een briefje met data en intenties in een envelop en doe dit in de brievenbus bij de kerk. (Onze vrijwilligers van het secretariaat zijn ook wel eens een weekje weg dus doe dit ruim op tijd) **of** doe uw bijdrage in een gesloten envelop en schrijf op de **buitenkant** uw intentie. Geef de envelop af in de sacristie voorafgaand aan de viering waarvoor U uw intentie wilt opgeven.

In alle gevallen geldt, geef duidelijk de naam door van uw intentie en geef goed aan voor welke viering de intentie is bedoeld. Twijfelt u of uw intentie goed is doorgesproken vraag dan voor de viering (in de sacristie) even aan de lector of de naam genoteerd staat.

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN

Redactie: Annie Borst-Mooijman, Burg. van Outerestraat 23

tel: 071 5803283 ✉ oranjeboekje.sintjan@gmail.com

Ook voor aan- en afmelden van de nieuwsbrief

Het is ook mogelijk om de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen.



Parochie HH Petrus en Paulus

SINT JAN'S ONTHOOFDING
ZOETERWOUDE-DORP

NIEUWSBRIEF juni 2019



R.K.kerk Sint Jan **Zuidbuurtseweg 15** 2381 LB Zoeterwoude
Secretariaat: tel. (071) 5801215 ✉ sintjansparochie@hotmail.com
Bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30- 11.30 uur
Pastoor W.Broeders: 06 27140117 w.p.l.broeders@gmail.com

NOODTELEFOON 06 13295436 (uitsluitend voor echte noodgevallen)

VIERINGEN IN JUNI 2019

Zaterdag 1 juni Pinksternoveen

19.00 uur Woord en Gebedsviering M. Onderwater

PK

Zaterdag 8 juni PINKSTEREN

19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden

EK

Zaterdag 15 juni Familieviering

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders

PK

Zaterdag 22 juni

19.00 uur Eucharistieviering Pater van Ulden

PK

Zaterdag 29 juni

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders

JK

Zondag 30 juni

11.00 uur Kinderkerk

PK=Parochiekoor / EK=eigentijdschoor / JK=Jongerenkoor

Na alle weekend vieringen is er koffie in de ontmoetingsruimte





Samen op weg naar Pinksteren

Samen op weg, samen biddend om de Geest, om de kracht van de Helper die Jezus ons beloofd heeft. Dat doen we, zoals al vele jaren, met de Pinksternoveen die tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gehouden als voorbereiding op het Hoogfeest van Pinksteren.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren is er 9 dagen lang elke dag een Gebedsviering in een van de kerken van het oude dekenaat het Groene Hart. De aftrap is op zaterdag 31 mei in de HH Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. Daarna gaat de noveen in twee kringen het groene Hart door om weer samen te komen voor de slotviering op zaterdag 8 juni in de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop.. Op zaterdagavond 1 juni is de viering in onze eigen Sint Jan. Het complete schema van vieringen vindt u op de poster achter in de kerk of op de website www.sintjandd.nl

Dank

Hoewel het mijn bedoeling was om het stil te houden dat ik 50 jaar geleden tot priester werd gewijd, is me dat niet helemaal gelukt.

Op 6 april precies 50 jaar na mijn eerste eucharistieviering werd ik verrast in een eigentijdse viering in Zoeterwoude-Dorp door de vele aanwezigen. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe goed mij dat heeft gedaan en nog doet. Dankbaar ben ik voor de mooi gesproken woorden, de vele post uit de parochie en cadeaus. Ik ben dankbaar voor de jaren prettige kontakten voor en achter de schermen en de grote inzet van vele personen in de parochie. Een hele fijne parochie waar het voor mij prettig is om daar voorganger te mogen zijn namens jullie. Zoals velen mij Gods zegen hebben toegewenst, wens ik die jullie ook toe. Voor mij is het een stimulans om door te gaan met de steun van diegenen die mij dierbaar zijn. Bedankt, Alle goeds en Godszegen, Christ van den Eijnden SCJ



Familieviering 15 juni

Op zaterdag 15 juni verwachten wij de communicanten van Zoeterwoude en Stompwijk voor de terugkomviering waarin zij allen mee kunnen vieren in de Eucharistie. We maken er weer een mooie viering van voor jong en oud! Graag tot ziens!

Kinderkerk Zondag 30 juni

De laatste voor de zomervakantie. Kinderen van 3 – 8 jaar en hun ouders en grootouders zijn van harte welkom voor een korte, zeer kindvriendelijke, viering.

Afscheid Joke de Haas

De pastoraatsgroep heeft afscheid genomen van Joke de Haas, die verhuisd naar Zoetermeer. Joke is vanaf februari 2015 actief geweest binnen onze groep.

Joke ook vanaf deze plaats, bedankt voor je inzet en je immer positieve blik op ons samen kerkzijn.

Pastoraatsgroep Sint Jan



De Renovatie.

Zoals we allen kunnen zien vordert de renovatie van onze Sint Janskerk naar een punt waarbij de gestelde doelen behaald gaan worden.

Heel veel zaken zijn inmiddels afgerond ; op de begraafplaats langs het pad zijn graszoden gelegd waardoor het geheel een verzorgd uiterlijk heeft gekregen. Er zijn ruiten van inbraak werend glas geplaatst en de hekken bij het Mortuarium zijn inmiddels verwijderd wat prettig is voor het toegangspad naar de parkeerplaats en kerkhof.

De stoelen in de kerkzaal zitten prettig maar daar sleept nog wel een technische kwestie. De Bisschop wil een aantal plaatsen met knielmogelijkheid zien en daarom werden er knielbankjes besteld bij de leverancier van de stoelen. Het is de bedoeling dat de stoelen met een verbrede rand aan de rugleuning een knielbankje op de achterpoten gemonteerd krijgen zodat er knielmogelijkheid wordt gecreëerd voor de mensen die hier achter zitten. De montagearmpjes waren echter te kort gemaakt en moesten worden verlengd door middel van een scharnierend stukje. Tot tweemaal toe is hier een aanpassing gemaakt helaas zonder het gewenste resultaat. Op dit punt is de discussie weer actueel. Wordt vervolgd.

We kerken nu inmiddels een jaar in ons mooie gebouw en de reacties van de parochianen zijn erg positief. We zien een toename van kerkbezoek waarbij de inzet van de pastoraatsgroep zichtbaar wordt. De familievieringen worden erg gewaardeerd en zo hopen we op een groeiende geloofsgemeenschap die onze christelijke waarden uitdraagt.

Namens de Beheercommissie,

Zita Hilgersom