

## FAMILIEBERICHTEN:

Overleden: 20 juni Theodorus Schuur 77 jaar.  
4 juli Mirjam van der Zee 39 jaar

### WIJKKONTAKGROEP

Binnen onze parochiekers is de wijkcontactgroep al jarenlang actief. Zij signaleren waar mogelijk lief en leed in de 'wijken'. Zij brengen een felicitatiebezoekje bij 'oudere' jarigen en een bloemetje of kaartje bij vreugde of verdriet. Daarnaast verzorgen zij de koffie na alle vieringen in de Sint Jan. Kent of bent U iemand die prijs stelt op een bezoekje 'namens de kerk' maar weet u niet bij wie u moet zijn, neem dan gerust contact op met Cocky de Bruijn (071 5802448) of Annemieke van Meurs (071 5803791). Zij informeren de contactpersoon in uw wijk!

### BANKREKENINGNUMMERS:

**Kerkbijdrage/kerkbalans** NL93INGB0002564772 of  
NL75RABO0375304 800 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan  
**Misintenties en overige zaken** NL95INGB0000271753  
t.n.v. HHPP Sint Jan

### VERVOER naar de SINT JAN:

Leo van der Ham: 071 5610594 / Arnold van Leeuwen: 071  
5801793 Joke Olsthoorn (vieringen met Parochiekoor): 071  
5802033 Karin van der Salm 071 5801761 / Harry Borst: 071 5803283



### MISINTENTIES DOORGEVEN

Doe uw bijdrage en een briefje met data en intenties in een envelop en doe dit **tijdig** in de brievenbus bij de kerk **of** doe uw bijdrage in een gesloten envelop en schrijf op de **buitenkant** uw intentie. Geef de envelop af in de sacristie voorafgaand aan de viering waarvoor U uw intentie wilt opgeven. In alle gevallen geldt, geef duidelijk de naam door van uw intentie en geef goed aan voor welke viering de intentie is bedoeld. Twijfelt u of uw intentie goed is doorgekomen vraag dan voor de viering even aan de lector of de naam genoteerd staat.

### REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN

Redactie: Annie Borst-Mooijman, Burg. van Outerestraat 23  
tel: 071 5803283 ✉ [oranjeboekje.sintjan@gmail.com](mailto:oranjeboekje.sintjan@gmail.com)  
Ook voor aan- en afmelden van de nieuwsbrief (ook per e-mail)



**Parochie HH Petrus en Paulus**

**SINT JAN'S ONTHOOFDING**  
ZOETERWOUDE-DORP

**Nieuwsbrief augustus/september 2019**



RK kerk Sint Jan **Zuidbuurtseweg 15** 2381 LB Zoeterwoude  
Secretariaat: tel. (071) 5801215 ✉ [sintjansparochie@hotmail.com](mailto:sintjansparochie@hotmail.com)  
Bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30- 11.30 uur  
Pastoor W.Broeders: 06 27140117 [w.p.l.broeders@gmail.com](mailto:w.p.l.broeders@gmail.com)

**NOODTELEFOON 06 13295436**

## **VIERINGEN IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2019**

### **Zaterdag 3 augustus**

19.00 uur Gebedsviering M. Onderwater PK

### **Zaterdag 10 augustus**

19.00 uur Eucharistieviering pater van Ulden PK

### **Zaterdag 17 augustus**

19.00 uur Eucharistieviering pater van Ulden PK

### **Zaterdag 24 augustus**

19.00 uur Eucharistieviering pater van Ulden PK

### **Zaterdag 31 augustus**

19.00 uur Gebedsviering M. Onderwater PK

### **Zaterdag 7 september OECUMENISCHE VIERING**

19.00 uur Gebedsviering M. Onderwater / Dominee G. Smit EK

### **Zaterdag 14 september**

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders PK

### **Zaterdag 21 september**

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders JK

### **Zaterdag 28 september**

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders PK

PK=Parochiekoor EK= Eigentijds koor JK= Jongerenkoor

## **Luisteren**

Geen leven zonder lijden, of we het willen of niet. Het gaat hierom het menselijke bestaan dat niet los gezien mag worden van de uiteindelijke bestemming. Lijden en dood overkomt ieder. Heel vaak vragen mensen geen aandacht op de afgesproken tijden en plaatsen, maar juist tussendoor. En veel persoonlijke vragen zitten verborgen in algemene verhalen. Veel algemene vragen verbergen persoonlijke verhalen. Het meeste van wat er leeft in de ziel is verborgen. Soms verdiept een ontmoeting zich ineens en kan iemand of kun je zelf een stukje van je ziel blootleggen. Je komt op zielsniveau. Dat is waar jij bent, waar je verlangen is, maar ook je pijn; waar je geheimen zijn, misschien ook je schaamte. Daar op zielsniveau klinken woorden van lang geleden nog na. Je kunt verlangen naar innerlijke rust. Heel wat mensen die innerlijk gewond zijn, verlangen naar een zacht woord om open te gaan, een zacht woord dat verbindt en heelt. Luisteren naar wat verborgen leeft in iemands ziel is bron van hoop. Luisteren is niet eenvoudig. Soms is het nodig anders te kijken, je neemt ieders verhaal serieus.

*Margreet Onderwater, gebedsleider*

## **Zaterdag 14 september inzegening mortuarium**

Aansluitend aan de viering op zaterdag 14 september a.s. zal Pastoor Broeders de nieuwe rouwkamer inzegenen. Met de voltooiing van de rouwkamer is de renovatie van de Sint Jan op wat afrondende werkzaamheden na, nagenoeg gereed.



## **Zondag 15 september Open Huis Sint Jan**

Op zondag 15 juni is de Sint Jan open. De kerk, de nieuwe rouwkamer en de nieuwe nevenruimtes zijn tussen 11.00 en 16.30 uur voor iedereen te bezichtigen. We sluiten daarbij aan bij de kunstroute en de open monumentendagen die ervoor zullen zorgen dat in dat weekend weer veel mensen op pad gaan om bijzondere gebouwen en kunstvoorwerpen te bezichtigen. Iedereen is welkom tussen 11.00 en 16.30 uur!

## **Leegruimen CD Kerk**

Zo langzamerhand nadert de datum waarop de leeggeruimde Christus Dienaarkerk definitief wordt overgedragen aan de projectontwikkelaar. De laatste spullen wachten nog op overplaatsing naar een opslag van het bisdom. Goed om te melden is dat de Pieta (het beeld van Maria met de stervende Jezus in haar armen) een plekje krijgt achter de Sint Jan.

Een mooie en blijvende herinnering aan onze Christus Dienaarkerk en ook aan de Kruisherkerk waar het beeld al stond voordat het werd overgeplaatst naar de Christus Dienaar kerk.



### **Nieuw lid Pastoraatsgroep**

De pastoraatsgroep heeft i.v.m. haar verhuizing afscheid genomen van Joke de Haas. In haar plaats mogen we Chantal de Koning welkom heten. Hieronder vertelt zij iets over haarzelf:

‘Wat is de kerk voor jou?’ vroeg onze pastoor Walter Broeders toen ik voor het eerst deelnam aan een bijeenkomst van de pastoraatsgroep. Ik had willen zeggen: “een ontmoeting met mijn wezen”, maar dat zei ik niet. Ik hield mijn antwoord algemeen: ‘de gemeenschap’, antwoordde ik. Ik was dus weer eens niet direct, ik draaide eromheen. ‘Mijn wezen’ heeft te maken met mijn voorouders en verwanten of andere overledenen die blijvend ‘n stukje in mij zitten. Ik gedenk hen en o.a. daarvoor kom ik naar de kerk. Ik ben dankbaar voor wat mij gegeven is. De kerk is voor mij een leerschool maar heeft Jezus de kerk zo bedoeld? Ik weet meer niet dan wel. Ik heb veel vragen. Is bijv. sponsoring toegestaan voor de kerk? En geloof ik in de Goddelijke openbaring? Laten we het hier voorlopig bij houden. O, ik ben overigens 61 jaar.

### **Zangbundels Sint Jan**

Zoals u wellicht heeft gemerkt hebben de rode Zangbundels een plekje gekregen in de stoelen. U hoeft deze dus niet meer mee te nemen naar uw plaats en kunt de bundel gebruiken wanneer dat nodig is. Wilt u de bundel op de plek in de stoelen terugleggen en uw liturgieboekje na de viering wel meenemen. Deze maand voor het laatst staat achter in de kerk een kratje met zangbundels die u mee naar huis kunt nemen, ze zijn overgebleven uit de Christus Dienaar kerk.



### **VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR**

4 aug: ds. G.K.M. Smit-de Groot, 11 aug: Ds. Scholtens, Ridderkerk, 18 aug: ds. E.J. de Wijer, Amsterdam, 25 aug: mw. I. Meijer, 1 sept: ds. G.K.M. Smit-de Groot, 7 sept: 19.00 uur Oecumenische viering Sint Jan, 15 sept: ds. Verheul, Benthuizen; 22 sept: ds. G.K.M. Smit-de Groot, 29 sept: mw. D. Rietveld, Berkel en Rodenrijs