

GERARDUSKALENDER EN MARIAKALENDER

U kunt nu al aan een betaalbaar Sinterklaascadeau denken want vanaf maandag 20 april ligt er in het open gedeelte van de Sint Jan een bestelkaart klaar waarmee u de kalenders kunt bestellen. Iedere dag 'n beetje bezinning, diepgang én humor met deze scheurkalenders! Met maanstanden, eb en vloed tijden en nog veel meer! Beide kalenders bestaan uit een blok en een schild met ophangstelsel. Ook in veel niet-kerkelijke gezinnen worden de kalenders gewaardeerd!



De Gerarduskalender 2021 kost € 7,40 en de Mariakalender 2021 kost € 10,00. Uiteraard zijn de kalenders ruim op tijd leverbaar.

Natuurlijk kunt u ook zelf online de kalenders aanschaffen. Echter, als u uw bestelling doet via de kerk, komt een 5% korting ten goede aan onze parochie! De prijs voor u blijft hetzelfde. Over de wijze van betalen ontvangt u later meer informatie.

FAMILIEBERICHTEN *Overleden:*

Cornelia Hogenboom- van Velzen 91 jaar

PAASWENS PATER VAN DEN EIJDEN

Via de mail ontvingen wij een paaswens en de paasoverweging zoals hij die uitgesproken zou hebben in de Paaswake van pater van den Eijnden. “Laten we vertrouwen op betere tijden en elkaar weer terugzien in de Sint Jan. Zorg goed voor jezelf en de ander. Laten we elkaar vasthouden. Zalig Pasen.”

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN

Redactie: Annie Borst-Mooijman, Burg. van Outerenstraat 23
tel: 071 5803283 ✉ [oranjeboekje.sintjan @ gmail.com](mailto:oranjeboekje.sintjan@gmail.com)

CONTACTPERSONEN PASTORAATSGROEP SINT JAN

Pastoor Broeders 06 27140117
Margreet Onderwater 071 5804073 / 06 53739954
Annie Borst 071 5803283/ 06 57009807
Chantal de Koning 06 24151632
Aad van Slingerland 071 5802236/06 10196206



Parochie HH Petrus en Paulus

SINT JAN'S ONTHOOFDING
ZOETERWOUDE-DORP

Nieuwsbrief MEI 2020



RK kerk Sint Jan **Zuidbuurtseweg 15** 2381 LB Zoeterwoude
Secretariaat: tel. (071) 5801215 ✉ sintjansparochie@hotmail.com
Bereikbaar: dinsdag van 9.30- 11.30 uur en vrijdag van 8.30 – 11.00 uur
Pastoor W.Broeders: 06 27140117 w.p.l.broeders@gmail.com

NOODTELEFOON 06 13295436

VIERINGEN IN MEI 2020

Helaas door de maatregelen rondom het Coronavirus zijn nog steeds alle activiteiten rond onze kerkelijke vieringen lamgelegd. Via de landelijke media en via de website van de regio Oost: www.hhpp-oost.nl kunt u de stand van zaken volgen. U vindt daar wekelijks een bericht van de pastoor en tips en aanbevelingen hoe u in deze onzekere en angstige tijden thuis kunt blijven vieren en deel uit kunt blijven maken van onze grote geloofsgemeenschap.

EEN WOORD VAN DE PASTOOR

Pasen

Hoe heeft u Pasen gevierd? En jij wat heb jij gedaan? Alleen of toch met mensen verbonden op afstand? Ik heb naast de liturgie ook mooie programma's op de televisie gezien, maar wat mis ik de gemeenschap. Wat mis ik samen vieren, samen zingen, samen bidden en de parochianen recht in de ogen aankijken! Hoe rijk zijn wij eigenlijk om mooie gemeenschappen te hebben waar wij samen ons geloof in de verrezen Heer mogen beleven. Op Paaszaterdag heb ik onze paaskaarsen gewijd en *straks* bij de eerste viering in de kerk zullen wij deze kaars brandend binnen brengen: de verrezen Heer in ons midden. Wat snak ik naar die datum!!



Van Pasen naar Pinksteren

Nu wij Pasen hebben gevierd gaan wij op weg naar Pinksteren: 50 dagen lang. Zo komen we uit op de vijftigste dag Pentacoste: Pinksteren.

We lezen in de wekelijkse vieringen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, door de evangelist Lucas geschreven. Het gaat over de eerste jaren van onze kerkgemeenschappen. Wil je meelesen: www.dagelijksevangelie.org. ***bewust lezend*** op weg naar Pinksteren.

Rozenkrans

Inderdaad, de Rozenkrans heeft ook vijftig kralen. Wil je aftellen, of als je wilt optellen naar het Pinksterfeest kun je heel goed de kralen van de rozenkrans gebruiken. Teken een Rozenkrans met vijftig open kralen en je kunt iedere dag opnieuw een kraal kleuren en zo ook biddend op weg gaan naar Pinksteren. Zo zijn wij ***bewust biddend*** op weg naar Pinksteren.

Huisliturgie

Voor de Goede Week konden wij naar de televisie kijken, of via internet naar de liturgie van de dag! Als aanvulling heb ik nog de huisliturgie gemaakt. Ik hoor daar leuke reacties op. Eigenlijk betekent dat, dat naast de vieringen op de televisie, ik er mee door wil gaan. Nu voor de zondagen! Ik hoop daar ook passende schilderijen bij te vinden. Zie hiervoor de website: www.rkleiden.nl.

Dus al met al, wij gaan ***gelovig*** op naar Pinksteren, ga je mee!!
Pastoor W. Broeders

NIEUWS VAN IDUNA

Ja we missen elkaar , we missen het samen zingen, we missen de mensen voor wie we zingen. Iedereen mist op welke manier dan ook bezigheden, mensen om zich heen.

Maar we hebben digitaal twee nieuwe nummers gekregen en kunnen zo oefenen voor als we weer bij elkaar kunnen zijn. We komen elkaar tegen op straat, maken op afstand een praatje en we zwaaien naar elkaar. En Iduna blijft zingen.

Mies van der Krogt

BERICHT UIT NIEUW ZEELAND VIA DE FAMILIE v. VEEN

Op 14 april 2020 is in Nieuw Zeeland Nico Hoogeveen overleden. Nico is geboren op 13 februari 1942 in de Weipoort . Hij was het

negende kind van Klaas Hoogeveen en Alie Hoogeveen – van der Poel. De familie vertrok in twee gedeeltes in de jaren '50 naar Nieuw Zeeland. De oudste zeven kinderen vonden er een goede bestemming en vader Klaas en moeder Alie vertrokken in 1956 met de laatste zes kinderen. Nico is in 1970 priester gewijd. Hij was priester in verschillende parochies en was zeer geliefd. Hij zal gemist worden. Moge hij rusten in vrede.

OPENSTELLING SINT JAN

Sinds de Kerk na de verbouwing weer open is kwam het idee om de kerk open te stellen, zodat de mensen even binnen kunnen lopen om een kaarsje aan te steken bij Maria.



We zijn eerst begonnen met in de middag dat te doen, daar werd veel gebruik van gemaakt, toen is het uitgebreid met de ochtend erbij. De kerk is 7 dagen in de week open van 11.00 tot 17.00.

En veel parochianen weten de weg te vinden, om even binnen te stappen, om een kaarsje aan te steken, of zo maar wat te bidden.

Ook mensen die langs fietsen stappen zo maar even binnen.

Er ligt een schriftje waar wat in geschreven kan worden, en daar wordt ook veel gebruik van gemaakt.

Het is heel mooi dat dit mogelijk is, kom gerust eens langs, de Kerk is voor iedereen open.

*Met dank aan Bert van Es en zijn invallers die ervoor zorgen dat iedere dag de deuren van onze kerk gastvrij open staan.

VASTENAKTIE

De school 'het Avontuur' heeft ondanks dat de kinderen niet meer naar school konden, toch mee gedaan met de vastenactie zoals elk jaar.

Vanmiddag mocht ik een bedrag van € 322,15 in ontvangst nemen.

Kees Janson zorgt er voor dat het bedrag op de rekening van de Vastenactie wordt gestort.

Ik heb Ans Wilson (hoofd van de school) namens de parochie en vastenactie heel hartelijk bedankt. Zij maakt het bedrag ook bekend aan alle ouders via de nieuwsbrief van de school.

Met vriendelijke groet,

Margot Duijvesteijn