

## HUISLITURGIE: TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

### 1. OPENING

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen

Zalig Pasen alleluia!!

De tweede zondag van Pasen: Jezus verschijnt – op de eerste dag van de week – aan zijn leerlingen. Ook acht dagen later doet Hij dat, als Thomas erbij is.

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Hij laat zien wie Hij is, de gekruisigde, met wonden op handen en voeten is Hij verrezen.

Wij mogen mee verrijzen met de wonden van ons leven, met alles wat wij meemaken mogen wij opstaan tot een vernieuwd leven.

### 2. ZANG: DE AARDE IS VERVULD (GvL 417)

1. De aarde is vervuld van goedertierenheid,  
Van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
2. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af  
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf
4. Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:  
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.
5. De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid  
als dienaars tot de oogst der goedertierenheid.

6. Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, valt in de voor des doods, valt in de aarde neer.
7. Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht

*(t. W. Barnard; m. F. Mehrstens)*

### **3. LEZING**

#### **Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (20,19-31)**

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: "Wij hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven." Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei Hij tot Tomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig." Toen riep Tomas uit: "Mijn Heer en mijn God !" Toen zei Jezus tot hem: "Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan die niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven

dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.

Woord van de Heer – Wij danken God.



#### *4. MEDITATIE – PASTOOR WALTER BROEDERS*

De tweede zondag van Pasen. De zondag van Thomas. Ik laat u een schilderij zien van Caravaggio. Sorry, nog één keer Caravaggio. Ik kan het niet laten. Zo mooi geschilderd!! Het evangelie gaat over de ongelovige Tomas – bekend om zijn ‘eerst zien en dan geloven’.

Het evangelie van Thomas wordt altijd gelezen op de achtste dag van Pasen. Op de dag van het Paasoktaaf. De dag van het nieuwe begin. In de christelijke symboliek staat het getal acht voor de vernieuwde schepping. Maar vernieuwd is iets anders dan afgebroken en van de grond af aan weer opgebouwd. Want dat laatste zou betekenen dat het verleden teniet wordt gedaan.

Maar het verleden is niet uit te wissen, het verleden blijft, met alle pijnlijke herinneringen aan feilen en falen, met alle littekens die verwijzen naar tekorten en teleurstellingen.

Het is de gewonde Christus waar Thomas uitdrukkelijk naar vraagt. Het is een Christus met littekens die aan hem en zijn medeleerlingen verschijnt. Christus verschijnt niet gaaf en ongeschonden, maar wel als overwinnaar van het leven.

Zo kijken wij naar het schilderij! Zo echt, bijna een anatomische les. Caravaggio schildert het levensecht! Met licht en donker, dat valt op. Het licht schijnt op Jezus en op de twee middelste mannen. De voorste is Thomas, de achterste man moet Petrus zijn. Kijk ook even naar de mouw van Thomas, is gescheurd. Levensecht.

Zo kijken de drie apostelen naar de wonde van Jezus. Caravaggio schilderde precies wat in de bijbel staat: “Indien ik mijn hand niet in zijn zijde steek, zal ik niet geloven”. Thomas duwt zijn vinger in de wond van Christus. Dit gebaar laat zien dat de apostelen ook gewone mensen waren die niet konden geloven dat Christus uit de dood was opgestaan. Rauwheid, levensecht!

De gekruisigde Heer die verrezen is, verschijnt aan zijn leerlingen. De littekens vertellen het verhaal van de gruwelijke marteldood die Hij gestorven is. Jezus is getekend voor het leven.

En voor veel mensen geldt hetzelfde. Zij dragen littekens mee die een heel leven vertellen. Het zijn even zovele sporen van verhalen en ervaringen van mensen. Soms overduidelijk, vaak ook onzichtbaar en verborgen. Jouw persoonlijk leed, nu in deze corona-tijd, medisch, sociaal, economisch, het gemis naar de eucharistie, maar ook daarvoor en straks hierna. Het zal blijven. Het gemis van een dierbare, door de dood of scheiding. Jouw ziekte, jouw eenzaamheid, jouw levensweg ...

Het valt niet altijd mee om pijnplekken in je leven een plaats te geven. Dan is ‘alle zand erover’ niet genoeg om het oude voorgoed te bedekken. Wij kunnen immers niet doen alsof al het oude zeer er niet geweest is. Wij hebben onze geschiedenis, individueel, maar ook collectief als volk en als kerk. Wij hebben onze geschiedenis die wij soms graag zouden willen vergeten.

Pasen is het feest van het nieuwe leven.

Het leven dat met Kerstmis zo vol beloften en idealen verscheen, blijkt kwetsbaar en broos. Wie dat niet onder ogen wil zien, zal een leven als kasplantje moeten leiden. Maar wie durft te accepteren dat er schrammen builen kunnen komen, mag ontdekken dat het leven kan overwinnen, dat het leven ook verder gaat.

Wonden genezen niet door de pijn te ontkennen en ook niet door het leed te koesteren. Jezus wenst ons vandaag zijn vrede toe en is ons zelf de weg van de vrede voorgegaan. Die vrede wordt ons gegeven.

Deze zondag wordt ook Barmhartigheidszondag genoemd. Vorig jaar op Beloken Pasen, de zondag van de barmhartigheid, zei Paus Franciscus in zijn overweging: 'Elke zwakheid kan in Gods barmhartigheid efficiënte hulp vinden'. Kardinaal Walter Kasper zegt ongeveer hetzelfde in zijn boek over de Barmhartigheid: 'Deze ontmoeting kan juist voor de huidige vragende en door twijfel geplaagde mens van betekenis zijn. Want we zijn allen op een bepaalde wijze als deze ongelovige Thomas'.

De verrezen Heer geeft ons vrede en zal deze vrede die ons geschonken wordt ons doen opstaan uit alles wat te maken heeft met wonden, pijn en littekens, dankzij zijn barmhartigheid.

Zalig Pasen Alleluia!! Amen

**In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.**

**Amen. Alleluia, Alleluia, Alleluia!!**

**+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen**

**Tot slot, dank voor het meevieren. De collectes vinden niet meer plaats. Mogelijk wilt u ook uw normale collecte digitaal overmaken op onze rekening.**

**Hartelijk dank!**