

Zevende zondag van Pasen – Orde van Dienst

*Goede-Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk, 23-24 mei 2020.
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld*

1. Welkom

2. Openingslied: 2 Christus die verrezen is (GvL 411)

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen.

't Maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.

Refrein Mensen, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen.

Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. – *Refrein*

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven.

't Maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. – *Refrein*

(t. G. Wijdeveld; m. A. de Klerk)

3. Begroeting – Inleiding

4. Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen (1, 12-14)

5. Tussenzang: Psalm 150

Refrein Alles wat adem heeft love de Heer (2x)

Looft God in zijn heilig domein,
looft Hem in zijn groots firmament,
looft Hem om zijn daden van macht,
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid. – *Refrein*

Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,
looft Hem met harp en met citer,
looft Hem met handtrom en reidans,
looft Hem met snaren en fluit. – *Refrein*

Looft Hem met slaande cymbalen,
looft Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft
love de Heer! God lof! – *Refrein*

(t. I. Gerhardt, M. van der Zeyde; m. A. Oomen)

6. Halleluja (GvL 257)

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven,
Gij hebt woorden van eeuwig leven.

7. Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes (17, 1-11a)

8. Acclamatie:

Heer wij hoorden uw woord en wij dragen het voort de wereld in.

9. Overweging

10. Lied: Al heeft Hij ons verlaten (GvL 403)

Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

(t. W. Schulte Nordholt; m. J. Crüger (1655))

11. Voorbeden – intenties – stil gebed

Acclamatie Kom adem ons open

12. Onze Vader

13. Vredeswens

14. Gebed om de heilige Geest

15. Slotwoord – zending – zegenbede

16. Slotzang: God wil een tempel bouwen (GvL 447)

God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn,
en boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn
die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam,
een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan.

Die bloem gaat zich ontvouwen, het zonlicht wekt haar zacht,
verwacht in stil vertrouwen Het wijken van de nacht:
zo heeft zij willen wachten, die hoop in zich gevoed;
zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed.

Zijn warmte zal verlichten de armen in het land,
op aarde vrede stichten: komt, reikt elkaar de hand.
God zal zijn tempel bouwen: een wereldwijd tehuis;
mensen die Hem vertrouwen worden er kind aan huis.

(t. H. Jongerius; m. Het viel eens hemels dauwe)