

Beste pastoor ...

Parochianen schrijven aan pastoor Walter Broeders bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum



10 juni 2020

Ten geleide

De bijdragen in dit digitale jubileumboek, eerwaarde pastoor, beste Walter, zijn bijeengebracht door mensen die jouw vijftentwintigjarig priester-jubileum niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan.

Van jouw kant was je ook zeker niet van plan om deze mijlpaal te verzwijgen. Dat je op 10 juni 1995 tot priester van het bisdom Rotterdam werd gewijd wilde je juist graag delen met de mensen om je heen, ook met de collega's en parochianen in het bisdom. Je verheugde je op een symposium, op een Romereis voor parochianen in de maand mei, en op een gemeenschappelijke eucharistieviering in de Petruskerk op Sacramentsdag.

Totdat het coronavirus langskwam. En mensen besmet raakten, ziek werden en overleden. Mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven, moeten buiten anderhalve meter afstand houden. Samenkomsten zijn slechts heel beperkt mogelijk, onder stringente voorwaarden. En dat terwijl de kerk lééft doordat mensen elkaar ontmoeten en elkaar nabij willen zijn.

Er onstonden nieuwe initiatieven. Ook jij was creatief, zo hebben de parochianen van Regio Oost in de HH. Petrus en Paulusparochie ondervonden. Je begon zendbrieven te publiceren in de weblog, die ook uitgeprint en verder verspreid werden. Je begon huisvieringen samen te stellen, overwegingen in te spreken. En vervolgens werd je zelf flink ziek en heb je zelfs enkele dagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen.

In deze omstandigheden kon van bovengenoemde activiteiten geen sprake meer zijn. "Komt nog wel, misschien volgend jaar," liet je onlangs weten.

Dit moge zo zijn, maar daarmee is niet alles gezegd. Want als parochianen brieven ontvangen van hun pastoor, willen ze ook wel terugschrijven. Om hem te feliciteren met zijn jubileum, om hem te bedanken voor zijn inzet, om hemzelf een hart onder de riem te steken. Vandaar dit digitale jubileumboek, geheel virusvrij, dat we je graag overhandigen. Met onze oprechte gelukwensen en onze grote dank voor wat je voor ons deed en doet.

Namens de parochianen van De Goede Herder, Sint Jan en H. Laurentius,
ANDRÉ BOUWMAN, GERARD VAN DER HULST, ANNIE BORST en MARIANNE TURK