

Vredeswens – Vredeswerk – Vredesweek 2020



VREDE ZIJ U

Vrede zij met U. De verrezen Christus begroette op paas-morgen zijn leerlingen: 'Vrede zij met u'. Een groet, zeker, maar ook een diepe wens. In Hem is Vrede. Hij vond deze in de aanvaarding van zijn roeping: de mensen voor gaan op de weg naar de Vader, door alles heen. Hij is onze Vrede wanneer we onze weg en roeping vinden in geloof in Hem, als kleine mens in een grote wereld.

De Vredesritus voorheen Pax genaamd. In de Eucharistie is deze ritus geplaatst kort voor de communie. Vrede en eenheid wordt voor kerk en wereld afgesmeekt. 'De vrede van de Heer zij altijd met u'. De aanwezigen antwoorden 'En met uw geest'.

Wensen we elkaar die vrede, zo luidt de oproep na het vredesgebed. De aanwezigen beantwoorden deze. Ze wensen elkaar vrede en drukken dit uit in een gebaar, zo als een hand of een omhelzing. In deze Coronatijd gebeurt dat ingehouden, maar ook nu maken gelovigen een gebaar en wensen elkaar Pax Christi, de vrede van Christus.

Gebaar. Bij wie in deze dagen thuis de viering op de televisie volgt of meeviert op www.kerkdienstgemist.nl is meestal geen medegelovigen in huis om die wens uit te spreken of te ontvangen.

Er zijn mensen die van elkaar weten dat ze de TV viering volgen. Na de uitzending bellen ze elkaar om vrede te wensen. Een mooi gebaar van gemeenschap.

Nu er weinig lijkt te veranderen in de situatie rondom Corona en velen thuis blijven is dit gebaar misschien een

suggestie. We kennen allemaal wel een medegelovige die uit voorzorg op het ogenblik niet ter kerke gaat. Vraag eens of het schikt dit gebaar uit te wisselen.

* * * * *

Het is deze zomer 75 jaar geleden dat een atoombom op Heroshima het einde maakte aan de Tweede Wereldoorlog. Een bevrijding, maar wel door het gebruik van een afschuwelijk wapen. De herdenking maakte dat duidelijk. Er moeten toch wegen zijn naar elkaar.

Vredesweek 2020 In deze Vredesweek wordt benadrukt hoe belangrijk het is het verhaal van de ander te leren kennen. Blijven steken eigen gelijk brengt ons niet verder. Luisteren naar elkaar en de kans iets te leren over die Ander, slaat een brug. Wees open en begripvol en blijf trouw aan jezelf. **De VredesOntmoeting in Leiden** brengt dit zeker ter sprake, door het luisteren naar verhalen van allerlei mensen. En om te beginnen door hen hun verhaal te laten vertellen.

‘Werken aan Vrede’. Kunnen we dat grote begrip kleiner maken, dichterbij ons zelf brengen? Kunnen we iets leren van de Franciscaanse broeders bijvoorbeeld. We vroegen het aan Leo Koot ofs. Hij vertelt vol bewondering over zijn ontmoetingen met bijzondere broeders. Ze zijn er nog steeds. Ze ontroeren, ze gaan vrede-wensend door het leven. Leo overhandigt ons een fragment uit hoofdstuk 14 van de Orde Regel:

Vrede wensend door de wereld

1. Wanneer de broeders door de wereld gaan, mogen zij voor onderweg niets meenemen, geen beurs, geen reistas, geen brood en geen geld.
2. En in ieder huis dat zij binnen gaan, zeggen zij eerst: 'Vrede voor dit huis.'
3. En zolang zij in het zelfde huis blijven, mogen zij eten en drinken wat die mensen in huis hebben.
4. Zij mogen zich niet verzetten tegen wie hun kwaad doen, maar ze moeten wie hen op de ene wang slaat, ook de andere wang toekeren.
5. En ze mogen wie hun het bovenkleed afneemt ook hun onderkleed niet weigeren.
6. Ze moeten geven aan ieder die hun iets vraagt en mogen niet terugvragen van wie hun iets afneemt.



Vrede en alle goeds

Bezorging gewaardeerd? Niet van toepassing?

Reageren kan: Thea Dingjan 071 5890575

Regina Krowinkel 071 5134043