

## In duisternis gekomen

Is in duisternis gekomen, heeft de zwarte nacht verlicht,  
brak het juk op onze schouders, werd een tastbaar vergezicht.  
Is een sterveling geworden, heeft ons van dichtbij gegroet,  
heeft zich willen openbaren, werd een mens van vlees en bloed.

Wie opnieuw worden geboren, gaan voorbij de kille dood,  
wie in Hem gelooft zal leven, ware wijnstok, levend brood.

Is genaakbaar klein geworden, heeft ons weergaloos gewenkt,  
heeft de steppe laten bloeien, en het dorre land doordrenkt.  
Draagt een gordel om de heupen, van gerechtigheid en trouw,  
is een rots voor ons geworden, een onwankelbaar gebouw.

Wie opnieuw worden geboren, gaan voorbij de kille dood,  
wie in Hem gelooft zal leven, ware wijnstok, levend brood.

Werd het licht voor aller ogen, God gelijk, een mensenzoon,  
heeft niemand willen buitensluiten, nam niet plaats op hoge troon.  
Blijft de lamp voor onze voeten, kan door niets worden gestuit,  
is voorbeeldig onze vrede, gaat voor altijd voor ons uit.