

*Laat me dichtbij komen
en je een hand toesteken.*



Eigentijdse viering in de st. Jan
Zoeterwoude 13 februari 2021

THEMA: *Laat me dichtbij komen en je een hand toesteken.*



LIED: *Daar vertrouw ik op*

*Dat er troost en licht zal zijn
en Jij ons optilt uit de pijn,
daar vertrouw ik op.*

WOORD VAN WELKOM

GEBED OM VERGEVING

Heer,
door ons ik-gericht zijn
lijkt het alsof wij onze handen zijn verloren.
Wij reiken zo weinig de hand naar onze medemens,
om de zieke of zwakke mens op te tillen,
de eenzame te troosten.
Raak ons aan
en maak ons nieuw.

Heer,
soms lijkt het dat onze lippen zijn bevroren
en wij geen woorden van dank meer kunnen uiten.
Het is voor ons -toch zo moeilijk-
om ook voor het kleine en alledaagse
dank te zeggen tegen U en aan elkaar.
Raak ons aan
en maak ons nieuw.

Heer,
onze oren en ogen blijven toe.
Wij zijn zo geconcentreerd op onszelf
en de uiterlijkheden van onze omgeving.
Wij voelen ons zo snel gekwetst en verwond.
Doe ons weer opstaan en teruggaan
naar de bron zodat we naar hart en ziel
kunnen genezen en helen.

GEBED allen

Eeuwige, onze God.

Wij hebben de weg gevonden naar deze plek
een pleisterplaats voor onze ziel
een plek om op adem te komen
een plek om de richting te vinden
naar het volgende station
de volgende herberg.

Eeuwige God,

ga met ons mee als wij zoekend
onze weg vinden, als wij zoekend
dreigen te verdwalen, als wij zoeken
uit verlangen jou te vinden.

Jij die over mij waakt, Jij die mij helpt

Jij die mijn voeten stevig neerzet.

Jij bent er toch? Amen.

EERSTE LEZING

In de bijbel zijn ziekten niet enkel lichamelijke verschijnselen die met medicijnen genezen kunnen worden. Ze zijn een gevolg van een verstoring van de verbondenheid met God. Ze worden als een straf ervaren. Vandaar dat genezing verbonden wordt met reiniging, bekering en geloof. Mensen die melaats zijn, worden dus bekeken vanuit het standpunt dat zij of hun familie daar zelf schuldig aan zijn. Een idee dat trouwens in onze samenleving ook heerst ten opzichte van sommige marginale groepen zoals kansarmen, drugsverslaafden. Men wordt als onrein beschouwd. Met onreinen mag je geen contact hebben, wil je zelf niet onrein worden, vanuit het idee dat ook vandaag leeft: een mens met corona.

Onlosmakelijk verbonden met het lichamelijke aspect van ziek zijn, is het psychologische aspect. Beiden beïnvloeden zij elkaar. Zo voelt een ziek mens zich in zijn geheel niet goed in z'n vel zitten en dat heeft ook gevolgen voor de wijze van zich verhouden tot anderen. Men valt ook maatschappelijk uit de boot en is afhankelijk van de goodwill van anderen. Het 'genezen' in de bijbel verwijst dus ook naar deze factoren: naar het herstel van relaties, van zelfwaarde gevoel, zelfstandigheid enz.

LIED: Zo ben jij

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.

Als onze harten zijn verward.

Als onze ogen zijn verward,

breek ons dan open opdat wij zien

een flits misschien van jou op wie wij hopen.

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.

Ons hart wordt geraakt, en nieuw leven ontwaakt.

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.

Als onze moed is weggezaakt.

Als onze geest is afgevlakt,

brenge ons tot leven opdat wij gaan,

niet blijven staan en wij jou zien, soms even.

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.

Ons hart wordt geraakt, en nieuw leven ontwaakt.

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.

Als wij niet weten wie te zijn.

Alleen een onbestemde pijn,

spreek ons dan tegen opdat wij zacht,

dankzij jouw kracht, elkaar verstaan tot zegen.

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.

Ons hart wordt geraakt, en nieuw leven ontwaakt.

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.

Zo ben jij, zo ben jij.

TWEEDE LEZING



Marcus 1, 40-45

Er kwam een man naar hem toe die melaats was. Hij knielde voor Jezus neer en smeekte: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken. ‘Jezus was met hem begaan. Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. ‘Ik wil het; wordt rein’ zei hij. Meteen verdween zijn melaatsheid en was hij rein. Jezus stuurde hem onmiddellijk weg en zei op boze toon: Denk erom: zeg tegen niemand iets, maar ga u aan de priester laten zien en breng voor uw genezing het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Dan hebben zij een overtuigend bewijs. Maar eenmaal vertrokken, begon de man overal rond

te bazuinen wat er gebeurd was. Daarom kon Jezus niet langer openlijk in een stad verschijnen. In plaats daarvan bleef hij buiten de steden op eenzame plaatsen. Van alle kanten kwamen de mensen hem daar opzoeken.

ACCLAMATIE: Kostbaar

*Kostbaar, zegt God,
ben jij in mijn ogen.
Ik heb je lief. (3x)*

WOORD TER OVERWEGING

MUZIKAAL INTERMEZZO

GELOOFSBELIJDENIS allen

Ik geloof in een God die niet van steen is
maar die hart heeft voor mensen.

Ik geloof in God die ik niet kan zien maar die zichtbaar wordt
als ik me liefdevol inzet voor anderen.

Ik geloof in God die niet sterk is,
die lijden en geweld niet kan verhinderen
maar die wel wil dat wij mensen die lijden ondersteunen,
als wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.

Ik geloof in God die ruimhartig en mild is
maar streng voor ieder die mensen uitsluit,
wegstoot vanwege huidskleur, afkomst, geslacht of ziekte.

Ik geloof in God die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven
en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken.

Ik geloof in God die mensen aanmoedigt om het goede te doen.

Ik geloof dat vanwege Jezus Christus
die ons heeft laten zien wat echte liefde is
en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt.

Dat geloven wij.

GEBEDEN

We maken ons hart ruim als de wereld.

Wat ons bezighoudt brengen wij voor Gods aangezicht en bidden:

Voor minderheidsgroepen in onze samenleving die gedwongen zijn al ratelend te roepen: 'Pas op, wij zijn onrein'.

Waarom kan de gevestigde orde zo meedogenloos met minderheden omgaan? Geef dat wij daar hard tegen protesteren.

Voor leidinggevende mensen in kerk en maatschappij, dat ze toegeven dat ook zij in de fout kunnen gaan.

Dat wijzelf, voor zover we dat kunnen, bijdragen aan een gezonde wet- en regelgeving in onze samenleving ten aanzien van mensen die daar op een bepaald moment niet meer in thuis horen.

Voor alle slachtoffers van politieke systemen die elk mens die niet in hun systeem past als een melaatse bestempelen, dat deze slachtoffers door ons voor vol worden aangezien.

-eigen intenties-

Lieve God, aanhoor onze gebeden door Jezus, die wij kennen als iemand met een groot en liefdevol hart voor melaatsen.

COLLECTE / KLAARMAKEN VAN DE TAFEL

LIED: Aan welke kant sta jij?

't Is moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan.

Te bidden en te strijden, zelfs te doden in zijn naam.

*Want we leven in het heden en zijn woord is uit de tijd
een verhaal van lang geleden niet gestoeld op werkelijkheid.*

Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen

en je vragen zou; Kies jij nog steeds voor mij?

Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?

Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?

Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan.

Zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan.

En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft.

Mens wat doe je met je vrijheid die hij jou gegeven heeft?

*Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen
en je vragen zou; Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?*

*Ied're dag voor hem te kiezen is wat hij van mensen vraagt.
Zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag.
Alleen dan komt hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw.
In zijn liefde durven delen zonder twijfel steeds opnieuw.*

*Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen
en je vragen zou; Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?*

*Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen
en je vragen zou; Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?3x*

GEBED OVER DE GAVEN

Bidt allen dat ons offer aanvaard kan worden door God,
de almachtige vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons,
en van heel zijn heilige kerk.



TAFELGEBED

ONZE VADER

God van ons, al zolang onderweg van de hemel naar de aarde,
uw naam zal bij ons kostbaar blijven,
niet misbruikt in gevechten van volk tegen volk, van mens tegen mens.
Alleen zo willen wij uw naam doorgeven:
in gerechtigheid, van mens tot mens,
van land tot land, over heel de wereld.
Laat komen uw rijk, een rijk waar wij allen zullen vasthouden

aan een toekomst van gelijkheid, geluk en vrede.
Laat gebeuren hier in ons midden
wat wij proberen uit te stellen tot in de verre hemel.
Geef ons vandaag zoveel inzicht,
dat wij werkelijk weten wat ons tot vrede strekt.
Leid ons uit de bekoring van ontkenning,
uit onze verslaving aan onverschilligheid
Verlos ons van het kwade, van ons gebrek aan geloof en vertrouwen.
Bevestig het werk van onze handen
en maak ons mensen van vrede.
Amen.

VREDESWENS

COMMUNIE

LIED: Wat ben ik als niemand mij hoort

*Wat ben ik als niemand mij hoort
en mij neemt zoals ik ben.
De zon schijnt macht'loos tegen de schemering.
Op de tast loop ik alsmaar voort.*

*Ga niet achteloos voorbij.
Wees elkaar een hand in een hand.
Als God die altijd weer ons tesamen brengt.
Niemand laat Hij verloren gaan.*

*Steeds weer waait zijn geest alom uit.
Als de regen voor de woestijn.
En onvermoeibaar geeft Hij zijn levenskracht.
Die ons naar elkander voert.*

GEBED allen

God,
zegen ons met uw droom,
zodat verdriet en verlatenheid
niet het laatste woord hebben.



Zegen ons met uw hoop
die ons sterkt om verder te gaan
op wegen die U ons wijst.
Zegen ons,
Opdat wij elkaar blijven bemoedigen
met uw liefde die het leven steeds weer mogelijk maakt.
Amen.

INFORMATIE

ZEGENWENS

LIED: *Houd elkander vast*

*Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Die ons maakte uit niets,
laat niet varen
het werk van zijn handen.*

*Van Hem is de toekomst, kome wat komt,
licht dat niet dooft, liefde die blijft.*

*Van Hem is de toekomst, kome wat komt,
licht dan niet dooft, liefde die blijft.*

*Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.*

*Hoor een stem:
ik maak alle dingen nieuw,
ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn.*

*Van Hem is de toekomst, kome wat komt,
licht dat niet dooft, liefde die blijft.*

*Van Hem is de toekomst, kome wat komt,
licht dan niet dooft, liefde die blijft.
licht dan niet dooft, liefde die blijft.*

GEDACHTE

WAT NU?

Stilte na de storm.
Daar sta ik dan,
gehavend
en beschadigd.
De lucht
is opgeklaard.
Nu ik nog.

Afgebroken
toekomstdromen
helen niet
onder een regen
van troostwoorden.

Maar als iemand
niet wegloopt
voor de splinters
voel ik even
een beetje zon.



Bronvermelding:

- de Bijbel
- In gewone taal gezegd – Rentmeester/Schumacher.
- Zinboekje.
- Vieringen.

Wij zien u graag terug in de volgende eigentijdse viering op zaterdag 13 maart a.s. om 19.00 uur in de St. Jan.