

*Alleen de liefde heeft  
het laatste woord.*



Eigentijdse viering in de st. Jan  
Zoeterwoude 8 mei 2021

**THEMA:** *Alleen de liefde heeft het laatste woord.*



**LIED:** *Wees hier aanwezig*

*Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag, met hart en ziel.*

**Refr.:** *Wek uw kracht  
en kom ons bevrijden. (2x)*

*Woord ons gegeven, God in ons midden,  
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.  
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.  
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.*

**Refr.**

*Dat wij niet leven gevangen in leegte.  
Dat wij niet vallen terug in het stof.  
Zend uw geest dat wij worden herschapen.*

**Refr.**

*Dat wij U horen, dat wij U leven,  
mensen voor mensen, alles voor allen.  
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.*

**Refr.**

*Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag, met hart en ziel.*

**Refr.**

\*\*\*\*\*

**WOORD VAN WELKOM**



## **GEBED OM VERGEVING**

Vandaag horen wij “hou van God en de mensen”.  
We ondervinden dat dit écht moeilijk kan zijn.  
Daarom komen we tot U om te bidden om vergeving.

Voor elke keer dat wij neerbuigend deden over anderen.  
Voor elke keer dat mensen niet meetelden.  
Laat uw liefde over ons neerstromen, zodat wij weer heel worden.

Voor elke keer dat wij niet geloofden dat het anders kon.  
Voor elke keer dat wij niet meewerkten aan beter leven.  
Voor elke keer dat wij mensen niet hebben gegeven wat hen toekwam.  
Laat uw liefde over ons neerstromen, zodat wij weer heel worden.

Voor elke keer dat wij U, God, voorbijliepen.  
Voor elke keer dat wij ons gebed hebben uitgesteld.  
Voor elke keer dat Gij niet op de eerste plaats kwam.  
Laat uw liefde over ons neerstromen, zodat wij weer heel worden.

Heer, gij staat niet stil bij het verleden.  
Gij ziet het aan met vreugde als wij in vriendschap  
verder gaan op de juiste weg,  
hoopvol naar een betere wereld.  
Blijf daarbij onze sterke kracht, die U ons geeft  
langs de woorden en daden van Uw Zoon Jezus.  
Amen.

## **LIED: Kostbaar**

*Kostbaar, zegt God,  
ben jij in mijn ogen.  
Ik heb je lief. (3x)*

\*\*\*\*\*



## **GEBED** allen

God van liefde,  
de goede boodschap van uw Zoon zoekt zijn weerklank  
in het hart van alle mensen.

Wij bidden U:

geef dat onze wederliefde gestalte krijgt  
en dat wij sporen van liefde trekken  
in het bestaan van elke dag.

Dit vragen we U door Jezus uw mens geworden Liefde.  
Amen.

## **EERSTE LEZING** *Een verhaal als een sprookje.*

Wees goed, lief, hartelijk en vriendelijk voor de mensen.  
Vol attentie zijn, vooral voor zieken, gehandicapten, bejaarden  
en voor mensen die door het leven aan de kant werden gezet.  
Breng bloemen aan levende mensen!  
Wacht niet tot ze dood zijn en dan meewarig zeggen:  
Ze hebben niet veel gehad!

Waarom hebben zoveel mensen niets aan het leven?  
Is het omdat ze nergens een teken  
van sympathie en genegenheid vinden.  
Omdat voor hen nooit een bloem staat te bloeien!  
En toch, bloemen doen wonderen!  
Het hoeven geen dure, kostbare bloemen te zijn!  
Gewoon eenvoudige bloemen! Een glimlach,  
een goed woord, een simpel gebaar zijn ook bloemen!

Het kleinste bloempje dat met een warm hart gegeven wordt,  
vertelt aan degene die het ontvangt, een mooi verhaal.  
Een zuiver heerlijk sprookje over een klein stukje hemel op aarde,  
waar de mensen engelen zijn, waar voor elke angst,  
voor alle pijn en voor iedere traan een zachte troost bestaat,  
waar de mensen zoals de bloemen bloeien voor elkaar.  
Ik hoor uit de mond van duizend zieken,  
gehandicapten, bejaarden en eenzamen eenzelfde kreet:  
Breng je bloemen nu, vóór ik dood ben!  
Zorg voor het sprookje! Nu! Vandaag!

**LIED: I Am one with the heart**

*I Am one  
with the heart of the Mother.*

*I Am one  
with the heart of Love.*

*I Am one  
with the heart of the Father.*

*I Am one with God.*

*Ave Maria; Kyrie Eleison.*

\*\*\*\*\*

***Ik ben één met het hart***

*Ik ben één  
met het hart van de Moeder.*

*Ik ben één  
met het hart van liefde.*

*Ik ben één  
met het hart van de Vader.*

*Ik ben één met God.*

*Ave Maria; Kyrie Eleison.*

\*\*\*\*\*

**TWEEDE LEZING**



Johannes 15, 9-17

Ik heb jullie lief zoals de Vader mij liefheeft.

Zorg dat ik van je kan blijven houden.

Als jullie mijn geboden in acht nemen, blijf ik van je houden, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht neem en hij van mij blijft houden.

Met wat ik jullie heb gezegd, wil ik mijn boodschap op jullie overbrengen; dan zal jullie blijdschap volmaakt zijn.

Mijn opdracht aan jullie is: heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad.

Je kunt je vrienden niet meer liefhebben dan wanneer je je leven voor hen geeft. En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat ik je opdraag.

Ik noem jullie niet langer knechten, want een knecht weet niet wat zijn heer doet. Nee, ik noem jullie vrienden, omdat ik jullie alles heb bekend gemaakt wat ik van mijn Vader gehoord heb. Jullie hebben niet mij, maar ik heb jullie uitgekozen, en ik heb jullie opgedragen erop uit te gaan:

Jullie moeten vrucht dragen en je opbrengst aan vruchten niet verloren laten gaan. En de Vader zal jullie alles geven wat je hem met een beroep op mij vraagt.

Dit is mijn opdracht aan jullie: heb elkaar lief.

**ACCLAMATIE: Zo is God**

*Zoals een moeder voor haar kind; zo is God.*

*De aarde krijgt een nieuw gezicht; zo is God.*

*en door de duisternis breekt licht, zo is God, zo is God.*

*Zoals een vader voor zijn kind; zo is God.*

*De hemel krijgt een nieuwe naam; zo is God.*

*en niemand zal verloren gaan, zo is God, zo is God.*

*Zoals mensen brood en wijn; zo is God.  
Je leven delen, vrienden zijn; zo is God.  
en overwinnen alle schijn, zo is God, zo is God.*

\*\*\*\*\*

## **WOORD TER OVERWEGING**

### **MUZIKAAL INTERMEZZO**

#### **GELOOFSBELIJDENIS** allen

Ik geloof, dat ik niet alleen sta, waar ik ook leef.

Ik geloof, dat er onschuld is en schuld;

dat er macht is en onmacht,

dat er dood is en leven,

aan mijn kant en jouw kant.

Ik geloof, dat er moed voor nodig is dit te aanvaarden.

Ik geloof, dat we elkaar veel moeten vergeven.

Ik geloof in de vrijheid, in de vrede, in de vrede voor ieder mens,  
al kost het veel pijn.

Ik geloof, dat er één is, die groter is dan ons hart  
en ons het eerst heeft liefgehad.

Ik geloof, dat Hij God is, een God van levenden.

Ik geloof, dat Hij leeft, dat Hij aanwezig is voor mij en voor jou.

Ik geloof, dat Hij goed is.

Ik geloof, in zijn liefde,

in zijn vergeving,

in zijn genade.

Ik geloof in God, mijn Vader.

Ja ik geloof.



## **GEBEDEN**

Tot de God die liefde en ons nabij is willen wij bidden:

Voor hen die alleen staan,  
dat wij tijd hebben voor hen en hun verhaal,  
dat wij geduld hebben in het luisteren.  
Spits onze oren God, om uw stem te horen  
opdat wij hun naaste kunnen worden.

Voor alle mensen van goede wil  
die onze veelkleurige samenleving bevolken:  
om gerechtigheid en liefdevol leven.

Voor hen die als hulpverlener hun vertrouwde wereld verlaten  
om te getuigen van Gods liefde zonder grenzen.

-eigen intenties-

God van liefde, uw Zoon bezielt ons  
door zichzelf omwille van anderen weg te schenken.  
Geef dat wij mensen willen zijn zoals U ons in oorsprong hebt bedoeld.  
Dit vragen wij U door Jezus uw mens geworden liefde.  
Amen.

## **COLLECTE / KLAARMAKEN VAN DE TAFEL**

### **LIED: *Wie durft het delen aan***

*Het breken van het brood,  
het rondgaan van de wijn is een gebaar,  
naar Jou, God, die niet ver  
maar dicht bij ons wilt zijn, en naar elkaar.  
Waar steeds meer mensen voor de feiten buigen,  
blijven wij geloven en getuigen  
dat het ook anders kan:  
De wereld omgekeerd, de aarde goed beheerd.  
Wie droomt daar nooit eens van?  
Wie droomt daar nooit eens van?*



*Het breken van het brood,  
het rondgaan van de wijn is een gebaar,  
van Jou, God, die aan ons  
de zin van alle zijn weer openbaart.  
In uitgewoonde godsbeelden verdwenen,  
ben Jij als een nieuwe mens verschenen  
die 't leven met ons deelt;  
een teken in de tijd van Jouw bewogenheid  
met ons, Je eigen beeld.  
Met ons, Je eigen beeld.*

*De zorgen van de mens, de dagelijkse strijd om het bestaan,  
de zorgen voor de mens, de solidariteit (Jouw eigen naam)  
krijgen wij als brood en wijn in handen.  
De onvrede met alle wantoestanden,  
klinkt door in ons gebed:  
Jij mens die onder gaat, wel weigert maar niet slaat,  
wij delen Jouw verzet.  
Wij delen Jouw verzet.*

*Zolang er mensen zijn die moeten zwijgen,  
die nog dood in plaats van leven krijgen,  
wordt dit gebaar gedaan;  
de vreugde en de pijn, gedeeld als brood en wijn.  
Wie durft het delen aan?  
Wie durft het delen aan?  
Wie durft het delen aan?*

\*\*\*\*\*

## **GEBED OVER DE GAVEN**

Bidt allen dat ons offer aanvaard kan worden door God,  
de almachtige vader.  
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons,  
en van heel zijn heilige kerk.

## **TAFELGEBED**



## ONZE VADER

God van ons, al zolang onderweg van de hemel naar de aarde,  
uw naam zal bij ons kostbaar blijven,  
niet misbruikt in gevechten van volk tegen volk, van mens tegen mens.  
Alleen zo willen wij uw naam doorgeven:  
in gerechtigheid, van mens tot mens,  
van land tot land, over heel de wereld.  
Laat komen uw rijk, een rijk waar wij allen zullen vasthouden  
aan een toekomst van gelijkheid, geluk en vrede.  
Laat gebeuren hier in ons midden  
wat wij probeerden uit te stellen tot in de verre hemel.  
Geef ons vandaag zoveel inzicht,  
dat wij werkelijk weten wat ons tot vrede strekt.  
Leid ons uit de bekoring van ontkenning,  
uit onze verslaving aan onverschilligheid.  
Verlos ons van het kwade, van ons gebrek aan geloof en vertrouwen.  
Bevestig het werk van onze handen  
en maak ons mensen van vrede.  
Amen.

## VREDESWENS

### COMMUNIE

#### LIED: Mariagebed

*Lieflijke ster, glanzend van ver,  
Moeder Maria, aan u onze groet.  
Hemeldauw daalt, lentelicht straalt  
waar men uw naam hoort weerklinken.*

*Zie op ons neer, moederlijk teer,  
zie ons hier knielen, verleen ons gehoor,  
eeuwige God, Heer van ons lot,  
luister op aard naar uw beden.*

*Nederig van hart lijdzaam in smart,  
dragen wij uw beeld in de ziel geprent.  
Geef dat wij vrij, rustig en blij,  
wandelen in hemelse liefde.*



\*\*\*\*\*

## **GEBED** allen

Geest van liefde,  
Help ons om ons nooit in eenzaamheid terug te trekken.  
Open ons hart voor datgene wat rondom ons en in de wereld gebeurt.  
Maak dat wij het komende jaar,  
uw liefde voelbaar en zichtbaar maken.  
overal waar mensen zijn. Amen.

## **INFORMATIE**

### **ZEGENWENS**

#### **LIED: *Houd elkander vast***

*Houd elkander vast,  
blus de geest niet uit,  
maak elkaar niet klein.  
Die ons maakte uit niets,  
laat niet varen  
het werk van zijn handen.*

*Van Hem is de toekomst, kome wat komt,  
licht dat niet dooft, liefde die blijft.  
Van Hem is de toekomst, kome wat komt,  
licht dan niet dooft, liefde die blijft.*

*Houd elkander vast,  
blus de geest niet uit,  
maak elkaar niet klein.*

*Hoor een stem:  
ik maak alle dingen nieuw,  
ik zal de tranen uit je ogen wissen  
en de dood zal niet meer zijn.*

*Van Hem is de toekomst, kome wat komt,  
licht dat niet dooft, liefde die blijft.  
Van Hem is de toekomst, kome wat komt,  
licht dan niet dooft, liefde die blijft.  
licht dan niet dooft, liefde die blijft.*

\*\*\*\*\*

## GEDACHTE Moeders hand.

Moeder is een eenvoudig woord, maar omvat zoveel begrippen.

Want als je net geboren bent,  
zijn het haar liefdevolle lippen, die jou beroeren.  
en haar hand houdt je heel teder vast,  
Haar eigen lieve last.

Dan stamel je je eerste woord en zet je eerste stapjes.  
Zij helpt en verzorgt je steeds; vermaakt je met haar grapjes.  
en telkens is daar dan die hand.  
Die houdt jou steeds weer vast.  
haar eigen lieve last.

Je wereld groeit; je gaat naar school; je hebt je eerste pijntjes.  
Zij is er weer en geeft je troost.  
En steeds weer voel je fijntjes het strelen van die zachte hand.  
Je grijpt die stevig vast.  
Jij bent haar lieve last.

Je ontgroeit haar.  
Gaat je eigen weg.  
Ze wordt wat overbodig.  
Maar af en toe gaat dat ook mis en heb je haar weer nodig.  
Dan tast je zoekend naar die hand.  
Je grijpt die teder vast.  
Nooit ben je haar tot last.

En is ze oud, jij blijft haar kind.  
Heel vaak in haar gedachten.  
En in haar eenzaamheid zit zij heel stil op jou te wachten.  
Ze zoekt wat aarzelend jouw hand, die in de hare past.  
Ze houdt je nog steeds vast.



P.Abbing.

**Bronvermelding:**

- de Bijbel
- Menslief, ik wens je vrede en alle goeds
- 4eringen

Wij zien u graag terug in de volgende eigentijdse viering op zaterdag 12 juni a.s. om 19.00 uur in de St. Jan.