

Pinksteractie voor Week Nederlandse Missionaris.

Op Pinksteren is de kerkcollecte geheel bestemd voor het werk van de Week Nederlandse Missionaris. Zij zijn er altijd voor een ander. Laten wij er voor hen zijn tijdens de Pinksteractie. U kunt uw bijdrage geven bij de kerkcollecte of storten op rekening NL 30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM Den Haag.

— *Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'.*



‘Het is erg fijn een achterban te hebben’ zegt **Pater Peter Daalhuizen**, missionaris in Brazilië. ‘Je weet dat je in Nederland er nog bij hoort’. Bijna 40 jaar is padre Pedro werkzaam in Virginopolis in het noordoosten van de deelstaat Minas Gerais. Daar heeft hij drie parochies onder zijn hoede, een gebied, dat zo groot is als de provincie Zeeland. Doorgaande wegen zijn geasfalteerd, maar de rest niet. Als het regent adviseren zijn mensen om niet weg te gaan, maar het kan hem niet weerhouden toch naar de dorpen te gaan. Ook al komt hij vast te zitten in de modder, een keer per maand kun je hem ontmoeten in een of ander dorp en dan komen de mensen uit heel de omtrek om te biechten, ter communie te gaan, dan zijn er dopen en huwelijken. ‘Als ik die blijde gezichten zie, geeft mij dat elke keer weer voldoening’. Sommigen moet zelfs meer dan een uur lopen om naar het kapelletje te komen en dat bij weer en wind.

Bijna 40 jaar geleden is hij in de voetsporen van zijn oom gestapt, die daar priester was. Peter was bedrijfsleider bij de kledingzaak Kreymborg, maar na een bezoek van vijf weken aan zijn oom, volgde hij een ander pad. Als voorzitter van de parochieraad in Middelburg, waar hij ook pastoraal werk deed, kreeg hij de kans om via CMC uitgezonden te worden. Een Pastoraal werker hadden ze daar echter niet nodig en toen besloot Peter om priester te worden. In 1985 werd hij in Belo Horizonte tot priester gewijd. Om de nood van de mensen te lenigen, een luisterend oor te bieden en de mensen een steun in

de rug te geven. Dat ziet Pater Peter als zijn belangrijkste taak. 'Ik vind het fijn om onder de mensen te zijn en hen te helpen.'



'Missie is voor mij een bijdrage leveren aan een betere wereld' zegt missionair werker **Suzanne Beentjes**. Sinds een jaar leeft Suzanne (34) met haar 8-jarig zoontje Jacob in Mwanza aan het Victoriameer in Tanzania. Na haar studie Internationale Gezondheidszorg heeft zij al vijf jaar in Tanzania gewoond en gewerkt. Na haar terugkeer naar Nederland bleef zij verlangen naar het leven in Tanzania. Toen zij van de SMA de tijd en de ruimte kreeg om te ontdekken of 'lekenmissionaris' iets voor haar was vielen alle puzzelstukjes samen. Dit was het wat zij graag wilde.

Suzanne werkt als coordinator van het Lulu-project. Lulu betekent in het Swahili: 'Parel'. Ze ondersteunt jonge meiden in en rond Mwanza en stimuleert hen om hun talenten te ontdekken en ze te benutten.

Veel meisjes raken op jonge leeftijd zwanger en kunnen niet hun school afmaken. Het Lulu-project biedt hun trainingen in sociale vaardigheden; ze leren omgaan met geld en voor zichzelf en hun kind te zorgen. Zo ontdekken zij dat ze even waardevol zijn als een parel.

Missie betekent ook 'ontmoetingen'. Zo kwam ze Esther tegen, die docente gebarentaal is. Samen willen ze een groep starten voor dove en slechthorende vrouwen. Mentoren van Lulu geven b.v. trainingen over zwangerschap op middelbare scholen. Er kunnen hele mooie dingen gebeuren, wanneer je er met een open geest instapt en met respect voor elkaar.

Op zondag ontmoet zij de andere lekenmissionarissen en de priesters van de SMA (Witte Paters). Gelijkgestemden, die vanuit dezelfde bezieling er willen zijn voor de mensen.

De WNM ondersteunt haar uitzending en zo kon ze coronanoodhulp aanvragen, waarvoor zij 2 wastafels, zeep en dispensers heeft aangeschaft voor de parochie. Een deel van het geld is bestemd voor de ziektekosten van de Lulu-meiden.