

Dag van de Vluchteling



In 2001 heeft de Verenigde Naties 20 juni uitgeroepen tot 'Dag van de Vluchteling'. Gelukkig dat er wereldwijd mensen zijn die aandacht besteden aan de vluchtelingen en voor hen opkomen. Immers 1 op de 97 mensen is op de vlucht door oorlog, vervolging, intimidatie, armoede, natuurrampen. Dat las ik op de website van [Kerk in Actie](#) van de Protestantse Kerk in Nederland.

STEK (Stichting voor stad en kerk) houdt op 19 en 20 juni een 24-uurs wake in de Bethelkerk, Den Haag, bekend van de familie Tamrazyan aan wie in 2019 kerkasiel werd verleend. Deze wake is via livestream te volgen. Thema:

Ontmoeting verandert – Tegen onrecht en onverschilligheid.

www.stekdenhaag.nl

Ook in Enschede wordt op die dagen een wake gehouden voor vluchtelingen. En [Vluchtelingenwerk](#) Nederland nodigt ons uit om in de dagen rondom de 20 juni deel te nemen aan de actie: 'Bakkie doen?'

Het stemt mij hoopvol, dat de Christoffelparochie in Rotterdam op zondag 20 juni een viering heeft met het thema: **Ontmoeting is leven**. Gericht op de

vluchtelingen in hun midden. Bij navraag bij het Bisdom bleek, dat er binnen de katholieke kerken amper aandacht is voor 'De Dag van de Vluchteling'. Dus het klopt wat Stichting Vluchteling ooit moest vaststellen.

Daarom heb ik het pastoraal team van onze parochie Petrus-en-Paulus en de voorgangers die invallen, gevraagd om in de viering aandacht te schenken aan 'De Dag van de Vluchteling' en tenminste op 20 juni bij de Voorbede te bidden voor de Vluchtelingen. Dat zij een veilig thuis vinden en gehoord mogen worden. We moeten echter ook voor onszelf bidden: Dat God ons een betrokken hart, een hart met compassie geeft. Dat we in verzet komen tegen het onrecht, niet weggijken in onverschilligheid en vluchtelingen met respect en als medemens tegemoet treden. **Ontmoeten is leven.**

Het Bisdom verwees ook naar de brief die Paus Franciscus onlangs heeft doen uitgaan bij gelegenheid van de 'Werelddag van de Migranten en Vluchtelingen' op 26 september a.s. De Paus wijst ons erop, dat we af moeten van termen als: 'zij' en 'die', maar alleen nog in termen van 'wij' moeten praten. 'Naar een almaar breder 'wij' om een duidelijke horizon te geven voor onze gezamenlijke reis in deze wereld.

De brief kunt u lezen op www.RKDocumenten.nl Ik hoop, dat de katholieke parochies aan deze Werelddag wel aandacht besteden en wij vanuit het Bisdom suggesties krijgen voor de vieringen.

Regina Krowinkel, lid van de werkgroep MOV/Diaconie van 'De Goede Herder'.