



**Parochie HH Petrus en Paulus**

**SINT JAN'S ONTHOOFDING  
ZOETERWOUDE-DORP**



## **Nieuwsbrief Augustus/September 2021**

RK kerk Sint Jan **Zuidbuurtseweg 15** 2381 LB Zoeterwoude  
Secretariaat: tel. (071) 5801215 ✉ [sintjansparochie@hotmail.com](mailto:sintjansparochie@hotmail.com)  
Bereikbaar: dinsdag van 9.30- 11.30 uur en vrijdag van 8.30 – 11.00 uur  
Pastoor Broeders 06 27140117

### **Vieringenrooster Augustus/September 2021**

#### **Zaterdag 7 augustus Eucharistieviering**

19.00 uur Pastor Wessel PK

#### **Zaterdag 14 augustus Woord en Gebedsviering**

19.00 uur Margreet Onderwater PK

#### **Zaterdag 21 augustus Eucharistieviering**

19.00 uur Pastoor Broeders PK

#### **Zaterdag 28 augustus Woord en Gebedsviering**

19.00 uur Annie Borst PK

#### **Zaterdag 4 september Oecumenische viering**

19.00 uur Margreet Onderwater/Dominee Gea Smit

#### **Zaterdag 11 september Woord en Gebedsviering**

19.00 uur Margreet Onderwater EK

#### **Zaterdag 18 september Eucharistieviering**

19.00 uur Pastoor Broeders PK

#### **Zaterdag 25 september Eucharistieviering**

19.00 uur Pastoor Broeders PK

#### **Zondag 26 september KINDERKERK**

12.00 uur Dorpskerk Thema: Jona

PK= Parochiekoor EK= Eigentijds Koor

### **Reserveren voor de vieringen is niet meer nodig.**

Reserveren is niet meer noodzakelijk. Mag wel! **06 83450307**

Thuis meevieren kan ook via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

## **Maria Hemelvaart zondag 15 augustus**

Als we met de ogen van het geloof naar Maria opkijken, dan kan het niet anders dan dat we haar zien als hét voorbeeld van eenvoud. Eenvoudig, ook wel ‘klein’ of ‘arm van geest’ genoemd. Dat is niet hetzelfde – zoals velen wel eens denken – als arm en ongeletterd. Eenvoud is vooreerst een innerlijke gesteldheid, waarbij men weigert zichzelf als beter, waardiger en belangrijker te achten dan anderen. Waardoor men zich ook verzet tegen de drang om beter, waardiger en belangrijker dan anderen te zijn, zelfs tegen de drang om toch minstens even goed, waardig en belangrijk te zijn.



Met andere woorden: men wil zich niet ‘bewijzen’, men zoekt niet bewonderd, geëerd, geprezen te worden, men zoekt niet waardig en belangrijk geacht te worden en te zijn, men zoekt niet alleen de eerste te zijn, noch samen met anderen de eerste te zijn. Onze westerse cultuur en het sociale leven is niet alleen versierd met de ‘heb je me gezien’-stijl, de behoefte aan bevestiging is er één van de belangrijkste pijlers en fundamente van. De zoektocht naar bevestiging beantwoordt nochtans aan een fundamentele nood van de mens: de behoefte aan aandacht en erkenning en waardering. De vermoeiende zoektocht naar aandacht en bevestiging loopt echter af wanneer de mens in geloof gaat inzien dat hij bovenal zeer belangrijk is in Gods oog. Dat inzicht schenkt de mens eenvoud. Maria beseftte dat je bemind wordt door God, niet door wat je hebt, weet, kunt, presteert, ervaren hebt, maar omdat je er bent. Maria was zich dus bewust van Gods onvoorwaardelijke liefde. Geloven is leven met dat bewustzijn. En geloven is dus de bron van eenvoud en nederigheid. Maria roept ons op haar na te volgen in het geloof aan Gods onvoorwaardelijke liefde.

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Wat opvalt is de formulering 'opgenomen met lichaam en ziel'. Dat betekent dat de dood geen macht meer heeft over Maria. In tegenstelling tot andere stervelingen hoeft Maria volgens de katholieke leer niet meer te wachten op de Opstanding der Lichamen op de Laatste Dag waarop de mensheid geoordeeld zal worden. Vanwege haar zondeloosheid hoeft zij namelijk

niet geoordeeld te worden. Maria's tenhemelopneming is dus de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel én lichaam - door God.

*Margreet Onderwater, gebedsleider*

## **Kinderkerk zondag 26 september 12.00 uur Dorpskerk**

Na een lange “corona en vakantie stilte” gaan we op zondag 26 september weer starten met de kinderkerk. Beurtelings in de Dorpskerk en de Sint Jan. We luiden het nieuwe seizoen in met een viering rond het thema **Jona**. We hopen weer vele kinderen met hun ouders/grootouders te mogen begroeten. Kinderkerk is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar. Op een speelse manier vertellen we een bijbelverhaal waarbij kinderen actief mee kunnen doen. Er zijn leuke liedjes en voor wie dat wil tot slot een knutsel!



**GRAAG TOT ZIENS!**

## **Depressief door corona?**

Wat hebben we nodig? Erover praten? Elkaar gerust stellen? De feiten vertellen zoals ze zijn? Of bij jezelf te rade gaan en even reflecteren en daarna jezelf hervinden? Denk aan het volgende:

Hulplijn Rode Kruis, 070-4455888 / ANBO, 0348-466666 (voor ouderen)

Luisterlijn, 088-0767000 / ARQ Contactpunt Gezin 088-33-5599 /

Veilig Thuis 0800-2000 (als er huiselijk geweld of kindermishandeling is)

Het is wel vaker in het leven moeilijk. Je vraagt je weleens af waar bepaald gedrag vandaan komt. Ja, onze voorvaderen zijn barbaren geweest en zelf gaan we ook allemaal weleens de fout in. Maar je kunt jezelf altijd verbeteren! Praat, praat, praat en krabbel weer op! En hoe je het ook wendt of keert, je kunt er tenminste altijd naar uitzien dat je 's avonds weer in je eigen bed kunt kruipen. Dat is tenminste iets om positief over te zijn, dat is altijd een goed vooruitzicht, toch? Nog 'n paar dingen: als je erop uit wil, doe dat dan met inachtneming van voorzorgsmaatregelen.

Zorg voor 1). Een testbewijs; 2). Een vaccinatiebewijs of 3). Een herstelbewijs via de CoronaCheck-app. Bereid je voor via:

<https://www.nederlandwereldwijd.nl> / <https://www.wijsopreis.nl>

<https://www.coronacheck.nl> / (werkt de CoronaCheck-app niet? Bel dan 0800-1421 of mail naar [helpdesk@coronacheck.nl](mailto:helpdesk@coronacheck.nl)), en geniet!

Voor een vaccinatiebewijs kun je ook bellen met 0800-1351 als je geen

computer of mobiele telefoon hebt. Voor andere vragen betreffende corona kun je bellen met de GGD Hollands Midden, 085-0782874 of 085-0782878.

Met vriendelijke groeten, Chantal de Koning

## **FAMILIEBERICHTEN**

Gedoopt (in de Goede Herderkerk) op zondag 11 juli  
Niek Captein, zoon van Kees en Femke Captein-Wijsman  
Cas Captein, zoon van Frank en Anneloes Captein-Keulen  
Lieke Laning, dochter van Vera en Bart Laning-Captein  
Door de Corona wat vertraging opgelopen maar nu toch een familiedoopviering.  
Van harte gefeliciteerd!



## **OECUMENISCHE VIERING zaterdag 4 september**

In september vindt zoals al vele jaren gebruikelijk de gezamenlijke (gemeente rond de Dorpskerk en parochiekern Sint Jan) opening van het nieuwe seizoen plaats. In deze viering die wordt, georganiseerd door de Raad van Kerken, zullen dominee Gea Smit en gebedsleider Margreet Onderwater samen voorgaan. U bent van harte welkom. Reserveren wordt geadviseerd (bel op vrijdag naar 06 83450307)



**VAKANTIE:** Ook de redactie van de nieuwsbrief geniet van een maandje vakantie zonder deadline. Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag uiterlijk 18 september op het bekende adres.  
Wik wens u allen een mooie zomer toe!

### **REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN**

Redactie: Annie Borst-Mooijman, Burg. van Outerestraat 23  
tel: 071 5803283 ✉ [oranjeboekje.sintjan @ gmail.com](mailto:oranjeboekje.sintjan@gmail.com)

### **CONTACTPERSONEN PASTORAATSGROEP**

Pastoor Broeders 06 27140117  
Margreet Onderwater 071 5804073 / 06 53739954  
Annie Borst 071 5803283/ 06 57009807  
Chantal de Koning 06 24151632

