

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 7 november 2021

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Ann, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften (ook misintenties): NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Vieringenrooster:

Zondag 7 november 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pater Adri Kortekaas osb
Zondag 14 november 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het Tienerkoor. Voorganger: Leo Koot ofs
Zondag 21 november 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Zondag 28 november 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het Jongeren- Middenkoor. Voorganger: Thea Epskamp

In memoriam Pastoor J.M. Schlatmann

Op 27 oktober overleed in Voorhout emeritus pastoor Jan Schlatmann op 91-jarige leeftijd. Jan Schlatmann werd in het najaar 1973 gepolst om pastoor Kragtwijk in de Meerburgparochie op te volgen. In 1974 volgde zijn daadwerkelijke benoeming als pastoor "bij ons aan de Meerburg".

Tot aan zijn afscheid in 1995 woonde pastoor Schlatmann in de pastorie naast de kerk. Hij werd alom geliefd bij jong en oud, zowel dankzij zijn bijzondere gave van het woord in de vieringen als in de rol van herder voor zijn parochianen. Talloos waren zijn bezoeken aan de bejaardensoos, aan de scholen en aan parochianen thuis. Na zijn pensionering bleef pastoor Schlatmann actief in de pastorale zorg. Hij assisteerde o.a. regelmatig in de H. Joannes de Doper te Katwijk maar kwam ook graag met enige regelmaat naar de Menswording en naar "zijn" Meerburgkerk.



In de zomer van 2013 gaf pastoor Schlatmann aan dat hij niet langer in staat was om mee te draaien in het reguliere rooster van voorgangers. Dit was voor de pastoraatgroep van De Goede Herder aanleiding om hem een passend afscheid aan te bieden. Zeer velen waren naar de kerk gekomen om de H. Eucharistie mee te vieren. De afgelopen jaren woonde pastoor Schlatmann in een verzorgingshuis te Voorhout. Hier kreeg hij nog zeer regelmatig bezoek van oud-parochianen. En dat deed hem goed.

Op woensdag 3 november vond de uitvaartdienst plaats voor Johannes Maria Schlatmann, in een volledig gevulde Goede-Herderkerk, met familie, vrienden, oud-collega's (waaronder oud-pastors Jan Olsthoorn en Jaap van der Bie) en veel parochianen. De viering werd geleid door pastoraal werker Joost Verhoef, die als kind in pastoor Schlatmann een voorbeeld vond, later een mentor en een goede vriend. In warme bewoordingen deelden een broer, nicht en een jaargenoot van het seminarie enkele dierbare herinneringen. Het werd een dankviering voor het leven van een man die het leven zelf tot op hoge leeftijd heeft gevierd, van een herder die voor velen veel betekend heeft. Hij ruste in vrede.

Namens Beheercommissie en Pastoraatgroep - Gerard van der Hulst

Nieuwe bestemming voor luidklok Menswording



Het is genoegzaam bekend dat de Menswordingkerk in Leiderdorp afgelopen zomer gesloopt is, om plaats te maken voor een appartementencomplex. Het naambord dat bij de ingang aan de muur was bevestigd, heeft inmiddels een plaats gekregen in het Leiderdorps Museum (zie foto unity.nu).

Is dat het enige onderdeel van het gebouw dat nog resteert? Nee, want er is ook nog de luidklok van de Menswordingkerk! Deze was tijdens het proces van herinrichting al van het dak gehaald en in veiligheid gebracht. De beheercommissie heeft enkele jaren geleden overlegd met het stichtingsbestuur van de begraafplaats achter de Goede Herderkerk. Het stichtingsbestuur was bereid om een klokkenstoel te *plaatsen* op het kerkhof, waarin de luidklok opgehangen kon worden.



In de planvorming is de klokkenstoel uitgegroeid tot een heuse klokkentoren. En in de week voor Allerzielen heeft de stichting begraafplaats de klokkentoren mét luidklok op het kerkhof laten installeren. Daarmee heeft een karakteristiek element van de Menswordingkerk een zichtbare, of

beter: een hoorbare plaats gekregen in de onmiddellijke nabijheid van het kerkgebouw waarin de parochianen van de Menswording en die van de Meerburg samen opnieuw zijn begonnen als gemeenschap van De Goede Herder.

Grote dank gaat uit naar het stichtingsbestuur van de begraafplaats voor zijn inspanningen. Hopelijk kan met Allerzielen aanstaande dinsdag de luidklok op enig moment tot klinken worden gebracht!

Namens de Beheercommissie – André Bouwman

Allerzielen in 't Licht

Naar het voorbeeld van andere parochies in ons Bisdom heeft ook de pastoraatgroep van de Goede Herder in 2012 het initiatief genomen om op of rond Allerzielen de activiteiten in de kerk uit te breiden naar de begraafplaats.

Het was dus al weer voor de tiende keer dat de nabestaanden van hen die in het afgelopen jaar vanuit onze kerk uitgeleide werd gedaan aanwezig waren in een herdenkingsdienst in de kerk. En daarnaast ook vele parochianen die hun overleden dierbaren kwamen gedenken.

Na de indrukwekkende viering waarin pastoor Broeders een overweging hield rond het thema Stilte gingen velen naar de begraafplaats, onder het luiden van de Menswordingklok. Het "U zij de glorie" werd gezongen, graven gezegend, gedichten gelezen en een bloemenhulde gebracht in het al bijna traditionele bloemenhart.

Een mooi initiatief komt van Melissa Mooijman, lid van ons Tienerkoor en al sinds 2012 de "vaste" misdienaar bij de Allerzielenviering. Melissa had in de afgelopen weken meer dan 100 steentjes beschilderd met kaarsjes en deze vervolgens gelakt.

"Ik werd geïnspireerd door mijn tante Annie Borst. Zij is heel actief in de parochiekern St. Jan in Zoeterwoude Dorp. Daar heeft zij heel veel steentjes beschilderd die voor de parochianen beschikbaar zijn om een plaatsje te geven op het graf van een dierbaar familielid. Ze worden "trooststeentjes" genoemd omdat het neerleggen van een steentje op een graf mensen troost kan geven. Ik hoop dat in ieder geval. Dat het je kan helpen om je verdriet een plaatsje te geven. Ik vind het in ieder geval heel fijn dat ik zo een kleine bijdrage kan geven. En niet alleen op Allerzielen" aldus Melissa Mooijman.





Beste parochianen,

Zondag 7 november viert de kerk het Hoogfeest van de H. Willibrord. Willibrord verkondigde aan het begin van de achtste eeuw, rond 725 het evangelie in een land dat toen onherbergzaam was, vol met moerassen en dichte bossen, wouden. Plaatsnamen als Zoeterwoude en Woubrugge, doen ons hieraan herinneren. Hij verkondigde het evangelie in een tijd dat aanbidding van Germaanse goden in het land van Friezen gebruikelijk was. Sommige goden waren verbonden aan natuurverschijnselen, zoals Donar verbonden was aan bliksem een onweer. Verder had je de goden Wodan en Freia, onze weekdagen donderdag, woensdag en vrijdag herinneren ons aan deze goden.

Evangelie — In die tijd kwam Willibrord het evangelie verkondigen. Zo klonk het evangelie: dat in God geen geweld is, maar dat Hij uit liefde de mens heeft geschapen, naar zijn beeld en gelijkenis. Willibrord predikte een God die niet barbaars was, die niet uit was op de vernietiging van de mens, maar die juist een herstel van de mens wilde bewerken. Vele mensen kwamen tot geloof en Willibrord doopte hen met water. Hij doopte in het water van de bronnen, die dienst deden voor de natuurgodsdiensten. Geen leven meer in angst en geweld, maar een leven in liefde en vertrouwen.

Kerk en roeping — Willibrord heeft kerken gesticht in Oegstgeest, Vlaardingen en Velzen. Hij stierf op 7 november 739 te Echtenach en ligt daar ook begraven. Willibrord die 1282 jaar geleden gestorven is, is een man van groot geloof die de Blijde Boodschap, de boodschap van Gods liefde voor de mensen kwam brengen. De kerk heeft zulke priesters en diaken nodig, zegt de rector van Vronesteyn!! Priesters die met een groot geloof en een hart vol liefde, vrijgesteld, het evangelie durven te verkondigen. Naar de verhalen van mensen willen luisteren en deze verhalen binden aan het Evangelie. Daarom bidden wij in de week van Willibrord om roepingen, maar ook voor de nieuwe wijdeling Sander Verschuur.

Met hartelijke groet — *Pastoor Walter Broeders*

Diaconaal Weekend 2021

In het weekend van 13 en 14 november 2021 staat in de parochiekernen van de Parochie HH. Petrus en Paulus en de Protestantse wijkgemeenten Leiden e.o. de diaconie extra in het zonnetje. Dit jaar onder het motto: **"Even buurten en er gaat een wereld voor je open"** Zoals elk jaar proberen we ook dit keer weer een prikkelende impuls te geven aan de diaconale roeping en opdracht van lokale kerken. Als de afgelopen periode van de coronacrisis ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat wij mensen elkaar nodig hebben. In de zorg en aandacht voor elkaar, in dagelijkse contacten, een arm om je schouder, een helpende hand, een praatje in de straat, een onverwacht telefoontje van een vriend/vriendin, die vraagt hoe het met je gaat. Het kleurt je dag. **Even buurten:** Als kerkgemeenschap, maar ook als individuele gelovigen kunnen we aan deze oproep gehoor geven. Hebt u in uw straat/wijk de nieuwe burens met een migratieachtergrond al aangesproken en hen gevraagd, of ze een beetje kunnen wennen? Volgens recente cijfers van de Monitor van internationals in Leiden heeft 32,2 % van de Leidse bevolking een migratieachtergrond. Dat zou in Leiderdorp/Zoeterwoude weliswaar minder kunnen zijn, maar in werkelijkheid bestaat deze situatie ook binnen onze grenzen. Om dit te weten te komen, kunnen we contact opnemen met het Sociale Wijkteam en hen vragen, of wij als kerkgemeenschap iets voor hen kunnen betekenen. Is dat een idee? Diaconie is: Omzien naar elkaar. Namens het Parochieel Diaconaal Beraad - *Regina Krowinkel*