

## **Pastoor Walter Broeders**

### **Meditatie roeping tot het priesterschap**

Onder Uw ogen...  
Dankbaar voor alle priesters  
die eens uw stem hebben gehoord.  
De zaken van het leven achterlatend  
werden zij vissers van mensen.  
Zij werden geroepen en volgden U.

Onder uw ogen...  
Bewogen door het leven schenkend Woord  
om zo de weg van de waarheid te volgen.  
Om zieken te zalven en hen nabij te zijn  
om de eeuwige barmhartigheid te delen  
om het mysterie van de Eucharistie te vieren  
om iedere mens te brengen tot eenheid met U.

Onder uw ogen...  
Biddend voor roepingen tot het priesterschap  
voor mannen die ten diepste willen dienen  
het ene oog gericht op hun naaste  
het andere oog gericht op U.  
Vierend en biddend, dankend en lovend,  
verlangend naar een leven met U.

### **Meditatie roeping tot het diaconaat**

Onder uw ogen...  
Prijzen wij de vele mannen geroepen tot het diaconaat  
die met hun leven getuigen van waarachtige dienstbaarheid  
trouw aan Hem die hen geroepen heeft.  
Trouw aan de kerk die hen gezonden heeft  
trouw aan zij die naast hen staan  
trouw aan zijn opdracht de arme nabij te zijn.

Onder uw ogen...  
Geïnspireerd door alle diakens die namens ons op pad gaan  
bewogen door liefde en het gebrek hieraan in deze wereld  
zoekend naar hen die hongeren naar leven  
gewapend met het evangelie en een helpende hand  
waakzaam strijdend tegen onrecht, uitsluiting en gebrek  
zoekend naar wegen van vrede.

Onder uw ogen...  
Biddend voor roepingen tot het diaconaat

voor mannen die ons blijven herinneren  
aan de voorkeursliefde van Christus  
voor de armen en noodlijdenden  
die al hun krachten inzetten om ons, uw Kerk, te mobiliseren  
en uw liefde handen en voeten te geven

### **Meditatie roeping tot het religieus leven**

Onder uw ogen...

Dankbaar voor alle vrouwen en mannen  
die in religieuze gemeenschappen, ordes en congregaties  
met handen in gebed gevouwen  
met handen uitgestrekt naar de naaste  
samen een kloppend hart van de Kerk waren.

Onder uw ogen...

Bewogen door alle vrouwen en mannen  
die vanuit hun vorm van religieus leven  
hier in ons bisdom Rotterdam  
zich vandaag wijden aan hun werk en gebed  
bronnen van liefde, bronnen van stilte  
knooppunten in een netwerk van liefde.

Onder uw ogen...

Biddend voor roepingen tot religieus leven  
voor vrouwen en mannen die aandachtig luisteren  
hoe uw roepstem weerklinkt.  
Die in gemeenschap zich volledig willen geven  
die een gave hebben tot overgave  
elk uur van de dag, elke dag van het jaar  
elk jaar van hun leven.