

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 12 december 2021

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Ann, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften (ook misintenties): NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

VIERINGENROOSTER

Zondag 12 december 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Thea Dingjan - Zonneveld
Zondag 19 december 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Tienerkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders

OECUMENISCHE VESPERVIERINGEN GAAN NIET DOOR

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen komen de oecumenische vespervieringen op donderdagavonden in de advent, beurtelings te houden in de Dorpskerk te Leiderdorp en de Goede-Herderkerk, helaas te vervallen.

Namens de werkgroep Oecumenische Vespervieringen — Leo Koot

BISSCHOPPEN: GEEN VIERINGEN EN BIJENKOMSTEN NA 17:00 UUR

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en **dit geldt ook voor Kerstmis**.

Dit besluit betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdays en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.

Met ingang van heden wordt u vriendelijk verzocht om u bij het secretariaat aan te melden wanneer u een viering in de kerk wilt bezoeken.

KERSTVIERINGEN

Als gevolg van de coronamaatregelen is het **niet** mogelijk om op Kerstavond 24 december een viering in de kerk te bezoeken. Wel zijn er op Kerstavond twee vieringen die u via de livestream thuis kunt volgen:

www.kerkdienstgemist.nl



Op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering. Vooraf inschrijven bij het secretariaat is hierbij noodzakelijk! Helaas is het aantal beschikbare plaatsen in beide vieringen beperkt opdat de aanbevolen afstand gewaarborgd blijft.

Vrijdag 24 december Kerstavond 17.00 uur Livestream van Dienst met lezingen en liederen met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Thea Epskamp
Vrijdag 24 december Kerstavond 21.00 uur Livestream van Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 9.30 uur Eucharistieviering (met livestream) met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders. Inschrijven vooraf bij het secretariaat.
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 14.00 uur Livestream van Kindje Wiegen met Stephanie Jägel en leden van het Tienerkoor
Zondag 26 december Tweede Kerstdag 9.30 uur Eucharistieviering / gezinsviering (met livestream) met zang van het Tienerkoor. Voorganger: pastoor Ad van der Helm. Inschrijven vooraf bij het secretariaat.

SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL 2021



10 december is de Dag van de Rechten van de Mens. Amnesty International organiseert ieder jaar rond deze datum een grote schrijfactie voor mensen, die om hun overtuiging, godsdienst of geaardheid in de gevangenis zitten, vaak zonder neutrale rechtspraak en onder erbarmelijke omstandigheden.

Over de hele wereld wordt geschreven naar regeringen en de mensen zelf. Deze stapel brieven en kaarten is van enorme waarde. Het feit, dat er aandacht voor de mensen is resulteert vaak in betere omstandigheden en de mensen zelf ervaren steun om vol te houden.

De schrijfpakketten zijn beschikbaar op zondag 12 december a.s. in de Goede-Herderkerk. Het is niet nodig om postzegels te plakken, u hoeft de geschreven brieven NIET zelf te versturen.

De brieven kunt u tot 23 december inleveren bij:

- het secretariaat, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude-Rijndijk
- Heleen Brouwer, Lisdoddekreek 22, Leiderdorp
- Regina Krowinkel, Buitendijklaan 10, Leiderdorp

Wij zorgen ervoor, dat de brieven bij Amnesty worden ingeleverd. Amnesty zorgen voor de verzending. Alvast bedankt voor uw meedoen!

Namens de werkgroep Amnesty Leiden-Leiderdorp — Heleen Brouwer, Regina Krowinkel

OVERLEDEN PAROCHIANEN

Op donderdag 4 november 2021 overleed mevrouw Fran (Fransje) Pupko-Hubert. 92 jaar. Op jeugdige leeftijd emigreerde ze naar Australië waar ze zich op zakelijk en financieel terrein leerde ontplooiën. Later trouwde ze met een man van Poolse afkomst. Ze werd in die tijd van harte Katholiek. Als weduwe op leeftijd keerde ze terug naar Nederland. Ouder en kwetsbaar geworden, was ze blij met de Thuiscommunie en met de Blijde Zondagse rijders. Zij gaf hen en andere bezoekers het gevoel dat deze voor haar heel speciaal waren. Plotseling sterven overviel haar. Wij verliezen in haar een zeer gelovige en blijmoedige medeparochiaan.

Op vrijdag 26 november is overleden de heer Wilhelmus Gerardus Maria Kalkers, in de leeftijd van 85 jaar. Zingen was Wims lust en leven; als gewaardeerde bas zong hij vaak en veel: bij het Dames- en Herenkoor van de Goede-Herderkerk (voorheen bij het Meerburgkoor), bij zangvereniging Cantate Domino en samen met andere vrijwilligers bij vieringen in verpleeghuis Zuydtwijck. De uitvaartdienst voor Wim Kalkers vond plaats op vrijdag 3 december in de Goede-Herderkerk. Uiteraard met zang van zijn geliefde dames- en herenkerk. Daarna werd hem uitgeleide gedaan naar het crematorium Rhijnhof.

ACTIE KERKBALANS KOMT ERAAN: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Het overgrote deel van de Nederlandse rooms-katholieke parochies zit in de financiële problemen: bijna acht op de tien parochies staan in het rood. Bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies vorig jaar een verlies van 15 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek door dagblad Trouw. Daarvoor werden de financiën van alle parochies tegen het licht gehouden.

Regelmatig krijgen de leden van de Beheercommissie de vraag hoe het in onze parochiekern gesteld is met de financiën. Wij mogen ons gelukkig prijzen met uw blijvende financiële steun in kerkbijdragen, collectes, stipendia enzovoort. Daarnaast biedt onze verbouwde kerk met het atrium, de familiekamer en opbaarruimte meer dan ooit mogelijkheden tot verhuur. Dankzij de tomeloze inzet van ons koffieteam en onze kosters blijft dat allemaal mogelijk. Dit heeft zeker geholpen in deze coronatijd. En daarnaast wordt er op alle mogelijke manieren op de kleintjes gelet. Een mooi voorbeeld is de bloemversiering, die wekelijks door de tien enthousiaste leden van onze Bloemengroep wordt verzorgd met schitterend resultaat en... tegen veel lagere kosten dan voorheen!

In De Goede Herder willen we een kerk zijn voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. God kent u zoals u bent en in Zijn huis bent u altijd welkom.

In de kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag. Tijd vinden om te bidden voor alles wat u bezighoudt. Aangeraakt worden door God en uw geloof met anderen delen.

Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, een helpende hand wanneer het nodig is; dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

In januari doet onze parochie weer mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als parochianen om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Beheercommissie en Werkgroep Kerkbalans

**Kom jij ook je
Eerste communie
doen?**

Ben je gedoopt (of wil je gedoopt worden) en zit je in groep 4 of 5 dan ben je uitgenodigd om mee te doen met (de voorbereidingen en) je Eerste Communie.

Wanneer? Op zondag 22 mei 2022	Waarom? <ul style="list-style-type: none">* Meer leren over geloof* Samen zijn* Samen vieren* Gezellige voorbereidingsbijeenkomsten vanaf januari
Waar? Goede Herderkerk in Zoeterwoude Rijndijk	



Laat je ouders/verzorgers jou op viterlijk 7 december 2021 opgeven via ehcdegoedeherder@hotmail.com dan ontvang je daarna de overige informatie!

groeten,
Mariëlla Oerlemans en Nicole Gerritsen

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Na de oproep in de vorige uitgave van de Nieuwsbrief zijn er maar liefst twaalf aanmeldingen gekomen van kinderen die deel willen nemen aan de voorbereidingen van de E.H. Communie op zondag 22 mei 2022.

Mocht u kinderen of kleinkinderen hebben die alsnog deel willen nemen, dan is uw aanmelding nog van harte welkom bij Mariëlla en Nicole!

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com