

Pastor Bertus Wessel,

Sinterklaaspreek, zondag 6 december 2021.

Een Sinterklaaspreek, niet te lang,
met zeker ook, wees maar niet bang,
een woord om te waarderen.
Want met de Sint gaat het erom
dat iedereen, hoe knap of dom,
van Jezus iets kan leren.

Een preek op rijm, maar, aan de top,
het thema, dus, let even op:
"om troostvol te beginnen".
ons steeds opnieuw bezinnen.
Want ied're zondag, week na week,
willen wij samen, in de preek,

Bezinnen op een nieuw begin,
want wij gaan langzamerhand 2022 in,
de laatste dagen gaan tellen
om naar het Nieuwe Jaar heen te snellen.
De laatste dagen van het jaar,
de vraag is, zijn wij allen klaar!

Denk aan de Johannes Doper, wat hij zei,
wat hij daar riep voor jou en mij:
"bereid de weg des Heren"
de kansen zullen keren.
Dat is het waar het nu om gaat,
wat in het Evangelie staat.

Daar staat meteen: een nieuw begin,
je leest het in de eerste zin.
het Blijde Nieuws gaat komen
dat is waarvan wij dromen.
Een Goed Bericht voor iedereen
Het maakt je blij, daar wil je heen.

Zie, God de Heer, Hij komt met kracht,
op Hem heeft iedereen gewacht.
Gods dochters en Gods zonen,
de liefde zal hier wonen.
De heersers vallen van hun troon,
gerechtigheid wordt weer gewoon.

Johannes roept in de woestijn,
de plaats waar wilde dieren zijn:
“wat wil je van mij leren?”.
Wil jij je echt bekeren?
Zo vraagt hij ons, in deze tijd,
ben jij, als mens, God toegewijd?

Want na mij komt, die sterker is,
dat zegt Johannes, en gewis,
dit kwam hij ons vertellen:
Hij komt om te herstellen.
Die sterke is Gods eigen Zoon,
Hij heeft voor ons een hemels loon,

Een koning van het hart, dat is Hij,
Hij schenkt zijn vreugde, maakt ons blij.
Hij wil ons liefde geven.
Ik kom om te vergeven’.
Hij zoekt geen straf, Hij is niet kwaad,
Hij zegt alleen tegen u: “wees steeds paraat”.

Dat is wat in de Advent klinkt:
“Hij komt”, dat is wat ieder zingt;
“Hij komt om ons te dopen”.
Dat is waarop wij hopen:
Hij doopt met vuur en Heil’ge Geest,
Hij maakt het leven tot een feest.

Hij nodigt uit, Hij moedigt aan,
Hij roept ons op om klaar te staan
en met Hem mee te trekken,
Hij roept om ons te wekken.
Hem achterna, door deze tijd,
Hem achterna, God toegewijd.

Wat is er in jouw leven mis?
een deel waar Hij geen koning is!
Waar de woestijn in uw leven nog moet bloeien?
waarin kun je nog groeien?
Ontbreekt er iets bij jou, in woord en werk?
schiet je misschien tekort in huis en Kerk?

Hij komt, hij komt, we denken al snel aan Sint,
hij komt, maar wie opnieuw begint,
die denkt een stapje verder.
Daar komt de Goede Herder,
U die denkt aan Gods Koninkrijk,
die houdt je wakker, die zegt: ‘kijk’.

Kom, mensen, ga mee naar Bethlehem,
ga mee, op weg, ga mee naar Hem,
Hij, die in jouw hart wil gaan wonen.
Ga mee, want Hij zal komen.
Ga mee en laat de wereld los,
ga met de ezel en met de os.

Daarop vertrouwen we en gaan op weg samen
God leidt ons op onze levenswegen en daarop zeggen we: Amen.