

## NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 30 januari 2022

### Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Ann, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften (ook misintenties): NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: [www.hhpp-oost.nl](http://www.hhpp-oost.nl)

### VIERINGENROOSTER

Zondag 30 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Jongeren-Middenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders
---

Zondag 6 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders
---

Zondag 13 februari 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het Tienerkoor. Voorganger: Leo Koot ofs
--

Zondag 20 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Ad van der Helm
--

U wordt vriendelijk verzocht om u bij het secretariaat aan te melden wanneer u een viering in de kerk wilt bezoeken. Volgens besluit van de bisschoppen dienen gelovigen bij kerkbezoek weer anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij aankomst en vertrek.



### PATER VAN ULDEN OVERLEDEN

Op maandag 24 januari overleed pater Leo van Ulden ofm op 79 jarige leeftijd. Pater van Ulden was sinds begin vorig jaar ernstig ziek. De minderbroeder franciscaan, geboren in Leiden, werkte tot aan zijn emeritaat in 2011 als priester, pastoor en vicaris in het bisdom Groningen. Daarna heeft hij, teruggekeerd naar zijn moederstad, nog vele jaren het pastoraal team van de HH. Petrus-en-

Paulusparochie ondersteund. Met grote regelmaat ging Van Ulden voor tijdens vieringen in de

regio's zuid en oost, met zijn geliefde Hartebrugkerk als thuisbasis. Zijn preken uit het blote hoofd, gekruid met humor, gaven blijk van een onconventionele maar altijd leerzame kijk op het leven.

Jan van den Eijnden o.f.m., minister-provinciaal van de Nederlandse franciscanen, schreef het volgende in memoriam:

Leo van Ulden werd geboren op 26 februari 1942 in Leiden. Hij kwam uit een katholiek gezin maar, hij heeft er zelf nooit een geheim van gemaakt, het geloof en de kerk betekenden er weinig. Leo was de enige die er echt iets mee had, die misdienaar werd en op zeker moment de wens te kennen gaf om priester en franciscaan te worden. Hij wist zich ondanks alles in zijn keuzes door zijn ouders en familie gedragen. Zo kwam het dat hij in 1960 bij de minderbroeders-franciscanen is ingetreden. In 1964 legde hij zijn eeuwige geloften af en in 1967 werd hij priester gewijd. Na zijn priesterwijding ging Leo werken als priester en pastor in het Bisdom Groningen (nu het bisdom Groningen-Leeuwarden) en dat is hij blijven doen tot 2011. In dat jaar werd hij gardiaan van de gemeenschap van de franciscanen in Voorhout, een gemeenschap voor broeders in ruste. 'In ruste' was iets wat niet zo bij Leo paste. Al snel werd hij een vertrouwd gezicht in de liturgie in de Hartebrugkerk in de stad van zijn jeugd, Leiden. Hij is daar later ook naar toe verhuisd en heeft zijn taken als gardiaan aan een ander overgedragen.

Leo van Ulden was een pastor en liturg in hart en nieren en hij was het op een heel oorspronkelijke manier. Hij hield niet van pappen en nathouden, maar kon op een heel vriendelijke en soms ontwapenende wijze zeggen wat hij van situaties in de kerk en in het leven van mensen vond, en het was altijd voelbaar dat hij dat deed uit grote loyaliteit en trouw. In de liturgie hield hij van orde en omdat hij zo goed wist hoe het hoorde en waarom, had hij ook de ruimte om het soms anders te doen dan het hoorde. Maar veranderen om het veranderen was aan hem niet besteed. Ook woorden als 'gezellig' en 'fijn' als kwalificatie van een liturgische viering waren hem een gruwel. 'Het laatste avondmaal was ook verre van gezellig en fijn' zei hij dan..

In het bisdom Groningen Leeuwarden is hij pastoor geweest in Gorredijk en Sneek en jarenlang heeft hij de bisschoppen Möller, Eijk en De Korte gediend als bisschoppelijk vicaris en de laatste jaren ook als vicaris-generaal. Hij wist heel goed dat hij zich daarmee op glad ijs begaf, want in de kerkpolitiek kun je, helaas, gemakkelijk uitglijders maken. Hij heeft dat risico genomen omdat hij in alle nuchterheid vond dat een bisdom ook bestuurd moet worden en dat als de bisschop vindt dat jij daar de kwaliteiten voor hebt (dat vond Leo van Ulden zelf ook, trouwens), je dan de dienst niet moet weigeren omdat die lastig is of omdat de bisschop je niet zint. Een grote dosis nuchterheid en flegma heeft hem daarin overeind gehouden. Leo was een niet onverdienstelijk orgelspeler en geïnteresseerd in de geschiedenis van de plaatsen waar hij werkte – in Gorredijk is zelfs een brug naar hem vernoemd vanwege zijn inzet voor het behoud van de Opsterlandse Compagnonsvaart – en van de kerken waar hij werkte. Het betekende aandacht voor tijdige en nodige restauratie van gebouwen en orgels. De culturele nalatenschap in het bisdom is niet te veronachtzamen.

Onder zijn medebroeders gold Leo van Ulden als een markante medebroeder, bekend om treffende oneliners tijdens soms taaiere kapittelvergaderingen. Hoewel hij de grootste tijd van zijn leven alleen heeft gewoond op een van zijn posten in het noordelijke bisdom, was hij zeer betrokken op de broeders van de regionale gemeenschap aldaar en van de broeders van de provincie. Er is een bijzondere broeder van ons heengegaan. *Jan van den Eijnden ofm*

**De uitvaart van pater Leo van Ulden ofm vindt plaats op dinsdag 1 februari om 12.00 uur in de Hartebrugkerk te Leiden.**

### **INFORMATIE OVER HET PROJECT VAN DE ADVENTSACTIE 2021**

De adventsactie in de HH. Petrus-en-Paulusparochie van enkele weken geleden richtte zich op de verbetering van de gezondheidszorg in Somalië. De collecte-opbrengst was bestemd voor een gezondheidscentrum in de Somalische stad Burdhubo, dat professionele geboortezorg en begeleiding biedt aan zwangere vrouwen, jonge moeders en pasgeborenen.

De investeringen in dit gezondheidscentrum middels zonnepanelen, getraind zorgpersoneel en traditionele vroedvrouwen uit de lokale gemeenschap beginnen te renderen, zo laat directeur Vastenactie Peter van Hoof in een recent nieuwsbericht weten.

"De cijfers spreken voor zich: in Burdhubo overleed afgelopen jaar niet één vrouw bij de bevalling. Het jaar ervoor waren dat er 77," aldus Van Hoof, die alle betrokkenen hartelijk dankt voor hun financiële steun.



*namens de werkgroep MOV - Regina Krowinkel*

### **VOORBEREIDINGEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE WEER VAN START**

Vanwege de maatregelen verliep de eerste kennismaking met de 12 communicantjes van komend voorjaar iets anders dan gewend en gepland. Verspreid in kleine groepjes met ieder maximaal één ouder, brachten de kinderen een bezoek aan de Goede-Herderkerk om via een 'route' door de kerkzaal bij Nicole, en vervolgens in het atrium bij Mariëlla, op afstand alvast kennis te maken. Een spannend moment altijd, maar gelukkig was het ijs snel gebroken! Er werd alvast wat informatie uitgewisseld met zowel de ouders als de kinderen, en er zijn foto's gemaakt voor het voorstelbord. Voor iedereen stond er een tasje klaar met een informatiebrief,



een thuis-opdracht, het scheppingsverhaal en wat lekkers. Eind januari gaan de bijeenkomsten dan echt beginnen en zullen alle kinderen hun werkboek mee krijgen naar huis. We maken er een mooie voorbereidingstijd van met elkaar en gaan samen op weg naar zondag 22 mei; de Eerste Communie, waarvan het thema dit jaar is: "Mag ik je vriendje zijn?". Wij hebben er zin in!

*Namens de werkgroep Eerste Communie - Mariëlla Oerlemans*

## VIERINGEN IN DE GOEDE HERDERKERK, TERUGBLIK OP 2021



Het coronavirus bleef in 2021 helaas voor veel onrust zorgen, ook in onze kerk. Allerlei beperkende maatregelen – ingesteld door overheid en bisschoppen – zorgden ervoor dat het kerkbezoek gedurende het hele jaar aan een maximum gebonden bleef. Instructies volgden elkaar voortdurend op. Ter herinnering een kort overzicht. In de eerste weken van januari mochten maximaal 30 parochianen de kerk bezoeken. In de periode van 24 januari – 28 maart (de verscherpte lockdown met avondklok!) waren parochianen in het geheel niet welkom, ook

niet in de Goede Week en tijdens de paasvieringen. Vanaf 28 maart gold een maximum van 30 kerkgangers, na 5 juni verruimd tot 50 en als relatief hoogtepunt: buiten koffiedrinken en een praatje maken! Enkele weken later (26 juni) werd het maximum als zodanig losgelaten maar bleef 1,5 m afstand houden maatgevend. Dit betekent voor ons kerkgebouw dat ca. 70 parochianen fysiek de vieringen kunnen bijwonen. Met ingang van 26 september werd het houden van 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht losgelaten en mochten we weer koffie drinken in het atrium. Maar begin december maakten oplopende besmettingscijfers het alweer noodzakelijk om nieuwe beperkingen in te stellen: geen vieringen en kerkelijke bijeenkomsten na 17:00 uur. Geen koffiedrinken meer. Vanaf 20 december: maximaal 50 kerkgangers, op 1,5 meter afstand en met mondkapjes op. En helaas bleek het weer onmogelijk om met Kerstmis de nachtmis bij te wonen.

Maar gelukkig is er de website [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl). En gelukkig is er in onze kerk een camera en een geluidsinstallatie – bediend door enkele onvolprezen vrijwilligers, die alle vieringen in 2021 via de live stream naar de huiskamers van onze parochianen brachten! Iedereen die thuis een internetverbinding heeft en een smartphone of computer kon meevieren, dankzij de weblog wekelijks voorzien van een pdf met de orde van dienst. De online vieringen werden druk bezocht! Hier volgt een overzicht van het aantal keren dat er per maand werd ingelogd op onze live stream:

januari (450) – februari (387) – maart (450) april (584) – mei (389) – juni (287) juli (281) – augustus (391) – september (275) oktober (454) – november (376) – december (851)

Een korte toelichting bij deze cijfers. De uitschieters naar boven in april en december hebben uiteraard te maken met de extra aandacht voor twee paasvieringen en drie kerstvieringen – waarbij bovendien geen fysiek kerkbezoek mogelijk was. Als we deze vijf vieringen aftrekken van het totaal aantal inlogs (5171-708), komen we op 4467 inlogs voor 48 vieringen. Dat is een gemiddelde van 93 inlogs per viering. De medewerkers van [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) rekenen zelf met een gemiddelde van twee mensen die per inlog meevieren. Misschien is het realistischer om iets behoudender te calculeren en uit te gaan van een statistisch gemiddelde van 1,5 i.p.v. 2. Dan nog komen we met deze schatting uit op een gemiddelde van ca. 140 parochianen per online viering ...

Buiten deze cijfers vallen dan nog de uitvaartdiensten die ook bijna zonder uitzondering op verzoek van nabestaanden zijn gestreamd. Hetgeen onze kerk – naast de familiekamer en de

uitstekende service van het cateringteam – tot een extra aantrekkelijke locatie maakt voor uitvaartondernemers. De uitvaartdienst van pastoor Jan Schlatmann trok niet alleen een volle kerk maar bleek ook online zeer druk bezocht (453 inlogs).

Meevieren via kerkdienstgemist.nl (live of terugkijkend, want de vieringen blijven enige tijd op de website staan) heeft inmiddels duidelijk zijn nut bewezen. Reden waarom begin februari de geluids- en beeldtechniek in de kerk deels wordt vernieuwd en verder verbeterd.

## **HOE KOMT EEN LIVESTREAM VANUIT DE GOEDE HERDERKERK TOT STAND**

Bij de grootschalige renovatie en herinrichting van de kerk is waar mogelijk consequent gekozen voor het toepassen van moderne en duurzame technieken. Er is veel aandacht besteed aan zaken als isolatie, alle toegepaste verlichting is met energiezuinige Ledlampen en voor de geluidsversterking is ook gekozen voor moderne apparatuur. Dat dit een periode vroeg van gewenning en voortdurend aanpassen, was wel ingecalculeerd.

Dankzij financiële steun van de Anna Martina Stichting was ook de aanschaf mogelijk van twee grote televisieschermen die op diverse plaatsen in zowel de kerkzaal als in het atrium aangesloten konden worden plus een camerasysteem dat bovenop de corridor tussen kerkzaal en atrium gemonteerd is. Met deze camera is het mogelijk om een aantal vooraf ingestelde shots te wisselen. Bijvoorbeeld van de apsis met het glas-in-lood, van het priesterkoor, de ambo, de doopkapel waar ook onze koren opgesteld staan of van de gedachteniskapel. In druk bezette vieringen kunnen de schermen in de kerk geplaatst worden zodat ook op afstand goed te zien is wat zich elders in de kerk afspeelt.



Toen door corona beperkingen werden opgelegd in het aantal kerkbezoekers, was de koppeling met het internet redelijk snel mogelijk omdat de meeste apparatuur al aanwezig was.

De uitzending van de vieringen via de livestream is mogelijk dankzij de inzet van een groepje enthousiaste vrijwilligers. Vanuit de beheercommissie coördineert Michel Coene hun inzet, daarbij terzijde gestaan door Chris Roessen. Al sinds de start van de uitzendingen via kerkdienstgemist.nl verzorgen zij van achter de knoppen en de monitor achterin de kerkruimte zowel beeld als geluid, afgewisseld door Stephanie Jägel, Frank Zuure en André Bouwman. En ook Machteld Duijn en Thomas Blom hebben in het afgelopen jaar regelmatig hun bijdrage hierin geleverd.

*Beheercommissie De Goede Herder*

## **Bloemen in de Goede Herderkerk**

In het najaar van 2020 is de bloemengroep van De Goede Herder kerk ontstaan. Met 10 dames verdeeld in 5 groepjes van 2 verzorgen zij met elkaar elke week de bloemen op het altaar, in

de zijkapellen en bij het Mariabeeld. Met feestdagen werkt de groep als geheel met zeer veel interactie samen. Het kerkelijk jaar is daarbij de rode draad.

Wat is dat toch, dat een bloem je zomaar kan aanspreken? Dat je door je knieën gaat, je buigt om te zien hoe de bloem het blad gevouwen heeft. Dat je je verwondert over de kleuren en de vormen? Verwondering verstillt. Alsof je aangesproken wordt in stilte door een andere wereld die ook de jouwe is. Verbonden met de aarde, de lucht en het water, die leven mogelijk maken. We geven bloemen aan een ander omdat wij aan die ander denken, uit waardering, vriendschap, troost en bemoediging.

Door middel van de liturgische kleuren, de verhalen uit het H. Evangelie en de thema's door het jaar heen, die daaruit voortkomen, proberen we ons verhaal te laten zien, horen en voelen.



Regelmatig worden er foto's met begeleidende tekst op onze weblog geplaatst.



Met veel enthousiasme en plezier elke week weer een uiting van geloof, hoop en liefde!

*Bloemengroep Goede Herderkerk*

## **LAATSTE NIEUWS: BISSCHOPPEN VERSOEPELEN CORONAMAATREGEN**



De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.

Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen 's avonds zijn weer mogelijk. Uit een recent onderzoek blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.

---

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – [hulst.zw@gmail.com](mailto:hulst.zw@gmail.com)

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – [ath.bouwman@gmail.com](mailto:ath.bouwman@gmail.com)