

## NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 6 maart 2022

### Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Ann, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften (ook misintenties): NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: [www.hhpp-oost.nl](http://www.hhpp-oost.nl)

---

## VIERINGENROOSTER

|  |
|--|
| Zondag 6 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor.<br>Voorganger: pastoor Walter Broeders. Tevens Kindernevendienst.  |
| Woensdag 9 maart 10.00 uur Woensdagochtendviering.   |
| Zondag 13 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor.<br>Gezinsviering met voorstellen van communicanten; tevens terugkomdag voor de communicanten van 2021. Voorganger: pastoor Walter Broeders. |
| <b>Woensdag 16 maart geen woensdagochtendviering i.v.m. verkiezingen.</b>  |
| Zondag 20 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor.<br>Voorganger: pastoor Walter Broeders.  |
| Woensdag 23 maart 10.00 uur Woensdagochtendviering.  |
| Zondag 27 maart 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Thea Epskamp. Tevens Kindernevendienst.  |
| Woensdag 30 maart 10.00 uur Woensdagochtendviering.  |

## OECUMENISCHE VIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Evenals voorgaande jaren worden er in de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk: een samenwerkingsproject van de rooms-katholieke parochiekern 'De Goede Herder' en de protestantse gemeente in Leiderdorp.

De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Dit jaar is het thema van de zes vespervieringen: 'Bevrijding?!'



We volgen deze weken de verhalen uit het Bijbelboek Exodus, die ons wijzen in de richting van uittocht uit onmacht en tegenslag naar bevrijding en nieuw leven. Het vertelt geen goedkoop verhaal over vrijheid, maar laat zien dat lef en taai volharding nodig zijn om werkelijk vrij- en voluit als mens te kunnen leven.

Wij volgen hierin in het spoor van Mozes en Jezus. Mozes gaat hierin tot het uiterste, evenals zijn tegenspeler de farao. Dat leidt uiteindelijk tot een bevrijding uit slavernij en zicht op een beter leven. Ook Jezus gaat tot het uiterste, tot de dood op het kruis. Dat blijkt een doortocht naar het nieuwe leven op de derde dag. Van harte welkom op

- **3 maart:** Dorpskerk (Leiderdorp)
- **10 maart:** Goede-Herderkerk
- **17 maart:** Dorpskerk
- **24 maart:** Dorpskerk
- **31 maart:** Dorpskerk Hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur; opgeven via email: [leokoot.1950@gmail.com](mailto:leokoot.1950@gmail.com)
- **7 april:** Goede-Herderkerk (viering van boete en verzoening)

Aanvang is steeds: 19:15 uur (tot 19:45 uur).

*Leo Koot o.f.s.*

## **VIERINGEN OP DE WOENSDAGOCHTEND**

Op woensdag 9 maart beginnen we weer met de woensdagochtendvieringen. Aanvang steeds om 10.00 uur. Ook het gezellige aansluitend koffiedrinken in het atrium, georganiseerd door de vrijwilligers van De Herdershof, gaat dan weer van start. Dus komt allen! Mocht U vervoer naar de kerk nodig hebben, neem dan contact op met Heleen Brouwer (email: [hebrotin@planet.nl](mailto:hebrotin@planet.nl)) of het secretariaat.

## **KINDERNEVENDIENSTEN**

Nu de kerk weer helemaal opengaat na de coronatijd gaan ook de kindernevendiensten weer beginnen. De kindernevendiensten worden gehouden tijdens het eerste deel van de viering: de Dienst van het Woord. Ze zijn bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Kinderen vinden het vaak moeilijk om de Dienst van het Woord te volgen. De moeilijk begrijpbare

lezingen en preek vinden ze dan al snel een beetje saai. En ook het stil zitten en luisteren valt niet mee.

Tijdens de kindernevendienst vertellen wij een verhaal dat speciaal gericht is op de kinderen, dus beter te begrijpen. Na het verhaal is het tijd voor een tekening, kleurplaat, puzzeltje of knutselwerkje. Terwijl de kinderen met het werkje bezig



zijn, praten we na over het verhaal: wat is de bedoeling, wat betekent het voor hen? Na de voorbeden komen de kinderen weer de kerk in, en kunnen ze laten zien wat ze gemaakt hebben en vertellen welk verhaal ze gehoord hebben.

In de komende veertigdagentijd zijn er kindernevendiensten op zondag 6 maart en 27 maart.

*Paula van de Bosch en Nettie Vroonhof (werkgroep kindernevendiensten)*

## **OVERLEDEN PAROCHIANEN**

Op zondag 6 februari overleed de heer Hans van Ruiten op 90-jarige leeftijd. Met zijn echtgenote Lidy, die vorig jaar overleed, woonde hij gedurende vele jaren op de Zoeterwoudse Nassaulaan. Velen kenden Hans van Ruiten als de juwelier van het Kort Rapenburg te Leiden. Na een indrukwekkende uitvaartviering op vrijdag 11 februari in onze Goede Herderkerk vond de teraardebestelling plaats in het familiegraf op de begraafplaats naast de kerk.

Op zaterdag 19 februari is overleden de heer Antonius Cornelis Buikstra, in de leeftijd van 92 jaar. Ton Buikstra was jarenlang actief als vrijwilliger in de Meerburgparochie. Na de verhuizing uit Zoeterwoude streek de familie Buikstra uiteindelijk na diverse verhuizingen neer in De Ommedijk te Leiderdorp. Vorig jaar mocht het echtpaar Buikstra nog hun 65-jarig huwelijksfeest vieren, o.a. tijdens een eucharistieviering in onze kerk. De uitvaartdienst voor Ton Buikstra werd gehouden op zaterdag 26 februari in de Goede Herderkerk. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de begraafplaats naast de kerk.

Op zondag 27 februari is overleden mevrouw Brigitta Helena Kok-de Wit, in de leeftijd van 89 jaar. "Het was een pittig leven" was de aanhef boven de rouwannonce. De uitvaartdienst voor Gitty Kok werd gehouden op vrijdag 4 maart in de Goede Herderkerk. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de begraafplaats naast de kerk.

## **VAN WOESTIJN NAAR PAASTUIN**

De bloemengroep gaat komende vastenweken de bloemversiering uitbeelden "van woestijn naar Paastuin". De eerste zondag van de vasten horen we het verhaal over Abraham. Abraham was op zoek naar "De God". "Als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen". Er staat geschreven : "de mens leeft niet van brood alleen".

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd is komen uit het water en staan in de woestijn.

Jezus heeft God nabij gebracht. Hij heeft ons geloof gezuiverd. Hij leerde ons nee te zeggen tegen het kwaad; nee tegen het bijgeloof dat je van stenen brood kunt maken, nee tegen het bijgeloof dat macht je gelukkig kan maken, nee tegen het bijgeloof dat de wereldse goden ons liefde brengen. Dat wil Hij nog steeds.

Voor ons, kinderen van Abraham is Jezus inderdaad de Weg, de Waarheid en het Leven geworden. De richtingwijzer naar het goede, de richtingwijzer naar de liefde. De komende veertig dagen zijn ons geschonken om weer op zijn spoor te komen.

*Bloemengroep De Goede Herder*



## LAUDATO SI: ZORG OM ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS



Het is u vast niet ontgaan, dat er in onze parochie HH. Petrus en Paulus een werkgroep 'Laudato Si' bestaat. Regelmatig kunt u op onze weblog 'Uit de Schaapskooi' hun nieuwsbrief lezen. Enthousiaste mensen, die zich geroepen voelen om hun zorg om en hun zorg voor de Schepping uit te dragen en dit met medeparochianen te delen.

Deze mensen komen uit de parochiekernen van Regio Zuid. Het gaat ons echter allemaal aan om zorg te dragen voor onze Moeder Aarde. En daarom zoeken wij uit de kernen van Regio

Oost mensen die de werkgroep willen versterken met hun inbreng.

Bent u bezig om uw leven zo in te richten, dat hiermee uw zorg voor ons gemeenschappelijk huis door een ecologische bekering tot uitdrukking komt, dan ligt het misschien voor de hand om u aan te sluiten bij de werkgroep en de boodschap mee te helpen uitdragen.

Laudato Si is een wereldwijde beweging, die aan de oproep van paus Franciscus gehoor wil geven, in het voetspoor van zijn naamgenoot, Sint Franciscus van Assisi, wiens beroemde 'Zonnelied' (in vertaling) aldus begint:

Wees geprezen (Laudato si), mijn Heer door onze zuster, moeder aarde die ons voedt en leidt en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten ...

Voor informatie: Marlene Falke-de Hoogh p.w. Tel.: 06 532 491 87 m.dehoogh@hotmail.com

*Namens de Werkgroep Laudato Si – Regina Krowinkel*

---

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – [hulst.zw@gmail.com](mailto:hulst.zw@gmail.com)

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – [ath.bouwman@gmail.com](mailto:ath.bouwman@gmail.com)