

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 24 april 2022

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Ann, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften (ook misintenties): NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

VIERINGENROOSTER

Zondag 24 april 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Woensdag 27 april 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Corry Boin.
Zondag 1 mei 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Thea Epskamp.
Woensdag 4 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Kirstin van Veen.
Zondag 8 mei 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Woensdag 11 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering; Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Zondag 15 mei 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Jongeren-Middenkoor. Voorganger: Thea Dingjan.
Woensdag 18 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Heleen Brouwer.

HERDERSHOF

Na de woensdagochtendviering is iedereen van harte welkom in het atrium van onze Goede Herderkerk. Eén van de initiatiefnemers van destijds, Jan de Vette, typeerde dit moment van ontmoeting in 2010 als volgt: "De gemeenschapszin staat voorop. Er is sfeer, men raakt betrokken bij elkaar. Maar onze koffie is niet katholiek!"

De viering met koffie na kende in de Menswording een nog langere traditie. In 2010 vertelde Wim van Vliet, een van de vijf parochianen die daar bij toerbeurt voorgingen, dat dit samenzijn er toen al ruim 30 jaar bestond: "Pastoor Olsthoorn nam ooit het initiatief, vrij snel na de bouw van onze kerk in 1975, voor een wekelijkse viering in de week. Daarna hebben zijn opvolgers dit voortgezet met een keer per maand een Eucharistieviering. In de overige weken verzorgen wij dus met elkaar de woord- en gebedsdienst. Na afloop is er een heel gezellig samenzijn met uiteraard een heerlijk kopje koffie!" Gelukkig is deze mooie traditie nu weer in ere hersteld!

THEO RUMP OVERLEDEN

Op 11 april 2022 is overleden de heer Theodorus Hendrikus Antonius Rump, in de leeftijd van 74 jaar. Theo Rump was bij veel parochianen vooral bekend en zeer zichtbaar als lid van onze Beheercommissie. In die rol was hij in coronatijd iedere zondag aanwezig bij de ontvangst van parochianen. En vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de contacten met de vele vrijwilligers was Theo bijna dagelijks in secretariaat en kerk te vinden, met een enorme toewijding en



plachtsbesef. De voormalige luitenant-kolonel zette zich jarenlang in voor de veteranen, in eerste instantie uit hoofde van zijn functie, maar hij is dat altijd blijven doen en bekleedde na zijn pensionering nog steeds diverse bestuurs- en andere functies voor VOMI-Nederland, een vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, verzetsmensen, (oud)-militairen, verwanten en sympathisanten vertegenwoordigen. Daarnaast vervulde Theo diverse functies binnen onze R.K.-Kerk, waaronder het penningmeesterschap van het toenmalige Dekenaat Leiden en het voorzitterschap van het Meerburgkoor. Sinds 2013 was Theo als lid van de Beheercommissie nauw betrokken bij het proces van

samengaan tussen beide geloofsgemeenschappen van De Goede Herder. Zijn enorme inzet voor de parochiekern zullen wij niet vergeten. Onze parochiegemeenschap is Theo Rump veel dank verschuldigd. We zullen hem missen! *Namens BC en PG - Gerard van der Hulst*

De uitvaartdienst voor Theo Rump vond plaats op woensdag 20 april in onze Goede Herderkerk. Honderden oud-collega's, familieleden, vrienden en parochianen waren bij de afscheidsviering aanwezig waarbij Theo militaire eer kreeg. Na de viering en het samenzijn in het atrium werd zijn lichaam door zijn naasten begeleid naar het crematorium.

PAASCOLLECTE

In de beide Paasvieringen is de collecte weer "gewoon" tijdens de vieringen gehouden, met de bekende mandjes. De Paascollecte bracht het mooie bedrag op van € 1.060,-. Hartelijk dank voor uw gaven. En hebt u de mandjes gemist? Op de voorpagina van deze nieuwsbrief vindt u de bankrekeningnummers van De Goede Herder!

PCI-ZUIL

Vanaf heden staat in de hal van het atrium een rode zuil met informatie over de PCI, de Parochiële Charitatieve Instelling. In het laatste nummer van parochieblad Rondom Petrus en Paulus kon u lezen hoe men in het afgelopen jaar in Leiden en Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude de Caritas handen en voeten heeft gegeven met steun waar dat nodig was.

BELOKEN PASEN

Beste parochianen,

Er is een bekende uitdrukking in onze leefwereld: eerst zien en dan geloven. Alleen wat je kunt zien, houden we voor waar en wat je niet ziet, dat is niet waar! Het kan onze gedachte zijn. Net zoals van Thomas. Op Beloken Pasen horen wij zijn verhaal. Hij twijfelt, hij zoekt naar zekerheid!

Geloof —Dat brengt mij bij de vraag: bestaat er een eeuwige God? Heeft die God Jezus van Nazareth uit de dood doen opstaan? Leeft Hij als de verrezene onder ons? Voor heel veel mensen is deze geloofsuitspraak waar, anderen twijfelen, weer anderen kunnen dit absoluut niet aannemen. In de geschiedenis hebben velen Hem als de Verrezene ervaren en herkend. Toch geloof ik sterk dat de eeuwige God bestaat en Jezus heeft opgenomen zodat ook wij daarvoor in aanmerking komen. Maar ik geloof het, nooit weet ik echt zeker!!! Dat hoeft ook niet. Evenmin dat ik kan bewijzen dat bijvoorbeeld mensen van mij houden.



Leed — En daarbij: hoe gaan wij om met het leed in deze wereld? Hoe gaan wij om met het leed in ons eigen leven? De leerlingen zijn bij elkaar gekomen, ze zijn verdrietig en bang voor de joden. Angst heeft hen doen verlammen. Hun Heer is aan het kruis geslagen en gestorven. Dan komen de leerlingen op de avond van de eerste dag van de week bij elkaar. Er komt een nieuw begin aan! Maar het oude wordt niet afgebroken. Jezus verschijnt aan de leerlingen met zijn zichtbare wondentekenen.

Niet zwijgen — Wonden genezen niet door de pijn te ontkennen en ook niet door het leed te koesteren. Het leed dat ons overkomt, moeten wij niet verzwijgen, maar juist met elkaar bespreken. Niet het leed onder stoelen of banken steken, maar juist op tafel leggen en er met elkaar over spreken. 'Kunnen we het niet over iets gezelligers hebben?', luidt het tv-spotje.

Praten — Jezus verschijnt aan zijn leerlingen met de wondentekenen en wenst ons zijn vrede toe. Zo laat Jezus zien, dat er zonder wonden geen verrijzenis is. Niet zwijgen, maar spreken. Niet zeggen: 'Alles gaat goed, zo van: er is geen kwaad, er is niets aan de hand, want de Heer is verzezen. Jezus zegt eerst tegen Thomas: 'Kom en zie mijn wonden, en leg jouw handen in mijn wonden'. Je mag en kunt er niet voor weglopen!

Met hartelijke groet, Pastoor Walter Broeders

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com