

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 17 juli 2022

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Ann, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Het secretariaat is op de vrijdagen 22 en 29 juli gesloten.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften (ook misintenties): NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi:

www.hhpp-oost.nl

VIERINGENROOSTER

Zondag 17 juli 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Jeroen Smith.
Woensdag 20 juli 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Corry Boin.
Zondag 24 juli 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Woensdag 27 juli 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Kirstin van Veen
Zondag 31 juli 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Jongeren- Middenkoor. Voorganger: Thea Dingjan – Zonneveld.
Woensdag 3 augustus 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Heleen Brouwer.
Zondag 7 augustus 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastor Jaap van der Bie.
Woensdag 10 augustus 10.00 uur Woensdagochtendviering, Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders.



Beste parochianen,

Op zondag 3 juli hadden wij in de kerk van de Goede Herder een geslaagde parochiedag en wel om meerdere redenen. De kerk was gevuld met parochianen uit de verschillende generaties. Alle koren zongen en er was blijdschap en saamhorigheid. Een geslaagde parochiedag om drie redenen: De eer aan God, de ontmoeting en diaconie.



Eer aan God — In de eucharistieviering brachten wij eer aan God! De koren deden dat met een prachtige, nieuw ingestudeerde mis: de Kloostermis van Frits Hendrich. Met hun zang en intentie brachten wij samen als gemeenschap *Eer aan God en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft*. Is dat niet een van de intenties van onze eucharistieviering: eer aan God brengen? Samen bidden, zingen en luisteren naar de Schriftlezingen. We ontvangen daarbij de kracht en de moed om onze stem te laten horen in een wereld met zorgen en uitdagingen. Zo zijn wij met Gods zegen onderweg! De kinderen kregen hun eigen onderricht! Tevens waardeerden wij onze vrijwilligers, die klaar staan om onze gemeenschap te ondersteunen. Ans Bulles kreeg bloemen voor haar afstuderen als kerkdirigent, diploma A en Thijs van der Hulst kreeg waardering voor bijna 30 jaar inzet als dirigent, organist in onze verschillende koren. Aan Stephanie Jägel mocht ik de paaskaars overhandigen als dank voor alles wat zij voor onze kerk doet en als hart onder de riem na een moeilijke periode door de brand in haar huis.



Ontmoeting — Heel de gemeenschap bakt! En dat hebben wij geweten. Na de viering ontmoeting met elkaar onder het genot van iets lekkers. En als je dan als pastoor geen tweede viering hebt, kun je met veel mensen spreken, vooral met die mensen die je niet kent! Luisteren naar elkaars verhalen, waar kom je vandaan en wat houdt je bezig! Ontzettend belangrijk. Wat ben ik blij met het atrium! De kinderen hadden hun eigen ontmoeting op het springkussen.



Diaconie — Tijdens de ontmoeting was er aandacht voor een project in Oeganda om ernstig ondervoede jonge kinderen te helpen en te begeleiden. Afrikaanse producten werden verkocht om dit doel te ondersteunen. Zo is er niet alleen aandacht voor elkaar, maar juist ook voor de noden in de wereld. Christenen, mensen die in Christus geloven, willen kijken met de ogen en luisteren met de oren van Christus en zien wat er nodig is in kerk en samenleving. De mens helpen, uit liefde voor Christus, die gezegd heeft: 'Al wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan!' Eer aan God brengen in onze zorg voor elkaar!!



Toekomst — Zo zie ik de toekomst van de kerk! Mensen, vrouwen en mannen, alleen of met hun gezinnen, christenen, die samen kerk willen zijn. Die in hun leven een keuze maken voor Jezus Christus!! Op zondag eer aan God willen brengen. Hij is onze Schepper, Hij is onze Verlosser! In Jezus Christus werd Hij mens en roept ons allen op om voor elkaar te zorgen,

naar elkaar te luisteren, begaan te zijn met elkaar en zorg te dragen voor de noden in de (verre) wereld. Christus gaat met ons mee, Hij laat ons niet los.

Fijne vakantie aan jullie allen!! Geniet van al het goede!! Tot in augustus!!

Pastoor Walter Broeders

COLLECTEN

In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 26 juni € 168,- ; zondag 3 juli € 339,- ; zondag 10 juli € 156,-

Dank voor uw bijdragen in de mandjes! En natuurlijk blijven uw bijdragen via de bank ook van harte welkom!

Ook mocht onze financiële man Freek Versteegen een bedrag van € 329,- overmaken naar de Vastenactie. Dit is de opbrengst van de bus die achterin de kerk stond. Ook hiervoor dank

DE KOOKWORKSHOP VOOR OEGANDA

Op donderdag 30 juni was het dan zover! De Oegandese kookworkshop, georganiseerd voor The Rob Foundation door Anneros de Groot en haar moeder Henriëtte vond 's avonds in het atrium plaats. De avond begon met een presentatie over het werk dat de Nederlandse arts Tamar in Oeganda doet. Dit was indrukwekkend, maar vormde ook de basis voor mooie gesprekken. Daarna konden we gaan koken!

Chapatis werden er gemaakt. Dit is een soort pannenkoek met een groentevulling. Omdat er 30 mensen aanwezig waren werd het bakproces in drie groepen ingedeeld zodat iedereen nuttig bezig was! Na 1,5 uur koken was het dan zover 'aan tafel!'.

De chapatis waren klaar en we konden gaan eten.



Het was lekker!

Aan het einde van de avond konden er nog Oegandese spullen worden gekocht, gemaakt door de kinderen uit het weeshuis waar Tamar werkt.

Deze spullen werden ook op zondag 3 juli tijdens de parochiedag verkocht, schorten, tassen, pannelappen, kindermobielen van dieren en dergelijke.



Tijdens de parochiedag heeft Anneroos aan meerdere mensen het verhaal van Tamar mogen vertellen, stof voor mooie gesprekken.

Met de verkoop van de spullen en de Oegandese kookworkshop is uiteindelijk **€1285,-** voor The Rob Foundation opgehaald. Een heel mooi bedrag met een nog mooiere bestemming.

Anneroos, Henriëtte en Tamar willen iedereen hartelijk bedanken voor de gulle gaven.

Dank ook aan de beheercommissie voor het gebruik van het atrium en aan alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat deze avond heeft plaatsgevonden.

OVERLEDEN

Op zaterdag 25 juni is overleden **mevrouw Jeanne Mary van der Voort-Ghuysen**, in de leeftijd van 87 jaar. De uitvaartdienst voor mevrouw Van der Voort vond plaats op vrijdag 1 juli in de Goede Herderkerk. Voorganger in de eucharistieviering was pastoor Walter Broeders, die een aantal Franstalige bezoekers verwelkomde in hun eigen taal. Ook de overweging was deels in het Frans. Aansluitend volgde de teraardebestelling in het familiegraf.

Op vrijdag 1 juli is overleden **mevrouw Paula Maria Lidwina Lucas-Wellens**, in de leeftijd van 89 jaar. De uitvaartdienst voor mevrouw Lucas vond plaats op donderdag 7 juli in de Goede Herderkerk. Voorganger in de eucharistieviering was pastoor Walter Broeders. Na afloop was er gelegenheid tot condoleren in het atrium. Vervolgens vond de teraardebestelling plaats in besloten kring in het familiegraf te Etten-Leur.

KUNSTRROUTE ZOETERWOUDE

Elke drie jaar, nu al voor de zevende keer, exposeren Zoeterwoudse kunstenaars hun werken thuis of in een gemeenschapsgebouw. Deze intieme setting van kunstenaars verspreid over het Dorp en de Rijndijk trekt telkens meer dan 1500 bezoekers. De verscheidenheid van kunst, van glasfusie tot aquarel, van junk-art tot wol, van abstract tot figuratief, van amateur tot professional, van theater tot film, is zo groot en aantrekkelijk dat het een feest is een rondrit te maken (bij voorkeur natuurlijk op de fiets) in Zoeterwoude. Onze Goede Herderkerk is in het derde weekend van september (zaterdag 17 en zondag 18 september) één van de locaties waar, in het atrium, kunstwerken te bezichtigen zijn van kunstenaars uit Zoeterwoude en Leiderdorp. Meer informatie volgt!



Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com