

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 9 oktober 2022

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften (ook misintenties): NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi:

www.hhpp-oost.nl

VIERINGENROOSTER



Zondag 9 oktober 9.30 uur Gezinsviering. Viering van Woord en Gebed met zang van het Tienerkoor. Voorganger: Leo Koot o.f.s.

Woensdag 12 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Heleen Brouwer.

Zondag 16 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: pastoor Walter Broeders. Kindernevendienst.

Woensdag 19 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering,
Eucharistieviering uit dankbaarheid bij het 12 ½ jarig bestaan van de Herdershof.
Voorganger: Pastoor Walter Broeders.

Zondag 23 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongeren Middenkoor.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.

Woensdag 26 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering, Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Walter Broeders.

Zondag 30 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.

Woensdag 2 november **Allerzielen**. Geen woensdagochtendviering.
19.30 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: pastoor Walter Broeders.

COLLECTEN



In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 18 september € 190,-

Zondag 25 september € 212,-

Zondag 2 oktober € 208,-

Dank voor uw bijdragen in de mandjes!

En natuurlijk blijven uw bijdragen via de bank ook van harte welkom!

VOOR DE ALLERKLEINSTE KERKGANGERS

Tijdens de vieringen waarbij het Tienerkoor of het Jongeren Middenkoor voor de muzikale ondersteuning zorgen, is er voor de allerkleinste kinderen crèche in de sacristie. Stephanie Jägel of Melissa Mooijman zijn daar dan aanwezig om de kleintjes aangenaam bezig te houden. Bij de gedachteniskapel staat sinds kort een tafeltje met mooie prentenboeken, kleurplaten en potloden. Kleintjes kunnen aan het tafeltje kleuren of een prentenboek naar hun plaats bij papa en mama of grootouders meenemen. Dus neem uw kleintjes mee, ook naar vieringen, waarbij geen crèche is. Ze hebben dan wat leuks te doen, wanneer het hen wat te lang duurt.
Namens de pastoraatgroep, Heleen Brouwer

WERELDMISSIEMAAND 2022

“Jullie zullen mijn getuigen zijn”

Met dit citaat uit het boek Handelingen 1,8 voert Missio dit jaar campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi. Op slechts 6% van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo'n 60% van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende en de uitzichtloosheid in de slum is echter slechts één kant van de medaille. Er is nog een andere kant: Saamhorigheid, elkaar helpen waar nodig is. Linet Mboya, alleenstaande moeder met 3 kinderen, zorgt ook nog voor 6 pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten leven. .



Ook andere bewoners van Kibera zijn er voor elkaar, zoals zuster Mary Wambui en haar medezusters, die kleine christelijke gemeenschappen vormen van mensen, die samen bidden en elkaar met praktische zaken helpen, zoals microkredietgroepen.

Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumai-missionarissen, die hun opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen is Kibera hun thuis.

Getuigen van Christus. 'Jullie zullen mijn getuigen zijn' is een uitspraak van de verrezen Jezus tot zijn leerlingen. In zijn Boodschap voor Missiezondag noemt Paus Franciscus deze woorden 'het fundament voor het leven en de zending van elke leerling van Jezus'. In Kibera laten velen zien hoe zij getuigen van Christus. Mogen zij ons inspireren bij het vorm geven aan onze getuigenis. (foto: pater Andrew Wanjoni op de vuilnisbelt van Dandora)



Missiezondag is vooral het feest van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen, die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

Missio ondersteunt de pastorale zorg in Kibera. Helpt u mee? De kerkcollecte is in zijn geheel bestemd voor Kibera. U kunt uw bijdrage ook storten op NL65INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand.

Daar de gezinsviering op 9 oktober gehouden wordt, is besloten om de collecte voor de Wereldmissiedag voor de kinderen van 2 oktober naar 9 oktober te verplaatsen. Ook onze kinderen worden geroepen om 'getuigen van Christus' te zijn. Zie: www.missiokids.nl
Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder

NOODOPVANG VLUCHTELINGEN IN DE MARIA MIDDELARES

Beste mensen,
omdat de nood zich voordoet
en de Schepping
en schepselen ons een zorg zijn
de werken van barmhartigheid
ons gemeengoed zijn
zal de Maria Middelaes
gedurende een maand
een dak boven het hoofd van 10 mensen zijn.

Marlène Falke – de Hoogh – pastoraal werker HH.Petrus en Paulusparochie



De gezamenlijke kerken in Leiden gaan vluchtelingen opvangen in één van de kerkgebouwen en doen een oproep om zich aan te melden als vrijwilliger. "De verantwoordelijkheid voor menswaardige opvang van vluchtelingen ligt bij de overheid, maar nu de vluchtelingen in Ter Apel al maanden buiten slapen kunnen wij niet voorbijgaan aan de oproep om hen tijdelijk te herbergen". De eerste opvang begon in de Rooms-Katholieke Maria Middelaes kerk met de opvang van twee gezinnen vanaf vrijdag 30 september.

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger (dagdienst met activiteiten, boodschappen doen, koken, als nachtvrijwilliger blijven overnachten)? Vooral voor 's nachts zijn we dringend op zoek!

U kunt zich opgeven via info@debakkerijleiden.nl met uw 06, dan wordt u aan de vrijwilligersgroep toegevoegd of neem contact tijdens kantooruren met De Bakkerij:

(071) 514 49 6

Er zullen binnenkort waarschijnlijk nog meer opvangplekken komen. Houd de website, nieuws en social media in de gaten!



HERDERSHOF 12 ½ JAAR

In de vorige uitgave van deze nieuwsbrief kon u al iets lezen over de start van de Herdershof, nu 12 ½ jaar geleden. Op woensdag 19 oktober wordt dit koperen jubileum gevierd met een eucharistieviering uit dankbaarheid, gevolgd door een gezellig samenzijn met trouwe bezoekers, (oud-) bestuursleden en ieder die zich

verbonden voelt met deze inmiddels zeer vertrouwde plek van samenkomen op de woensdagmorgen. Natuurlijk zal het kopje koffie of thee vergezeld gaan van een extra feestelijke zoete versnapering. Het bestuur zal ook zorgen voor wat muzikaal vermaak.

Van harte welkom!

ALLERZIELEN IN 'T LICHT WOENSDAG 2 NOVEMBER

Op de eerste dagen van november viert men in de Katholieke kerk Allerheiligen en Allerzielen. Op Allerzielen worden alle overledenen herdacht. De overledenen van het afgelopen jaar, maar ook diegenen die eerder zijn heengegaan. Bij dat herdenken hoort voor velen een viering en een bezoek aan een kerkhof.

Allerzielen in 't Licht is, naast de viering in de kerk om 19.30 uur, ook een avond om gezamenlijk met anderen uw dierbare overledenen te herdenken op het kerkhof. Tijdens de viering worden de namen van alle overledenen genoemd die in het afgelopen



jaar vanuit onze kerk uitgeleide zijn gedaan. Ook wordt er een lichtje voor hen aangestoken en ontvangen familieleden het gedachteniskruisje. Maar ook als u een nabestaande wilt herdenken die elders begraven of gecremeerd is dan is Allerzielen in 't Licht een gelegenheid om met symbolen van licht, zang, stilte en zegening troost te vinden.



Na de viering zal de pastoor op verzoek de graven zegenen. Ga in gesprek met elkaar op deze mooie, indrukwekkende plek. Waar en wanneer u ook afscheid moest nemen van uw geliefde, met het licht, de kracht van de stilte en het samenzijn op deze avond ontstaan vaak de mooiste contacten. En deze zijn hard nodig. Niet alleen in onze gemeenschap maar overal. Weer verder, met dankbaarheid en het

gevoel dat we er niet alleen voor staan. Daarna wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of warme chocolademelk om in het atrium van de kerk nog wat met elkaar na te praten en te delen. Van harte welkom! *Namens de pastoraatgroep – Jeaneke van der Hulst*

BEDANKJE UIT OEGANDA

Op donderdag 30 juni vond 's avonds in het atrium van onze kerk een Oegandese kookworkshop plaats, georganiseerd voor The Rob Foundation door Anneroo de Groot en haar moeder Henriëtte. Deze avond verzorgde de Nederlandse arts Tamar een presentatie over het werk dat zij in Oeganda doet. Aan het einde van de avond konden er nog Oegandese spullen worden gekocht, gemaakt door de kinderen uit het weeshuis waar Tamar werkt. En ook op de parochiezondag 3 juli werd er nog veel voor het goede doel verkocht, in totaal € 1285,- !

Deze week kregen Anneroo en Henriëtte het volgende bericht van Tamar:



"Na bijna 2 maanden in Nederland ben ik blij dat ik weer in Oeganda ben. Het was fijn om het enthousiasme van mensen in Nederland te zien rondom ons werk, want uiteindelijk kunnen we zonder deze steun veel minder betekenen. De kookworkshops geven dan ook een hoop positieve energie. Toch is het ook weer erg fijn om nu in Oeganda verder te kunnen.

Het geld van de workshops wordt enerzijds gebruikt voor de aanschaf van therapeutische voeding zoals plumpynut en melk. Soms krijgen we deze therapeutische voeding vanuit de regering, helaas regelmatig ook niet. Maar het programma stilzetten is geen optie, dat kost namelijk levens.

Daarnaast gebruiken we het geld om meer outreaches gericht op ondervoeding te doen. Er zijn

veel dorpen waar ondervoeding heel veel voorkomt, maar mensen vanwege afstand vaak nog steeds veel te laat in het ziekenhuis aankomen. We willen een band opbouwen, lokale mensen opleiden om meer te screenen en poliklinische behandeling mogelijk maken op locatie. Op deze manier wordt ondervoeding eerder gediagnosticeerd, kunnen kinderen vanuit huis behandeld worden en voorkomen we onnodige kindersterfte. Voordat ik in Nederland was, waren we hier mee begonnen in Kalagala. Inmiddels zijn we ook begonnen in de dorpen Seeta Nazigo en Bukerere! Iedereen die bijgedragen heeft aan de workshop, heel erg bedankt. Samen hebben we weer een stapje kunnen nemen in de strijd tegen ondervoeding!!!

Warme groet vanuit Oeganda,

Tamar Waiswa - Goossens

