

## NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 30 oktober 2022

### Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen: voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften (ook misintenties): NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: [www.hhpp-oost.nl](http://www.hhpp-oost.nl)

Vieringen volgen via de livestream: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

### VIERINGENROOSTER



Zondag 30 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor.  
Voorganger: pastoor Walter Broeders.

Woensdag 2 november **Allerzielen**. Geen woensdagochtendviering.  
19.30 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: pastoor Walter Broeders.

Zondag 6 november 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Thea Dingjan – Zonneveld. *Kindernevendienst*.

Woensdag 9 november 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  
Voorganger: Heleen Brouwer.

Zondag 13 november 9.30 uur **Parochiedag**. Eucharistieviering met zang van alle koren!  
Voorganger: pastoor Walter Broeders.

Woensdag 16 november 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  
Voorganger: Machteld Duijn.

Zondag 20 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor.  
Voorganger: pastoor Walter Broeders.

Woensdag 23 november 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  
Voorganger: Corry Boin.

Zondag 27 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor.  
Gezinsviering en terugkomviering communicanten. Voorganger: pastoor Walter Broeders.

## COLLECTEN



In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 9 oktober € 270,- Wereldmissiedag van de kinderen

Zondag 16 oktober € 213,-

Zondag 23 oktober € 419,- Missiezondag

Dank voor uw bijdragen in de mandjes!

En natuurlijk blijven uw bijdragen via de bank ook van harte welkom!

## DANK-U-WEL

Het heeft ons blij verrast, dat zowel de collecte voor de Wereldmissiedag van de kinderen op 9 oktober als de collecte op Missiezondag zoveel heeft opgebracht.

MISSIO ondersteunt met dit bedrag het pastorale werk in Kibera, waar de mensen, ondanks hun grote armoede, door hun saamhorigheid elkaar tot steun zijn. En zo beantwoorden aan de oproep van Christus: 'Jullie zullen mijn getuigen zijn'.

Met uw gulle gave getuigt u van uw betrokkenheid bij de mensen in Kibera.

Hartelijk dank daarvoor.

*Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'*



## GEDOOPT

Op zondag 9 oktober ontving Mirthe Maartje Pauline Joosse het H. Doopsel in een doopviering met zang van het tienerkoor. Mirthe werd gedoopt door pastor André Goumans.

Op zondag 23 oktober is Evi Captein tijdens een doopviering gedoopt door pastor Walter Broeders.

## OVERLEDEN

Op woensdag 19 oktober overleed op 99-jarige leeftijd mevrouw Elisabeth Alida Catherina Lovink – Ouwerkerk. De uitvaartviering voor mevrouw Bep Lovink vindt op maandag 31 oktober om 11.00 uur plaats in onze Goede Herderkerk. Voorganger is pastor Broeders. Vervolgens is de teraardebestelling in het familiegraf op begraafplaats Zijlpoort in Leiden.

## TERUGBLIK VIERING 12 ½ JAAR HERDERSHOF



Met een eucharistieviering in de Mariakapel van de Goede Herderkerk werd op woensdag 19 oktober de viering van het 12 ½-jarig bestaan van de Herdershof gestart, de wekelijkse inloop op woensdagmorgen voor kerkgangers en wijkbewoners. Pastor Broeders ging tijdens de eucharistieviering in de overweging in op een aantal vragen. Wat geeft het geloof ons? Wat bindt ons in het vieren van ons geloof? En ook de waarde van elkaar te ontmoeten, ook buiten de viering, werd benoemd.

Na de eucharistieviering was er voor de vele aanwezigen koffie met gebak in het atrium. Vrijwilligers van het eerste uur, maar ook de dames die nu

gastvrijheid verlenen, werden in het zonnetje gezet. Na een muzikaal intermezzo door een zangduo uit Stompwijk was er nog een heerlijk lunchbuffet met een Weipoorts ijsje toe! Als blijk van waardering voor de geboden gastvrijheid in het atrium van de kerk schonk het bestuur van de Herdershof de parochiekers een aantal bloempanelen die, gemonteerd op de verrijdbare kapstokken, als kamerschermen dienst kunnen doen in het atrium. Waarvoor hartelijk dank!



### **LANGE TRADITIE WOENSDAGOGHTENDVIERINGEN**

Met de viering van 12 ½ jaar Herdershof werd stilgestaan bij de mooie wijze van elkaar ontmoeten en met elkaar vieren die aan de Hoge Rijndijk in het voorjaar van 2010 werd gestart op initiatief van Jan de Vette en Bert Pieterse. U kon hier eerder over lezen in een vorige nieuwsbrief. Echter, in de toenmalige parochie De Goede Herder, bestaande uit de gemeenschappen van Menswording en Meerburg, bestond al een jarenlange traditie op de woensdagmorgen. In 2010 mocht ik (G.v.d.H.) voor Rondom de Kerk een stukje schrijven over het nieuwe initiatief aan de Hoge Rijndijk, maar werd er terecht op gewezen dat ik zeker ook eens in de Menswordingkerk moest kijken. Want ook daar was er iedere woensdagochtend volop activiteit.

Een hechte groep van ongeveer 30 parochianen kwam er wekelijks bijeen in een woord- en gebedsdienst die om 9.30 uur begon. Volgens Wim van Vliet, een van de vijf parochianen die daarin bij toerbeurt vooring, bestond dit samenzijn destijds al ruim 30 jaar! Hij vertelde er met trots het volgende over:

“Pastoor Olsthoorn nam ooit het initiatief, vrij snel na de bouw van onze kerk in 1975, voor een wekelijkse viering in de week. Daarna heeft zijn opvolger pastoor Versteegen dit voortgezet. In de periode dat de parochie zonder priester verder moest, kwam Pastor Jansen eenmaal per maand om ons voor te gaan. Nu in 2010 combineert pastoor Jaap van der Bie zijn maandelijkse spreekuur in de Menswording met het voorgaan in de Eucharistieviering. In de overige weken verzorgen wij dus met elkaar de woord- en gebedsdienst. Na afloop is er een heel gezellig samenzijn met uiteraard een heerlijk kopje koffie!”



De aanwezige parochianen onderstreepten nog eens hoe belangrijk deze wekelijkse bijeenkomst voor hen was. Na het verdrietige afscheid van de Menswordingkerk in december 2016 hebben gelukkig toch velen, juist ook op woensdagmorgen, de weg naar de Goede Herderkerk gevonden. Dank dus ook aan deze hechte en betrokken groep parochianen!

## ZENDBRIEF PASTOOR BROEDERS



Beste parochianen,

De meesten van ons zijn gedoopt, toen wij nog een baby waren. Onze ouders hebben ons gelovig opgevoed, wij hebben onze Eerste Heilige Communie gedaan en wij zijn gevormd! Drie sacramenten, die ons deden intreden in de kerk!! Staan wij stil bij ons geloof? Je zou je ook kunnen afvragen: wat heb ik eraan? Welke meerwaarde biedt het mij? Als christen mag ik geloven in het Evangelie, dat betekent 'goed nieuws'. Ben ik daarvan overtuigd? We praten over liefde, vrijheid, saamhorigheid en vergeving. Maar worden onze kerken gezien als een plek waar dit wordt gepraktiseerd?

*Zoektocht* — Het leven is voor de gelovige mens een zoektocht naar God, als de betekenis van ons leven. Geloven (*pisteuo* in het Grieks) betekent hopen, vertrouwen dat ons leven, mijn leven een zinvol leven is, omdat ik door God word bemind. Wie ik ook ben! Een pelgrimstocht en we hopen op weg te gaan en onderweg God en de medemens te vinden. Door de onrust in ons bestaan kan ik op weg gaan, een pelgrim zijn en onderweg mensen ontmoeten en met hen spreken over hun leven, hun zegeningen, maar ook over hun verdriet of hun verlangen.

*Wie ben ik?* — Op 7 april in het jaar 30 werden voor de muren van Jeruzalem drie Joden gekruisigd. Twee van hen zijn anoniem gebleven, de derde kennen wij tot op de dag van vandaag Jesjoe, Jezus, wat betekent: God redt. Aan ons zijn de evangeliën gegeven, samen met de brieven van Paulus en de kroniek van de jonge kerk: de Handelingen van de Apostelen. Ik



lees in het evangelie de vraag van Jezus: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? De Schriften geven hierop het antwoord: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. De gezalfde, de lang verwachte.

*Auschwitz* — Bij de Dominicaan Timothy Radclife lees ik, dat er een grote kaart bestaat van alle spoorwegen uit Europa die naar het vernietigingskamp Auschwitz leiden. De wegen eindigen in de gaskamers. Ze zijn letterlijk het einde van de lijn. Ook in onze tijd worden oorlog en terreur weer een wegenkaart. Mensen staan elkaar naar het leven, in het klein en in het groot!

*Christendom* — Het christendom biedt geen wegenkaart, maar een Verhaal. De ene man Jezus, die gekruisigd werd, kennen wij nog steeds. Op die derde dag, toen de vrouwen naar het graf gingen, zagen zij een leeg graf. Zijn leerlingen herkenden Hem bijzonder bij het breken van het Brood. Zij verkondigden Hem als de Levende en voelden zijn aanwezigheid in hun

bestaan. Het was niet Jezus, die zij ontmoetten, nee Christus, de Gezalfde, de Levende. Hij raakte hun harten en dat deed hen op weg gaan om Hem te verkondigen.

*Het Koninkrijk van God*— In het evangelie toont Jezus het Koninkrijk van God, een Rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. Het evangelie vraagt ons verbindingen te leggen met je medemens, met de schepping en met Christus. Een driehoek dus! Die verbindingen geven jou een zinvol leven. Een leven waarin jij gekend mag zijn door je medemens en door God, een leven met respect voor de schepping. En juist in de ontmoeting met jouw Schepper ontvangen wij de genade, die wij nodig hebben om de kleur van deze wereld te veranderen in een glans vol vrede.

Wees dan een vrouw Gods, wees een man Gods! Laat je raken door zijn aanwezigheid. Door het doopsel en vormsel worden wij kinderen van God, opgenomen in zijn heerlijkheid, in zijn goddelijke liefde. Tilt Hij ons op boven ons eigen bestaan uit en geeft Hij ons een opdracht mee: 'Deel Mijn liefde en bespoedig zo het Rijk van God.' En doe dat tot jij bij Hem mag uitkomen en Christus mag zien van aangezicht tot aangezicht. Uitkomen in de hemel dus! Heer, geef dat allen die zich christen noemen, afwijzen wat aan deze naam afbreuk doet en nastreven wat daaraan beantwoordt. Dat wij zo'n kerkgemeenschap mogen zijn.

Met hartelijke groet — *Pastoor Walter Broeders*

### **VOOR WIE HET HEEFT GEMIST....**

"Een wel heel bijzondere en indrukwekkende viering!" Zo typeerde menig parochiaan de zondagse viering op 9 oktober. De voorpagina van het liturgieboekje bracht nog enige verwarring met maar liefst 3 titels: "Gezinsviering", "Mariaviering" en "Viering van Woord en Gebed". Voorganger Leo Koot had de viering voorbereid met onze actieve Werkgroep Gezinsvieringen en afgestemd met Veronique en Thijs van het Tienerkoor. Parochianen kregen naast het liturgieboekje ook een prachtig blad met een uitvoerige uitleg over het bidden van de rozenkrans. Na het openingsgebed brachten circa twintig in de kerk aanwezige kinderen een bloemenhulde bij Maria. Ook enkele lezingen en gebeden werden door kinderen voorgelezen.

Leo vertelde over hoe hij van kinds-af-aan vertrouwd was met de Mariaverering. En over de rol van Maria voor ons, in deze tijd. Bij het noemen van de geheimen baden we elke keer een Wees Gegroet. Het Tienerkoor zorgde voor prachtige gezangen.

En na de overweging kwam parochiaan mevrouw Baha bescheiden achter de ambo om te vertellen over haar zware vlucht uit Syrië, die uiteindelijk in Leiden en later in Zoeterwoude eindigde. Zij vertelde hoe belangrijk Maria voor haar was en nog steeds is. Wat uitmondde in een prachtig door haar in het Arabisch gezongen Ave Maria. Hartverscheurend mooi en indrukwekkend. Een viering die velen nog lang bij zal blijven.





## VESPERS IN DE ADVENT

Beste parochianen,  
Zoals al vele jaren gebruikelijk, zijn er ook dit jaar weer vier oecumenische advent vespers om ons voor te bereiden op het feest van Kerstmis.

De vieringen zijn gemaakt in samenwerking tussen onze Goede Herder parochiekern en de PKN Dorpskerk te Leiderdorp. Het zijn 4 korte meditatieve vieringen, waar bij wij het wonder van de menswording tot ons willen laten doordringen. Maria, de moeder van Jezus is ons allen bekend. De vier avonden gaan echter over vier andere 'bekende' vrouwen/moeders in de bijbel. Vier bekende vrouwen die ons op een inspirerende wijze naar Kerstmis doen opzien. Alle vieringen zijn op donderdag avonden van 19.15 tot 19.45 uur.

De eerste en de laatste viering zijn in de Dorpskerk op de dagen van 1 en 22 december. En de middelste vieringen zijn in de Goede Herderkerk op de dagen van 8 en 15 december. In de vieringen, van beide kerken, bent u van harte welkom!

*Namens de oecumenische vespergroep - Leo Koot ofs*

## PAROCHIEDAG ZONDAG 13 NOVEMBER

In het vieringenrooster op de eerste pagina kon u al lezen dat er op zondag 13 november opnieuw een Parochiedag zal plaatsvinden. Op initiatief van de Pastoraatgroep en het liturgisch overleg komt dit tot stand. De eucharistieviering wordt opgeluisterd door ons Tienerkoor, ons Jongeren Middenkoor en ons Dames- en Herenkoor. Na de viering volgt een gezellig samenzijn in het atrium, waarbij traditiegetrouw een beroep wordt gedaan op uw "bak-vaardigheid"! En wilt u een baksel verzorgen? Meld het dan even bij Riet Heemskerk.

## DIACONAALE WEEKEND 2022

In het weekend van 12 en 13 november staat in de kerken van Leiden en Ommelanden de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar onder het motto: '**Thuis geven**'. Want zoals elk jaar proberen we ook dit keer een prikkelende impuls te geven aan de diaconale roeping en opdracht van de lokale kerken. De afgelopen weken hebben we dat letterlijk en figuurlijk gedaan door vluchtelingen uit Ter Apel op te vangen in de Maria Middelaars kerk. En het is bijzonder om te zien hoe een hele buurt in actie komt en hoe vrijwilligers van allerlei leeftijden, achtergronden mee gaan doen, bijdragen en met elkaar in gesprek raken. Moslims met christenen. Jong met oud.

En dat hoeft niet alleen in de Stevenshof te gebeuren, maar ook in Zoeterwoude-RD., in Leiderdorp kunnen we naar elkaar omzien en een gastvrije kerk, geloofsgemeenschap zijn. Volgens recente cijfers van de Monitor van Internationals in Leiden, heeft 32,2% van de Leidse bevolking een migratieachtergrond en heeft 11,6% een buitenlandse nationaliteit. En ook in de randgemeenten komen we steeds meer mensen tegen, die -vanuit een onveilig land gekomen- zich hier onder ons gevestigd hebben.

Op woensdag, 9 november, in aanloop naar het feest van Sint Maarten, die als Romeinse soldaat zijn mantel deelde met een bedelaar bij de stadspoort van Amiens, organiseert de Bakkerij onder het motto '**Samen leven – samen eten**' een spectaculaire ontmoetingsmaaltijd voor oud- en nieuwkomers in de Marekerk, Lange Mare 48. Tijd: 17.00 tot 20.00 uur. Kom ook! Het is gratis.

*Namens het Parochieel Diaconaal Beraad - Regina Krowinkel*

---

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – [hulst.zw@gmail.com](mailto:hulst.zw@gmail.com)

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – [ath.bouwman@gmail.com](mailto:ath.bouwman@gmail.com)