

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 11 januari 2023

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften (ook misintenties): NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl

VIERINGENROOSTER



Zondag 1 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van leden van het Jongeren Middenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders.

Woensdag 4 januari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Kirstin van Veen.
--

Zondag 8 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Voorganger: pastor Jaap van der Bie.

Woensdag 11 januari 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders.
--

Zondag 15 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders.

Woensdag 18 januari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Machteld Duijn.

Zondag 22 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders.

Woensdag 25 januari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Heleen Brouwer.

COLLECTEN



In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 11 december € 162,-

Zondag 18 december € 183,-

De deurcollecte voor de Adventsactie bracht € 262,- op!

De collecte bij de viering van lezingen en liederen bracht een bedrag op van € 541,40.

Hiervan is € 270,70 overgemaakt naar de Voedselbank.

Tijdens de Kerstvieringen op 24 en 25 december bracht de collecte in totaal € 1.970,- op!

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

TERUGBLIK VIERING VAN LEZINGEN EN LIEDEREN

Op zondagmiddag 18 decembervond in de Goede Herderkerk in voorbereiding op Kerstmis een viering van lezingen en liederen plaats, onder de titel 'Een ster ging op uit Israël'. Het projectkoor, dat Nederlandse, Engelse en Latijnse liederen zong, stond onder leiding van Ans Bulles, die ook vele aanwezigen tot meezingen wist te bewegen; organist was Jorge Silva. De negen lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament werden verzorgd door Heleen Brouwer, Machteld Duijn en Stephanie Jägel.



Voorganger Thea Epskamp sprak als inleiding de volgende tekst uit:

“Geen feest algemener gevierd dan Kerstmis: wereldwijd, kerkelijk en buitenkerkelijk, met lichtjes en liederen, sentimenteel soms, met voorstellingen van een wereld waar, binnen een lichtkring, eenvoudig en liefdevol wordt geleefd en gezorgd.

Wereldvreemd, zou je kunnen denken. Dat zou 't zijn als het kerstverhaal een sprookje was, een feelgood-story. Maar dat is het allerminst. Het kerstverhaal wil met ons in gesprek gaan. Het geeft antwoord op een vraag, op een noodkreet eigenlijk, die al sinds duizenden jaren uit menig mensenhart opklinkt: 'Is er dan niemand die ons – in godsnaam – kan redden van wat wij elkaar aandoen, van wat ons overkomt, en van mijn eigen ontoereikendheid?'

In de Bijbel, in het Oude Testament, wordt die ervaren reddeloosheid beschreven als: overlopen worden door de vijand, in ballingschap verkeren, zuchten onder onrecht en geweld, zoals te lezen valt bij de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament, in de evangelies, draait het om mensen die lijden onder willekeur, uitstoting, armoede, maar die ook gevangen zitten in eigen onmacht en verkeerde drijfveren.

Allemaal heel herkenbaar voor ons, hier en nu. "God, kom ons te hulp", klinkt het in een psalm van 4000 jaar geleden, en dat roepen velen ook nu. Het goede nieuws is, dat dat roepen niet tevergeefs is. Het is gehoord en beantwoord met de geboorte van een mens die Gods ontferming en onvoorwaardelijke liefde belichaamt.

God zelf is in deze mens, Jezus, bij ons komen wonen, toen, zo'n 2000 jaar geleden, en tot op de dag van vandaag in ieder mensenhart dat een geboorteplek voor Hem wil zijn, in ieder die Hem, in woord en daad, gestalte wil geven.

Daarin ligt de redding van de wereld. Dat is de Kerstboodschap. Laten we die vreugdevolle en troostrijke belofte beluisteren en bezingen."

ADVENTPROJECT VOOR DE KINDEREN

Met een bijzondere Gezinsviering op zondag 27 november, de eerste zondag van de Advent, startte het Adventproject voor de kinderen met als thema: "Hij komt!". Zo vlak voor het feest van Sint Nicolaas was er bij sommigen wat verwarring, maar al snel werd het "echte verhaal" duidelijk. Bewust werden alle communicanten van het afgelopen jaar uitgenodigd om de weken op weg naar Kerstmis wekelijks mee te vieren: samen met het ezeltje op weg naar Kerstmis. Maar ook op de scholen in onze parochiekern is met flyers aandacht gevraagd voor deze vieringen, iedere zondag om 9.30 uur. Tijdens alle zondagsvieringen tot Kerstmis was er voor de allerkleinsten opvang tijdens



de viering waar zij lekker konden knutselen en werden de jongste kinderen tijdens de kindernevendienst allemaal uitgenodigd om mee te doen met het Adventproject.

Samen met ezeltje Jesse gingen we onderweg naar Kerstmis! We luisterden naar een spannend verhaal en we maakten mooie knutselwerkjes voor de Kerst.

En natuurlijk kregen de parochianen in de kerk iedere week te horen wat er allemaal verteld en gemaakt was!

Dank aan Nettie, Paula, Melissa, Edylien, Stephanie, Mariëlla en Jeaneke voor alle voorbereidingen die dit mogelijk maakten!

BEZOEK ZOETERWOUDS COLLEGE VAN B&W

Op uitnodiging van onze beheercommissie brachten burgemeester Fred van Trigt en wethouders Mathieu Paardekooper en Paul Olthof op 21 december een bezoek aan onze Goede Herderkerk. Na zijn installatie in 2020 als nieuwe burgemeester van Zoeterwoude (in onze kerk) bezocht Fred van Trigt vele verenigingen en organisaties in de gemeente onder het motto: "Fred ontdekt". Na het aantreden van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders werd een lang lopende afspraak nagekomen. Behalve Michel Coene, Joop van Huut en Gerard van der Hulst was ook pastoor Walter Broeders bij het zeer plezierige gesprek aanwezig.



Dit werd gevolgd door een uitvoerige rondleiding in ons kerkgebouw, het grootste rijksmonument van Zoeterwoude. Dat dit werd gewaardeerd bleek uit de reactie van de burgemeester op sociale media: "Bedankt voor jullie uitnodiging. Jullie enthousiasme is aanstekelijk en jullie inzet enorm om dit prachtige rijksmonument in de Gemeente Zoeterwoude "up and running" te houden. Dank jullie wel."

TERUGBLIK KERSTVIERINGEN



Wij mogen tevreden en dankbaar terugblikken op alle Kerstvieringen in onze kerk. Met maar liefst drie eucharistievieringen op Kerstavond en een hoogmis op Eerste Kerstdag was onze parochiekern buitengewoon goed "bedeeld". De eerste Kerstnachtviering met pastoor Ad van der Helm en het Tienerkoor was "bomvol". Opnieuw had de Gezinsmisgroep ervoor gezorgd dat een aantal kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie ontvingen een rol hadden in de viering met het lezen van gebeden en lezingen. Ook mochten zij na het Kerstevangelie met de pastoor het Jezuskind in de kribbe leggen. Er werd enthousiast meegezongen met het Tienerkoor, óók door pastoor Van der Helm! En na de viering was er voor alle bezoekers een chocolade verrassing namens de werkgroep Gezinsmissen.

De tweede nachtmis met zang van ons Dames- en Herenkoor begon iets later dan gepland. Pastoor Jeroen Smith ging voor in de eucharistieviering. Hij vertelde over de vreugde van het leven met God, met Jezus. Wij zouden als katholieken meer moeten durven laten zien van onze roeping, in onze houding en daden, aldus de pastoor.

In de derde nachtmis werd de zang verzorgd door ons Jongeren Middenkoor, stevig versterkt met een aantal projectleden. Pastoor Broeders noemde in zijn overweging Kerstmis het feest van de hulp, van de genade.



Vervolgens mocht de pastoor Jelle de Moes dopen en het H. Vormsel toedienen met diens ouders als getuigen. Een bijzonder moment in de viering! Jelle is een trouw parochiaan die lange tijd wekelijks met zijn hoogbejaarde opa

de vieringen bezoekt. De stoel en wandelstok van de vorig jaar op 101-jarige leeftijd overleden opa Martin van Tilburg waren symbolisch geplaatst op de eerste stoelenrij.

En ook op Eerste Kerstdag mocht de eucharistieviering met medewerking van ons Dames- en Herenkoor rekenen op een behoorlijk aantal bezoekers. In zijn overweging vertelde pastoor Broeders aan de hand van zijn favoriete figuur uit de Kerststal, de knielende herder, dat we ons hart moeten openen in geloof en van daaruit de liefde moeten uitdragen. Veel lof was er alom voor de schitterende versiering van de kerk. Onder regie van Edylien Verhoosel was er een prachtige Kerststal in de kerk geplaatst. De grote kerstboom had dankzij Gerard Verdoes, Cor Francken en Chris Roessen een mooie plek gekregen naast het priesterkoor.



Ook onze Bloemengroep had er werk van gemaakt. Jeaneke van der Hulst: "We hebben gekozen voor decoratie met zes ringen, drie grote en 3 kleinere. Daarin hebben we allerlei groen verwerkt, mos, ballen, engeltjes en lichtjes. Alles in de kleuren groen, wit en rood. De engeltjes als de boodschappers, de ringen als symbool van eenheid en vrede. De kleur wit als de liturgische kleur van feesten, het groen van de natuur en een nieuwe start en het rood van de liefde. Want liefde is er nooit genoeg! Het is gratis. Dus geef héél véél liefde in 2023!"



KINDJE WIEGEN 2022

U zult het deze dagen vast vaker gehoord hebben, maar wat was het fijn om weer te vieren met "echte" bezoekers! Eerste Kerstdag om 14.00 uur stonden de deuren van de kerk wagenwijd open. Bij wijze van spreken natuurlijk. Het weer zat niet echt mee, maar ondanks de regen wisten ook de gezinnen van buiten Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp, de stal te vinden waar het droog en gezellig was. Om de stemming er goed in te krijgen, konden we natuurlijk niet anders dan beginnen dan met "O dennenboom." Dit omdat de kerk zo mooi versierd was. Nadat we met elkaar gebeden



hadden, begon het verhaal over ezeltje Jesse, voorgelezen door Melissa. De kinderen luisterden ademloos. Maar er werd natuurlijk niet alleen maar geluisterd. Er werden tussendoor nog meer liedjes gezongen en nadat het verhaal gelukkig goed afgelopen was en we elkaar al zingend een vrolijk kerstfeest gewenst hadden, kon iedereen de stal in de kerk van dichtbij komen bekijken. Omdat het ezeltje zo van appels hield, kreeg iedereen bij het naar huis gaan een heerlijk appeltje en de kinderen mochten kleurplaten uitkiezen om thuis, tijdens het kleuren, nog eens aan deze fijne bijeenkomst terug te denken. Ook wij kijken terug op een gezellige middag en zeggen nu alvast: Tot volgend jaar.

Melissa & Stephanie