

De Goede Herder – 25 december 2022

Hoogfeest van Kerstmis – jaar A

Voorganger – pastoor Broeders

Zang – Dames- en Herenkoor – o.l.v. Ans Bulles - **orgel**: Nigel Hutson

Misgezangen – Messe Brève van Leo Delibes

Als een teken aan de hemel (tekst: Thea Epskamp)

Als een teken aan de hemel rees een stralend witte ster;
Naar de stad van Koning David riep zij iedereen van ver.
En verwonderd daar gegaan, hoorde elk het wonder aan.

Lang voorzeggd door de profeten als een bloem aan Jesse's stam;
Zagen zij met eigen ogen, hoe het woord tot leven kwam.
Elke mond vond toen zijn naam, toen heeft ieder het verstaan.

En zij riepen van de heuvels duizendvoudig klonk hun stem;
Zie de Zoon van God geboren, deze nacht in Bethlehem.
Sprakeloos werd het gehoord, tijdloos zette het zich voort.

Van dit eeuwenoude wonder zingt ook juichend onze stem;
Steeds opnieuw wordt Hij geboren, overal is Bethlehem.
Want in elke mens op aard, kan Gods woord worden vertaald.

Prijst Hem daarom alle talen, heel de aarde looft zijn Naam;
O, hoe machtig is Zijn wezen, hoe gezegend Zijn bestaan.
In het duister bracht Hij licht, God heeft hier iets groots verricht.

Een ster ging op uit Israel – 601

Susanni

A little child there is yborn, Eia, Eia, susanni, susanni, susanni,
And he sprang out of Jesse's thorn. Alleluia, Alleluia,
To save all us that were forlorn.

*Er is een kindeke geboren. (Eia...) En hij ontsprong aan Jesse's
stam. (Alleluja ...) Om ons allen te redden, die verloren waren.*

Now Jesus is that child's name (Eia...) And Mary mild she is his dame. (Alleluia...). And so
our sorrow is turned to game.

*En Jezus is dat kindeke's naam (Eia ...) En Maria is zijn lieve
moeder. (Alleluja ...) Zodat ons leed verkeert in vreugd..*

It fell upon the high midnight. (Eia...). The stars they shone both fair and bright. (Alleluia ...)
The angels sang with all their might.

't Gebeurde diep in de nacht (Eia...). De sterren schenen mooi en helder. (Alleluja...). De engelen zongen uit volle borst.

Three kings there came with their presents (Eia...) Of myrrh and gold and frankincense. (Alleluia)
As clerks sing in their sequence.

Drie koningen kwamen met geschenken (Eia...). Met mirre, goud en wierook. (Alleluja...). Zoals de klerken zingen tezaam.

Now sit we down upon our knee. (Eia...). And pray we to the Trinity. (Alleluia...) Our help, our succour for to be.

Knielen wij nu neer. (Eia...) En bidden we tot de Drieëne God (Alleluja...). Onze hulp en troost voor altijd.

Komt, verwondert u hier mensen

Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint.

Ziet, vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw-geboren kind.

Ziet die `t woord is zonder spreken, zie die vorst is zonder pracht.

Ziet, die `t al is in gebreken, ziet die `t licht is in de nacht.

Ziet hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken bindt,

Die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind.

Ziet hoe ligt Hij hier in lijden, zonder teken van verstand,

Die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant.

Ziet, hoe tere is de Here, die `t al draagt in zijn hand.

Puer natus est – Een kind is ons geboren (Introïtus van Kerstmis)

Puer natus est nobis, et filius datus est nobis: cuius imperium super humerum eius: et vocabitur nomen eius magni consilii Angelus.

Ps. Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit

Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd. Zijn naam is: Afgezant van Gods raad.

Ps: Zingt een nieuw lied voor de Heer omdat hij wonderde dingen tot stand bracht.

INTREDE - Wij komen tezamen - 556

Woord van welkom –

Kyrie : Kyrie eleison, *Heer ontferm U*, **Gloria** – Gloria in excelsis Deo

Gebed

Eerste lezing – Jesaja 52, 7 - 10

Tussenzang – Alle einden der aarde – *Ps. 98*

Tweede lezing – Hebrreeën 1, 1 - 6

Verkondiging van de blijde boodschap – Halleluja

1. Voorzang: 2. Allen:



Al - le - lu - ja. Al - le - lu - ja. Al - le - lu - - ja.

Voorzang: Wij staan in het volle licht van deze heilige dag. *Allen:* Halleluja,

Evangelielezing – Johannes 1, 1 – 18 (of 1 – 5, 9 – 14)

Acclamatie – Eer zij God in onze dagen - 436 (1 couplet)

Overdenking – *stilte/orgel*

Geloofsbelijdenis – *gesproken*

Acclamatie op de voorbeden – Heer, ontferm U van Taizé

Aanbieding van de offergaven

The first Nowell – *Koorzang* - The first Nowell

The first Nowell the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay; in fields where they lay keeping their sheep, on a cold winter's night that was so deep:

Nowell, Nowell, Nowell, born is the King of Israel!

They looked up and saw a star, shining in the east, beyond them far; and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night:

Nowell, Nowell, Nowell, born is the King of Israel!

And by the light of that same star, three wise men came from country far;

To seek for a king, was their intent, and to follow the star wherever it went. Nowell,

Nowell, Nowell, born is the King of Israel!

Then let us all with one accord sing praises to our heavenly Lord, that hath made heaven and earth of naught, and with his blood mankind hath bought.

Nowell, Nowell, Nowell, born is the King of Israel!

De engel verkondigde de eerste Kerstmis aan arme herders, die in de velden hun schapen bewaakten, in een ijsskoude winternacht. De engel zei: "Het is Kerstmis, geboren is de Koning van Israel."

De herders keken omhoog en zagen een ster in het verre oosten, die de aarde veel licht gaf zowel 's-nachts als overdag. De engel zei: "Het is Kerstmis, geboren is de Koning van Israel."

En bij het licht van diezelfde ster kwamen drie wijzen vanuit verre landen, Met de bedoeling om een koning te zoeken en de ster te volgen waarheen hij ook zou gaan. De engel zei: "Het is Kerstmis, geboren is de Koning van Israel."

Laten wij als uit één mond onze hemelse Heer prijzen, die hemel en aarde gemaakt heeft en ons met zijn bloed heeft vrijgekocht. De engel zei: "Het is Kerstmis, geboren is de Koning van Israel."

Sanctus - Sanctus, sanctus. Heilig, heilig, heilig de Heer,

Eucharistisch gebed – 727

Acclamatie – Redder van de wereld, bevrijd ons - 307

Onze Vader - *gesproken*

Vredeswens

Breking van het brood – Agnus Dei, *Lam Gods*,

Communie - *Koorzang* : Transeamus

Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum quod factum est. Mariam et Joseph et infantem positum in praesepio. Transeamus, audiamus multitudinem militiae coelestis laudantium Deum. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laten we naar Bethlehem gaan en het Woord aanschouwen dat Vlees is geworden. Maria, Joseph en het kind, dat in een kribbe is gelegd. Laten we er heen gaan en luisteren naar de hemelse heerscharen die God loven. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

Gebed / Mededelingen / Zegen - *gesproken*

Slotlied - Nu zijt welkome – 508 (*cpl 1, 2 en 3*)

Zalig Kerstmis