

LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de Laudato Si Werkgroep van de HH Petrus en Paulus Parochie



“Schepping: ons een zorg”



Stof tot nadenken

Herlezing van de Encycliek Laudato Si

In het blad Berne van de Norbertijnen las ik een kritisch artikel over de Encycliek Laudato Si. De auteur Ralf Bodelier geeft de Paus lof want in zijn Encycliek roept de Paus alle mensen van goede wil op tot het verbeteren van de levensomstandigheden van huidige- en komende generaties. Bodelier heeft een groot probleem met het apocalyptische eerste hoofdstuk. Dat herinnerde ik me niet zo. Dus ruim 6 jaar na eerste lezing nam ik de Encycliek weer ter hand.

Het eerste hoofdstuk is een gedegen opsomming van de oorzaak, de menselijke oorzaak, van de ecologische crisis. Ik herken daar veel van en ervaar het niet als apocalyptisch. In de volgende hoofdstukken wijst de Paus op onze individuele verantwoordelijkheid om bij te dragen aan behoud van de Schepping maar ook op de verantwoordelijkheid hiervoor van de overheid. “Er zal geen nieuwe relatie met de natuur ontstaan als er geen nieuwe mens komt”

De Paus vraagt aan de overheden duidelijk te maken dat in de economie een zekere vertraging van het productie- en consumptie ritme ruimte kan maken voor een andere vorm van vooruitgang en ontwikkeling. Dat komt overeen met sommige economen die nu pleiten voor een gerichte krimp door vervuilers stevig te bestraffen (stevige belasting op bijv. uitstoot) en met de opbrengst van deze belasting “groene” groei mogelijk te maken.

Bodelier vindt de Paus somber in zijn opvattingen over technologie en economische groei. Dat herken ik niet; ook niet na herlezing. Ook lezing van de Encycliek kan je beschouwen als een oproep voor een effectief vergroeningsbeleid. “De roeping beleven om behoeders te zijn van Godswerk is een wezenlijk onderdeel van een deugzaam bestaan. Het is niet iets optioneel”.

De Encycliek eindigt met twee gebeden. Uit het Gebed voor onze aarde schrijf ik hier de eerste regels, want die maken voor mij het denken van onze Paus over de (zorg voor-) Schepping duidelijk:

*Almachtige God, U bent aanwezig
in heel het universum en in de kleinste van uw schepselen.*

Roeland van Velzen, Laudato Si Werkgroep

Onze Website



<https://rkleiden.nl/laudato-si/>

Nuttige links



De basisdocument voor de continentale fase heet “Vergroot de ruimte van uw tent” en is te vinden op <https://www.knr.nl/wp-content/uploads/2022/12/Continentale-fase-Synode-NL-DTC-FINAL.pdf>

In dit nummer:

Stof tot nadenken

Nieuws uit de Synode

Nuttige links

In het nieuws

Tips voor de 40 dagentijd

App van de maand

Programma Laudato Si

Nieuws uit de Synode over Synodaliteit

Synode betekent letterlijk: samen op weg. Maar hoe doen we dat? In 2021 riep Paus Franciscus alle katholieken om daarover mee te denken. Er kwam een consultatiefase voor parochies, die in een document op landelijk niveau is samengevat. Onlangs is er in Praag de “continentale fase” gehouden. Er werd geluisterd naar elkaars inbreng over hoe in de Kerk van de toekomst het gehele volk van God kan worden betrokken. Dit is maar het begin. Lees de documenten en doe ook mee!



In het Nieuws

Olifanten en muizen

Plasticafval komt overal in de voedselketen van dieren terecht, ook die van de olifanten van Sri Lanka.



Daar heeft het krimpende leefgebied ertoe geleid dat olifanten dorpen plunderen op zoek naar voedsel op stortplaatsen gevuld met plastic afval. Om sterfgevallen door plasticvergiftiging te verminderen, heeft de regering nu een totaal verbod op plastic voor eenmalig gebruik aangekondigd. Voorbeelden zijn voedselverpakking zoals yoghurtbekers, en kunstbloemen.

In Nederland zijn er geen wilde olifanten en helaas is onze regelgeving nog niet zo ver. Maar er wordt aan gewerkt. Kijk op <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/regels-voor-wegwerpplastic> voor meer informatie over de ontwikkelingen.



Intussen is er wel een nieuwe wet ten gunste van de muizen! Over een jaar is het niet meer toegestaan om muisengif te gebruiken. De boosdoeners zijn de bloedverdunnende stoffen die een langzame dood en lijdensweg voor de muizen veroorzaken. Bovendien is er vaak doorvergiftiging: roofvogels, marterachtigen of vossen vangen vergiftigde muizen of ratten en krijgen zelf het gif binnen. Als je toch van je muizen af wilt zijn, gebruik dan de ouderwetse klapval. Die is effectief en humaner.

App van de maand: "Vinted"

Geef je oude kleren een tweede leven door ze via deze app te verkopen. Het geld dat je verdient kan je aan een goed (groen!) doel geven. 😊



Met dank aan Maaïke Elink Schuurman

Laudato Si Programma februari / maart

vrijdag 24 februari Online 15 tot 16.15 uur	Wijs met Franciscus: Het geestelijke advies van Franciscus Franciscaanse Beweging Aanmelden uiterlijk woensdag 22 februari via info@franciscaansebeweging.nl
donderdag 09 maart	Sobere maaltijd voor de Vastenactie 17.30 uur in de Sint-Petrus
woensdag 15 maart	Sobere maaltijd voor de Vastenactie 18.00 uur in de Sint-Antonius
zaterdag 18 maart	Landelijke Opschoondag Activiteiten op verschillende plaatsen. N.t.b.

Tips voor de 40 dagentijd: Bidden, Vasten, Geven

Bidden

1. Dank de Schepper in de stilte van de natuur.
2. Een wekelijks voorbede op basis van de actualiteit met een bijpassende tekst uit de encycliciek is te vinden op

<https://laudato-si.nl/verdiep-en-verander/>

Vasten

De *A Rocha* beweging heeft veel tips voor een plasticvrije februari. Die kan je ook gebruiken voor de rest van de 40-dagentijd!

<https://www.arocha.nl/nl/nets/plastic-free-februari-2023/>

Geven

Onze parochie HHPP steunt een project van Fidesco op het platteland in Zambia. Het *Chikowa Youth Development Centre* leidt jonge mensen op in verschillende technische beroepen. Door deze opleiding kunnen ze werk in de buurt vinden en trekken ze niet weg naar de grote stad. De school heeft geld nodig om een huis voor hun kookdocent te bouwen die anders 9 uur moet reizen naar zijn gezin! U kunt uw bijdrage overmaken naar NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag, projectnummer 402165.

VASTENACTIE