

Rondom Petrus en Paulus

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

April-Mei 2023
No. 5

Gastvrijheid tussen herberg en veldhospitaal

Gastvrijheid is een belangrijk kenmerk van een Missionaire Parochie. Er zijn veel beeldden denkbaar bij gastvrijheid. Hierboven staan er twee waarvan de een mogelijk meer aanspreekt dan de andere.

Herberg

De herberg als beeld van een gastvrije geloofsgemeenschap is een plaats waar je 'op adem kunt komen, waar datgene wat je bezighoudt in alle vrijheid gezegd kan worden', 'waar je kunt aanschuiven aan een ronde tafel en mensen elkaar aanspreken en niet toespreken.' Maar ook een plaats waar het 'over iets anders' gaat en het 'er anders aan toegaat'. Een plaats waar 'het zoeken naar God vorm krijgt' en 'waar je kunt ontvangen en geven en waar je samen in actie en verzet kunt komen'.

Veldhospitaal

Van een andere orde is het beeld van het veldhospitaal dat ons door Paus Franciscus is aangereikt. Hij bedoelt daarmee dat de geloofsgemeenschap, buiten de heilige ruimte van het kerkgebouw, er moet zijn voor de mensen met de wonden van hun leven. Om zo helend nabij te zijn aan mensen en ze het gevoel te geven dat Jezus er voor

ieder mens is. Maar, spreken van wonden en verwonding lijkt een weinig positieve manier om naar de wereld en het leven te kijken. En toch, is het niet juist het Pasen van de Heer dat ons de ogen opent voor de betekenis daarvan?

Raak de wonden aan

Tomáš Halík werkt deze gedachte verder uit in zijn boek *Raak de wonden aan*. Een uitgangspunt daarbij is het evangelie van Johannes waarin te lezen is hoe Tomas na de wonden van Jezus te hebben gezien uitroept: 'Mijn Heer, mijn God!'. "Juist de wonden van Jezus", zegt Halík, "tonen dat Hij zijn solidariteit met de mensen zonder terughoudendheid leefde, een solidariteit die Hem als offer aan het kruis bracht". Het 'aanraken' van de wonden is, voor Halík, een aanduiding voor de plaats waar en de manier waarop Jezus zich laat kennen in deze wereld, bij de minste van de Zijnen: "De onaanzienlijksten, de mensen aan de rand (ook van de geloofsgemeenschap), de behoeftigen en de gebrek-lijden (ook in spiritueel opzicht), de gewonden (niet slechts lichamelijk). Zij vormen en



Jezus in hen voor ons 'een gelegenheid', als een geopende deur naar de Vader".

Gastvrije geloofsgemeenschappen

Gastvrij-zijn komt niet vanzelf. Het talent daarvoor is ons gegeven en voorgeleefd. De vraag is hoe we dat vruchtbaar kunnen en willen maken. Wat te denken van een drietal rollen die Halík aanreikt? Een diagnostiserende rol van de Kerk, doordat zij kan wijzen op 'de tekenen van de tijd', een preventieve rol door het creëren van een 'immuunsysteem' tegen maatschappelijk aangekweekte angst en haat en tot slot een herstellende rol bij helpen verwerken van trauma's door middel van vergeving.

pw Marlène Falke-de Hoogh

De mooiste dagen van het jaar

Wat vind je het mooiste feest in het kerkelijk jaar? Velen zullen zeggen: Kerstmis, misschien snel gevolgd door Pasen. Hemelvaart en Pinxten komen er ook nog bij, mede omdat het vrije dagen oplevert (nog wel).

Wat vindt de Kerk het mooiste feest in het kerkelijk jaar? Eigenlijk is dat niet één dag, maar gaat het om drie dagen achtereen. Het heilig Triduum, drie heilige dagen, dat loopt van de avond van Witte Donderdag tot de avond van Paaszondag, dus 3x24 uur. Witte Donderdag en Goede Vrijdag vormen samen de lijdensdag. Stille Zaterdag is de dag van de dood en grafrust. Paaswake en Paaszondag zijn samen de dag van de verrijzenis.

De liturgie van deze drie dagen neemt ons mee in deze gebeur-

tenissen. Witte Donderdag met de voetwassing, de instelling van de Eucharistie en het waken met de Heer. Goede Vrijdag met de kruisweg en het lange Passie-evangelie van Johannes, het universele gebed en de kruisonthulling. Stille Zaterdag is een dag zonder echte liturgie, een dag van waken met Maria bij het graf. En dan als de duisternis is ingetreden begint de Paaswake met het Licht van Christus, horen we de heilsgeschiedenis, komt er nieuw doopwater voor de dopelingen en voor de hernieuwing van onze

doopbeloften. Paaszondag is vol van de vrede die de verzezen Heer aan zijn leerlingen geeft. Dus... als het enigszins mogelijk is: vier deze drie dagen helemaal mee!

Pastoor Smith



Naar buiten

We zijn met acht kernen, acht gemeenschappen die samen één parochie vormen. En dat doen we in een tijdsgewricht waarin geloof niet vanzelfsprekend is. En de Kerk roept ons nu op om bouwsteen te zijn voor de Kerk van de toekomst.

Het is een interessante oproep juist in onze omgeving, omdat wij leven in een groten-deels atheïstische of soms zelfs antireligieuze Randstad. En de oudere generatie heeft alleen maar gezien hoe de ontkerkelijking zich voltrokken heeft. En dan nu een oproep van de Wereldkerk die getuigt van een ambitie voor de toekomst. Dat is spannend! Hoe kunnen wij als parochie voldoende troost, verbondenheid en gastvrijheid bieden? Zijn we voldoende zorgzaam naar elkaar en de mensen om ons heen? Bieden we



voldoende gelegenheid om geloofskennis op te doen? Geven wij een vitale traditie door? Herkent onze omgeving?

Het pastoraal team en parochiebestuur doen thans een beroep op alle parochianen om mee te denken over de visie voor de missionaire parochie. Laat uw denkbeelden weten aan het pastoraal team, binnen de groepen in uw kern of aan een bestuurslid. Deze maand viel mij op hoe nieuw gelovigen uitleggen hoe zij van hun ongelof gevallen

zijn. Dat kan een zeer emotionele ervaring zijn, zo vernam ik twee keer. Het enorme gevoel van thuiskomen dat zij ervaren is indrukwekkend. Als je dat op je in laat werken dan beseft je hoe kostbaar de Kerk in het leven kan zijn.

Sinds 1992 is er in de stad een mooie cultuur van muurgedichten. Er zijn er meer dan 120. Kunnen we daar iets aan toevoegen? Jazeker, hartje stad worden op twee blinde ramen in de voorgevel van de Hartbrugkerk een aantal regels aangebracht van het Zonnelied. Dit gebed, een loflied aan de Schepster, is geschreven door H. Franciscus in 1225 en nog steeds betekenisvol. Over een vitale traditie van getuigen van geloof gesproken!

Jan van Trigt, vicevoorzitter parochiebestuur

Afronding Sint Joseph en kennismaken met de zusters

De restauratie van de Josephpastorie, zalen en kerk nadert zijn einde. Wat een klus en wat een prachtig resultaat! Zodra alles af is, bent u natuurlijk welkom om te komen kijken. In mei komen ook twee zusters uit Indonesië van de congregatie van Jezus-Maria-Jozef (JMJ).

Ze komen enkele weken als 'verkenner' en bereiden dan een langer verblijf voor na de zomer. In eerste instantie komen ze dus nog niet om van alles in de parochie te gaan doen, wel om kennis te maken met het bisdom, de parochie en andere religieuze communauteiten. Dus we moe-

ten ze niet meteen met van alles en nog wat gaan 'bestormen'. De afronding van de restauratie is natuurlijk ook weer een nieuw begin. De prachtige zalen met het enorme parkeerterrein lenen zich goed voor allerlei bijeenkomsten. De Catechese de Goede Herder zal haar aanbod aan zo'n 40 kinderen hier gaan voortzetten. En de nieuwe dagkapel kan hopelijk een extra plek van aanbidding worden. Zodra de datum van de feestelijke 'ingebruikname' van het gebouw bekend is, krijgt u die te horen.

Pastoor Smith

Jubileum pastoor Smith 10 juni

Op 6 juni is pastoor Smith 25 jaar priester. Dit wordt gevierd op zaterdag 10 juni in de Sint Josephkerk en zalen, vanaf 15.00 uur tot (voor wie wil) ongeveer 20.30 uur. De bisschop komt om de H. Mis te celebreren. Daarna zal de bisschop een inleiding houden over de drie jaar van parochievernieuwing, afgesloten met een korte tijd van aanbidding. Na deze momenten in de kerk is iedereen uitgenodigd voor het buffet in de zalen en op de parkeerplaats. Dit kan dus al in de agenda gezet worden!



senstokken maken. Kinderen zijn welkom in de Regenboog om 16 uur. Aanmelden uiterlijk 30 maart op bij dominee Mirjam Buitenwerf (zie hierboven). Zondag is natuurlijk de feestelijke intocht in de gezinsviering van 10 uur.

Witte Donderdag: om 19.30 u. viering met H. Avondmaal, voorganger ds. Buitenwerf

Goede Vrijdag: om 19.30 u. viering met het lijdensverhaal en Bachchoralen, voorganger pw Hoogendoorn
Paaszaterdag: om 21.30 u. Paaswake, voorganger pw. Hoogendoorn
Paasmorgen: om 10 uur viering, voorganger ds. Buitenwerf



Nieuws uit het Vicariaat Merenwijk

"Zin in de ouderdom"

In het voorjaar komt er weer een nieuwe editie van 'Zin in de ouderdom', een gespreksgroep voor mensen die samen willen praten over 'ouder worden'. Wat komt hier allemaal bij kijken? Wat zijn de mooie dingen bij het ouder worden, waar kun je van genieten? Waar loop je tegenaan, en welke zingevingsvragen spelen er? Hoe kijk je terug op je leven? Wat wil je graag doorgeven aan volgende generaties? We laten ons bij de gesprekken inspireren door (bijbel)teksten, gedichten, muziek of film. Vijf dinsdag-

middagen van 14-16 uur op 21 maart, 11 april, 25 april, 9 mei en 23 mei. Voor meer informatie en opgave: ds. Mirjam Buitenwerf, 06 404 257 89, ds.regenboog@gmail.com.

Vieringen Palmvasen - Pasen

Op zondag 2 april vieren we in de kerk Palmvasen, het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De dag ervoor gaan we samen Palmva-

Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.30-11.30 uur), petrusenpaulusleiden@gmail.com
Pastoor **W. Broeders:** 06 271 401 17, w.p.l.broeders@gmail.com
Pastoor **J. Smith:** 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com
Diaken **G. Clavel:** 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com
Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh:** 06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com



www.petrusenpaulusleiden.nl

Colofon

Jaargang 18, nummer 5, April - Mei 2023

Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat. Redactie ad interim: Wilbert van Erp en pastoor Smith
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden
Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding. Nummer 6 komt uit op 14 mei 2023. Deadline 24 april.

Wat gebeurde er op Stille Zaterdag?

Misschien is onze eerste reactie: niet veel Een tweede vraag kan dan zijn: hebben we er ooit echt over na gedacht wat de betekenis is van Stille Zaterdag?

Vroeger heeft men een tijdje over Paaszaterdag gesproken en werd in alle vroegte de Paaswake gevierd, het pas gezegend water opgehaald, om 12 uur de 'klokken uit Rome' geluid en het vastentrommeltje geopend (en leeg gesnoept?) Gelukkig is dit in de vorige eeuw gecorrigeerd. Stille Zaterdag kreeg zijn oorspronkelijke waarde terug en behoort helemaal tussen Goede Vrijdag en Pasen als een dag van waken (en nog steeds vasten!).

Vlak nadat Jezus' lichaam begraven was (vrijdag voor het invallen van de avond) begon een tijd van stilte. De Grote Sabbat brak aan. De joden van Jeruzalem bleven thuis. De leerlingen van Jezus hielden zich verscholen, niet wetend hoe het verder zou gaan. Slechts één behield het volle geloof, Maria. Zij nam de voorzeggingen van Jezus



serieus, dat Hij op de derde dag zou verrijzen. Vandaar dat de zaterdag de Mariadag in de week is. Toch waakte zij niet met een soort Paasvreugde vooraf. Zij had haar zoon gruwelijk zien sterven en vermoedde iets dat het daarmee niet voorbij was. Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, was als mens doodgegaan. Dat betekende dat zijn ziel zijn lichaam verlaten had. Zijn lichaam ruste in het rotsgraf van Jozef van Arimathea. En zijn ziel? Die ging de dood in, het dodenrijk in, het duister van de dood in. We zeggen telkens: "die nedergedaald is ter helle." God de Zoon leed en stierf plaatsvervangend voor ons, en nu ondergaat Hij ook het dood-zijn plaatsvervangend voor ons en verbleef daar 'ter helle' plaatsvervangend

voor ons. Wanneer de beweging 'terug' begon, liet Hij de zonden daar achter, wenkte op zijn weg de zielen van de gestorven, Adam en Eva en vele anderen, en Hij verrees op de derde dag, op Pasen. Stille Zaterdag is dus een even bijzondere dag als Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag. Het is de dag van de dood, in zekere zin van onze, van mijn dood. Jezus heeft deze doorleden, om ons te laten delen in zijn verrijzenis. Een dag dus om hier even bij 'stil te staan'.

Pastoor Smith

Zie ook *Catechismus van de katholieke Kerk* nr. 631-637 en het prachtige boek van kardinaal Ratzinger (paus Benedictus XVI): *De kern van ons geloof*.

Kom je ook naar de paaswake? Jezus is niet dood, Hij is verreezen!!

Licht

In de paaswake vieren wij de kern van ons geloof: Jezus, die gestorven is aan een kruis, is niet in de dood gebleven, maar door God tot nieuw leven opgewekt. In die viering komt de overgang van dood naar leven naar voren. Heel duidelijk in de wijding van de paaskaars. Het licht wint het van de duisternis. Wij jubelen dat licht... laat ons juichen om die grote overwinning!

Woord

Wij horen hoe God zijn wondere daden aan ons heeft verricht: in de schepping, de doortocht door de woestijn en het water van de Rietzee tot en met het lege graf. We luisteren en zingen en laten al deze woorden toe in ons hart.



Doop

Een belangrijk onderdeel is de hernieuwing van onze doopbeloften. Het nieuwe water waarmee wij besprenkeld worden herinnerd aan ons doopsel. Hét moment in ons leven dat God ons in liefde heeft aangeraakt. Zo zijn wij kinderen van God geworden en laat Hij ons niet los. Ja Heer, ik ben gedoopt, dank je wel!

Maaltijd

Met heel veel vreugde in ons hart vieren wij de eucharistie. Er is een overdaad van bloemen, licht en blijdschap. Zalig Pasen zeggen wij dan: De Heer is verreezen. Alleluia! Er is hoop, toekomst, blijdschap en nieuw leven voor eenieder die gelooft in de verreezen Heer.

Pastoor W. Broeders

installatie
totaal verbouwing
witgoed
koopmans verf
ijzerwaren
gereedschappen
tuin gereedschappen
bouwmaterialen
beveiliging
eleutelservice



Hartwijk
installatietechniek
ijzerwaren witgoed

www.hartwijk.nl
Lammermarkt 3 2312CK Leiden 071-5126627

uitvaartverzorging

Janson & Bolland

071 5 12 21 12
dag en nacht bereikbaar

Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103
2311 JG Leiden

Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

De KBO is een moderne beweging op katholieke grondslag ter behartiging van de belangen van ouderen.

KBO ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

De KBO geeft tien maal per jaar het landelijk blad Nestor uit.

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968 Contributie € 27,50 per jaar.

R.K. Zorgcentrum ROOMBURGH

Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl



Ondersteuning
Zelfstandig wonen met ondersteuning. Roomburgh biedt de volgende services:

THUISZORG
DAGBESTEDING
INDIVIDUELE BEGELEIDING
MAALTIJDSERVICE
HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Zorg & wonen in Roomburgh
Roomburgh beschikt over diverse voorzieningen:

KAPEL
KAPSALON
ACTIVITEITEN
RESTAURANT
GEZONDHEIDSCENTRUM

Rooms-katholieke identiteit
Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.

Vrijwilligers
Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens? U bent van harte welkom.

Paashaas, paasei, paasbrunch, paasbest ...

Net zoals met kerst-, laat paas- zich ook makkelijk voegen bij allerlei woorden en activiteiten. De paas-dagen zijn misschien het meeste bekend. Paaszondag al minder. De paashaas zal snel volgen. Daarna alles om deze dagen vrolijk te maken: paasbrood, paasbrunch, paasmarkt, paasvisite ... De grote theoloog Romano Guardini (1885-1968) maakte het begin van de secularisering mee. Als profetisch denker voorzag hij de gevolgen ervan. Wie God niet meer kent, heeft ook geen idee meer over het wezen en de roeping van de mens. Dat zien we nu gebeuren. Het is een chaos van meningen, visies, ideologieën die hun gelijk eisen en soms opleggen ... Maar Guardini was geen

pessimist, hij was immers katholiek. Met zijn scherpe blik en grote kennis van de Europese cultuur zag hij dat Europa door en door katholiek gevormd is en nog blijft. Onder meer in de taal is dat hoorbaar, zoals in het woordje 'paas-'. Dus enerzijds is het een teken van verarming als mensen alleen nog maar paas-woorden kennen die men niet meer verbindt met de verrijzenis van de Heer. Anderzijds is het een bevestiging dat Europa nog niet kan zonder haar vormingsbodem. Wordt het nu een race



tegen de klok? Europa dat bijna geheel ontkerkelijk raakt en daarmee ophoudt Europa te zijn, of de Heer die open harten vindt om een nieuwe katholieke opbloei te bewerken? Als we tegenover het laatste wat 'onverschillig' of 'cynisch' of 'ongelovig' staan, werken we mee aan het eerste en zijn we pessimisten geworden. Gelukkig zien we een nieuwe generatie katholieken komen (o.a. bij Emmanuel, Opus Dei, Blauwe Zusters, Exodus en Magnificat, KISI, KCV ...), die realisten zijn en dus vertrouwen op de verrezen Heer.

Pastoor Smith

Erkenning als een Christoffel

In elke parochie is een Parochiële Caritas Instelling. En die kan natuurlijk alleen maar zijn werk doen dankzij vrijwilligers die uren, kennis en doorzettingsvermogen inbrengen om mensen met "een zware rugzak" te helpen. Dat kan bestaan uit een stukje financiële verlichting maar vaak gaat het om aandacht en bovenal communicatie met gemeente, woningcorporaties, financiële instellingen en nog zo meer. Ook onze parochie heeft een PCI en groepen vrijwilligers die zich

geïnspireerd door het evangelie met liefde en passie inzetten voor de medemens. Veel van hun werk blijft vaak buiten beeld en dat is ook goed. Onlangs werd één van deze vrijwilligers, Nico van Jaarsveld uit Leiderdorp in het zonnetje gezet voor zijn niet aflatende inzet zelfs ver buiten onze parochie. Het gaat om zijn inzet voor het Pastoraat voor woonwagewoners, Sinti en Roma. Het bestuur van dit pasto-



raat in Nederland heeft Nico onlangs benoemd tot Christoffel als waardering voor zijn inzet. Hij kreeg uit handen van pater Van der Zandt, landelijk pastor voor woonwagewoners, Sinti en Roma een bronzen plaquette. De betekenis daarvan is afgeleid van de heilige Christoffel, de patroon van de reizigers. Deze heilige wordt 'Christoffel de helper en tochtgenoot' genoemd. Een Christoffelfiguur dient behulpzaam te zijn bij het recht doen aan reizigers, Sinti en Roma, in het dagelijks leven. Een mooi compliment voor de nimmer aflatende inzet van Nico in de caritas.

Nieuws uit ons Diaconaal Centrum De Bakkerij

Pasen

Het feest van opstanding en van nieuw leven: van je toewenden naar het licht of hoop hervinden. Daar is soms maar een klein stapje of duwtje in de rug voor nodig zien wij bij De Bakkerij. Fijn dat u ons in staat stelt om te helpen en om als diaconaal centrum een barmhartige plek te zijn voor hen die om hulp vragen. We wensen u een gezegend Pasen toe!

zen en sociale wijkteams en geeft mensen met een kleine beurs de gelegenheid anderen te ontmoeten en gezamenlijk (en gratis) te eten. Meer informatie op de website.

Opvang vraagt onze aandacht

De asielopvang kent een ongekende krapte. Tegen de zomer zullen er weer 8000 mensen op straat staan! Wij doen een beroep op kerken, bejaardencentra, woningbouwcorporaties, kantooreigenaren. Laten we vluchtelingen welkom heten als gasten en hen fatsoenlijk onderdak bieden!

Broodpenning - terug van weggevoert

De Bakkerij start binnenkort met het aanbieden van Warm(t)maaltijden en brengt de broodpenning hiermee terug! Deze kan worden opgehaald bij o.a. buurtthui-



Zeilweken in juli en augustus

Een zeilweek bedoeld voor kinderen/jongeren (leeftijd 8-17 jaar) uit (financieel) kwetsbare gezinnen. Aanmelden kan via erkende hulpinstanties of sociale wijkteams. Stichting "de Wijde Aa" organiseert dit in samenwerking met Diaconaal Centrum De Bakkerij en met steun van het Kansfonds. Wacht niet te lang, want vol is vol!



Zomer in de bol

De zomerbonnen komen eraan voor mensen die niet rond kunnen komen. De parochie en hulpverleners kunnen adressen opgeven en de distributie zal in juni/juli zijn. Giften zijn welkom op NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Zomerbonnenactie 2023

Vrijwilliger gezocht voor Engelse taalles

Voor een van onze ongedocumenteerde gasten. Meer informatie bij Paula van Kalmthout, woonbegeleider van opvanghuis Ubuntu: 071-5144965.

Veertigdagentijd

Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin, en wij mogen daarin meegaan.

De veertigdagentijd kan een periode zijn om na te denken over keuzes die we zelf maken: individueel, in onze familie, als kerk en in de wereld. Wat hebben wij voor ogen als we op weg gaan naar Pasen? En hoe geven we daar concreet vorm aan? De thema's van de zondagen concentreren zich op verschillende delen. Zo krijgen we de kans om voor onszelf en de omgeving te bedenken wat er anders zou kunnen – en wat daarvoor nodig is. Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. Met de verhalen van het goede leven zal God ons hoop en licht en liefde geven. Vier met ons mee dat alles anders kan. Kom als je blij bent, kom met je verdriet. Kom met geluk en kom ook met je vragen. God wijst de weg in deze veertig dagen. Open je ogen, zorg dat je het ziet!

Margreet Onderwater - Gebedsleider



Palmzondag 12.00 uur Kinderkerk

Palmzondag 2 april is er om 12.00 uur in de Sint Jan kinderkerk. Ook de kinderen van Scouting mogen we daarbij, zoals vanouds, weer verwelkomen.

We vertellen het verhaal van de intocht in Jeruzalem en de weg van Jezus richting Pasen.

Iedereen die een palmpaas wil maken kan voorafgaand aan de viering (vanaf 11.15 uur) terecht in de ontmoetingsruimte.

Voor kruizen, crêpepapier en broodhaantjes wordt gezorgd. Neem je zelf wat fruit en lekkers mee om aan de palmpasenstok te hangen? Na afloop kunnen de stokken weggebracht worden naar oudere of zieke parochianen of familieleden.

Sint Laurentius 150 jaar

Op 17 maart 1873 werd de H. Laurentiuskerk in Stompwijk ingezegend door deken Bottemanne uit Zoeterwoude. Voor de rekenaars zal het duidelijk zijn dat de kerk dit jaar dus 150 jaar bestaat.

Voordat de huidige kerk gebouwd is, stond er op dezelfde plaats een iets kleinere kerk.

Deze kerk was door de jaren heen vele malen aangepast en vergroot. Een voorportaal erbij, een toren erbij, een kerkhof erbij. Maar door al die aanpassingen was de kerk in 1870 toch wel wat bouwvallig geworden. Tijd dus voor een nieuwe! Architect Margry maakte de plannen. In 1871 was de laatste viering in de oude kerk. Daarna werd er enige tijd gebruik gemaakt van een noodkerk. En vanaf maart 1873 was er dus eindelijk de nieuwe Sint Laurentiuskerk.

We gaan het vieren. Na de viering van 19 maart is het startschot gegeven met het oefenen van het feestlied. In de komende maanden zijn er verschillende activiteiten, zoals een korenfestival, een teken- en knutselwedstrijd voor de jeugd, een tentoonstelling, een markt voor devotionalia en andere spulletjes en natuurlijk heel veel gezelligheid. Op 17 september komt de bisschop voor een officiële jubileumviering. Kom gerust een keer langs om mee te genieten van onze 150-jarige!



lende activiteiten, zoals een korenfestival, een teken- en knutselwedstrijd voor de jeugd, een tentoonstelling, een markt voor devotionalia en andere spulletjes en natuurlijk heel veel gezelligheid.

Op 17 september komt de bisschop voor een officiële jubileumviering. Kom gerust een keer langs om mee te genieten van onze 150-jarige!

Van woestijn naar Paastuin

Ook dit jaar is de bloemengroep van de Goede Herder, een club van tien enthousiaste dames, weer gestart met een voor de Vastentijd aangepaste decoratie van het priesterkoor: de weg van de woestijn naar de Paastuin.

In de veertigdagentijd zijn er in de kerk geen bloemdecoraties. Vanuit de stenen rotsen komt straks het water aan. Nu is alles nog kaal. De woestijn wordt verbeeld: een sobere, eenzame en onherbergzame plaats waar van oudsher mensen naar toe gaan om tot inkeer en bezinning te komen. Om ruimte te maken voor God. Oud en dood hout, dode bloemen en

vergaan groen. Maar heel voorzichtig komt er leven tevoorschijn. Kleine groene bladknopjes worden zichtbaar. Vol goede moed en hoop gaan we verder. Op weg naar het licht, water en het nieuwe leven. Op weg naar Pasen!



Speciale vieringen in de Goede Herder

In de afgelopen weken vonden er in de Goede Herderkerk verschillende speciale vieringen plaats die het vermelden meer dan waard zijn! Zo werd gastvrijheid geboden aan Issoria, het hospice aan de Burggravenlaan in Leiden. Hospice Issoria organiseert met enige regelmaat herdenkingsbijeenkomsten voor de familie van overleden bewoners en had daarvoor nu voor het eerst De Goede Herder uitgekozen. Men had voor deze bijeenkomst een cirkel van kaarsen bedacht waaromheen ongeveer veertig nabestaanden gesitueerd waren, die o.a. een briefje aan een wensboom konden hangen. Na afloop van de intense viering was er koffie en thee en een hartverwarmend samenzijn in het atrium.



Ook hartverwarmend was de viering op zaterdagmiddag 11 februari waarbij ruim dertig parochianen die zich hadden aangemeld de gemeenschappelijke ziekenzalving ontvingen. Allen kregen bij binnenkomst een mooie corsage opgespeld.

De aanwezige familieleden konden met de hand op de schouders van hun dierbaren hun verbondenheid tonen bij het ontvangen van de zalving door pastoor Broeders. Het Dames- en Heren koor van de Goede Herder begeleidde met mooie gezangen.

Na afloop van deze inspirerende en waardevolle viering werd er uiteraard gezellig koffie en thee gedronken met elkaar. En de belofte om een dergelijke viering regelmatig te houden.

Op zondag 12 februari stond de gezinsviering in het teken van het voorstellen van de negen kinderen die op 21 mei hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen.

Heel bijzonder was natuurlijk de combinatie met de muzikale ondersteuning van het



Prinsenkoor 'The Old Princes in Harmony' uit Stompwijk.

Pastor Van der Helm wist een en ander prima te combineren! De communicanten werden door de pastor "geïnterviewd" over wie ze waren en welke hobby's zij beoefenden. En tijdens de Eucharistieviering zorgde het Prinsenkoor voor mooie en passende liederen, een week voordat zij de Carnavalsmis op hun thuisbasis de H. Laurentius in Stompwijk zouden begeleiden.

Een week later, op zondagmiddag 19 februari, was in de Goede Herder de eerste terugkomviering voor dopelingen. Een behoorlijk aantal dopelingen van de laatste paar jaar en hun ouders of verzorgers waren hierbij aanwezig. De doopkaarsen werden daarbij ontstoken. Alle aanwezige dopelingen ontvingen de kinderzeggen van pastoor Broeders en kregen het doopschelpje, dat na de doop altijd een plaats kreeg in de doopkapel, mee naar huis.

Ook werden de doopkaarsen voor toekomstige dopelingen gezegend door de pastoor. We weten nu al zeker dat met deze viering een mooie nieuwe traditie in onze parochiekern is ontstaan!



Goede Week en Pasen

in de Sint Jan

Witte Donderdag 19.30 uur
Eucharistieviering
Goede Vrijdag 15.00 uur
Kruisweg
Paaszaterdag 19.00 uur
Paaswake

in de Sint Laurentius

Goede Vrijdag 15.00 uur
Kruisweg
Eerste Paasdag 11.00 uur
Eucharistieviering

in de Goede Herder

Goede Vrijdag 15.00 uur
Kruisweg en om
19.30 uur Plechtigheden
met Communieritus
Paaszaterdag 21.30 uur
Paaswake
Eerste Paasdag 9.30 uur
Eucharistieviering

Palmpasen in de Goede Herder

Ook dit jaar gaan we weer samen palmpaasstokken versieren. Op woensdagmiddag 29 maart van 14 tot 15 u gaan we in het Atrium van de Goede Herderkerk aan de slag. Wij zorgen voor de knutselmateriaal, lekkers aan de stok en het broodhaantje. Er is ook limonade voor de kinderen. Zorgt u zelf voor een palmpasenstok? Een kruis kan van hout of takken gemaakt worden. Een vrijwillige bijdrage aan de kosten is welkom. Ervaring leert dat het fijn is als er een ouder of oudere broer/zus meehelpt. Op zondag 2 april is het palmpasen. Om 9.30 u wordt in de gezinsviering een processie van de kinderen met de palmpasenstokken gehouden. Wij hopen weer met veel kinderen vele mooie palmpasenstokken te versieren. Denkt u vast aan wie de palmpasenstok gegeven kan worden? Opgeven kan bij Amanda Jongbloed: 0614464035 of Mariëtte Denissen: 0625571962

Nacht van de Vluchteling van 17 op 18 juni

"Onze parochie komt in beweging voor vluchtelingen"

De Nacht van de Vluchteling is een wandeltocht waarbij duizenden deelnemers samen zoveel mogelijk geld inzamelen voor acute noodhulp wereldwijd en op een positieve manier aandacht vragen voor mensen op

de vlucht. Het is een bijzondere nacht vol saamhorigheid, uitdagende kilometers en mooie ontmoetingen. Vorig jaar was onze deelname onder de vlag van Laudato Si' zeer succesvol, met 'slechts' zes wandelaars scoorden we een eindbedrag van € 5.000! Dit jaar willen we met drie teams deelnemen



met wandelaars (jong en oud) vanuit alle kernen van onze parochie. Kon vorig jaar alleen de afstand van 40 kilometer worden gelopen, dit jaar zijn er ook kortere zondagochtend wandelingen die beginnen bij de rustpunten van de 40 km route. We hebben gekozen voor de 40 km van Rotterdam naar Den Haag.

Het mooie van deze combinatie is dat de teams elkaar ontmoeten en dezelfde tijd in Den Haag finishen. Tijd van aankomst waarschijnlijk tussen 9 en 10 uur. Het plan is om na afloop naar Leiden te gaan (voor wie dat wil) om in de Hartebrugkerk de Eucharistieviering bij te wonen (die dan in het teken staat van de vluchtelingen) en we kunnen dan in de viering verslag doen van onze wandelervaring.

We gaan weer deelnemen onder de naam LAUDATO SÍ, naar de encyciek van paus Franciscus, over de zorg voor de schepping en de schepselen. Inschrijving staat open voor één van onze teams: Team Laudato Sí - 1 (40 km) of Team Laudato Sí - 2 (26 km vanaf rustpunt 2 of 13 km vanaf rustpunt 3).



Inschrijven EN doneren kan via www.nachtvandevluchteling.nl. Het wijst zich redelijk vanzelf, maar een stapsgewijze handleiding staat op de parochiewebsite www.rkleiden.nl. U doet toch ook mee door te lopen of te geven?

De Lijkwade als stille getuige van het lijden van Christus

19 eeuwen na de kruisdood van de Heer, konden artsen pas reconstrueren hoe gruwelijk dat sterven is geweest. Kruisigen werd in de 4e eeuw verboden en de 'expertise' verdween. Waarom konden artsen in de dertiger jaren en zeker aan het eind van de vorige eeuw toch de kruisdood minutieus nagaan? Dit was mogelijk dankzij het bestuderen van de afbeelding op de lijkwade van Turijn. Deze bevat bloed-

sporen van de nagelwonden en een vage afdruk van het dode lichaam van een gekruisigde. De moderne medische wetenschap maakte daardoor na 19 eeuwen kennis met de afschrikwekkende dood aan het kruis. Heel veel wijst erop dat deze lijkwade van Turijn de grafdoek van Jezus is. Het is dus niet alleen een indrukwekkend archeologisch voorwerp, maar ook een kostbaar relikwie.



Op de DVD 'Shroud - The Full Story' staan 2 prachtige documentaires over de Lijkwade van Turijn, Nederlands ingesproken. Exemplaren staan in de Lodewijkkerk en Josephkerk, met een kaartje erbij om digitaal te betalen (7,50). Zeker de moeite waard om in de Goede Week te bekijken.

In memoriam Djanny Bracke

Op maandag 27 februari is de voorzitter van de Haagse Bedevaarten onverwacht overleden. Velen die van onze parochie ooit zijn meegegaan naar Kevelaer zullen hem gekend hebben. Zijn naam Djanny Bracke



was ook nauw verbonden met Kevelaer. Tevens was hij namens Nederland Ere Broedermeester. Volgend jaar zou hij 40 jaar voorzitter zijn geweest van de Haagse Bedevaarten. Djanny Bracke is maar 69 jaar geworden. Met zijn hartelijke houding onderhield hij contact met talloze mensen. Met hem verliezen wij een toegewijde, hardwerkende, ervaren en hartelijke voorzitter.

Op woensdag 8 maart was de uitvaart voor hem vanuit de Kathedraal van Rotterdam. Hij was fijn dat er veel "Kevelaergangers" aanwezig waren. Dit bewijst maar weer hoe geliefd hij was bij de mensen. Wij hebben gebeden en zullen voor zijn zielenrust blijven bidden. Tijdens de bedevaarten naar Kevelaer zullen we hem missen en vaak aan hem denken. Moge de Moeder Gods Maria, die wij in Kevelaer vereren als de patrones van de bedroefden zijn familie en ons troosten met haar moederlijke liefde en ons te helpen om dit grote verlies te kunnen dragen. Op het einde van onze bedevaart naar Kevelaer klinkt altijd het lied: "Maria, zegen uw pelgrimsschaar. Eens zien w' U in de Hemel en blijven eeuwig daar".

Diaken Clavel, bestuurslid van der Haagse Bedevaarten.

Een jaar met onze jaarheilige

Ieder jaar begin januari staat er in de St. Josephkerk, de H. Lodewijkkerk en de St. Petruskerk een misdienaar met een zak waarin een grote hoeveelheid afbeeldingen van heiligen zit uit vroeger tijd, maar ook van de laatste decennia. De bedoeling hierachter is dat iedereen blindelings een afbeelding uit deze zak trekt, ervan uitgaande dat niet jij een heilige kiest, maar dat die heilige jou kiest. Zo wordt dan iemand onder je aandacht gebracht, die jou speciaal iets te zeggen heeft. Als je je dan verdiept in het leven van zo'n heilige bijvoorbeeld door zijn levensbeschrijving te lezen of zijn geschriften zul je merken dat hij of zij jou iets te zeggen geeft. Het hele jaar door is dit in je gedachten jouw speciale begeleider die je kan helpen op de weg die jij te gaan hebt in dit leven.

Sommige heiligen spreken je meteen aan, omdat je ze wel kent en weet waarom je van deze kunt leren. Bij andere zul je misschien een tijdje moeten zoeken om uit te vinden wat deze heilige nu voor jou speciaal wil betekenen en op welke wijze hij of zij voor jou een voorbeeld en steun kan zijn. Dit is althans onze ervaring en wij vin-

den dit een bijzondere manier om zo betrokken te zijn bij de zovele bekende of onbekende mensen die in heiligheid in de tijd vóór ons hebben geleefd. Het is dus altijd de moeite waard om aandacht te hebben voor de heilige die jou voor dit jaar heeft uitgekozen.

Zelf heeft één van ons St. Theresia van Lisieux twee achtereenvolgende jaren "getrokken". Daarom zijn we nu al twee keer naar Lisieux gegaan op bedevaart plus een paar dagen vakantie! Zo gaan deze heiligen nog meer voor ons leven.

Jan en Titia Harmsen



Petrus en Paulus Pot

Op zaterdag 22 april en zaterdag 3 juni komen we bij elkaar om samen te eten, speciaal bedoeld voor mensen die anders alleen eten. Vindt u het fijn om mee te eten? Van harte welkom!

Zaterdag na de H. Mis van 17.00 uur



komen we bij elkaar om 18.00 uur gaan we samen aan tafel in de pastorie van de Petruskerk, Lorentzskade 16A. Graag vragen wij om u op te geven, want dan weten wij voor hoeveel mensen we koken. Mail

naar petruspauluspot@gmail.com of spreek een berichtje in op de voicemail van 06 51 42 10 79. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. We zien u graag komen!

Nieuw boek over de eucharistische aanbidding

Het is een grote rijkdom in het hart van Leiden een aanbiddingskapel te hebben. Daarnaast zijn er tijden van eucharistische aanbidding in de Josephkerk en de Lodewijkkerk. De 'opkomst' van de eucharistische aanbidding gaandeweg de vorige eeuw is een teken van de heilige Geest. De heropbloei van de Kerk komt voor een groot deel uit de eucharistische aanbidding voort. Eucharistische aanbidding is een act van geloof, hoop en liefde. Het geloof leert ons dat Jezus in het Allerheiligste werkelijk tegenwoordig is en we beamen dat door tijd te nemen voor aanbidding. De deugd van de hoop bevestigt dat elk moment in aanbidding door de Heer vruchtbaar wordt gemaakt. De liefde zoekt ontmoeting en de aanbidding is een daad van naastenliefde wanneer we én voor anderen bidden én namens anderen (die niet kunnen of willen komen) aanbidding. Een langere tijd in de kapel



doorbrengen is niet altijd makkelijk. Een boek over aanbidding kan dan een hulp zijn. Enkele bladzijden daaruit voeden het gebed. Onlangs is een mooi boek in het Nederlands uitgegeven: Aanbidding in het hart van de Wereld van mgr Rey. De 4 delen gaan over de stilte, de schoonheid van de Hostie, tijd voor God en eucharistische hoop. Het is te verkrijgen bij het Katholiek Alpha Centrum (€ 17,50)

Voor in de agenda:

parochiebedevaart donderdag 22 juni

Na drie jaar hervatten we weer de oude jaarlijkse traditie van de parochiebedevaart. Een goede mengeling van gezelligheid, gebed, maaltijden, Mis en dat op mooie plekken. Oudenbosch, Tilburg (Peerke Donders), Schiedam(Lidwuina), Wouw, Alkmaar, Steenberg, Heiloo, Brielle, Boxtel, Elshout ... We hebben al heel wat bekende en minder bekende plekken bezocht.

Dit jaar gaan we naar het midden des lands, naar twee mooie kerken en brengen ook een bezoek aan een landelijke bekende organisatie ... We houden nog even 'geheim' wat de namen zijn. De kosten kunnen we, dank zij sponsoring, laag houden, altijd onder de 40 euro voor de hele dag.

Dus noteert u de datum vast en houdt deze dag vrij.

Annelies Cremers - diaken Clavel - pastoor Smith

Vormselvoorbereiding

Onze bisschop heeft toegezegd om op zaterdag 4 november in onze parochie het H. Vormsel te komen toedienen. Wij willen in april graag gaan beginnen met de voorbereidingen hierop.

Na de Sacramenten van het Doopsel - kind van God de Vader - en de Heilige Communie -ontmoeting met de Zoon, Jezus Christus - is

het Vormsel de derde stap, de vervulling met de Heilige Geest. De heilige Geest wordt ook wel de Helper genoemd. De bijeenkomsten zijn erop gericht om deze Helper beter te leren kennen.

Kinderen vanaf groep 8 kunnen meedoen, dus ook uit de brugklas en verder. Ook kinderen die vorig jaar niet mee hebben kun-

nen doen zijn welkom. De bijeenkomsten zijn zowel voor als na de zomer. Wanneer en waar precies hoort u zo snel mogelijk. Voorbereiding door beide pastoors, Mariëtte de Vries, Sylvia Maenhout en Lise Davidson. Er is een ouderavond via Zoom op maandag 17 april, 20.00 - 21.00 uur. U krijgt de link na aanmelding bij petrusenpaulusleiden@gmail.com

De Goede Week regio Noord celebrant pastoor Smith

Palmzondag: zaterdag ervoor palmpaasstocken maken in de Lodewijkpastorie van 14.00 tot 16.00 uur. Zondag 10.00 uur (Lodewijk) en 11.30 uur (Joseph) met processie met de kinderen.

Maandag Avond van barmhartigheid, 19.00 - 21.15 uur Josephkerk.

Dinsdag en woensdag extra biechtijden (zie daar).

Witte Donderdag Plechtigheid om 19.00 uur Lodewijkkerk: voetwassing en nadien gebed bij rustaltaar.

Goede Vrijdag 15.00 uur kruisweg in Lodewijk, kruisweg voor kinderen in Joseph - 16.15 uur Tocht met het Kruis van Hooglandsekerk naar Lodewijkkerk - nadien sobere maaltijd - 19.00 uur plechtigheden met Passie-evangelie, universeel gebed, kruishulde en H. Communie

Stille Zaterdag 09.30 uur gebed en overweging in de JPll kapel (Géén 24uurs aanbidding op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag)

Paaswake 21.00 uur Josephkerk, met hernieuwing van de doopbeloften, nadien ontmoeting in de zaal met paasbrood

Pasen 10.00 uur Lodewijk - 11.30 uur Joseph - 17.00 Engelse Mis Lodewijk (16.00 uur aanbidding)

2^e Paasdag 10.00 uur Lodewijk - 11.30 uur Joseph

Beloken Pasen - Zondag van Barmhartigheid 10.00 uur Lodewijk - 11.30 uur Joseph - 17.00 Engelse Mis Lodewijk (16.00 uur aanbidding)

Extra biechtijden

Elk jaar wordt het drukker tijdens de biechturen. Dat is een mooi signaal! Wordt er dan meer gezondigd? Nee, maar de waarde en werking van dit mooie Sacrament wordt meer (her-)ontdekt.

Daarom naast de vaste biechtijden (Zondag 16.00 - 16.50 Lodewijkkerk en woensdag 18.30 - 18.55 Josephkerk):

- Zondag 26 maart van 16.00 - 16.50 uur in de Lodewijk met 2 priesters

- Maandag 3 april 19.45 - 21.15 uur Josephkerk, tijdens de avond van Barmhartigheid, met 2 priesters

- Dinsdag 4 april aansluitend aan de Avondmis in de Lodewijkkerk zolang er biechtelingen zijn

- Woensdag 5 april ook na de Avondmis in de Josephkerk zolang er biechtelingen zijn.



Nieuwe tuinmuur bij de Petrus

Restauratie van de kerkgebouwen is soms broodnodig. Zo ook de tuinmuur die niet meer in balans stond. Vakmensen hebben weer een prachtige muur kunnen metselen!

Petrus projectkoor met Pasen

Begin maart zijn de repetities begonnen voor de Paaswake. Dirigent Coen Huisman zorgt voor de muzikale invulling. De vaste gezangen (Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei) komen uit de door Coen zelf gecomponeerde Missa Brevis in B. Naast gezangen die bij de ceremonie van de Paaswake horen, zal ook het "Rejoice in the Lord" van G. Rathbone gezongen worden en het "Freut euch alle" van J.S. Bach.

Vriendjes van Franciscus op 13 mei

In april doen we mee met de andere activiteiten rond Pasen. Op zaterdag 13 mei gaan we verder met het thema "De Zintuigen", om 15 uur in de bijsacristie van de Hartebrugkerk, ingang Lange Mare. Welkom zijn kinderen vanaf groep 5. Info bij Victoria Twist: vj.twist@kpnplanet.nl

Pater Ton Peters ofm, 1941-2023

Ton Peters heeft in zijn 81-jarige leven twee Leidse periodes gekend. Geboren op 29 oktober 1941 volgde hij het gymnasium aan het Bonaventura College in Leiden. In 1961 trad hij in bij de franciscanen, studeerde filosofie en theologie en werd in 1968 door Kardinaal Alfrink tot priester gewijd. Daarna specialiseerde hij zich in de liturgie en liturgische pastoraal aan de KU Nijmegen waar hij in 1972 afstudeerde. Hij was vervolgens vele jaren werkzaam in het aartsbisdom (met aandacht voor kerkelijk kunstbezit en koormuziek) en voor de Nederlandse bisschoppenconferentie.



om de Leidse parochies bijeen te brengen. Zijn 40-jarige priesterfeest werd in 2008 groots gevierd. In 2009 werd pater Ton koninklijk onderscheiden voor zijn vele verdiensten. Bij het in 2010 door vergrijzing onvermijdelijke vertrek van de franciscanen - na 550 jaar - uit Leiden zorgde hij voor een speciale editie van de Rondon en werden hij en pater Jan van Duijnhoven op 3 oktober onderscheiden met de gouden erepenning van de Stad Leiden.

Met het vertrek van pater Ton in 2010 kwam een eind aan de lange traditie van een eigen en franciscaanse pastoor aan de Hartebrugkerk. In 2012 ging de Hartebrugparochie op in de grote Petrus en Paulus parochie. Pater Ton wijdde zich na 2010 als archivaris volledig aan zijn orde maar ging vanuit Utrecht nog geregeld voor aan de Haarlemmerstraat. Dat werd allengs minder vanwege de gezondheid en eerst de verhuizing naar Den Bosch en tenslotte het klooster van Wychen. Hij overleed na een kort ziekbed op 25 februari en is daar op 3 maart begraven.

Pater Ton zal herinnerd worden als een zeer aimabele man die kon genieten van kleine dingen, onvermoeibaar in de weer voor zijn parochianen, zijn orde en de Kerk.

Hoorzitting op 18 april over sluiting Antoniuskerk

Op deze dinsdagavond is er om 20 uur een bijeenkomst waarin het bisdom wil horen hoe de parochianen van de Lam Gods denken over de voorgenomen kerksluiting. Zo'n zitting is een verplicht onderdeel van het proces om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Vicaris-generaal Van Deelen en de secretaris van de bisschop mevrouw De Jong zullen aanwezig zijn. Op 18 april worden de aanwezigen natuurlijk ook

bijgepraat over de voortgang van de verbouwing van de Maria Middelaeskerk. Komt dus allen naar de Antoniuskerk.

De E.H. Communieviering in de Hartebrugkerk

Twaalf kinderen zullen op zondag 16 april Jezus voor de eerste keer in de Heilige Communie ontvangen. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze feestelijke viering om 11.15 u.

Vorderingen bij de verbouwing van de Maria Middelaeskerk

Sinds januari is er heel wat gebeurd. Onder het tapijt van het priesterkoor kwamen de oude gele tegels weer tevoorschijn, maar dat kostte wel heel veel uren voorzichtig lijmresten wegrakken. De doopvont is verder naar voren in de kerk geplaatst in het nieuwe liturgische gedeelte. Daar is ook meer plek om er met de familie omheen te gaan staan. In wat het doopkapelletje was, komt nu een pantry om koffie en thee te kunnen zetten, de afwas te doen en een sobere maaltijd te kunnen berei-

den. Dat hoeft niet langer in een biechtstoel! Goede keuzes maken voor de verlichting, geluidsinstallatie en livestream vraagt nu veel aandacht. Elke euro wordt omgedraaid, maar het moet wel een stuk beter zijn dan wat we hadden! De zeven sacramentsramen van de dagkapel van de Antoniuskerk krijgen een plek onder de bogen van de Middelaeskerk. Om het symmetrisch te maken, heeft onze parochiaan Carel Bruens een bijpassend Maria raam ontworpen, net als bij de sacramenten met een tekst erin.



Buurtinitiatief Zuidwest op 10 mei

Op deze woensdagmiddag is er weer een bijeenkomst voor ouderen in de wijk. Ditmaal houdt Marjolein Zilverentant een inleiding over de ontwikkelingen in de (gezondheids-) zorg voor ouderen. Marjolein is zorgdeskundige, met name op het gebied van de wijkverpleging. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Annemarie de Vos op de piano. Na de pauze is er gelegenheid voor gesprek en ontmoeting, met een hapje en een drankje. De middag wordt gehouden in de recreatiezaal van Wooncentrum Rosenburch aan de Vrijheidslaan en begint om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur). Voor meer informatie: www.buurtinitiatief.com.

Gastpersonen gezocht in de Hartebrug bij de OMD 2023

Het is nog ver weg, maar op zaterdag 9 en zondag 10 september doet de Hartebrug mee aan de open monumenten dagen (OMD). Hiervoor zoeken we parochianen (uit de hele parochie) die aan bezoekers iets willen vertellen over deze kerk, onze gemeenschap en wie weet ook wel over geloven in God. En die helpen om de verwachte toeloop in goede banen te leiden.

bijeenkomst op 10 juni, een opfrismoment begin september en een informatiepakket.

Wat levert het u op? Leuke gesprekje met bezoekers, meer kennis van onze kerk en het geloof en het gehoor geven aan het verzoek van paus Franciscus om de deuren van de Kerk naar alle mensen te openen.

Informatie en aanmelden bij Henk Miedema (miedema.henk@gmail.com)

Wij zorgen voor een indeling met minimaal één andere parochiaan, een voorbereidings-

Taizé viering in de Vredeskerk

Het actuele thema van deze viering is **ANGST EN ONVREDE**

Taizé is een dorp in de Bourgondische heuvels in Frankrijk waar een oecumenische broeder gemeenschap is gevestigd. Elementen, ge-



op zondag 23 april om 19.00 uur

bruikelijk in de vieringen in Taizé, worden in de Vredeskerk samengevoegd in de vorm van gebed, gedachten, lezing, stilte, muziek en meditatie. We zingen Taizé liederen met ondersteuning van het projectkoor. We nodigen u uit om met

elkaar op deze spirituele wijze verbondenheid met God te zoeken.

Voorgangers in de Vredeskerk (hoek Burggravenlaan/van Vollenhovekade) zullen zijn dominee Janco Wijngaard en leden van de Oecumenische Taizégroep Leiden.

Namens de Taizégroep, Mieke van der Heijden

Roepingenzondag 30 april - Draag Christus de wereld in

In de aanloop naar de Wereldjongerendagen hebben jongeren van onze kerken het kruis van Jezus Christus gedragen. Het kruis hoort bij het christendom. Wij mogen beseffen, dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Wij zijn geroepen om een drager van Christus te zijn. Jezus

navolgen, zijn roepstem horen, bijzonder voor het huwelijk, het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Kijk naar de film over de roeping van drie jonge priesters op www.aartsbisdom.nl en doe mee met de avond over Theresia van Lisieux. Op 25 april vertelt pastoor



Jeroen Smith over haar roeping: om 20.00 uur (online), aanmelden via vronesteyn@bisdomrotterdam.nl. Verder wordt op de zondag zelf (30 april) natuurlijk ook aandacht aan de noodzaak van roepingen besteed. Pastoor Broeders, parttime rector van Vronesteyn

Goede Vrijdag voor kinderen

Op Goede Vrijdag is er in de Hartebrugkerk een kruisweg voor kinderen (vanaf 7 jaar) om 11 uur. Die wordt gevolgd door de activiteit "maak je eigen Paastuin". Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijden.



Op Goede Vrijdag is er ook om 15.00 uur een kruisweg voor kinderen in de Sint-Petrus.

Overleden

- Op 24 jan mevr. Anna van den Berg - de Goede, 98 jaar (Petrus)
- Op 25 jan mevr. Johanna Buiting - Hoefsloot, 99 jaar (Petrus)
- Op 28 feb mevr. Johanna Weijers - van der Vlucht, 75 jaar (Petrus)
- Op 2 maart mevr. Cornelia Vink - Koemans, 92 jaar (Petrus)

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht



© 035 6946350
info@deboog.nl
www.deboog.nl



Aanbidding in het hart van de wereld - Het aanbidden van Jezus in de nederige gedaante van een hostie is een onuitputtelijke bron van verlichting, troost en genezing. De overwegingen in dit boek gaan in op vier dimensies die kenmerkend zijn voor de eucharistische aanbidding: schoonheid, stilte, tijd en bovennatuurlijke hoop. Ze willen ons stimuleren om met grote liefde te knielen aan de voet van de monstrans waar Jezus zelf geduldig op ons wacht. **Mgr. D. Rey, 156 blz.**
Zachte kافت € 17,50 - E-book € 12,50



Kerkelijk Centrum De Regenboog

Verhuur van zalen
4-20-50-100-250 personen

Vergaderingen recepties
cursussen bijeenkomsten

Gratis parkeren!

Beheerder: R. van Heyningen

Watermolen 1 Leiden
071-5212858

Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.

Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.

Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl

bms notarissen

BMS Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
t. 071 516 29 30
e. info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

Notarissen
mr. R.H. (Roel) Breedveld
mr. E.J. (Egbert) Moolenaar
mr. M. (Mark) Schwarze



Nogmaals oproep WJD

De Wereldjongerendagen (WJD) in Portugal vinden plaats in de laatste week van juli en de eerste week van augustus. De eigenlijke WJD in Lissabon zijn van 1 tot en met 6 augustus, maar de week ervoor zijn de 'dagen van de bisdommen'. Jongeren zijn dan welkom voor een voorprogramma in bisdommen in Portugal.

Het programma begint al bij vertrek vanuit Nederland en niet pas in Lissabon. De bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht organiseren samen de reis. Het programma is breed van karakter waarin vieren, bidden, zingen, eten, sporten, je geloof verdiepen, samen lol maken en nieuwe mensen en culturen leren kennen allemaal een plaats krijgen.

Hoogtepunt van de WJD is natuurlijk het bezoek van paus Franciscus. Tijdens de slotviering worden meer dan een miljoen deelnemers verwacht! Informatie en aanmelding via www.wjd.nl.

NB: Wil je heel graag mee, maar zijn de kosten van de reis een bezwaar, aarzel niet om een van de pastoors aan te spreken!



RK Jongeren Leiden weer van start

Hi allemaal,
Dinsdag 28 maart om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst van RKJ Leiden in het zijgebouw van de Lodewijkkerk (Steenschuur 19). Het is gezellig en goed dat katholieke jongeren elkaar ontmoeten, en daarom nodigen we graag iedereen uit in de leeftijd van 16 tot 28 jaar. De avond zal een low-key kennismakingsavond zijn met een blik op wat we met elkaar kunnen opzetten. We hopen je dan te zien.

bestuur van RKJ Leiden

Zomerkampen 2023

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar. Deelnemers komen uit het hele bisdom, maar die leren elkaar snel kennen. In 2022 waren er 75 deelnemers en 23 kampeiders! Dit jaar is het in de zomervakantie van 9 t/m 15 juli.

"Dat had je gedroomd", zeggen zijn broers tegen Jozef als hij hen over zijn dromen vertelt (Genesis 37). Ze willen er niets van weten. Wat gebeurt er dan? Je ontdekt het op het zomerkamp.

Meld je aan. Maak nieuwe vrienden. Laat het zomerkamp ook voor jou een droom zijn die uitkomt!

Kinderkamp (8-11 jaar) - Amerongen (De Kameel)

Tienerkamp (12-14 jaar) - Nootdorp (Scono)

Jongerenkamp (15-17 jaar) - Doesburg (De Knoop)

De kampen zijn op een mooie locatie in een prima omgeving. Er zijn op de leeftijd toegesneden catecheses en spelvormen. Er is veel ontspanning in sport, spel en activiteiten.

Verantwoordelijkheid krijgen de deelnemers in verschillende taken, zoals corvee. Iedere dag is er een dagopening en dagsluiting, er wordt op kamp een viering gehouden die de jongeren helpen voorbereiden. Elk jaar wordt het thema ontleend aan een Bijbelverhaal, dit keer dus uit Genesis. Aanmelden kan via www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen. Wacht niet te lang, want vol is vol!



Kinderdagboek

van de Goede Week

Tijdens de Goede Week denken wij aan de laatste week van Jezus voordat hij is gestorven. Vroeger was "goed" een ander woord voor "heilig." Het is eigenlijk de "Heilige Week."

De Goede Week begint op **Palmzondag**. Vandaag rijdt Jezus de stad Jeruzalem op een ezel binnen. De kinderen juichen hem toe en zwaaien met hun palmtakken. In onze parochie lopen de kinderen rond de kerk met mooi versierde palmpaasstokken. Na de viering is het gebruikelijk om je stok aan een oud of ziek persoon te geven.



Op **Witte Donderdag** viert Jezus Zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen. Jezus breekt het brood en neemt de beker met wijn. Hij geeft ze aan Zijn leerlingen en zegt: "Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed." Elke keer als wij ter communie gaan herdenken wij het Laatste Avondmaal.



Goede Vrijdag is de dag waarop Jezus is gestorven. Door Judas in de steek gelaten moet Jezus voor het gerecht staan. Hij wordt ter dood veroordeeld en sterft aan het kruis. In veel kerken vindt 's middags om 3 uur een kruisweg plaats. Er zijn ook kruiswegen speciaal voor kinderen, in de Hartbrugkerk om 11 uur, waarbij langs alle staties wordt gelopen.

Jezus ligt in het graf. Zijn leerlingen zijn heel verdrietig. Deze dag heet **Stille Zaterdag** omdat er tot aan de Paaswake in de avond geen klokken luiden en er is geen Mis.

Het is **Paaszondag**. Het graf is leeg omdat Jezus is opgestaan! Pasen is zo'n belangrijk feest dat wij het 50 dagenlang vieren en pas met Pinksteren afsluiten.

NB: de kleurplaten op deze pagina staan op www.rkleiden.nl om te printen en in te kleuren en zijn gemaakt door parochiaan Carel Bruens.



Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

Maart	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	H. Antonius	Hartebrug	
25 za Hoogfeest Maria Boederschap	19.00 EV - pastoor Broeders			09.30 EV - pastoor Smith		17.00 EV - pastoor Broeders			25
26 zo 5e zondag veertigdagentijd		09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastoor Broeders	11.15 EV - pater Oude Vrielink	26
April									April
1 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD - pastoor Smith			1
2 zo Palmvasen		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD Lat - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG/KWD - PW Falke	11.15 EV/KWD - pastoor Broeders	2
6 Witte Donderdag	19.30 EV - pastoor Broeders			19.00 EV - pastoor Smith				19.00 EV - pater Moons	6
7 Goede Vrijdag	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg voor kinderen	15.00 Kruisweg voor kinderen		11.00 Kruisweg voor kinderen 15.00 Kruisweg	7
8 Stille Zaterdag	19.00 Paaswake - pastoor Broeders	21.30 Paaswake - pastoor Broeders		19.00 Plechtigheden - pastoor Smith			19.00 Oecumenische viering	19.00 Plechtigheden - pater Moons	8
9 zo Hoogfeest van Pasen		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastor Wessel	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en Biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV - pater Moons	9
10 ma 2e Paasdag				10.00 EV - pastoor Smith	11.30 EV - pastoor Smith				10
15 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD - pastoor Smith			15
16 zo 2e zondag van Pasen		09.30 WG - Mw. Epskamp	11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD Lat - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG	11.15 EV - pastoor Broeders 1e H. Communie	16
22 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Smith			22
23 zo 3e zondag van Pasen		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV/KWD - pater Kortekaas	11.15 EV - pater Hoogenboom	23
29 za	19.00 WG - Mw. Onderwater					17.00 EV/KWD - pastoor Smith			29
30 zo 4e zondag van Pasen		09.30 EV - pastor v.d. Bie	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastoor Broeders	11.15 EV/KWD - pastor v.d Bie	30
Mei									Mei
6 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Smith			6
7 zo 5e zondag van Pasen		09.30 WG - Mw. Dingjan	11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD Lat - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG - PW Falke	11.15 EV/KWD - pater Kortekaas	7
13 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD - pastoor Smith			13
14 zo 6e zondag van Pasen		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastoor Broeders 1e H. Communie	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith 1e H. Communie		09.30 WG	11.15 EV - pater Moons	14
17 wo	19.00 EV - pastoor Broeders								17
18 do Hemelvaart van de Heer		09.30 EV - pastoor Broeders		10.00 EV Lat - pastoor Smith	11.30 EV - pastoor Smith		10.00 EV - pastor vd Bie		18

Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53

www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrusleiden.nl

Kerk:
Antoniuskerk
Boshuizerlaan 13
Secretariaat:
Boshuizerlaan 13
2321 SG Leiden
071 531 01 62 (di 9.30-11.30)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NL09 INGB 0000 5373 57

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(di/vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

Internet Livestream

Bij de Lodewijk-, De Goede Herder-, St. Jan-, Hartebrug- en Antoniuskerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Eerste dinsdag van de maand 10 uur Mis: 4 april en 2 mei.
Kapel Roomburgh,
Hof van Roomburgh 46
Zaterdag 17.00 en Zondag 10.30 u. regelmatig EV, ma- vrijdag 17.00 u. WG of aanbidding
Witte Donderdag 18.30 u., Goede Vrijdag 17.00 u. en Paaswake 19.30 u. door don Remery

Maandag
9.00 EV Lodewijkkerk
Dinsdag
9.00 EV Sint Petruskerk
16.00 EV Lodewijkkerk
Woensdag
9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 EV/WG Goede Herderkerk
15.30 Aanbidding en biecht
16.00 EV Sint Josephkerk
Donderdag
9.00 EV Lodewijkkerk
Vrijdag
9.00 EV Sint Petruskerk
16.00 EV Lodewijkkerk
Zaterdag
9.30 EV Lodewijkkerk
Zondag
16.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgische feesten

Beloken Pasen
Een vreemd woord: beloken. Het betekent dat het Paasoktaaf wordt afgesloten (als met een luik toelijken). Het is dus de zondag na Pasen, of beter de 2e Zondag van Pasen, in het Latijn 'Dominica in albis', zondag in witte alben. Dit verwijst naar het vroege gebruik dat degenen die in de Paasnacht gedoopt waren een hele week lang hun doopalbe droegen. Sinds 2000 is het ook de Zondag van Barmhartigheid, voortgekomen uit de boodschappen en visioen van zusters Faustina (1905-1938). Het Evangelie is zeer bekend: de (on-)gelovige Thomas.



MAART

Do 30 Elke donderdag:
Geestelijke lezing van het zondag-
evangelie (zie hiernaast)

APRIL

Za 1 Pater Pio Gebedsgroep
Ma 3 Avond van Barmhartigheid
19.00 – 21.15 uur, Josephkerk. Mis,
gebed, liederen en teksten, biechtge-
legenheid met 2 priesters. Men kan
vrij in en uitlopen.
Do 13 Bijbelavond met Marieke Maes,
20.00 uur, Antoniuspastorie
Wo 19 Adrienne en Therese
van Lisieux,
20.15 uur Zoom via Lodewijksite
Za 22 Petrus & Paulus Pot.
Zie blz. 9
Zo 30 Eerste dag bedevaart
naar Kevelaer
(zie hiernaast)

MEI

Ma 1 Tweede dag Kevelaer
Di 2 Serie over Maria
(zie hiernaast)
Za 6 Pater Pio Gebedsgroep
Di 9 Serie over Maria
Do 11 Bijbelavond met Marieke Maes,
20.00 uur, Antoniuspastorie
Zo 14 Film & Spiritualiteit
“As it is in Heaven”.
13.00 uur, Romanuszaal (zie hier-
naast)
Di 16 Serie over Maria



Voor de openingsplechtigheid van het seizoen. Zondagmorgen 30 april heenreis – Mis – kruisweg – diner -Lof. Zondag plechtigheden van de opening – diner – terugreis.
Opgave via: www.bedevaart.nl. O.l.v. diaken Clavel en mw I. Huitema

Catechese waarom?

Midden in de samenleving prijken onze kerkgebouwen! Samen vormen wij een gemeenschap, die in grote verbondenheid met onze medemensen de liefde en de genade van Jezus Christus, de goede Herder, willen ervaren. Zo vormen wij allereerst met elkaar een geestelijke gemeenschap. Geloven is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Hebben wij een boodschap naar de wereld van vandaag? Willen wij vanuit ons geloof iets te zeggen hebben in deze wereld, dan dienen wij ons open te stellen voor God en woorden te geven aan ons geloven. Uitleg daarbij is belangrijk. Soms voelen wij dat het geloof antwoorden geeft op vragen die wij niet stellen. Geloofsge-



sprekken ontstaan daar waar mensen zich levensvragen stellen en in gesprek komen met elkaar. Echter nooit zonder de vraag: wie ben ik als christen? Daarom is catechese, de uitleg van ons geloof, belangrijk op weg naar een goed zelf-verstaan van onze kerkgemeenschap en van ons mensen als christen. Gun jezelf de tijd om hieraan deel te nemen.

Pastoor W. Broeders



Nieuwe serie over Maria: Mij geschiede naar uw woord

Hoe Maria ons helpt op onze weg naar God. Video-serie over Maria. Gefilmd op locatie: Nazareth – Bethlehem – Efeze – Lourdes. De bijeenkomsten zijn op alle dinsdagen in mei: 2, 9, 16, 23 en 30 mei. Steenschuur 17, 20.00 – 21.30 uur. Dan is ook het boek beschikbaar met alle teksten en mooie gebeden. O.l.v. pastoor Smith. Aanmelding is niet nodig.

Lezen van het zondagsevangelie

Elke dondermorgen is er van 10 tot 11.15 uur een bijeenkomst van Bijbellezen met gebed (lectio divina) in de pastorie van de Sint Lodewijkkerk. Onder begeleiding van diaken George Brink lezen we het evangelie van de komende zondag. We lezen eerst zorgvuldig de Bijbeltekst en gaan na wat

de schrijver ons daarin wil zeggen. Dan overwegen we ieder persoonlijk de boodschap die Jezus ons in dit evangelie brengt, en we antwoorden daarop in stil gebed. U bent van harte welkom om een of meer keren deel te nemen. Na de Mis van 9.00 uur in de Lodewijkkerk staat de koffie klaar!

Film & Spiritualiteit

De film “As it is in heaven” wordt vertoond in de Romanuszaal achter de Hartebrugkerk. Vanaf half 1 is er een informele inloop waarbij er soep, koffie en thee wordt geschonken. Het is de bedoeling om zelf lunch mee te brengen. De film vangt om 13 uur aan. De bijeenkomst inclusief een nagesprek duurt tot ongeveer 15 uur. Aanmelden bij PW Marlène Falke- de Hoogh, m.dehoogh@hotmail.com

