

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 7 mei 2023

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen: voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl

Redactie Nieuwsbrief: hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog: ath.bouwman@gmail.com



VIERINGENROOSTER IN DE MEIMAAND

Zondag 7 mei 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Thea Dingjan – Zonneveld.
Woensdag 10 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Zondag 14 mei 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders. Tevens is er Kindernevendienst .
Woensdag 17 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Machteld Duijn.
Donderdag 18 mei 9.30 uur Hemelvaartsdag Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Zondag 21 mei 9.30 uur Eerste Heilige Communie Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Woensdag 24 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Heleen Brouwer.
Zondag 28 mei 9.30 uur Pinksteren Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Woensdag 31 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Corry Boin.

COLLECTEN



In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 16 april € 145,-

Zondag 23 april € 280,-

Zondag 30 april € 270,- en deurcollecte Vronesteyn € 141,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!



BESTE PAROCHIANEN

In mijn studeerkamer hangt een afbeelding van het bezoek van de drie mannen aan Abraham, een icoon van Rublev. Dat gebeurde bij de eik van Mamre. Abraham zat in de ingang van zijn tent. Het was midden op de dag en het was heel warm. Opeens zag Abraham drie mannen staan. Hij liep vlug de tent uit naar hen toe. Hij maakte een diepe buiging en zei: 'Kom alstublieft met me mee. U bent mijn gast. Ik zal wat water laten halen, dan kunt u uw voeten wassen. En rust hier maar uit onder de boom. Het is goed dat u hier langsgekomen bent. Ik zal ook eten voor u halen. Dan krijgt u weer kracht om verder te gaan.' De kerkvaders met Augustinus voorop zagen hierin de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest.

Koelkast — Doe alsof je thuis bent, zeggen wij weleens tegen onze gasten, die op het eten komen of blijven overnachten! Het kan een beleefdheid zijn of echte gastvrijheid: de vrijheid voor de gast. De ander komt in jouw huis, in jouw leven. Niet op bezoek, maar mag er thuis raken. Kunnen wij zo gastvrij zijn of gaat dit te ver? Mag de gast iets uit de koelkast halen als hij of zij dorst heeft, of heeft hij of zij daar niets te zoeken?

Bijbel — In de bijbel kom je gastvrijheid tegen. 'Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen', staat er in de Petrusbrief. Gastvrijheid is een christelijk thema! Door theologen wordt de kerk vergeleken met een herberg. Daar komen mensen in allerlei soorten en maten naar toe en mogen daar gastvrij worden onthaald! Hun wordt aangeboden waar zij behoefte aan hebben: wat te drinken of te eten, een slaapplek en een luisterend oor!

Missionair — Rondom de visie van de missionaire parochie is de gastvrijheid een belangrijk thema. Zijn wij gastvrij in onze parochiegemeenschappen? Staan wij ons eigen plekje af als er met kerstmis vele mensen komen, die wij op een gewone zondag niet zo vaak zien? Maken wij een gesprek met iemand die wij nog nooit hebben ontmoet bij het koffie drinken na de viering? Of drinken wij altijd koffie met dezelfde mensen, die wij kennen? Het Griekse woord voor gastvrijheid is *filoxenia* en letterlijk betekent dat: liefde voor vreemdeling. Want gastvrij zijn voor mensen die jij al kent, is niet zo moeilijk, maar die ander, die vreemd voor jou is, die jij niet kent, dat is lastiger.

Wees gastvrij! — In de kloosters van de Benedictijnen wordt de gastvrijheid serieus genomen. In hun Regel heeft de heilige Benedictus er een hoofdstuk aan gewijd, met als begin: Alle gasten die aankomen, moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: "Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen".



Wees gastvrij voor elkaar. Ook voor elkaar kun je soms een vreemde gast zijn. Iedereen die de kerk binnen komt, mag Gods liefde ervaren. In een luisterend oor, een toegestoken hand, een warm kop koffie, een goede preek en een hartelijke blik, een warme viering!

Met hartelijke groet — *Walter Broeders, pastoor*

IN MEMORIAM JAN PETERS

Op 18 april 2023 is, nog geen drie weken na het heengaan van zijn echtgenote, overleden de heer Johannes Hendrikus Peters, in de leeftijd van 94 jaar. De uitvaartdienst voor Jan Peters is gehouden op dinsdag 25 april in onze Goede Herderkerk Voorganger in de viering was diaken Gerard Clavel. Met medewerking van ons dames- en herenchor. De crematieplechtigheid vond aansluitend plaats op "Rhijnhof" te Leiden.

LIEDEREN VAN HUUB OOSTERHUIS – DE BIJBEL GEZONGEN



Thea Epskamp gaat regelmatig in de Goede Herderkerk voor in Vieringen van Woord en Gebed. Tot haar pensionering was zij als pastor verbonden aan de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer.

Recent besteedde zij tijdens de viering en in de weblog aandacht aan het overlijden van Huub Oosterhuis en aan de betekenis van zijn werk:

We wisten al wel dat de liederen van Huub Oosterhuis door heel veel mensen zeer gewaardeerd worden, maar het is toch overweldigend en ontroerend, hoe massaal daar na zijn overlijden uiting aan is gegeven, door kerkgangers, koorzangers, buitenkerkelijken, fijnproevers of gewoon goede verstaanders. Veelal vertellen ze vanuit heel persoonlijke belevingen en herinneringen dat ze diep geraakt zijn door een bepaalde tekst, dat ze er steun en vertrouwen aan ontleen of dat het zingen van Oosterhuisliederen hen 'optilt' en bij de geloofsgemeenschap houdt. Anderen roemen de poëtische rijkdom van de teksten of de manier waarop de bijbel erin aan het woord komt, namelijk als spiegel voor ons eigen leven.

Want de vraag die eruit opklinkt is: zoals God zich in de bijbel kenbaar maakt aan het volk Israël, aan Jezus, is Hij zo ook voor ons, voor mij? Kunnen wij zijn liefde en zijn trouw ervaren in ons eigen leven? Dat bijbelse verhaal, dat geloofsgetuigenis van de aartsvaders, de profeten, de psalmdichters, de evangelisten en de apostelen, is een weerbarstig verhaal; het 'matcht' niet vanzelfsprekend met ons eigen levensverhaal.

De ene keer kunnen we ons erin vinden: *Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, een tocht door de woestijn, een weg ten leven.* Want ook wij kunnen ons op onze levensweg soms voelen als het Joodse volk in de woestijn. De andere keer worstelen we ermee: *Dat hoge woord, hoe heeft het ons bevrijd, beschaamd, vervoerd, getroost, getart. Wat vrolijk over U geschreven staat.*

Een ander lied richt ons op Jezus: *de zoon der mensen, uw geliefde. Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht alle gerechtigheid. Gij die de stomgeslagen mond verstaat.* In het licht van zijn leven vragen wij ons vervolgens zingend af: *waarom wij, die met weinigen bezitten wat allen toebehoort, uw woord niet doen; geen wereld maken die in vrede is, een nieuwe orde van gerechtigheid, doen wat goed is, elkaar bevrijden.* Een bijbelse stem die een appèl op



ons doet, en die wij vaak niet willen, niet durven horen: *Hoor, maar ik kan niet horen, mijn oren dichtgestopt ...*

En zoals die van de psalmdichters, laat Oosterhuis onze stem opklinken:

— *Doe open, Gij die woont in licht!*

— *Wek uw kracht, en kom ons bevrijden!*

— *Ik sta voor U in leegte en gemis.*

Vaak legt hij bijbelse verbindingen door middel van associaties, zoals in het *Lied aan het Licht* de openingswoorden *Licht dat ons aanstoot in de morgen* doen denken

aan Paasmorgen, het Paasverhaal; *voortijdig licht* verwijst naar het licht van vóór alle tijden, het scheppingsverhaal; *Taal zal alleen verwoesting zaaien* naar het verhaal over de toren van Babel; *Licht van mijn stad* naar het hemelse Jeruzalem.

Deze manier van schrijven heeft alles te maken met zijn poëtische stijl vol beeldenrijkdom, en maakt dat de teksten, ook zónder dat je die verwijzingen ziet, een sterke zeggingskracht hebben. Vooral als ze gedragen worden door de prachtige muziek van Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal! Al zingend of luisterend kun je ze ondergaan. En dan kan er iets oplichten, een woord, een beeld, dat raakt aan jouw leven, en dat jou open maakt voor het mysterie van het leven, de geschiedenis van God met de mensen.

Dat we de Oosterhuis-liederen nog heel lang samen mogen zingen!

Thea Epskamp



VRIJWILLIGERSMIDDAG PAROCHIE HH. PETRUS EN PAULUS

In de pre-covid jaren was het goed gebruik om als parochie een nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers te houden. Vorig jaar was die "post covid" pas in mei. Ter besparing van de stookkosten in januari besloten we dit keer opnieuw in het voorjaar een vrijwilligersbijeenkomst te houden en wel op zaterdag 13 mei a.s. Graag willen wij, pastoraal team en parochiebestuur, alle vrijwilligers uit alle kernen van de parochie hiervoor uitnodigen. Tijdens deze middag willen we graag twee nieuwe bestuursleden, Ingrid Zuure en José Miltenburg aan u voorstellen. Ook willen we ingaan op de invulling van het begrip missionaire parochie. Hiervoor hebben we vicaris-generaal Schnell van het bisdom Breda uitgenodigd. Hij is binnen het bisdom Breda al een paar jaren actief op het onderwerp. Hij zal een toelichting geven op het begrip Gastvrijheid en we gaan proberen er mee te oefenen in kleine groepjes.

Natuurlijk is er ruime tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.

Wij zien er naar uit u weer te ontmoeten op deze gezellige bijeenkomst:

Zaterdagmiddag 13 mei a.s.

De Goede Herder, Hoge Rijndijk 18 te Zoeterwoude Rijndijk.

Aanvang 14.00 uur, einde ca. 16.30 uur .

Namens pastoraal team en parochiebestuur

met vriendelijke groet,

Pastoor Broeders

Pastoor Smith

Jan van Trigt, vicevoorzitter



VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Deze "kop" komt u als parochiaan van De Goede Herder wellicht wat vreemd over. We mogen ons immers gelukkig prijzen met een groot aantal vrijwilligers die zich in allerlei "rollen" inzetten binnen onze parochiegemeenschap. Toch is het af en toe noodzakelijk om weer eens een oproep te doen.

Op dit moment is er vooral behoefte aan versterking bij de koster(s) (m/v). Dus mocht u bereid en in staat zijn om met enige regelmaat deze mooie rol te vervullen? Schroom dan niet om wat meer informatie te vragen bij één van de koster(s): Chris Roessen, Michel Coene of Thijs van der Hulst.



VOORBEREIDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Al gedurende enkele maanden bereiden Nicole Gerritsen en Mariëlle Oerlemans een groep kinderen voor op hun Eerste Heilige Communie:

"De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn in volle gang! Met een enthousiaste groep van 9 kinderen hebben we al heel wat bijeenkomsten gehad. Alle kinderen kennen het Onze Vader inmiddels uit hun hoofd en de werkboeken worden steeds ijverig en creatief bijgewerkt! Vorige week hebben we een filmpje over de dochter van Jairus gekeken en daarna buiten 'waar of niet waar' gespeeld met stellingen over de Bijbel en over het geloof. Erg leuk! Op 21 mei zullen deze communicantjes in de Goede Herder hun Eerste Heilige Communie doen. Het wordt vast een feestelijke dag!"

Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans

VOORBEREIDING HEILIG VORMSEL

Ook de voorbereidingen op het Heilig Vormsel zijn begonnen. Op zaterdag 4 november 2023 zal onze bisschop Mgr. Van den Hende in de Petruskerk in Leiden het Heilig Vormsel toedienen. Er vindt er een voorbereiding plaats binnen onze regio Oost (Goede Herder, St. Jan en St. Laurentius) van de parochie HH. Petrus en Paulus met de vormselwerkgroep van onze drie parochiekernen. Een eerste verslag:

"Deze week zijn de vormelingen voor het eerst samen gekomen om zich voor te bereiden op het H. Vormsel. Tijdens het samen eten kwamen we de Heilige Geest al tegen in het kruisteken. In nog twee bijeenkomsten voor de zomervakantie gaan we nog veel meer leren over de Heilige Geest en hoe Hij bij ons is. We hebben stil gestaan bij de schepping, dat God de wereld aan ons heeft gegeven met al het prachtige dat daar in verborgen ligt en te ontdekken valt, maar ook bij het grootste geschenk dat Hij ons gegeven heeft, Zijn eigen Zoon.

In de bijeenkomsten hierna staan we stil bij het geschenk dat we zelf zijn, onze talenten en gaven en hoe we Jezus kunnen volgen en Hem kunnen laten zien aan de wereld.

Er zijn zes deelnemers aan de voorbereiding maar als je denkt ik zou ook graag meedoen dan ben je van ❤️ - te uitgenodigd!"

De vormselgroep van St. Laurentius, St. Jan en Goede Herder



SAM'S KLEDINGACTIE 2023

Op zaterdag 22 april werd Sam's Kledingactie weer gehouden waarbij men kleding, schoenen en accessoires in kon leveren bij onze Goede Herderkerk. In totaal werden 34 zakken ingeleverd, waarvoor hartelijk dank! Met de opbrengst kan de organisatie moeders en kinderen in de afgelegen dorpen in de Borana-zone van Ethiopië een betaalbare en bereikbare zorg geven. Daarmee kan de moeder- en kindersterfte in Ethiopië worden teruggedrongen.

Werkgroep MOV/Diaconie van 'De Goede Herder'



HERDERSHOF VIERT KONINGS DAG



Na de Woensdagochtendviering van Woord en Gebed in de Mariakapel werden zowel de kerkgangers als de bezoekers van de Herdershof op 26 april verrast met een heerlijk oranje gebakje bij de koffie. Nadat men van de koffie-met-gebak had genoten, was er voor ieder nog een (fris-) drankje, een Oranjebitter of een glaasje advocaat, aangeboden door het bestuur van de Herdershof!

Natuurlijk werd luidkeels het "Lang zal hij leven!" aangeheven voor de jarige koning!

PINKSTERACTIE - Week Nederlandse Missionaris

Van 20 t/m 28 mei zullen wij aandacht besteden aan de Pinksteractie en dit jaar komen Sander Kessler en Jacinta van Luijk in beeld. In de volgende Nieuwsbrief uitgebreid hun verhaal.

"Geloof kan helpen bij het verwerken van trauma's" weet Sander Kessler missionaris in Uganda. Hij is priester in Kitgum Mission Parish in het noorden van het land en werkte vele jaren in het vluchtelingenkamp Palabek. Daar maakte hij mee hoe vluchtelingen bepaalde trauma's kunnen verwerken met de spirituele begeleiding vanuit de kerk. "Dat geeft mij voldoening, ook al kan het soms heftig zijn."

"Missionair werker zal ik altijd blijven. Dat zit in mijn lijf", aldus Jacinta van Luijk, werkzaam in Kenia. Het missiewerk trok mij al vanaf jonge leeftijd. Nadat zij de hogere opleiding voor verpleegkundige had afgerond, wilde Jacinta missiewerk gaan doen als lekenmissionaris. Haar oom begon een project in de sloppenwijken van Kisumu in Kenia. In 1980 ging Jacinta er voor het eerst op bezoek. Er werd een basis gezondheidsprogramma opgezet met veel ruimte voor eigen ideeën. Dat was heel inspirerend en zij besloot zich aan te sluiten bij de Missionarissen van Mill Hill. Twee jaar later vertrok zij naar Kenia waar zij bij het project van haar oom ging werken. Inmiddels werkt zij 40 jaar in Kenia, nu bij het Kitale community advancement programma (KAP).

Op zondag, 28 mei, Hoogfeest van Pinksteren zal de kerkcollecte geheel bestemd zijn voor mensen zoals Sander van Kessler en Jacinta van Luijk. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. - Werkgroep MOV/Diaconie van 'De Goede Herder'