

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 25 juni 2023

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl



Detail van het tabernakel

VIERINGENROOSTER IN DE MAAND JULI

Zondag 25 juni 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor en het JongerenMiddenkoor. Gezinsviering . Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Woensdag 28 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Zondag 2 juli 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Ad van der Helm.
Woensdag 5 juli 10.00 uur Woensdagochtendviering. Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Corry Boin.
Zondag 9 juli 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastor Jaap van der Bie.
Woensdag 12 juli 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Zondag 16 juli 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Diaken Gerard Clavel.
Woensdag 19 juli 10.00 uur Woensdagochtendviering. Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Heleen Brouwer
Zondag 23 juli 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Woensdag 26 juli 10.00 uur Woensdagochtendviering. Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Heleen Brouwer.
Zondag 30 juli 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Thea Epskamp.

COLLECTEN



In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 28 mei (Pinkstercollecte) € 578,-

Zondag 4 juni € 273,-

Zondag 11 juni € 255,- De opbrengst van de deurcollecte t.b.v. Diaconaal project Groen(t)e Deler bedraagt € 242,-

Zondag 18 juni € 237,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

DANK U WEL

Blij verrast waren wij, toen de opbrengst van de collecte voor de Week Nederlandse Missionaris (Pinksteractie) bekend was. Liefst € 578,-. Hartelijk dank voor uw gulle gaven. Hiermee steunen wij het mooie werk van Sander van Kessel, missionaris in Uganda en van Jacinta van Luijk in Kenia en de vele anderen.

"Geloven in de ander, samen één missie"; dat is dus ook ons devies .

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder

DIACONAAL PROJECT "KERKEN GAAN VOOR GROEN(T)E DELER"

Op zondag 11 mei heeft de Kerkdeurcollecte voor dit sympathieke project € 242,- opgebracht. Wat een mooie opbrengst! Het is een substantieel bedrag voor de aankoop van een kavel op de biologische tuinderij "BijMei " in Zoeterwoude (kosten € 300,-) en zo dragen wij bij om cliënten van de Voedselbank te voorzien van verse groenten. Hartelijk dank.

Dit project zal ongetwijfeld onder de aandacht van het Parochieel Diaconaal Beraad blijven, niet alleen met collectes maar ook met menskracht. U hoort zeker nog van ons.

Namens het Parochieel Diaconaal Beraad - Regina Krowinkel

BEDEVAART NAAR KEVELAER

Dit jaar wordt ook vanuit de Parochie HH. Petrus en Paulus een bedevaart samen met het Groene Hart (Roelofarendsveen) naar Kevelaer georganiseerd van maandag 4 tot en met woensdag 6 september a.s. met o.a. begeleiding van Pastoor Walter Broeders en pater Joachim Oude Vrielink ofm.

Informatie en deelnameformulieren bij Wim Barning ofs: wimbarning@ziggo.nl of bellen naar: 06-53712650



IN MEMORIAM MARIA ANNA THERESIA PADDENBURG

Op vrijdag 9 juni is in de leeftijd van 90 jaar overleden mevrouw Maria Anna Theresia Paddenburg. Zij woonde aan de Huitendijklaan te Leiderdorp en kon dankzij onze vrijwilligerschauffeurs zeer regelmatig aanwezig zijn bij de zondagse vieringen. De uitvaartviering voor Mary Paddenburg vond plaats op zaterdag 17 juni in onze Goede Herderkerk. Voorganger was Pastoor Walter Broeders. Na de viering vond de crematie in besloten kring plaats.

PAASKAARS VOOR KARIN BREEDEVELD



Op Pinksterzondag, het Hoogfeest waarop de komst van de heilige Geest het begin van de kerk markeert, ging pastoor Broeders voor tijdens een feestelijke viering in een volle en fraai versierde kerk. Een speciaal woord van welkom richtte hij tot Jan Olsthoorn, de emeritus-

pastoor van de Menswordingkerk en onlangs 90 jaar geworden. Aan het einde van de dienst overhandigde pastoor Broeders de 'oude' Paaskaars aan parochiaan Karin Breedevelde, met de wens dat het licht van Christus haar en haar gezin zal bemoedigen en sterken. Tot slot zong de gemeenschap de pastoor en zijn Rome-reisgenoten met veel geest het lied 'Ga met God' toe.

EEN PELGRIMSGROET UIT ROME

Stephanie Jägel, lid van onze Pastoraatgroep en o.a. lid van de lectorengroep, hield voor ons een dagboek bij van de reis met Pastoor Broeders naar de Eeuwige Stad Rome.

Na een ontspannen, zeer vroege vlucht kwamen we maandag zonder problemen aan in Rome. Na de lunch met elkaar gebruikt te hebben in het hotel begonnen we de eerste stadswandeling. En wat voor een. Omdat we op ongeveer 800 meter van het Sint Pietersplein logeerden, was dat ook het eerste dat we zagen: de immens grote Sint Pieter met de zuilen langs het plein. Verder zijn we o.a naar Piazza Navone geweest, de Trevi fontein, het Pantheon, Santa Maria sopra Minerva en de Spaanse trappen. Al met al een wandeling waar mening toerist drie dagen over doet.



Dinsdag moesten we al om 6 uur ontbijten omdat we om 7.15 uur een eucharistieviering in de crypte van de Sint Pieter hadden. We werden naar beneden begeleid en in een van de kapellen beneden hebben we met elkaar een prachtige viering gehad waar pastoor Broeders in voor ging. Heel indrukwekkend, bijna naast het graf van Petrus. Erg ontroerend om dat met elkaar te kunnen doen.

Omdat we er al zo vroeg waren hadden we alle gelegenheid om de kerk na de viering op ons gemak te kunnen bekijken. Zo zijn er een aantal de koepel in gegaan en hebben zo een prachtig zicht op de stad gehad. 's Middags stond er een bezoek aan Het Vaticaanse museum op het programma met een gids. Zij kon zo kostelijk vertellen dat je niet kon stoppen met luisteren. De rondleiding eindigde in de Sixtijnse kapel.

Woensdag gelukkig niet voor nacht en ontij ons bed uit. Om 8 uur konden we ontbijten en om 9 uur gingen we richting het Pietersplein waar de paus de wekelijkse audiëntie hield. Het is erg indrukwekkend om hem in het echt, ook al is het op afstand, te zien en te horen!



De Friezenkerk stond als volgende op het programma waarna we met de metro op weg gingen naar de Sint Jan van Lateranen, oftewel, de San Giovanni in Laterano. Dat klinkt toch een stuk indrukwekkender. Op de gevel van de kerk staat te lezen: *Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput* (Allerheiligste kerk van Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld).



Eenmaal in de kerk zagen we prachtige mozaïekvloeren en enorme pilaren. Na de rondleiding in het museum weten we nu dat dit allemaal materialen zijn die uit oude Romeinse huizen komen. (recycling ten top natuurlijk) Maar dat maakt wel dat je met andere ogen gaat kijken. Wat ik ook zo mooi vond waren de grote beelden van de twaalf apostelen die allen het martelwerktuig bij zich droegen waarmee ze om het leven gebracht waren. Zo is Bartholomeus gevild en heeft dus zijn eigen huid vast.

Einddoel van vandaag was de San Pietro in Vincoli, oftewel Sint Pieter in de ketens. In tegenstelling tot alle andere kerken die we tot nu toe gezien hebben, was deze relatief sober. Niet veel kleur en pracht en praal, maar niet minder indrukwekkend, Wel stond er een prachtig kunstwerk, ontworpen en deels gemaakt door Michelangelo. Het is een grafmonument en een bekend beeld hiervan is het standbeeld van Mozes. Het beeldt Mozes uit na zijn terugkeer van de berg Sinaï de twee gebodstafels.

Na een weer erg indrukwekkende dag kon ieder gaan waar hij/zij wilde en was er de mogelijkheid om met elkaar de dag af te sluiten met een moment van reflectie. Een ieder mocht vertellen wat je heeft geraakt de afgelopen dagen.

Donderdag gingen we met de metro naar de Santa Maria Maggiore, de derde van de vier pauselijke basilieken. De kerk is gebouwd op de plek waar de Maagd Maria verscheen in een droom van paus Liberius en waar op 5 augustus midden in de zomer een deken van sneeuw verscheen op de heuvel. Hiervan is een afbeelding gemaakt die in een zijkapel in de kerk hangt. Langs de gehele bovenrand is het levensverhaal van Maria uitgebeeld in schilderijen. Er is zo ontzettend veel te zien dat je gewoon niet weet waar je moet kijken. Als volgende kerk stond de Santa Praside op het programma, twee



straten verder. Deze kerk was niet zo heel erg groot, maar is heel erg oud en heeft prachtige mozaïeken in de apsis, de apsisboog en de triomfboog.

's Middags hebben we een fietstocht gemaakt. De fietsen werden verdeeld en de groep werd in twee groepen opgesplitst Met gevaar voor eigen leven door Rome. Super leuk, maar in het begin leek het alsof je op de A4 aan het fietsen was. Best spannend.

Eenmaal de stad uit kwamen we voor de eerste uitdaging te staan. Een col van de hoogste categorie. Wat een stuk omhoog zeg. Wat we allemaal gezien hebben is echt te veel om op te noemen, maar we hebben o.a. de Keizerlijke muren, de resten van aquaducten, resten van thermale baden en badhuizen en we zijn over een stuk van het originele wegdek gefietst van de historische Via Appia (2400 jaar oud!) Dit was trouwens niet echt makkelijk fietsen hoor. Wat een hobbels.



Na deze bezienswaardigheden gingen we een vallei in waar het Parco della Caffarella ligt. Dat is een prachtig groen park waar geen opgravingen gedaan mogen worden omdat het beschermd natuurgebied is. Rome is sowieso erg groen, met dank aan de watervoorzieningen. In dit park was een kudde schapen aan het grazen. De melk van deze schapen wordt gebruikt om Pecorinokaas van te maken. Terugfietsend naar het centrum, langs het Forum en het Colosseum, bereikten we na 3 uur het

eindpunt. Iedereen was vrij om terug te gaan zoals hij/zij wilde. De meeste gingen met de bus terug, maar ik ben met drie anderen lopend naar huis gegaan. Het tempo lag hoog en we zouden om 19:20u aankomen in het hotel. De pastoor was ook mee en dan kan je natuurlijk niet langs kerken lopen zonder naar binnen te gaan.

Op vrijdag stond de laatste van de vier pauselijke basilieken: Sint-Paulus buiten de Muren (San Paolo fuori le Mura) Ze werd in opdracht van keizer Constantijn gesticht boven het graf van de apostel Paulus, dat lag aan de Via Ostiensis in Rome. Het is een van de zeven kerken die de pelgrims daar van oudsher bezochten. Met haar lengte van 131 meter, 65 meter breedte en 30 meter hoogte is ze na de Sint-Pietersbasiliek het grootste kerkgebouw in Rome. In 1980 werd de basiliek opgenomen in de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Halverwege de muren waren er cirkels te zien met afbeeldingen van alle pausen vanaf Petrus. Waarbij we natuurlijk eindigen met Franciscus.

Na deze basiliek gingen we richting de wijk Trastevere waar we naar de Santa Maria trans Tiber in gingen. Het is de oudste Mariakerk in Rome, met onder meer een prachtig plafond en glas-in-lood afbeeldingen. Ik merkte wel dat ik de kilometers begin te voelen en ben lekker gaan zitten om de kerk te bekijken.



Na deze kerk zijn we toegekomen aan de laatste twee van het weekprogramma: de Basiliek van San Crisogono en de Santa Cecilia in Trastevere. Waarbij we onderweg de plek hebben gezien waar de pastoor 3 maandenlang gewoond heeft.

Het diner van 's avond was ook in deze wijk met het hele gezelschap. Tijdens de maaltijd is Pastoor Broeders toegesproken, de reis was tenslotte ter gelegenheid van zijn 25 -jarig

priesterschap. Daarna zijn we langs de Tiber weer terug naar het hotel gewandeld. Op deze feestdag (Dag van de Republiek) was het echt ontzettend druk in de straatjes. Het leek de Donkersteeg op zaterdagmiddag wel. Gelukkig werd het rustiger toen we eenmaal de wijk uit waren.

Zaterdag was alweer de laatste dag, en wat voor eentje. Om 9.30 uur vertrokken we richting de Friezenkerk waar we om 10 uur een Eucharistieviering zouden bijwonen. Het weer was zoals steeds weer prachtig en we waren er keurig op tijd. Het is niet uit te leggen wat een voorrecht het is om op deze speciale plekken dit te mogen vieren. Vandaag was ook weer zo mooi! We hebben met elkaar gevierd en gezongen en als klapper kregen we van de pastoor een medaillon opgespeld en de zegen. Wat dat doet, is toch zo bijzonder. Na de viering hadden we tot 16.00 uur tijd voor onszelf en heb ik toerist gespeeld. Lekker struinen langs de souvenirwinkeltjes. De terugreis verliep net zo ontspannen als de heenreis en bij het afscheid hebben we elkaar beloofd dat we een reünie gaan doen, want met deze bijzondere groep kan dat niet uitblijven. De organisatie was top en dit was zeker niet de laatste keer dat ik deze prachtige stad bezoek. *Stephanie Jägel*

JORGE IS GESLAAGD!



Op 31 mei heeft Jorge Silva, organist van het dames- en herenkorps van De Goede Herder, zijn master aan het conservatorium van Amsterdam afgesloten met een prachtig recital in de Mozes-en-Aäronkerk te Amsterdam. Jorge speelde stukken van Bach, Schumann, Escaich en Franck op het mooie romantische orgel van deze kerk (zie foto). Zijn spel werd beoordeeld met een goed tot zeer goed. Gefeliciteerd, Jorge, met dit mooie resultaat!



VOORBEREIDING OP HET HEILIG VORMSEL

Op zaterdag 4 november 2023 zal onze bisschop Mgr. Van den Hende in de Petruskerk in Leiden het Heilig Vormsel toedienen. Er vindt er een voorbereiding plaats binnen onze regio Oost (Goede Herder, St. Jan en St. Laurentius) van de parochie HH. Petrus en Paulus met de vormselwerkgroep van onze drie parochiekernen. Een tweede verslag:

We zijn op maandag 5 juni samengekomen met vormelingen. Zij hebben verteld over de indrukken die zij hadden opgedaan tijdens hun bezoek aan de Laurentius Kathedraal in Rotterdam, waar honderden vormelingen de Vuurdoop bezochten. Vooral het aantal mede-vormelingen maakte veel indruk. Je bent niet de enige die er voor kiest om je te laten voorbereiden op dit sacrament. Met de pastoor gingen de vormelingen in de kerk op zoek naar de Heilige Geest. Bij de doopvont en bij het altaar en



bij het Tabernakel vertelde de pastoor wat er allemaal te ontdekken valt als je goed kijkt. Daarna hebben we gesproken over de zeven gaven van de Heilige Geest. Deze zijn heel belangrijk in ons leven: de Wijsheid, het Inzicht, de Raad, de Sterkte, de Kennis, de Liefde voor God en het Verstand. We hebben

kaarsjes aangestoken bij de gave die wij op dit moment het meest konden gebruiken en een gebed uitgesproken! Het was een mooi en rustig moment. Dit was de laatste bijeenkomst voor de vakantie. De datum van het Heilig Vormsel is zaterdag 4 november. *De vormselgroep van St. Laurentius, St. Jan en Goede Herder*

PASTOOR AD VAN DER HELM KONINKLIJK ONDERSCHIEDEN

Op dinsdag 13 juni heeft pastoor Ad van der Helm de onderscheiding ontvangen van Ridder in de orde van Oranje-Nassau in de Antoniuskapel in Den Haag waar hij zijn 30+1-jarig priesterjubileum mocht vieren.

Premier Rutte reikte zelf de onderscheiding uit, wat zeer uitzonderlijk is.

Hij zei: "De basis voor alles wat je doet is: – zoals je zelf zegt op je website – het pastoraat: de gesprekken met mensen, de viering van de sacramenten en de Bijbelse bezinning. Dienstbaar zijn als het evangelie. De kerk moet zichtbaar zijn, dat is je overtuiging en daar loop je in voorop.

Pastoor van der Helm is een man met opvattingen over hoe de kerk steeds opnieuw aansluiting moet vinden bij de samenleving. Als het waar is wat je vaak hoort, dat de kerk per definitie in beweging moet zijn, dan geef jij een heel goed voorbeeld hoe dat eruit kan zien. Bevlogen, betrokken, benaderbaar." Aldus de premier.

Pastoor van der Helm gaat regelmatig voor in onze kerk. Hij is pastoor van de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer en verder o.a. Associate Professor bij de Katholieke Universiteit van Leuven (België) en Vice-Officiaal van het RK Bisdom Paramaribo (Suriname). Wij feliciteren pastoor Ad van der Helm van harte met deze onderscheiding!

En met het jubileum van zijn 31 jaar priesterschap!



BLOEMENGROEP VAN DE GOEDE HERDER VERSIERT DE SINT JOZEF

Pastoor Smith vierde op zaterdag 10 juni zijn 25-jarig priesterjubileum met een Eucharistieviering in de Sint Jozefkerk aan de Leidse Herensingel waarbij onze bisschop Mgr. Van den Hende voorging. Door contacten tussen leden van de pastoraatgroepen van de Sint Jozef en van de Goede Herder kwam het verzoek aan onze bloemengroep om mee te werken aan de bloemversieringen van de kerk. Na een eerdere voorbespreking werd gezamenlijk een plan uitgewerkt. De vrijdag tevoren togen Edyliën Verhoosel, Tinie Kortekaas en Jeaneke van der Hulst met een auto vol bloemen in geel en wit naar de Herensingel. Samen met enkele enthousiaste dames van de organisatie werd de kerk prachtig in de bloemen gezet met stukken op het priesterkoor en bij Maria. Ook na de feestelijke eucharistieviering werd dank en waardering uitgesproken voor de bijzondere bijdrage vanuit onze Goede Herderkerk!



WIE KOMT DE GEZINSMISGROEP VERSTERKEN?

Lijkt het je leuk om mee te denken en te helpen met (het voorbereiden van) gezinsvieringen? Wij - Henriëtte en Mariëlla - zijn op zoek naar versterking, dus je bent meer dan welkom! Wil je eerst wat informatie? Of heb je specifieke vragen? Spreek één van ons dan aan of neem even contact op:
Mariëlla Oerlemans oerlemans4@outlook.com 06-14678987

ZING JE MEE?

In september gaan wij weer starten met het Kinderkoor in de Goede Herder!

Na een stop tijdens de coronatijd, gaat het Kinderkoor in de Goede Herder weer repeteren. We gaan rustig aan beginnen en ons eerst richten op groepsvorming, gezelligheid, de basis van het zingen en het leren van nieuwe liedjes. Ons doel is om in de Kersttijd te zingen bij 1 of 2 vieringen en daarna als de groep groot genoeg is regelmatig op de zondagochtend..

We zingen in ieder geval op Kerstavond tijdens de gezinsmis (samen met het Tienerkoor)! Het Kinderkoor is voor alle kinderen op de basisschool en heeft geen contributie.

We repeteren op dinsdagavonden in de Goede Herderkerk van 19.00 tot 19.30.

De eerste repetitie is gepland op 12 september. Wil je mee doen? Of heb je vragen?

Mail dan naar Veronique: veronique_de_vries@hotmail.com

Veronique en Thijs van der Hulst



Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com