

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 27 augustus 2023

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl



VIERINGENROOSTER

Zondag 27 augustus 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Gezinsviering – Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Woensdag 30 augustus 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Machteld Duijn.
Zondag 3 september 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Leo Koot o.f.s.
Woensdag 6 september 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Corry Boin.
Zondag 10 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van alle koren van de Goede Herder. Parochiedag – Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Woensdag 13 september 10.00 uur Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Zondag 17 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Woensdag 20 september 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Kirstin van Veen.
Zondag 24 september 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Jongeren-Middenkoor. Voorganger: Thea Epskamp.
Woensdag 27 september 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Heleen Brouwer.

COLLECTEN



In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 23 juli € 263,-

Zondag 30 juli € 171,-

Zondag 6 augustus € 149,-

Zondag 13 augustus € 279,-

Dinsdag 15 augustus (Maria ten hemelopneming) € 151,-

Zondag 20 augustus € 311,-

Dank voor uw bijdragen!

En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN PASTOOR BROEDERS

In 1522 was Adriaan Floriszoon Boeyens — later bekend als Adrianus VI, de enige 'Nederlandse' paus — regent van Spanje namens keizer Karel V. In Vitoria hoorde hij dat hij tot paus was gekozen. Het conclaaf kwam er niet uit en ze wisten dat kardinaal Boeyens niet bij het conclaaf was. Hij begaf zich met spoed naar Rome. Adrianus vertrok op 12 maart 1522 uit Vitoria. Zijn reis werd een ware triomftocht. Overal juichten de menigtes hem toe terwijl hij op een draagstoel door



de steden werd gedragen. Die weg ging via Logrono, Zaragoza naar Ampolla waar bij de kust zijn beeld staat.



Kathedraal — Die weg zijn wij gegaan. Niet met draagkoetsen, maar gewoon met de auto en later met de boot van Barcelona naar Rome. Maar voor wij in de boot gingen, gauw nog even de kathedraal van Barcelona bezoeken. De auto geparkeerd in een bewaakte parkeergarage. Maar bij terugkomst waren de ruiten ingeslagen, tas gestolen. En daar sta je dan, een uur voor vertrek. De handen in het haar. Enfin na wat heen en weer geloop, perfect geholpen door de politie en met de nodige paperassen op zak, zijn wij gaan rijden, met de glassplinters om ons heen naar de boot. En dan gebeurt het, wat ik u wil vertellen.... Staande in de rij, even wachten dus, voor we de boot met de auto op konden, kwamen ongevraagd allerlei mensen naar ons toe. De één met plastic, de ander met plakband. Een derde ging op haar knieën de glassplinters oprapen die tijdens het plakken waren gevallen. We werden geholpen, toegestoken handen. Het deed ons goed.

Klooster — De boot op en in Rome op weg naar ons klooster waar wij zouden overnachten. In overleg met de medewerker van het klooster de andere dag een garage gezocht die de Toyota zou kunnen maken. Daar aangekomen konden wij alleen een raam kopen en het laten maken ging niet. Geen tijd, de digitale agenda van het bedrijf zei: geen ruimte. Kijkend op zijn scherm zei hij: te druk. Wij konden afrekenen en met het raam naar het klooster terug gaan. De

huismeester zei ons, ik ga het proberen voor jullie en na een ochtend werk had hij het raam erin zitten. Hij had het nog nooit gedaan, maar wilde het proberen en het is hem gelukt!

Evangelie— Wat heeft ons verhaal met het evangelie te maken? *Alles*. Instituties en regelgevingen moeten ons helpen als wij in nood zijn. Maar ervaringen leren soms anders. Grote instituties kunnen ook de eigenschap verwerven om log te zijn. De regel gaat boven de mens. Geen tijd, niet kijkend naar de nood van de mens, alleen kijkend naar hun eigen organisatie, naar hun beeldbuis.

Maar de huismeester gaf zijn tijd aan ons. Hij ging het proberen, won raad in bij zijn vrienden en gaf zichzelf totaal! En het is hem gelukt. De individuele mens die begaan is met zijn medemens, gaat zich inzetten om de ander te helpen in de nood die hij ervaart! In hem zag ik de opgestane Heer! Deze mensen zijn mede de bouwstenen van het Koninkrijk Gods.

Inspiratie— Grote instituties blijven intact door het naleven van de regels. Natuurlijk moeten de regels er zijn. Regels zijn de piketpaaltjes van ons leven. Maar we mogen nooit de individuele mens vergeten die hulp nodig heeft en geholpen dient te worden. Jezus wijst ons die weg. Hij is zelf ook die weg gegaan. Als gelovige mensen mogen wij dicht bij Jezus blijven, ons door Hem laten inspireren.

Dat is ook de taak van de kerk. Aan u, aan jou en aan mij de taak om ons te laten inspireren door het evangelie, door de opgestane Heer, om net als Jezus, de uitgestoken hand aan te bieden aan de mens in nood, die hulp nodig heeft.

Met hartelijke groet — *Pastoor Walter Broeders*

PAROCHIE-STARTDAG ZONDAG 10 SEPTEMBER



In overleg met pastoor Broeders hebben de pastoraatgroep en beheercommissie de traditionele parochie-startdag gepland op **zondag 10 september**, uiteraard met een Eucharistieviering om 9.30 uur waarbij alle koren present zullen zijn en met na de viering een uitgebreid samenzijn met (hopelijk) volgens Goede-Herdertraditie veel lekkere "baksels" en leuke activiteiten. Dit is tevens de "terugkomviering" voor alle kinderen die recent hun Eerste Heilige Communie ontvingen. Zij krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging. Er zijn na de viering allerlei leuke en gezellige activiteiten gepland voor jong en oud. En gewoon even fijn bijpraten mag natuurlijk ook! Rond 12 uur is er voor iedereen een lekker kopje soep! We hopen natuurlijk op een bomvolle kerk. Wilt u ook iets

bakken voor deze dag? Meld het dan even bij Riet Heemskerk.

PAX 75 jaar

75 jaar geleden richtten acht katholieke jongeren Pax Christi Nederland op. Ze legden daarmee het fundament voor de Nederlandse Vredesbeweging PAX. Naast het trauma van de Tweede Wereldoorlog, gloorde er hoop op een vredige toekomst. Het jubileum zal daarom dit jaar centraal staan in de Vredesweek. 75 jaar later is er opnieuw oorlog in Europa, met loopgraven, bombardementen en vluchtelingen. Ook wereldwijd nemen conflicten de laatste 10 jaar toe, met Soedan als recent voorbeeld. **Vredeswerk is nog altijd nodig.**

Overall in de wereld, waar brandhaarden van oorlog, geweld en onenigheid zijn, ondersteunt PAX de lokale initiatieven van mensen, die zich inzetten voor vrede. Nederland blijft gelukkig een baken van rust. Maar wie kijkt, ziet dat Europa gevluchte gezinnen met geweld terug de zee indrijft. Wie leest, observeert dat het vertrouwen in politiek en overheid afneemt. Wie luistert, hoort hoe stereotypering een vast propagandamiddel is geworden. Dat ondermijnt het

onderlinge gesprek en vertrouwen en onze vredige samenleving. Onze democratische rechtstaat functioneert, maar er wordt aan geknabbeld. Als vredesbeweging trekken wij ons dit aan. 75 jaar later is vrede nog steeds niet vanzelfsprekend. Zij moet gekoesterd, beschermd en gemaakt worden, dichtbij huis en ver weg.

Daarom houden wij op donderdag, 21 september van 16.00-17.00 uur de **Vredesontmoeting** op het Stadhuisplein te Leiden. Wij willen laten zien, dat Vrede ons ernst is en dat wij in onze eigen omgeving actief willen bijdragen aan een inclusieve en vreedzame samenleving. Komt u ook?

"(On)vrede, wat nu?" het thema van de Vredesweek, die van 17 t/m 25 september wordt gehouden. **Vrede en onvrede in Nederland.** Ja, we hebben vrede, maar is dat wel zo als maatschappelijke organisaties de staat aanklagen, omdat de overheid niet voldoet aan de zorgplicht. Denken we

dan aan institutioneel racisme, de Toeslagenaffaire, de gasboringen in Groningen of door niet effectief in te grijpen in de woningcrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis of de crisis in de opvang van vluchtelingen. De apathie van voorheen ('dat is nou eenmaal zo') maakt plaats voor strijdvaardigheid. Daarom gaan in de Vredesweek overal in het land de 'Ambassades van Vrede' in gesprek met burgers om te bewerkstelligen, dat we niet tegenover elkaar, maar met elkaar gaan bouwen aan een inclusieve vrede. Hier in Nederland.

PAX 75 jaar. Laten we bidden om Vrede en om zegen over de vredesinitiatieven van de werkers van PAX. Echter: Bij een jubileum hoort ook een geschenk. Met instemming van de Beheercommissie en de Pastoraatsgroep houdt de werkgroep MOV/Diaconie een kerkdeurcollecte op zondag 17 september. Met de opbrengst willen wij de medewerkers van PAX bij hun inzet om wereldwijd vrede mogelijk te maken een steuntje in de rug geven.

Mocht u de collecte missen? Uw donatie is welkom op rek. nummer NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. Pax-Utrecht.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'.



BIJeenkomst van de Universiteit Leiden over Sint Franciscus



Sint Franciscus is de eerste bekende schrijver van de Italiaanse literatuur. Met zijn ideeën over de broederlijke verbintenis tussen de mensen en de natuur als schepping van God is Franciscus van Assisi bovendien een belangrijke figuur in het ecologisch gedachtegoed en in dat opzicht een echte "klassieker", ook buiten de religieuze wereld. Maar wat kan hij betekenen voor de hedendaagse wereldburger, zo'n 800 jaar nadat hij zijn beroemdste werk, het zogenaamde Zonnelied, schreef? Daaraan wijdt de opleiding Italiaans van de Universiteit Leiden een symposium op 6 september, ter opening van het academisch jaar. Drie experts uit literaire, theologische en filosofische hoek belichten Sint Franciscus vanuit verschillende en complementaire perspectieven. De studiemiddag is voor iedereen toegankelijk. Deelname is kosteloos. Locatie is het Lipsius gebouw,

Cleveringaplaats 1 - 0.05. Aanvang eerste lezing: 13.30 uur, inloop vanaf 13 uur. De lezingen duren 45 minuten, inclusief discussie. Een gedetailleerd programma is hier te vinden (<https://italianistica.weblog.leidenuniv.nl/>). Aanmelden kan bij l.migliori@hum.leidenuniv.nl

ZING JE MEE?

In september gaan wij weer starten met het Kinderkoor in de Goede Herder!

Na een stop tijdens de coronatijd, gaat het Kinderkoor in de Goede Herder weer repeteren. We gaan rustig aan beginnen en ons eerst richten op groepsvorming, gezelligheid, de basis van het zingen en het leren van nieuwe liedjes. Ons doel is om in de Kersttijd te zingen bij 1 of 2 vieringen en daarna als de groep groot genoeg is regelmatig op de zondagochtend..



We zingen in ieder geval op Kerstavond tijdens de Gezinsmis (samen met het Tienerkoor)!

Na de eerste oproep in de vorige nieuwsbrief hebben zich al ongeveer 10 kinderen aangemeld om mee te zingen!

Het Kinderkoor is voor alle kinderen op de basisschool en heeft geen contributie.

We repeteren op dinsdagavonden in de Goede Herderkerk van 19.00 tot 19.30.

De eerste repetitie is gepland op 12 september. Wil je mee doen? Of heb je vragen?

Mail dan naar Veronique: veronique.de.vries@hotmail.com

Veronique en Thijs van der Hulst

FRANCISCANEN OFS IN DE GOEDE HERDER

De Orde van Franciscaanse Seculieren is de Nederlandse benaming van de Ordo Franciscanus Saecularis (OFS), een seculiere Franciscaanse derde orde. De Orde maakt deel uit van de Franciscaanse familie. Hij is bedoeld voor mannen en vrouwen die in hun eigen omgeving, gehuwd of ongehuwd, het ideaal willen volgen van Franciscus en Clara. Deze mannen en vrouwen leven in de wereld (daarom heten ze seculier), maar ze doen dit op een Franciscaanse wijze. In de katholieke kerk vormen zij, naast de eerste orde van Franciscaanse paters en broeders, de tweede orde van Clarissen en de derde orde van Franciscaanse religieuzen, een derde orde van Franciscaanse seculieren met een eigen landelijk bestuur. De Portiuncula-



groep in Leiden bestaat uit ongeveer 14 leden die eenmaal per maand op woensdagmiddag in Leiden bij elkaar komen. In hun bijeenkomsten spelen ontmoeting, bezinning en viering een belangrijke rol. De thema's voor bezinning worden (vrijwillig en roulerend) door twee groepsleden voorbereid. Het bestuur bestaat uit: Leo Koot, minister; Wim Barning, viceminister; Dirk Kolff, secretaris; George Meijer, penningmeester; Thérèse Rietbergen, vormingsverantwoordelijke en Thijs Moons ofm conv, geestelijk assistent.

De groep komt nu bijeen in de Antoniuskerk die binnenkort aan de eredienst onttrokken zal worden. Men vindt in de Goede Herderkerk een nieuw "thuis". Hier zal men ook regelmatig met elkaar een viering houden op de woensdagmiddag. Binnenkort meer hierover in deze nieuwsbrief.

START VAN DE RAFAËLGROEP

Onze pastoraatgroep heeft een Rafaëlgroep in het leven geroepen. Als u ondersteuning wilt na het verlies van uw partner, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan vier gespreksochtenden onder het motto: "Wie wil er luisteren, wie wil er praten?"

Wanneer de weg moeilijk is,
Is het fijn als je kunt praten.
Is het fijn als iemand een schouder biedt of een luisterend oor.
Is het fijn als er iemand is die troost.
Is het fijn als die iemand je hoop, kracht en moed geeft.
Is het fijn dat die iemand je weer op de weg zet.
Op weg, onderweg, weer verder.....



Bij ons in de Goede Herderkerk willen we graag ondersteuning aanbieden na het verlies van een partner, ongeacht wanneer dit verlies is geweest. Wilt U en kunt u praten over verlies, dan wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de vier bijeenkomsten in onze parochiekern op de volgende maandagochtenden van 10.30 uur tot 12.00 uur: 18 september, 9 oktober, 30 oktober en 20 november.

Voor aanmelden of vragen kunt u bellen of mailen naar het secretariaat van de Goede Herderkerk.

Benno Croesdijk – (student priesteropleiding Vronesteyn)

Jeanke van der Hulst - (lid pastoraatgroep De Goede Herder)

AANDACHT VOOR DE STICHTING BABY HOPE

Vele jaren geleden heeft de werkgroep Diaconie van de Petrus ervoor gezorgd, dat de Pastorie aan de Lorentzkade 16A de inzamelingsplek is geworden voor ongebruikte kraammaterialen voor de Stichting Baby Hope. Baby Hope gebruikt deze materialen voor kraamprojecten in Gambia, Malawi, Senegal, Tanzania, Suriname en een aantal Oost-Europese landen. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, wat kan bijdragen aan de afname van de zuigelingensterfte. Zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby's levend en wel tegen zich aan kunnen drukken. Stichting Baby Hope geeft ze graag een sprankje hoop op een betere toekomst!



Men weet de Lorentzkade 16A te vinden om niet gebruikte materialen af te geven. Als er niet op het aanbellen gereageerd wordt, kan verpakt materiaal ook op het bordes achtergelaten worden. Regelmatig kan de Stichting Baby Hope deze ingezamelde spullen ophalen. Toch wil de Werkgroep Diaconie van de HH. Petrus en Paulus dit project nog eens onder uw aandacht brengen. Wellicht weet u iemand – dochter, kleindochter, nichtje, buurmeisje -, die in blijde verwachting is en kunt u hen op deze mogelijkheid wijzen. Dat zou fijn zijn.

Het Parochieel Diaconaal Beraad HH. Petrus en Paulus.

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com