

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 19 november 2023

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen: voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl



VIERINGENROOSTER

Zondag 19 november 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Tienerkoor. Voorganger: Leo Koot o.f.s.
Woensdag 22 november Geen woensdagochtendviering en Herdershof i.v.m. verkiezingen. Het atrium is ingericht als stembureau.
Zondag 26 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pater Adri Kortekaas O.S.B.
Woensdag 29 november 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Kirstin van Veen.
Donderdag 30 november 19.15 uur Oecumenische Adventsvesper in de Dorpskerk te Leiderdorp.
Zondag 3 december 9.30 uur 1^e zondag van de Advent Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Thea Epskamp.
Woensdag 6 december 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Machteld Duijn.
Donderdag 7 december 19.15 uur Oecumenische Adventsvesper in de Goede Herderkerk.
Zondag 10 december 9.30 uur 2^e zondag van de Advent Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Woensdag 13 december 10.00 uur Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Donderdag 14 december 19.15 uur Oecumenische Adventsvesper in de Goede Herderkerk.

COLLECTEN



In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 29 oktober € 139,-

Donderdag 2 november Allerzielen € 247,-

Zondag 5 november € 218,-

Zondag 12 november € 356,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

OEUMENISCHE VESPERS IN DE ADVENTSTIJD

Thema van deze vespers is: "Wanneer gaat het dagen?"

De Adventstijd is sinds eeuwen in de kerk bedoeld als een tijd van bezinning, inkeer, gebed en vasten. Hoe haaks staat dat vaak op onze tijd!

Onze weg door het leven is in een voortdurende beweging.

Kom tot rust in de hectiek van de drukke decembermaand.

Tijdens advent leven we toe naar Kerst.

Dat doen we deze adventsperiode met de profetieën van Jesaja.

Waar halen we de hoop vandaan? Dat is kort gezegd de vraag van onze "advent -met- Jesaja".

Hoe kunnen we iets aan die hopeloosheid doen, die ons vaak beklemmt bij zoveel internationaal geweld? De dringende vraag is; Waar halen we hoop vandaan?

Of anders gezegd, met een adventsvraag: (oog in oog met zoveel duister)

"Wanneer gaat het dagen?"

Licht gaan zien en hoop vinden in het donker gaat van stap tot stap.

Dat is ook de wijsheid van advent: vier etappes, vier kaarsen, telkens een vlammetje meer op de krans. U bent van harte welkom in de vespers op weg naar Kerstmis!

De adventsvespers worden gehouden op donderdag van 19.15-19.45 uur

30 november en 21 december in de Dorpskerk te Leiderdorp
7 december en 14 december in de Goede Herderkerk

Namens de vespergroep - Leo Koot en Liesbeth van Meeteren



MEEZINGEN OP KERSTAVOND?

Met drie vieringen op kerstavond, 24 december, zijn er dit jaar genoeg gelegenheden om het Kerstfeest in de Goede Herder te vieren. Heb je altijd al mee willen zingen met het koor op kerstavond? Zowel voor de viering van 19 uur met Kinderkoor en Tienerkoor als voor de viering van 23 uur met JongerenMiddenkoor kan je nog aansluiten: je repeteert de weken voor kerst op dinsdagavond mee en zingt dan als koorlid in de viering. Dit is geheel vrijblijvend: we verwachten niet dat je koorlid blijft na de Kerst (al mag dat natuurlijk wel!)

Mail voor meer info naar: Veronique v/d Hulst – de Vries (Kinder/Tienerkoor) veronique_de_vries@hotmail.com of Thijs v.d. Hulst (JongerenMiddenkoor) mtamvanderhulst@hotmail.com (of spreek ons aan in de kerk)

IN MEMORIAM THERESIA HENRIËTTE GERARDA VONK – HOL

Op de dag van Allerzielen, donderdag 2 november 2023 is overleden mevrouw Theresia Henriëtte Gerarda Vonk – Hol in de leeftijd van 94 jaar. Trees Vonk, echtgenote van Ferdinand en woonachtig in de Zoeterwoudse Beatrixstraat, was jarenlang lid van het dameskoor van de Meerburgparochie. De uitvaartdienst voor Trees Vonk vond plaats op donderdag 9 november in onze Goede Herderkerk. Voorganger was pastoor Broeders en ons dames- en herenkoor verleende muzikale medewerking. Na de viering vond de crematie in besloten kring plaats te Alphen aan den Rijn.

VORMSELVIERING 11 NOVEMBER

Onze bisschop Mgr. Van den Hende heeft in de Petruskerk het sacrament van het H. Vormsel toegediend aan 22 jongeren en 6 volwassenen. Onder hen waren uit de Goede Herder: Louise van Diepen, Ruben Oerlemans en Kirstin van Veen. Allen van harte gefeliciteerd! Leden van ons Tienerkoor en JongerenMiddenkoor verleenden, traditiegetrouw, muzikale medewerking!



ZENDBRIEF VAN PASTOOR BROEDERS

Op zaterdag 4 november was ik bij de katholieke jongerendag in Veenendaal. Zo'n 600 jongeren uit het hele land met vele vrijwilligers waren samengekomen. Het thema van deze dag was: 'Welkom thuis!' Naast de vele stands, het vieren van de eucharistie waren er ook vele workshops voor de deelnemers. Thuis zijn heeft te maken met vertrouwen, dat jij er mag zijn wie je bent.



Verbondenheid — Het belangrijke van zo'n event is de ontmoeting. De jongeren ontmoeten elkaar, spreken met elkaar en zien dat zij de enige niet zijn om als jongere nog te durven geloven in deze tijd. En zo samen de verbondenheid met Jezus ervaren in de liturgie. Zo zie ik, dat er een nieuwe katholieke generatie jongeren is opgestaan! Jongeren die echt thuis willen komen bij de Heer, bij Jezus Christus. Zij willen een relatie met Hem aangaan vanuit liefde voor Hem en

liefde van Hem voor hen! Dit is hoopvol en bemoedigend voor de Kerk van Nederland. En hoe meer liefde je ervaart, hoe meer je kunt groeien als mens, als gelovige naar God en jouw medemens toe.



Verkiezingen — Die verbondenheid staat ook centraal in de brief die de bisschoppen hebben gepubliceerd bij gelegenheid van de komende verkiezingen. Vanuit ons geloof staan wij niet op onszelf, maar altijd in verbinding met de (A)nder! Vanuit onze verantwoordelijkheid als gelovige moeten wij meewerken aan een politiek die ten dienste staat van het algemeen welzijn, schrijft paus Franciscus in zijn encycliek "Fratelli tutti". Geen ik-mentaliteit, maar een wij-gedachte. Niet alleen, maar samen, vanuit de keuze vanuit ons geloof voor respect en gelijkwaardigheid. Verantwoordelijkheid, verbinding en solidariteit behoren ons toe als gelovige mensen en zijn tegelijk bouwstenen voor de samenleving van vandaag en morgen: zorg dragen voor elkaar.

Laten wij dat uiten in ons stemgedrag. Met hartelijke groet — *pastoor Walter Broeders*

EVANGELIARIUM

Tijdens de vieringen van de Eucharistie op woensdag 1 en zondag 5 november besteedde pastoor Broeders speciale aandacht aan een nieuw aangeschaft **Evangelarium** voor onze Goede Herderkerk. Een Evangelarium is een boek met de 4 Evangeliën uit de Bijbel. Jezus' volgelingen Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes schreven ieder hun eigen versie van het leven, de dood en de opstanding van hun Meester. Die 4 verhalen staan centraal in het christendom. Het Evangelarium wordt gezien als symbool van de aanwezigheid van Christus, wiens leven in de Evangeliën wordt beschreven en wordt daarom in de katholieke liturgie met de grootste eerbied omgeven: het wordt dikwijls bewierookt en de lezer van het evangelie kust het boek na de lezing.



Daarnaast werd en wordt bij de vieringen uit het **Lectionarium** gelezen, een liturgisch boek, bedoeld om te gebruiken bij iedere viering in de Rooms-Katholieke Kerk. In een Lectionarium staan de schriftlezingen (Perikopen) uit de

Bijbel, die volgens een vast leesrooster worden voorgelezen. Het betreft een tekst uit het Oude Testament, een psalm, een epistellezing (dat zijn de brieven van de Apostelen) en een Evangelielezing. De priester verzorgt in een Eucharistieviering de Evangelielezing vanuit het Evangeliarium. Een lector leest de overige teksten.

Het katholieke Lectionarium omvat een driejarige cyclus. De jaren worden aangeduid met A, B of C jaar. Elke jaarlijkse cyclus begint op de eerste zondag van de advent (de zondag tussen 27 november en 3 december). Jaar A: Evangelie volgens Matteüs, jaar B: Evangelie volgens Marcus en jaar C: Evangelie volgens Lucas. Het Evangelie volgens Johannes wordt tijdens Pasen gelezen en wordt waar nodig gebruikt voor andere liturgische seizoenen, waaronder Advent, Kerstmis en de vastentijd. Wij lezen nu in het A-jaar.

KOFFIETEAM OP STAP

Het koffieteam van onze Goede Herderkerk heeft door de jaren heen een zekere naam en faam in de regio opgebouwd dankzij de enorme gastvrijheid van haar leden! Ook aan de onderlinge band wordt regelmatig gewerkt. Onlangs kwamen de dames en heren van het team naar Brasserie Park om zich nu eens door anderen culinair te laten verwennen! Er werd genoten van een heerlijke lunch! Welverdiend!



TERUGBLIK OP ALLERZIELEN



gewoon doorgaan, met alle aandacht voor hen die in het afgelopen jaar of al eerder van ons zijn heengegaan. Gebeden werden uitgesproken en kaarsjes aangestoken. Pastoor Broeders sprak betekenisvolle en troostende woorden. Dit alles met mooie en ingetogen gezangen door het JongerenMiddenkoor. In het atrium werd het "U zij de glorie" massaal meegezongen met de pastoor. En na afloop van de viering was er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een heerlijk kopje koffie, thee of warme chocolademelk.

De stormwaarschuwingen voorspelden niet veel goeds voor de avond van 2 november. Alle reden dus om het draaiboek voor alle activiteiten buiten de kerk tijdig aan te passen. Onze vrijwilligers die de begraafplaats zo netjes hadden aangeharkt, zagen hun noeste arbeid in de wind vervliegen.

Desondanks werden het kerkhof en de kerk toch weer fraai in het licht gezet. En de viering kon gelukkig



VOORBEREIDINGEN EERSTE H. COMMUNIE VAN START

HÉ JIJ, GELUKSVOGEL!!



Zit jij in groep 4 of 5
en wil jij je Eerste Heilige Communie doen?
Laat het ons weten!

Op woensdag 13 december om 17.00 uur zullen we starten met de kennismakingsbijeenkomst en vanaf januari zullen we een aantal zondagen om 9.30 uur met elkaar de Eerste Communie gaan voorbereiden.

De Communieviering zelf zal plaatsvinden op zondag 26 mei 2024 om 11.00 uur in de Goede Herder kerk te Zoeterwoude-Rijndijk.

Dit worden gezellige bijeenkomsten waarin we met de kinderen aan de hand van het Thema: 'GELUKSVOGELS' op weg gaan naar hun kennismaking met het Geloof. Dit doen we door het vertellen van verhalen uit de bijbel, spelletjes, knutselopdrachten en we leren natuurlijk ook het Onze Vader bidden.

Scan de QR-code en geef je op vóór 24 november 2023!



Tot snell

Mariëlla Oerlemans (06-14678987)
Nicole Gerritsen (06-16936253)
Werkgroep Eerste Communie



In de afgelopen week zijn wij in vijf verschillende groepen 4 en 5 geweest om kinderen informatie te geven over de Eerste Communie. Door middel van een 'waar' of 'niet of waar' spel leerden de kinderen over dopen, over het Onze Vader en over hoe leuk en belangrijk het is om je Eerste Communie te doen! Alle kinderen hebben een informatieflyer

en een klavertje 4 sleutelhangertje gekregen; het thema van het voorbereidingstraject is namelijk 'Geluksvogels'. Wij hebben er weer zin in!

Werkgroep Eerste Heilige Communie – *Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans*

ADVENTSACTIE 2023 *Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan*

Wat is er aan de hand?

De bevolking van Pakistan groeit snel. Hoewel het recht op onderwijs in de wet vastgelegd is, gaan miljoenen kinderen nauwelijks naar school, ondanks de inspanningen van de overheid. Dat komt door een combinatie van lage economische ontwikkeling, een tekort aan scholen en hoge kosten van lesmaterialen. Vaak zien ouders het belang van onderwijs ook niet zo. Al op jonge leeftijd gaan veel kinderen naar hun werk in plaats van naar school.

Wat willen we bereiken? Caritas Pakistan Multan zet zich al jaren in voor onderwijs aan werkende kinderen in Multan, een stad in het zuiden van de provincie Punjab. Er zijn inmiddels 14 opleidingscentra opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen. De lestijden zijn aangepast, zodat de kinderen eerst naar hun werk kunnen – maar de kinderen volgen wel hetzelfde lesprogramma. Zo kunnen zij uiteindelijk een officieel schooldiploma halen.

Hoe doen we dat? Adventsacte wil 680 werkenden en kansarme kinderen gedurende drie jaar onderwijs laten volgen in een van de speciale opleidingscentra. Daarnaast willen we 345 kinderen de gelegenheid geven door te stromen naar een overheidsschool, zodat zij hun opleiding kunnen afmaken en een diploma kunnen halen. De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, schriften en schrijfspullen. Ze gaan drie tot vier uur per dag naar school, van maandag tot zaterdag. Naast de gewone lessen is er speciale aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en normen en waarden. Ook de ouders worden geïnformeerd over het belang van onderwijs, bescherming van kinderen tegen misbruik en hoe om te gaan met klimaatverandering. Hoe kunnen wij helpen?

Tijdens de Advent zal er een kerkdeurcollecte gehouden worden op zondag 10 december. De hele Adventstijd tot en met Eerste Kerstdag zal er achter in de kerk de collecte bus voor dit doel staan. *Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'.*

