

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 31 december 2023

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117.

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl

VIERINGENROOSTER

Zondag 31 december Feest van de Heilige Familie 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Maandag 1 Januari 11.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Woensdag 3 januari 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Heleen Brouwer.
Zondag 7 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor en Kinderkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders. Gezinsviering
Woensdag 10 januari 10.00 uur Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Zondag 14 januari 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Leo Koot o.f.s.
Woensdag 17 januari 10.00 uur Viering van Woord en Gebed.
Zondag 21 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Ad van der Helm. Kindernevendienst
Woensdag 24 januari 10.00 uur Viering van Woord en Gebed.
Zondag 28 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders.
Zondag 28 januari 15.30 uur Vesperviering. Afscheidsviering Pastoor Broeders met zang van een Projectkoor o.l.v. Ans Bulles. Na afloop is er een receptie in het Atrium.

COLLECTEN



In de afgelopen weken hebt u uw parochiekern in de collecte op fantastische wijze gesteund. Daar zijn wij heel dankbaar voor! De collecten tijdens de vieringen brachten de volgende bedragen op:

Zondag 10 december € 267,-

De deurcollecte voor de Adventsactie : € 291,60

Zondag 17 december € 285,-

De deurcollecte bij de Carols and Lessons bracht € 600,20 op, waarvan de helft gedoneerd wordt aan de Voedselbank.

Zondag 24 december 9.30 uur € 100,-

Kerstavond 19.00 uur € 473,-

20.45 uur € 647,-

23.00 uur € 464,-

Maandag 25 december Eerste Kerstdag 9.30 uur € 525,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

TERUGBLIK OP ADVENT EN KERSTMIS

Bovenstaand overzicht van de opbrengsten van alle collecten laat al zien dat onze Goede Herderkerk in Adventstijd en op het Kerstfeest zeer druk is bezocht. Als Pastoraatgroep en Beheercommissie zijn wij daar uiteraard heel verheugd en dankbaar over. De vele vieringen waren natuurlijk niet mogelijk geweest als niet iedere keer weer de vele vrijwilligers klaar hadden gestaan om dit mogelijk te maken, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering! Zonder specifiek namen te noemen: hartelijk dank aan jullie allemaal!
Namens Pastoraatgroep en Beheercommissie – *Gerard van der Hulst*

GEDOOPT

Tijdens de Eucharistieviering van zondag 10 december j.l. werden Dewi Tsai en haar dochter Emily gedoopt door Pastoor Broeders.



GOED VERZORGDE KERSTVIERING KBO-PCOB

Op dinsdagmiddag 12 december hield de KBO-PCOB Leiderdorp een kerstviering in het Atrium van onze kerk. Ruim 70 leden genoten van een gezellige en goed verzorgde middag. Door Anneke van der Sluis werd een eigentijds kerstverhaal voorgelezen waarin gastvrijheid en aandacht voor de medemens centraal stond.

Na dit verhaal trad de fluitiste Janine Baak op die op haar dwarsfluit een aantal mooie kerstliederen ten gehore bracht.

Oud-organist van de Menswording en de Goede Herderkerk, Cock de Vriend, nam spontaan plaats achter de piano. Het duo speelde enkele kerstliederen. Dat werd zeker gewaardeerd.



De middag werd afgesloten door het optreden van een kinderkoor van de basisschool De Schakel o.l.v. Ans Bulles met achter de piano Jorge Silva. De hapjes en drankjes werden als vanouds verzorgd door het koffieteam van De Goede Herder!
Joop van Huut

Zondagmiddag 17 december was de kerkzaal van de Goede Herderkerk goed gevuld met luisteraars en meezingers, gekomen om de viering 'Nu zijt welkome' bij te wonen, met lezingen en liederen in voorbereiding op Kerstmis. Het projectkoor zong Nederlandse en Engelse liederen, onder leiding van Ans Bulles en begeleid door Jorge Silva op het orgel.



Ze werden afgewisseld met negen bijbellezingen uit Jesaja en Lucas over de komst van de Messias, licht in diepe duisternis, verzorgd door Heleen Brouwer, Machteld Duijn en Stephanie Jägel. Voorganger Thea Epskamp sprak als inleiding de volgende tekst uit:
Israël. Bij het noemen van die naam springen onze gedachten vanzelf naar de huidige situatie in het Midden-Oosten: de oorlog tussen Israël en Hamas.
Als we het in de kerk hebben over Israël, dan gaat het om het Bijbelse Joodse volk van zo'n vierduizend jaar geleden tot ongeveer 90 na Christus, zoals beschreven in het Oude en het Nieuwe Testament.

Een volk dat, volgens de Bijbelboeken, afstamt van aartsvader Abraham, die als eerste Gods roepstem heeft gehoord om met Hem op weg te gaan en met zijn nakomelingen te leven volgens zijn richtlijnen voor het goede leven met elkaar. Een volk dat, via zijn profeten, te horen kreeg, dat het een licht moest worden voor de wereld, door Gods liefde en zijn bevrijdende kracht vóór te leven en uit te stralen. Als eerste aangesproken dus, en met een bijzondere opdracht, een roeping. In die zin is dit volk uitverkoren.

En vervolgens is het dat voor ons, christenen, nog eens extra, omdat uit hen de Christus is voortgekomen, Jezus, die voor ons Gods nabijheid belichaamt en die het Licht der wereld is. Straks zullen we in de lezingen horen over de roeping van Israël, die ten grondslag ligt aan de roeping van Jezus. Want Hij heeft, als zoon van zijn volk, de opdracht verstaan en waargemaakt, met hart en ziel en met inzet van zijn leven, tot het uiterste.

Volgende week vieren we zijn geboorte, niet zozeer om een historische gebeurtenis te herdenken, maar vooral om ons bewust te worden van onze eigen roeping, namelijk: om Hem in onszelf geboren te laten worden. Dat wil zeggen: dat zijn geestkracht en zijn daadkracht, zijn menselijkheid en zijn godsvertrouwen, ook ons bezielen, en dat wij die uitdragen naar de wereld om ons heen, tot vrede.



Na de woensdagochtendviering op 20 december werden de bezoekers van de Herdershof verrast met iets lekkers bij de koffie aan een feestelijk versierde tafel.

Dat werd bijzonder gewaardeerd!

Dank aan alle dames die iedere woensdag weer klaar staan om de altijd mooie viering in de Mariakapel mogelijk te maken!

Die dank geldt ook voor hen die de gastvrije ontvangst in de Herdershof mogelijk maken!

Fijn dat ook deze jarenlange traditie zo wordt voortgezet waarbij ook "niet-

parochianen" iedere woensdag weer van harte welkom zijn voor koffie-met-een-praatje in het atrium.

Op vrijdag 22 december kwamen alle leerlingen van de Bernardusschool uit Zoeterwoude Rijndijk met leerkrachten en vele ouders naar onze Goede Herderkerk, die door de dames van de bloemengroep inmiddels volledig in Kerstsfeer was gebracht.

Op twee grote schermen voorin de kerk waren de teksten van liederen en gedichten te lezen.

Pastoor Broeders had een aandachtig gehoor van een groot gemêleerd gezelschap!

Een mooie voorbereiding op het komende Kerstfeest!





Zondag 24 december was wel bijzonder met vier Eucharistievieringen op één dag: om 9.30 uur de zondagsviering op de vierde zondag van de Advent. Hierbij werd de zang verzorgd door het Corona Kwartet en was pastoor Broeders de celebrant. En 's avonds, met dank aan pastoor Ad van der Helm, die eerst in twee vieringen in de Goede Herderkerk voorging alvorens naar zijn parochie te Zoetermeer te gaan, eerst een bomvolle gezinsviering, gevolgd door een minstens zo goed bezochte viering met ons Dames- en Herenkoor. In de gezinsviering een primeur: het onlangs herrezen Kinderkoor zong samen met leden van het Tienerkoor!



In de Nachtmis van 23.00 uur met zang van het JongerenMiddenkoor ging onze pastoor Walter Broeders voor. Hij had al een inspannende avond achter de rug met vieringen in de Zoeterwoudse Sint Jan en de onlangs heropende Maria Middelaars in Leiden.

Tijdens de viering van Eerste Kerstdag mocht de pastoor aan Dagmar ten Wolde het Sacrament van het H.

Vormsel toedienen, gevolgd door een applaus van de parochianen!

Het Kindje Wiegen bracht 's middags, als vanouds, weer veel kinderen met ouders en grootouders rond de Kerststal. Met dank aan Stephanie en Melissa!

CARNAVALSMIS ZONDAG 4 FEBRUARI

Het lijkt nog erg ver weg, zo kort na de Advent en Kerstmis. Maar op woensdag 14 februari is het Aswoensdag, het begin van de Vastentijd. En voor veel katholieken betekent het dat er op de zondag, maandag en dinsdag tevoren flink feest wordt gevierd "om de vasten beter aan te kunnen", Carnaval dus.

Ook dit jaar zal het Stompwijkse Prinsenkoor "The Old Princes in Harmony", bestaande uit een aantal oud-prinsen van carnavalsvereniging "De Gaanders" uit Stompwijk, op de zondag van het carnaval in hun Sint Laurentiuskerk de carnavalsmis muzikaal opluisteren. Een week eerder, op zondag 4 februari, komen de Stompwijkse prinsen op veler (en eigen) verzoek naar de Goede Herderkerk om de viering te begeleiden met hun zang. Voorganger is dan pastoor Ad van der Helm.

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com