

## NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 11 februari 2024 – nr. 44

### Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: [www.hhpp-oost.nl](http://www.hhpp-oost.nl)

Vieringen volgen via de livestream: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

---

## VIERINGENROOSTER

Zondag 11 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens. <b>Gezinsviering met voorstellen communicanten</b>
Woensdag 14 februari 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. <b>Aswoensdag</b>
Donderdag 15 februari 19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Veertigdagentijd. Goede Herderkerk - Voorganger: Leo Koot o.f.s.
Zondag 18 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastor Jaap van der Bie. <b>1e zondag Veertigdagentijd Kindernevendienst</b>
Woensdag 21 februari 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Corry Boin.
Donderdag 22 februari 19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Veertigdagentijd. Dorpskerk Leiderdorp.
Zondag 25 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens. <b>2e zondag Veertigdagentijd</b>
Woensdag 28 februari 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Kirstin van Veen.
Donderdag 29 februari 19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Veertigdagentijd. Dorpskerk Leiderdorp.
Zondag 3 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. <b>3e zondag Veertigdagentijd</b>

## COLLECTEN



In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 21 januari € 229,-

Zondag 28 januari € 320,-

Zondag 4 februari € 280,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

## DE LAATSTE ZENDBRIEF VAN PASTOOR WALTER BROEDERS



Tijdens mijn laatste eucharistieviering en tijdens de receptie bij mijn afscheid in de Goede Herderkerk op zondag 28 januari mocht ik een aantal vrijwilligers in het zonnetje zetten. Mensen die zich inzetten voor de Actie Kerkbalans: **Carla van Jaarsveld, Jan Peter Breedevelt, Netty Vroonhof, Ann Webb en Freek Versteegen**. Zij zetten zich in vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kerk, opdat de Actie Kerkbalans goed loopt in de gemeenschap. Zij zorgden en zorgen voor de juiste documenten en werken met het niet-eenvoudige Docbase systeem. Hulde aan deze kanjers. Met een heuse medaille en een mooie bos bloemen zijn zij geëerd. Ga door, zo blijft de gemeenschap mede gezond en vitaal!!

*Vesper* —  
Het was mijn liefste wens om met een vesperviering mijn pastoraat in de parochie af te sluiten: samen bidden en zingen. Met mooie teksten en melodieën. De Schrift door Frank Zuure voorgelezen. En wat heb ik genoten van deze viering. Precies zoals ik dat wilde. Hulde aan Ans Bulles en de koorleden, solisten, organist en pianist. Het is mijn vaste



overtuiging: daar waar mensen met hun talenten zingen en bidden, is de Heer aanwezig; en dat heb ik echt gevoeld. Heel veel dank ook aan het cateringteam, voor hun perfecte service tijdens de receptie: goed georganiseerd en vriendelijk, zoals altijd!

*Afscheid* — Het is daarbij geen groot geheim dat ik afscheid nemen in het leven van mensen niet eenvoudig vind. Ik ben nu eenmaal een mens, die

zich bindt aan mensen. Als ik twee woorden goed heb verstaan die bij mijn afscheid door mensen zijn verwoord dan zijn dat de woorden **verbinding** en **betrokkenheid**. Twee belangrijke woorden voor mijn pastoraat. Van daaruit heb ik altijd mijn pastoraat vorm willen geven. In de verbinding wil ik mensen met elkaar en met de Lieve Heer verbinden. En betrokkenheid uit zich in mijn belangstelling naar mensen. Wat zijn hun zorgen, hun blijdschap, hun verdriet en wat hebben zij nodig aan bemoediging. Zo wil ik pastor zijn, met en voor u. Dat heb ik meer dan acht jaar mogen doen en zoals Ingrid Zuure het zo mooi verwoordde: *Jouw voeten zullen je brengen naar de plek waar je nodig bent!*



En zo is het ook. Met deze bemoedigende woorden mag ik mijn pastoraat in Leiden en ommelanden afsluiten. *Cadeau's* — 'Ach, dat had je niet hoeven doen!' Hoe vaak zeggen wij dit niet als wij iets ontvangen? Ik heb het ook gezegd, maar wat heb ik genoten van alles wat u mij wilde geven. Teveel om op te noemen. Heerlijke wijnen, zelfgemaakte cadeaus, tekeningen, fruitbomen voor in de tuin, een schitterende kaars, boekenbonnen, envelopjes, zelfs de Hartebrugspeld. Het staat in mijn studeerkamer, ik kijk ernaar en ben dankbaar. Maar vooral dankbaar voor de lieve woorden die u mij in het oor fluisterde. Het heeft mij ontroerd, maar ook weer kracht en energie gegeven om naar de plek te gaan waar zij mij nodig hebben. Dit was dan echt de allerlaatste blog van mij!  
Dag lieve mensen. Het ga u goed. Dank voor uw vertrouwen!  
Het goede nieuws is dat Marlene Falke deze blog gaat overnemen. Marlene, veel schrijfgenot!  
Met hartelijke groet — *pastoor Walter Broeders*

## **AFSCHEID VAN PASTOOR BROEDERS**

In de Goede Herder begon zondag 28 januari met de laatste Eucharistieviering waarin onze pastoor voorging. De lezingen, gebeden en gezangen maakten veel emotie los bij vele parochianen. Het JongerenMiddenkoor eindigde (volgens de pastoor "heel ondeugend") met het lied "I will follow Him". En dan wel "Him" met een hoofdletter natuurlijk!

De kerk was in de middag bijna te klein voor alle aanwezigen bij de Vesperviering, met een groot projectkoor onder leiding van onze onvolprezen dirigente Ans Bulles en met koorleden



uit alle acht kerken van de parochie. Aan het einde van de Vesperviering kreeg de pastoor door diverse sprekers lof toegezwaaid. Namens de drie kerken van de regio Oost (St. Laurentius, St. Jan en Goede Herder) sprak Marianne Turk een dankwoord uit. De pastoor ontving een perenboom en een kaars met daarop in was de afbeeldingen van de drie kerken. Namens de Lam Gods overhandigde Jan Akerboom een koperen plaquette

met daarop de tekst die boven het priesterkoor van de onlangs gerenoveerde Maria Middelareskerk staat geschreven.

Vervolgens sprak Ingrid Zuure als lid van het Parochiebestuur van onze Parochie HH. Petrus en Paulus de volgende woorden tot de pastoor:

“Beste pastoor Broeders, beste Walter,

*“Als het de bedoeling was dat we op één plek zouden blijven, zouden we wortels hebben in plaats van voeten.”*<sup>1</sup> Woorden van een Amerikaanse schrijfster.

Voeten! Voeten die in beweging zijn. Voeten waarmee je naar de mensen toegaat. Jouw voeten brengen je straks naar Delft.

Maar... ook wortels zijn belangrijk. Wat jij in deze parochie hebt doen wortelen, *blijft* op deze plek.

Een jaar of wat geleden kwamen we na de Mis naast elkaar te staan, aan de koffiebar van de Menswording. Wij, mijn man en ik, kenden jou een beetje, jij kende ons nog niet.

We raakten aan de praat. Je was op dat moment bezig met voorbereidingen voor de Wereldjongerendagen in Polen, vertelde je.

Ons gesprek had nog geen 5 minuten geduurd toen je vroeg: ‘Kunnen jullie trouwens niet mee als begeleiders?’ ‘Hmm, dat is lastig’ zei mijn man voorzichtig, ‘ik heb een drukke baan’.

“O ja? Wat doe je dan?” vroeg jij. “Ik ben huisarts” “Oo!! Die hebben we ook nodig!”

Als eerste: dit staat voor dat waar we hier heel hard aan werken: de missionaire parochie! Betrokkenheid creëren, mensen activeren, naar buiten treden.

Ten tweede: deze paar regels zeggen veel over jou.

Hoe makkelijk het is om met je in contact te komen. Hoe direct je kunt zijn. Hoe kordaat je handelt.

Hoe je geen kans onbenut laat om mensen te betrekken bij de gemeenschap, bij de kerk, bij het geloof. Trouwens, direct, hardwerkend, gevoel voor humor en trouw,

weet u wie daarom bekend staan? Rotterdammers....

Dat kan ik nog aanvullen, want de afgelopen weken heb ik gelet op wat mensen over jou zeggen.

Je bent betrokken. Geïnteresseerd in de ander; je *onthoudt* ook wat mensen je verteld hebben.

Je voelt wat nodig is. Op feestelijke en op verdrietige momenten.

Je bent energiek. (Dat zien we ook als je op je tenen staat te wippen.)

Je vindt het belangrijk om goed te luisteren.

Ik zag dan ook tranen, in november, toen het bestuur namens de bisschop jouw vertrek aankondigde. Tegelijkertijd hoorde ik veel mooie dingen.

Over de inspiratie die je onze parochie brengt.

Over de verbondenheid die mensen voelen als jij er bent.

Over jouw intense geloof in het Koninkrijk van God.

Dàt zijn de *wortels* die je achterlaat.

Je wond er geen doekjes om dat je het moeilijk vond om je werk hier, de mensen, deze parochie, om het vertrouwde achter te laten. Je noemde het óók een avontuur. Dat avontuur zal je ongetwijfeld ten volle gaan beleven. ‘Een priester vertegenwoordigt God bij de mensen en de mensen bij God’ Dat beperkt zich niet tot één plaats, één groep of één gemeente.

Dat is een taak die alle grenzen overstijgt. In je blog zei je heel mooi:

*“De toekomst is niet aan mij, aan u of jou. De toekomst is aan de Heer zelf. Hij zal ons werk zegenen en ons met zijn Heilige Geest begeleiden om de taken te kunnen doen die wij als gedoopte mensen mogen doen.”*

***“Vier de liturgie van de kerk en houd je vast aan de normen en waarden van het evangelie!!”***

Mèt een paar uitroeptekens.

Deze boodschap geeft richting aan wat ons als christenen te doen staat. Liefde, goedheid, vergeven, medemenselijkheid zijn van die waarden waar je ons over vertelt.

---

<sup>1</sup> Rachel Wolchin



Ik beloof je dat ik daaraan zal blijven denken bij alles wat ik doe. En ik hoop dat we dat allemáál zullen doen.

7 jaar geleden spraken we elkaar voor het eerst daar aan de koffiebar. Nu staan we hier tegenover elkaar om afscheid te nemen.

Vanmorgen zei je dat je hoopte dat je *iets* van spiritualiteit hebt kunnen meegeven. Nou, ik denk dat je daar nu wel een antwoord op hebt. Lieve Walter, dank je wel voor je enorme inzet, dank dat je ons door een roerige tijd hebt geloofdst, en dank voor alles wat je onze parochie gebracht hebt.

Je voeten zullen je brengen naar de plek waar

je nodig bent. Je zegt het vaak tegen ons, nu zeggen wij het tegen jou:

*'Ga met God en Hij zal met je zijn!'*

Ingrid Zuure

Na afloop van de Vesperviering verplaatsten de honderden aanwezigen zich naar het atrium van onze kerk, waar ons fantastische team al klaar stond met heerlijke drankjes en hapjes. Namens het Pastoraal Team kondigde Pastoor Jeroen Smith een lied aan, een variant op een populair lied uit de jaren vijftig van Wim Sonneveld. Dankzij de begeleiding op de piano door Coen Huisman werd er behoorlijk meegezongen! En uiteraard werd de scheidende pastoor door velen bedankt voor zijn inzet voor onze parochiegemeenschap met hand schudden, zoenen, omhelzingen en cadeautjes..

Enkele foto's van de druk bezochte receptie na de Vesperviering. Met dank aan Karel Verhoosel



## FRANCISCAANSE ACTIVITEIT IN DE GOEDE HERDERKERK

Sinds enkele maanden komen de leden van Portiuncula, de franciscaanse lekenbroederschap voor de regio Leiden, met enige regelmaat bijeen in onze Goede Herderkerk.

**Op zaterdag 24 februari van 15.00-17.00 uur** organiseert deze broederschap een bijeenkomst in de sfeer van Franciscus met muziek en verhalen uit "De Fioretti" door Frans Moussault en Rob Hoogenboom.



De 'Fioretti' (in het Nederlands 'bloempjes') zijn de verhalen, legenden, voorvallen etc. die in de eeuw na de dood van Franciscus van Assisi (1181 of 1182-1226) de ronde deden en omstreeks 1380 uit een oud manuscript in het Italiaans werden

Frans Moussault, musicus, en Rob Hoogenboom OFM, pater in de orde franciscaanse minderbroeders, komen verhalen vertellen uit 'De Fioretti' (bloemrijke verhalen over Franciscus van Assisi) over de richting in je leven, over verbondenheid met de schepping en over omgaan met leed.

Op zijn basklarinet neemt Frans Moussault je mee naar de diepere lagen van deze vertellingen. Zijn klanken raken en vervullen de ziel. De verhalen hebben de zeggingskracht van sprookjes, waardoor ze ook niet-gelovigen veel leesplezier en in dit geval veel luisterplezier verschaffen. Bekende verhalen zijn onder andere zijn prediking tot de vogels en de beschrijving van het ontvangen van de tekenen van de gekruisigde Christus. Laat je meevoeren in de verhalen op de klanken van de klarinet! Iedereen is van harte welkom!

Informatie: 06-34129462 of e-mail naar: [leokoot.1950@gmail.com](mailto:leokoot.1950@gmail.com)

## OMA GAAT OP STAP – MAATJESPROJECT VAN DIACONAAL CENTRUM DE BAKKERIJ

Het Parochieel Diaconaal Beraad miste de betrokkenheid met de diaconale activiteiten vanuit 'De Bakkerij'. Om dit gemis op te vangen hebben wij besloten om de projectleiders van deze activiteiten bij onze vergaderingen uit te nodigen voor een presentatie. We vroegen om folders en posters om in onze kerken op te hangen en daarmee ook onze medeparochianen te betrekken bij de Diaconie in de Parochie HH. Petrus en Paulus Leiden en ommelanden.

Paula van Kalmthout, projectleider van 'Oma gaat op stap' beet de spits af. 'Oma gaat op stap' is een maatjesproject, waarbij een oudere gekoppeld wordt aan een vrijwilliger voor gezelschap, een praatje of samen er op uit. U meldt zichzelf aan of wordt door anderen aangemeld. De kennismaking met de vrijwilliger wordt zorgvuldig voorbereid. Eerst wordt gekeken naar de wensen van de oudere en dan gaat men op zoek naar een vrijwilliger, die zoveel mogelijk bij u past. Voor de vrijwilliger wordt een VOG aangevraagd.

Hoe werkt het voor de vrijwilliger? Heb je belangstelling voor ouderen? Kun je goed luisteren? Ben je nieuwsgierig hoe het leven van een oudere eruitzag in de jaren '40 en '50? Zoek je leuk en nuttig vrijwilligerswerk? Meer informatie kun je vinden op [www.omagaatopstap.nl](http://www.omagaatopstap.nl) of aanmelden via [info@debakkerijleiden.nl](mailto:info@debakkerijleiden.nl) of bel De Bakkerij 071 514 49 65.

www.omagaatopstap.nl

Folders liggen in onze kerk.

Het hoeft niets te kosten – Lief en Leed. Sinds een aantal jaren heeft 'Oma gaat op stap' van Stichting de Carolusgulden een donatie gekregen, wat gebruikt wordt voor het 'Lief en Leed potje'. Geen zorgen dus over wie betaalt wat! Hierdoor worden oudere en vrijwilliger vrijgehouden van kosten (ook benzine- en parkeerkosten).

*Namens het Parochieel Diaconaal Beraad - Regina Krowinkel*

### **PAASBRODENACTIE 2024** *Want gedeeld brood smaakt zoveel beter.*

Ook dit jaar zullen wij meedoen aan de Paasbrodenactie, die de gezamenlijke Diaconieën organiseren ten behoeve van het hulpverlenende werk van het Diaconaal Centrum 'De Bakkerij'.

Steeds meer mensen in nood kloppen bij De Bakkerij aan, niet alleen uit Leiden maar ook uit de ommelanden. Hun verhalen zijn schokkend. En als er geen andere helper is, helpt de Bakkerij.

We hebben Bakkerij van Maanen weer bereid gevonden om een speciaal formaat Paasbrood (600 gram) te bakken. Prijs € 7,50, waarvan per brood € 2,75 ten goede komt aan de Diaconie. Het kopen van dit Paasbrood is een teken van verbondenheid met hen die zorg en hulp behoeven. En u krijgt er iets voor terug: een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel.



Na de viering van zondag 3 maart kunt u bij de leden van de werkgroep MOV/Diaconie van de Goede Herder een brood bestellen. En met de ontvangen Broodbon kunt u op zondag, 24 maart, Palmzondag, uw bestelde brood/broden ophalen.

*Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'*



### **VAN WOESTIJN NAAR PAASTUIN**

De bloemengroep van parochiekern De Goede Herder zal ook dit jaar in de Vastentijd de weg naar Pasen tot uitdrukking brengen in de versiering op het priesterkoor: van dode stenen naar nieuw leven, van dorre woestijn naar bloeiende Paastuin, vol licht en levenskracht.

Iedere week "groeit" de versiering, aangepast aan de lezingen van de zondag.

En op het Paasfeest komt alles natuurlijk tot volle bloei! Dank aan de dames van onze bloemengroep, die wekelijks in tweetallen zorgen voor een bijzondere bloemdecoratie, aangepast aan de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar.

### **VASTENACTIE 2024 – BETER ONDERWIJS IN BURUNDI**

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd over het Vastenactie project van Fidesco. Wij hebben u beloofd om u regelmatig op de hoogte te houden. Op zondag 25 februari zal Miriam Witt van Fidesco na de Eucharistieviering een presentatie over dit project geven. U krijgt dan beter zicht op hetgeen er nodig is voor de basisschool 'Notre Dame de l'Espérance' (Onze Lieve Vrouw van Hoop) in Gitega-Burundi.



Deze school is uniek in dit Afrikaanse land, omdat de leraren lesgeven in de Montessori methode. Zij staan voor een uitdaging, want hoe kun je les geven in een klas met 100 leerlingen, zonder boeken, schriften, tafels en stoelen?

Na de presentatie zal er een kerkdeurcollecte gehouden worden. En op de andere zondagen staat de



welbekende bus achter in de kerk, waarin u uw bijdrage kan deponeren. Met de opbrengst hopen we de school te kunnen voorzien van schoolmeubilair voor de nieuwe klas, de aanschaf van lesmateriaal voor een jaar en de training voor 4 leraren mogelijk te maken.

Mocht u de collecte missen, dan kunt u het bedrag overmaken op de bank:

**NL21 INGB 0000 0058 50** t.n.v. Vastenactie in Den Haag. Wilt u daarbij het verplichte projectnummer **402430** vermelden s.v.p.?

Naast dit artikel staat de QR code. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. - *Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'.*

## LEZINGEN DOOR BROEDER STEFAN ANSINGER



Sinds afgelopen najaar loopt de dominicaanse diaken broeder Stefan Ansinger in onze parochie stage om kennis te maken met het pastorale leven. Ansinger trad in 2016 toe tot de broeders van de orde der Dominicanen of predikheren. Hij deed in september

2021 zijn eeuwige professie en werd in december 2022 tot diaken gewijd. Stefan Ansinger hoopt in 2023 zijn priesteropleiding af te ronden. Tijdens zijn stage maakt hij kennis met vele facetten van het pastorale leven in Nederland zoals huisbezoeken, preken, catechese en vorming maar ook liturgie en voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten. Tegelijkertijd evalueert hij al deze activiteiten via het stagejaar van de Universiteit van Tilburg. Broeder Stefan Ansinger was in onze Goede Herderkerk voorganger in de Viering van Woord en Gebed op zondag 22 oktober.

De komende tijd geeft hij vier lezingen over de relatie met God aan de hand van Thomas van Aquino. Na elke lezing (45 min) is er gelegenheid tot interactie en ontmoeting. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. De lezingen vinden plaats in de zaal, Steenschuur 17, rechts van de Heilige Lodewijkkerk en beginnen steeds om 20.00 uur. Dinsdag 13 februari: De vriendschap. Dinsdag 19 maart: Leven met de heilige Schrift. Dinsdag 9 april: Het traktaat over de hartstochten (emoties en passies). Dinsdag 21 mei: Het gebed.

---

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – [hulst.zw@gmail.com](mailto:hulst.zw@gmail.com)

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – [ath.bouwman@gmail.com](mailto:ath.bouwman@gmail.com)