

## NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 3 maart 2024 – nr. 45

### Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen: voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi:

[www.hhpp-oost.nl](http://www.hhpp-oost.nl)

Vieringen volgen via de livestream:

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)



### VIERINGENROOSTER

Zondag 3 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. <b>3<sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd</b>
Woensdag 6 maart 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Liliane Laumans.
Donderdag 7 maart 19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Veertigdagentijd. Goede Herderkerk - Voorganger: Leo Koot o.f.s.
Zondag 10 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens. <b>4<sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd</b>
Woensdag 13 maart 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Heleen Brouwer.
Donderdag 14 maart 19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Veertigdagentijd. Dorpskerk Leiderdorp. Hieraan voorafgaand de Vastenmaaltijd om 18.00 uur.
Zondag 17 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastor Jaap van der Bie. <b>5<sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd</b> <b>Kindernevendienst</b>
Woensdag 20 maart 10.00 uur Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Donderdag 21 maart 19.15 uur Oecumenische <b>Boeteviering</b> in de Veertigdagentijd. Goede Herderkerk. Voorgangers: dominee Philip van Wijk en pater Thijs Moons o.f.m. conv.
Zondag 24 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor en Kinderkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. <b>Palmzondag Gezinsviering met Palmprocessie</b>
Woensdag 27 maart 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Machteld Duijn.

## COLLECTEN



In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 11 februari € 260,-

Zondag 18 februari € 196,-

Zondag 25 februari € 232,-

De deurcollecte voor de Vastenactie op 25 februari leverde een bedrag van €285,- op.

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

## WAT IS ONS HEILIG?

Ook in 2024 hangt de hongerdoek van de Nigeriaanse kunstenaar Emeka Udemba in onze kerk. **Vastenactie** heeft deze hongerdoek voor 2 jaar bedoeld, alsof men ons op het hart wil drukken, dat we ons er bewust van moeten zijn, dat crises onze aarde teisteren. En om dat tot ons door te laten dringen, is er tijd voor nodig. Niet 1 jaar, maar 2 jaren. Klimaatverandering,, oorlogen, natuurrampen overlappen elkaar en dat heeft Emeka Udemba willen uitdrukken met dit werk. Het is geheel uit papier vervaardigd. Krantenknipsels en stukken papier uit bladen, die betrekking hebben op de crises, vormen de basis van deze hongerdoek.

### **We leven in een verscheurde wereld.**

Op de hongerdoek schittert de aarde als een juweel in turkoois, groen en blauw. En in de warmrode omgeving strekken vier armen zich uit: door hun gestalte en kleur zijn het de armen van twee mensen van een ander geslacht en etnische afkomst. Hun handen raken samen liefdevol de aarde aan. We moeten ons afvragen, of wij liefdevol met onze Moeder Aarde omgaan. In de Docat (Wat moet ik doen?) staat: "Het meest innerlijke wezen



van de liefde is de opoffering" (Edith Stein). Zijn wij bereid offers te brengen om onze planeet Aarde in stand te houden voor onze kinderen en kleinkinderen? Ons zaken ontzeggen, die de Aarde kunnen schaden.

De encycliciek "Laudato Si" ziet het verband tussen de uiterlijke woestijnen die zich vermenigvuldigen omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden (nr. 217). Hoe kunnen wij een bijdrage leveren zodat onze wereld intact blijft en wij het heilige van de Schepping behouden: dat wat niet verhandelbaar of gemanipuleerd kan worden? **Het ligt in onze hand.**

We hebben mensen nodig die verandering willen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen omdat we de eerste generatie zijn die de volledige omvang van de crisis begrijpt, maar ook de laatste generatie zijn die in staat zal zijn om deze te stoppen. Daarom is de hongerdoek een oproep tot persoonlijke betrokkenheid, een uitnodiging om deel te nemen aan nieuwe "scheppingsverhalen". Zolang er zulke initiatieven en moedige bewegingen zijn, zal het

verlangen naar een nieuw, rechtvaardig gezicht van de aarde blijven leven. **Het ligt in onze handen!**

Wellicht helpt de geloofsbelijdenis van Dorothee Solle ons om bewuster te leven en daar is de Veertigdagentijd een uitgelezen periode voor.

“ Ik geloof in Gods goede schepping De aarde, ze is heilig, gisteren, vandaag en morgen. Beschadig haar niet! Ze is niet van jou! Van geen van ons! Ze is niet ons eigendom, zoals iets dat je koopt, gebruikt en weggooit. Ze is van iemand anders. Wat kunnen we over God weten zonder haar, onze Moeder erbij te betrekken? Hoe kunnen we over God spreken zonder de bloemen die God loven, zonder de wind en het water die in hun geruis over Hem vertellen? Hoe kunnen we God liefhebben zonder van onze moeder te leren hoe we moeten beschermen en bewaren? Ik geloof in Gods goede schepping - de aarde. Ze is er voor iedereen, niet alleen voor de rijken. Ze is heilig, ieder blaadje, de zee en het land, het licht en de duisternis, geboorte en dood. Iedereen zingt het lied van de aarde. Laten we geen dag leven zonder aan haar te denken. We willen haar getijden vasthouden en haar geluk laten stralen. Haar beschermen tegen hebzucht en overheersing. Omdat ze heilig is, worden we vrij van hebzucht. Omdat ze heilig is, leren we te genezen. Ik geloof in Gods goede schepping - de aarde. Ze is heilig. Gisteren, vandaag en morgen. Amen.”

Naast de grote Hongerdoek in de kerk liggen ook A4 formaat afbeeldingen met uitleg voor u in de kerk. Neem een exemplaar mee naar huis.

*Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder' - Regina Krowinkel*

## VOORBEREIDING OP DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 26 MEI 2024

Op 11 februari was er een gezinsviering met het thema "Kom erbij!"

Dit was niet voor niks het gekozen thema; de Eerste Communicantjes van aankomende mei stelden zich namelijk tijdens deze viering voor, én kapelaan Huntjens was voor het eerst voorganger in de Goede Herder. Een bijzondere ochtend dus! Na afloop werden 'save-the-date'- geluksvogels uitgedeeld door de communicantjes die op 26 mei hun Eerste Heilige Communie zullen ontvangen.

*Mariëlla Oerlemans en Nicole Gerritsen*





## ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN DE REGIO OOST



Als lezer van het *Nederlands dagblad* zou het me niet moeten verwonderen maar het doet me toch wat, dat de 40-dagentijd voorpaginanieuws is. Aan het woord is senator Eric Holterhues, en wat de 40-dagentijd voor hem betekent omschrijft hij zo: 'Ik probeer het niet te zien als een periode waarin allerlei dingen niet mogen, maar het is een cadeautje. Anders gaat het je tegenstaan. Het is goed om een stapje terug te doen en me niet te laten leiden door de waan van de dag.' Misschien kunnen we dat cadeautje een beetje uitpakken.

*Op de proef gesteld* — In het evangelie horen we hoe Jezus door de heilige Geest de woestijn wordt ingeleid en daar door Satan op de proef wordt gesteld. Als we willen weten waar dat uit bestaat moeten we te raden gaan bij Matteus

(4:1-11). We lezen daar hoe de duivel Jezus uitdaagt met: verander stenen in brood; spring van de tempel en engelen zullen je dragen; kniel voor mij en ik geef je onbegrensde macht. De beproevingen omspelen, naar menselijke maat, onze zorgen en verlangens. We kunnen ze lezen als de zorg om dagelijks brood, ons geld en goed; de zorg om ons lijfsbehoud, onze gezondheid en tot slot ons verlangen naar Macht. Dat laatste zullen we misschien niet zo herkennen maar komt ons een stuk dichtter op de huid als we macht vertalen met controle. We houden toch zeker graag alles zelf in de hand ?

*Vasten* — Naast gebed en goede gaven hoort het vasten onmiskenbaar bij deze tijd van voorbereiding op Pasen. Daarbij gaat het niet alleen om enige beperking in wat we eten en drinken. Het gaat veel meer om tijd en ruimte maken voor onze relatie met God. Kijkend naar de bovenstaande beproevingen zou dat bijvoorbeeld kunnen door los te laten wat ons bezet houdt. Zoals altijd is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Zo gaat dat met beproevingen. Paus Franciscus komt ons daarbij tegemoet. In 2022 heeft hij een elftal tips geformuleerd. Ik wil er drie met u delen: 1. vast van zorgen en vertrouw op God, 2. Vast van drukte en bid, en 3. Vast van woorden en zwijg zodat je kunt luisteren. Ik weet niet hoe dat u vergaat en maar ik begin daar toch een cadeautje in te zien. Als u wilt weten waar de andere 8 over gaan treft u dit lijstje hieronder aan.



*Bemind* — Tot slot: bij het lezen van het evangelie wordt vaak voorbij gezien aan wat eraan vooraf gaat. Als Jezus wordt gedoopt in de Jordaan breekt de hemel boven hem open en hoort hij hoe over Hem wordt uitgezegd dat Hij bemind is. In de wetenschap dat Hij wordt liefgehad kan Jezus het niet alleen uithouden in de woestijn maar ook de duivel weerstaan. Wat ook onze keuze wordt voor deze 40-dagen tijd wij mogen er in dezelfde wetenschap aan beginnen: we zijn bemind ... stuk voor stuk. We worden onvoorwaardelijk liefgehad. Tja als dat geen cadeautje is ... En het is ook nog Valentijnsdag.

Met hartelijke groet — *Marlene Falke, pastoraal werker*

## **IN MEMORIAM JOKE BEEREBOOM - ANGEVAARE**

Op donderdag 8 februari 2024 is overleden in de leeftijd van 78 jaar mevrouw Joke Beereboom - Angevaare, woonachtig in de Ommedijk te Leiderdorp. Joke Beereboom was jarenlang lid en voorzitter van het dameskoor van de Meerburgparochie. Na de fusie met het koor van de Menswording bleef Joke lid van ons Dames- en Herenkoor. Daarnaast was zij, ook na het overlijden van haar geliefde man Aad, in allerlei organisaties actief, waaronder de wekelijkse Bejaardensoos in de Eendenkooi. De Viering van Woord en Gebed bij haar afscheid vond plaats op Aswoensdag 14 februari in onze Goede Herderkerk. Haar eigen, zo geliefde, dames- en herenkoor verleende hierbij muzikale medewerking. Op haar lege stoel in het koor lag tijdens de viering een rode roos. Vele aanwezigen hadden een bloem meegenomen die in vazen voor het priesterkoor stonden. Indrukwekkend waren ook de bijdragen van de drie dochters van Joke en van de kleinkinderen. Na de viering vond de crematie in besloten kring plaats.

## **FRANCISCAANSE INSPIRATIEMIDDAGEN**

De leden van de Orde van Franciscanse Seculieren delen graag hun Franciscaanse inspiratie. Op diverse plaatsen in Nederland organiseren zij dan ook inspiratiebijeenkomsten en dagen van bezinning. Onder het motto: "Verhalen en liederen uit de Fioretti vertelde franciscaan Rob Hoogenboom en basklarinettist Frans Moussault op 24 februari in het atrium van onze kerk met teksten en muziek over richting in je leven, verbondenheid met de schepping en omgaan met leed. Leo Koot: "Iedereen van de ruim 40 gasten (waaronder 8 leden van de Leidse broederschap Portiuncula) vonden het een zeer geslaagde middag rondom de prachtige verhalen uit de Fioretti en bijpassende klarinetmuziek. De opkomst en het enthousiasme bij onze eerste middag, geeft ons veel hoop en inspiratie voor de komende middag op zaterdag 13 april waarin wij bijeenkomen rondom het thema 'Een franciscaanse visie op armoede'." Ook deze middag vindt weer in plaats in onze Goede Herderkerk van 14.00 tot 16.00 uur.



## **WERELDGEBEDSDAG – VERDRAAG ELKAAR IN LIEFDE**

**Vrijdag 1 maart om 20 uur in de Sint Petruskerk,**

**Lammenschansweg 40a Leiden**

De liturgie is dit jaar geschreven door christelijke vrouwen uit Palestina. Ze kozen als Bijbellezing en thema "Verdraag elkaar in liefde" uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4.

Wat een oproep uit een land, dat gebukt gaat onder haat, oorlog en zo veel leed!

Tijdens de dienst luisteren wij naar de levensverhalen van drie vrouwen uit het Heilige Land. We zullen onze gebeden voor vrede voor God neerleggen. We laten ons inspireren door het geloof van deze vrouwen en bidden hun woorden mee: "Leid ons in een leven dat onze roeping als christenen waardig is."

De Palestijnse Christenen zijn in hun omgeving helaas een uiterst kleine minderheid. Zij verlangen naar solidariteit en geloofsverbinding met christenen elders ter wereld. Hun woorden kunnen we niet naast ons neerleggen.

Iedereen is van harte welkom! Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie en Palestijnse lekkernijen.



### **Wil je deze veertigdagentijd vasten?**

**2 maart 2022**

**in de woorden van paus Franciscus...**

- Vast van kwetsende woorden  
en zeg vriendelijke woorden.
- Vast van verdriet  
en wees vervuld met dankbaarheid.
- Vast van woede  
en wees vervuld met geduld.
- Vast van pessimisme  
en wees vervuld met hoop.
- Vast van zorgen  
en vertrouw op God.
- Vast van klachten  
en overweeg eenvoud.
- Vast van drukte  
en bid.
- Vast van bitterheid  
en vul je hart met vreugde.
- Vast van egoïsme  
en heb mededogen met anderen.
- Vast van wrok  
en verzoen.
- Vast van woorden  
en zwijg zodat je kunt luisteren.

