

Nieuwe mensen bereiken en bij de Heer brengen

Interview met kapelaan Huntjens

Op 1 februari komt kapelaan Huntjens de parochie versterken. Een kennismaking met onze nieuwe priester.

Waar komt u vandaan?

Ik ben in 1988 geboren in Den Haag en heb een oudere broer. Mijn moeder was thuis, mijn vader gaf Duits. Ik was niet gedoopt en bij ons thuis gingen we niet naar de kerk. Toen mijn opa overleed kwam ik er als 7-jarige voor het eerst. Van de Mis snapte ik niks, maar bij de consecratie voelde ik dat er iets heel bijzonders gebeurde. "Kunnen we niet terug naar de kerk?" vroeg ik 's avonds aan mijn moeder. Vanaf dat moment ging ik elke zaterdag achterop de brommer met mijn moeder naar de kerk. En ik wist: ik wil priester worden.

Toch ging ik na het vwo Duits studeren. Ik kwam op andere plekken, ontdekte andere kerken en ontmoette jongeren die ook op zoek waren naar God. Ik merkte dat mijn relatie met Jezus groeide. Het voelde persoonlijker, er zat wederkerigheid in. De roeping om priester te worden kwam weer terug.

Wie waren belangrijke mensen in uw leven?

De broeders van Sint Jan. Ik ontmoette bij hen jongeren die vanuit de katholieke waarden leefden en die zich wilden toeleggen op de relatie met God. Dat had ik nog niet eerder aangetroffen, dat andere jongeren op zoek waren naar hetzelfde als ik. Heel belangrijk was ook de Heilige Theresia van Lisieux vanwege haar volledige vertrouwen op Gods barmhartige liefde. Mijn ouders waren belangrijk. Mijn moeder overleed toen ik 17 was en mijn vader op mijn 19e. Het hebben van een oudere broer was zeker in die periode voor mij zeer kostbaar.

Al deze mensen hebben me iets meegegeven, als steentjes in een mozaïek.

Wat helpt u in de pastorale zorg?

Alles wat je meemaakt vormt je. Als priester krijg je een inkijkje in de ziel van mensen. Dat zijn vormende ervaringen. Het is verrukkend om te zien hoe mensen hun geloof beleven, om te zien wat God kan doen. Ik moet wel beseffen dat ik slechts een half-tijdse aanstelling krijg.

Het hart van de priester gaat van nature uit naar de parochie, daarnaast wil ik ook recht doen aan de opdracht van de bisschop om een studie te gaan doen.

Pastoor Broeders vertelde dat hij de parochie ervaart als een trein met verschillende coupés. Hoe ziet u dat?

Ik zie het zo: ik stap over van de ene trein naar de andere. Maar beide treinen gaan dezelfde kant op. We zijn op weg naar hetzelfde, met dezelfde Machinist.



Wat hoopt u bij te dragen aan uw nieuwe parochie?

Ik wil een missionaire priester zijn om nieuwe mensen te bereiken. De parochie missionair laten zijn. Want als gemeenschap bereik je de zoekende mens beter dan in je eentje. Zo duiken er soms mensen op die je niet had verwacht. Het is belangrijk dat je dan iets te bieden hebt waar ze zich thuis voelen en samen verder kunnen ontdekken. In

de Vlietstreek, mijn huidige parochie, is de groei van de Alphacursus met de maaltijden merkbaar. Een mooi proces van groene grassprietjes.

Wat maakt dat u zich ergens thuis voelt?

Het bidden met andere mensen. Dat is die trein die dezelfde richting opgaat. Je hebt een 10-0 voorsprong in de relatie als je weet dat je bij dezelfde Machinist hoort. Dat is een katalysator in het thuis voelen.

Door Ingrid Zuure-Yang en José Miltenburg-Smits

Aswoensdag vieringen - 14 februari

09.00 uur	EV	H. Lodewijkkerk
10.00 uur	EV	Goede Herder
10.30 uur	EV	Maria Middelaes
17.00 uur	EV	Sint Petrus
19.00 uur	EV	Sint Joseph
	EV	Hartenbrug
	W/G	H. Laurentius
19.30 uur	EV	Sint Jan

(EV = Eucharistieviering), (W/G = Woord en gebedsviering)

Vooruitkijken

Met het begin van het nieuwe kalenderjaar kijken we, ook in het parochiebestuur, zowel terug als vooruit. Met de Kerstvieringen nog vers in het geheugen gaan we al op weg naar Aswoensdag. Veel vrijwilligers hebben zich ingezet om de Kerstvieringen vorm te geven en we kijken daar dankbaar op terug. De activiteiten rondom Kerst laten andermaal zien hoeveel sterk betrokken vrijwilligers er in de parochie actief zijn. Er blijft ook in de toekomst genoeg te doen, zowel op materiaal als immaterieel gebied. Voor het materiële begint deze weken de actie Kerkbalans, die dit jaar 50 jaar bestaat. Kerkbalans vraagt aandacht

voor de financiële huishouding van onze kerk en de parochiekernen in het bijzonder. Ook voor het immateriële kijken we vooruit. Op 6 april wordt de conferentie Missionaire Parochie in Veenendaal georganiseerd (zie blz.8). Onze parochie bereidt zich voor om opnieuw met een sterke delegatie deel te nemen, opdat we nog verder missionair kunnen worden. Dan wordt ons geld goed besteed.

Machiel Kleemans, secretaris

N.b. het centraal secretariaat heeft een nieuw e-mail adres: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl

Nieuws uit De Bakkerij

Tijdens de 40-dagentijd aandacht voor kwetsbaarheid in 2024

Zelfredzaamheid beschouwen we als een groot goed. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Maar ... gebruikmaken van de voorzieningen in Leiden?



Zelfs als je niet Nederlandstalig, geletterd, op leeftijd, met beperkingen of digibeet bent?

Als je geen formele verblijfsstatus hebt? Als je overgeleverd bent aan zwart werken, afhankelijk bent van je sociale netwerk voor een slaapplek? Of van een parkeergarage?

Als je net wat meer dan het minimuminkomen verdient en zo geen aanspraak kunt maken op aanvullingen of toeslagen?

Als je jong bent en woningzoekende, al jaren op de wachtlijst staat, of recent gescheiden en aangewezen bent op de particuliere woningmarkt?

Al deze praktijkverhalen horen we in De Bakkerij. Waar mensen komen die het niet redden. Niet zelfredzaam zijn. In de wirwar van sociale voorzieningen de weg kwijt, of er bang voor zijn. Bij sommigen komen we thuis, of mogen we meekijken in hun portemonnee.

Al deze verhalen laten zien dat het best normaal is om 'niet zelfredzaam' te zijn. Maar afhankelijk en elkaar nodig te hebben. Het is belangrijk dat er aandacht is

voor deze verhalen! Voor de mens in dit verhaal en voor hun humaniteit. Dat ze niet de dupe worden van een ingewikkeld systeem, maar dat er iemand is bij wie ze terecht kunnen: een luisterend oor, een maatje, een spreekuur, een maaltijd met anderen...

Moge we met deze attitude de 40-dagentijd ingaan. Met warm-hartigheid voor onze eigen kwetsbaarheid en ontvankelijkheid voor de ander.

Bent u nieuwsgierig geworden naar enkele van bovenstaande doelgroepen? Wilt u van betekenis zijn voor deze mensen in Leiden en wilt u als goed voornemen de handen uit de mouwen steken en heeft u enkele tot meerdere uren per week beschikbaar? Structureel, incidenteel of projectmatig? Kijk dan eens bij de vrijwilligersvacatures op onze website! Welkom 2024! Welkom bij De Bakkerij!

Paasbrodenactie!

U kunt nog bestellen: info@debakkerijleiden.nl of 071-514 49 65.



Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.45-11.30 uur), secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
Pastoor J. Smith: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com,
Kapelaan D. Huntjens: tel.nr. nog niet bekend, kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl, Diaken G. Clavel: 06 537 323 62, diakengiclavel@gmail.com, Pastoraal werker M. Falke-de Hoogh: 06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com.

www.petrusenpaulusleiden.nl



Tour of Faith – Jongeren en de bisschop

Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting voor jongeren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam. Je bent steeds te gast in een parochie. Je viert de eucharistie met bisschop Van den Hende als celebrant, hebt een geloofsgesprek en sluit af met een gezamenlijke (brood)maaltijd. Tour of Faith vindt in principe plaats op de laatste zondag van de maand, maar soms op een andere zondag.

Je bent van harte welkom op de Tour of Faith op zondag 25 februari. Deze vindt plaats in Bodegraven. We beginnen om 15.00 uur met de eucharistieviering. (24 maart – Den Haag; 28 april Lisse)

Meld je aan via een mail naar jong@bisdomrotterdam.nl.

Op zondag 17 maart vindt de Oriëntatiedag van Vronesteyn plaats. Aanmelden voor deze middag kan via rector Broeders. De Oriëntatiedag wordt op Vronesteyn gehouden vanaf 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur). En duurt tot 17.00 uur.



Onderzoek je roeping: priester of diaken?

Tijdens de Oriëntatiedag kunnen mannen (18-45 jaar) die nadenken over het priesterschap of diaconaat in gesprek gaan met rector Broeders. Hoe kan je je roeping serieus onderzoeken en hoe krijgt de diocesane roeping van priesters en diakens in de parochies gestalte?

"Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden", zegt paus Franciscus. Zeker niet in onze seculariseerde en drukke werkelijkheid. Vronesteyn wil daarom bij dit onderscheidingsproces helpen. Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn. Neem contact op met rector Broeders voor informatie en aanmelding: w.broeders@bisdomrotterdam.nl.

Colofon

Jaargang 3 (19), nummer 4, Februari - Maart 2024

Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat. Redactie a.i.: Marlène Falke de Hoogh en pastoor Smith Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding. Nummer 5 komt uit op 17 maart. Deadline 26 februari 2024.

Regio Oost

Parochiekernen

De Goede Herder, Sint Jan's Onthoofding en H. Laurentius

Adres- en bankgegevens zie pagina 6

Veertigdagentijd 2024: Ga mee

De 40dagentijd is een belangrijke periode voor christenen van inkeer en bezinning. Lukt het je om jezelf iets te ontzeggen dat je moeilijk kunt laten? Tegenwoordig noemen dit een uitdaging en als je iets wilt bereiken een challenge. Er is niets mis mee om te ontdekken wat een tijdje vasten met je doet en dat met elkaar te delen. Maar er een challenge van maken, is minder onschuldig dan het lijkt. Je legt de lat wat hoger, om uiteindelijk.. Ja, om wat eigenlijk? Jezus zegt ons dat de 40dagentijd daar niet voor is bedoeld. Vasten gaat om ruimte te maken, er bewust voor kiezen je minder te laten afleiden door wat uiteindelijk niet van belang is. Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus' volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Margreet Onderwater, gebedsleider



Vorbereiding Eerste H. Communie

In De Goede Herder zijn Mariëlla Oerlemans en Nicole Gerritsen alweer begonnen met de voorbereidingen: "Het thema dit jaar is Geluksvogels! Met een groep van 7 enthousiaste kinderen begonnen we de kennismakingsbijeenkomst met een buffet, waarbij één van de kinderen een echte 'geluksvogel' meegenomen had. Ook de inmiddels bekende speurtocht door de kerk - met de ouders - stond op het programma. Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we onder andere een filmpje gekeken over het Scheppingsverhaal en sloten we af met een heuse Scheppings-Bingo. Op zondag 11 februari zullen de communicantjes zich voorstellen in de kerk tijdens de gezinsviering."

Vier jubilarissen in de schijnwerpers! 14 jan H. Laurentiuskerk

Truus den Hollander zingt al 40 jaar mee. Zij heeft de tijd nog meegemaakt dat er boven werd gezongen en dat er een rouw- en trouw koor was van enkel dames. Dat waren soms drukke weken. Maar als muziek je grootste hobby is, zoals bij Truus, maak je daar geen punt van. Toen ze bij het koor was, kwam de gelegenheid om orgel te leren spelen. Dat heeft ze ook een heel aantal jaren bij het Kinderkoor De Nachtegaaltjes gedaan. En later bij het E.M.S. koor en bij het parochiekoor.

Sinds haar man Jaap den Hollander met de vut ging, is hij meegegaan naar het parochiekoor. Nu al weer 25 jaar. Hij had als jongen van acht jaar al op het knapenkoor gezeten bij Kappendijk. En daar nog goede herinneringen aan. Ze doen het allebei nog steeds met veel liefde en plezier. Alleen wat meer koorleden en mensen in de kerk zou het nog wel fijner maken.

Pauline van Santen werd zo'n 30 jaar geleden gevraagd door een lid van het E.M.S.

koor of ze er zin in had om eens te komen kijken. Daar heeft ze 15 jaar mee gezongen. Daarna werd ze bij het parochiekoor gevraagd. En ook zij zingt daar met heel veel plezier. "Het is er altijd gezellig en er wordt ook gezamenlijk koffie gedronken." Een leuke bijkomstigheid, en dat horen we ook

van de anderen, is de barbecue in de zomer bij de familie van Rijn in de polder. Als laatste, en zeker niet de minste, is Peter Suyten aan de beurt. Zijn vader speelde meer dan

60 jaar op het kerkorgel, dus hij heeft de muziek met de paplepel in gegoten gekregen. Hij is ook door zijn vrouw meegekomen. Ook al weer 25 jaar. Hij zingt nog bij een paar andere koren en zou het waarderen als weer eens meer stemmen bij komen om Gregoriaans te zingen. Het blijft in ieder geval allemaal "Heel dankbaar werk" zegt hij. En heel dankbaar zijn natuurlijk de parochianen die hen beslist niet zouden willen missen. Agnes van Bohemen Vollebregt



Foto: Jona van der Meer

Oecumenische Vespervieringen

Voor de 20^e keer bereiden gelovigen uit de Protestantse Gemeente Leiderdorp en de Katholieke Parochie De Goede Herder zich gezamenlijk tijdens de Vespers voor op het Paasfeest. Een prachtige traditie met veel dank aan de organisatie uit beide geloofsgemeenschappen.

Het thema is: "Op de proef gesteld". Job is een boek van wijsheid, over de aloude vraag van mensen, hoe met het lijden om te gaan en wat je daarin van God én van mensen hebt te verwachten.

15 februari De Goede Herder
22 februari Dorpskerk Leiderdorp
29 februari Dorpskerk Leiderdorp
7 maart De Goede Herder
14 maart Dorpskerk, hieraan voorafgaand een vastenmaaltijd om 18.00 uur
21 maart De Goede Herder Viering van Boete en Verzoening
Aanvang steeds om 19.15 uur tot 19.45 uur.

Vrijwilligers gezocht – viering Swetterhage

De 1e zondag van de maand is er om 10.30 uur een kerkdienst in de Herbergh op Swetterhage, de woongemeenschap in Zoeterwoude Dorp voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Zij hebben hulp nodig om de dienst te kunnen bezoeken. De huidige vrijwilligersgroep kan wel wat nieuwe mensen gebruiken. Kom gerust eens kijken of het wat voor je is. Stuur voor meer informatie een berichtje naar: elma.van.der.voort@gemiva-svg.nl.

Zondag 11 februari carnavalsviering in de H. Laurentiuskerk te Stompwijk 11:00 uur
Met medewerking van de the Old Princes in Harmony, begeleid door organist Dennis de Buijn en dirigent Bram Soentjes. Ook zullen trompettist Stefan Turk en zangeres Sandra Paardekooper hun medewerking verlenen.

Babyhuis oproep

Het Babyhuis biedt opvang, begeleiding en behandeling aan moeders en baby's. Hiermee wordt onnodige uithuisplaatsing voorkomen.

Het Babyhuis Leiden is op dit moment op zoek naar vrijwilligsters die de moeders en baby's in de nacht zouden willen onder-

steunen. Juist dan is er behoefte aan steun, een luisterend oor of een helpende hand. In de nacht lijken de dingen vaak groter dan ze zijn en is het om die reden zo waardevol dat je er bent.

Bovendien biedt het Babyhuis je een vergoeding van €40 netto per nacht. Misschien iets voor jou of ken je iemand? Geïnte-

resseerden kunnen contact opnemen met Odile, de vrijwilligers coördinator van het Babyhuis door een mail te sturen naar vrijwilligers@het-babyhuis.nl. We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen.

Liefdevolle dank, Barbara Muller, oprichter het Babyhuis & Odile van Donkelaar

Kruisweg meer dan één keer in het jaar

Op Goede Vrijdag komen er in sommige kerken meer mensen naar de kruiswegoverganging dan naar de liturgie. Dat is een beetje alsof men op zondag in de kerk wel de Rozenkrans bidt, maar niet naar de Eucharistieviering komt.

De Kruisweg bidden is niet alleen een devotie voor Goede Vrijdag. Er zijn religieuzen die dagelijks de kruisweg bidden en leken die elke vrijdag de kruisweg bidden. De kruisweg is werkelijk een geschenk van de heilige Geest aan de wereld.

De Kerk beveelt aan in alle kerkgebouwen de 14 staties zichtbaar te maken. Stap voor stap krijgen we de gelegenheid Christus' liefde te ontvangen, die ons kan zuiveren en heiligen (beker). Luisteren we naar enkele



woorden van onze paus: "Maria, voorbeeld van de eenheid met Christus. Het leven van de Heilige Maagd is het leven geweest van een vrouw uit haar volk. Maria bad, werkte, ging naar

de synagoge... Niettemin werd elke daad gesteld in volmaakte eenheid met Jezus. Op Golgota bereikt deze eenheid haar hoogtepunt. Hier verenigt Maria zich met de Zoon in het martelaarschap van het hart en in de levensgave aan de Vader voor het heil van de mensheid.

Onze Lieve Vrouw heeft zich het lijden van de Zoon eigen gemaakt en heeft samen met Hem de wil van de Vader aanvaard met een gehoorzaamheid die vruchtbaar is, die de ware overwinning op het kwaad en op de dood schenkt.

De werkelijkheid die Maria ons leert is heel mooi: altijd met Jezus verenigd zijn. We kunnen ons de vraag stellen: herinneren we ons Jezus alleen wanneer iets mis gaat en we in nood zijn of is onze verhouding voortdurend, een diepe vriendschap, ook wanneer het er op aankomt Hem op de kruisweg te volgen?" (Paus Franciscus, 23 oktober 2013) Elke vrijdag in de Veertigdagentijd wordt de kruisweg gebeden in de Lodewijkkerk aansluitend aan de Avondmis van 19.00 uur. En elke woensdag wordt de Liturgie van het Woord tijdens de Avondmis bij enkele staties van de kruisweg gehouden.

Pastoor Smith

Biechtgelegenheid

We merken dat er jaarlijks meer gebiecht wordt in de Lodewijk- en Josephkerk.

Niet alleen vooraf aan Kerstmis en Pasen, op de Avonden van Barmhartigheid, maar het hele jaar door.

De heilige Geest is bezig om dit mooie Sacrament van Jezus' Barmhartigheid weer toegang te laten vinden bij de gelovigen.

Een teken van parochie-vernieuwing.

Door de Biecht kan de Heer niet alleen de zonden vergeven, maar ook ons hart fijngeriever maken voor het ware, goede en mooie, voor het katholieke. De Heer gebruikt het Sacrament ook om ons te helpen te kunnen vergeven of te kunnen verdragen. Hij kan verkeerde opwallingen in ons temperen en ondeugden (stapsgewijs) wegnemen.

Er is biechtgelegenheid elke woensdag tussen 18.30 en 18.50 uur (Josephkerk) en welke zondag tussen 16.00 en 16.50 uur (Lodewijk).

En in de Goede Week zullen er extra biechtmomenten zijn met meerder priesters.

Serie lezingen over uiteenlopende thema's

Woensdagen 20.00 – 21.30, Steenshuur 17.

Door pastoor Smith. De avonden zijn afzonderlijk te volgen en aanmelden is niet nodig.

Waar staan/gaan we in het synodaal proces? 7 februari

Hoe ver is het Lijkwade-onderzoek (een update)? 28 februari

Waarom is het heilig Triduüm het hart van het kerkelijk jaar? 13 maart

Vader Zoon Club

Zaterdag 14.00 tot 16.00	Activiteit
Vrijdag 26 Jan	20.00 Borrel/Drink Vaders
24 Februari	Fan Bos ontdekken + voetballen
23 Maart	Boortcamp
20 April	Gat graven + zandkasteel bouwen
Zondag 19 Mei	Bedevaart Heiloo met de gezinnen
15 Juni	SS Rotterdam + Watertaxi racen
27 Juli	Olympiade
24 Augustus	Raket schieten
21 September	Vliegeren / Kiten strand
19 Oktober	Vuur maken / BBQ
16 November	Beklimming Hartbrugkerk
21 December	Ouderenbezoek Roomburgh

Jaarkalender – 2024 – Leiden
Activiteiten onder voorbehoud van het weer en omstandigheden

Vader – Zoon groep

Vader Zoon Club is voor vaders die het belangrijk vinden om tijd samen met hun zonen (4 - 12 jaar) door te brengen. In de sfeer van vriendschap en vertrouwen ontstaan er mooie gesprekken en activiteiten waar de jongens veel plezier beleven. De vaders zijn hier een belangrijk voorbeeld. Een korte voordracht over een heilige of het evangelie helpt de jongens hun geloof te beleven samen met hun vader.

Meer informatie: Sebastian Pouw 06-185 760 76 of Joost van Halem 06-520 578 91.

Prinsessenclub

Prinsessenclub is voor moeders en dochters van 4-10 jaar. Deze club is open voor alle moeders die het leuk vinden om qualitytime met hun dochter door te brengen en graag willen dat hun dochter leert om een gouden hart te hebben. Aan de hand van leuke activiteiten en verhalen uit de wereldliteratuur gaan we met elkaar op zoek naar hoe we goede meisjes en vrouwen kunnen zijn. Quality time, gezelligheid en leren met en van elkaar gecombineerd. Kom gerust langs! Meer info: Caroline van Halem 06-194 602 27.

Snel van Kerstmis naar Pasen?

Hoezo? Mogen we niet nagenieten van prachtige sfeervolle vieringen in een mooi versierde kerk? Met in de Hartebrugkerk zelfs met twee kerststallen - eentje uit de gesloten Antoniuskerk? In de net geopende Maria Middelaeskerk moesten zelfs mensen op tafels zitten, zó vol was het! "Snel van Kerst naar Pasen" slaat op de vertoning van de film "My Son, my Savior": het leven van Jezus door de ogen van zijn moeder Maria. De 33 jaar, in de kerkelijke kalender in elkaar gedrukt tot 3 maanden, duurt in de film krap één uur. In het atrium van de verbouwde Maria Middelaeskerk



werd de film op zondag 14 januari vertoond op het nieuwe grote scherm. Het helpt het gevoel van Kerstmis achter je te laten en vooruit te kijken naar de Veertigdagentijd en wat er allemaal komt kijken om klaar te zijn voor Pasen, als Kerk en als gelovige.

Geslaagde kerstactie

Traditiegetrouw hebben de wijkcontactpersonen van de Petruskerk in de dagen vóór Kerstmis een attentie gebracht bij medeparochianen die om wat voor reden dan ook in de kersttijd extra aandacht verdienen. De (deur) collecte op 16 december heeft maar liefst bijna € 500 opgebracht! Daarmee konden ongeveer 100 parochianen blij worden gemaakt. Dank aan de gulle gevers en rondbrengers!

Activiteiten voor/door kinderen

Op zaterdag 10 februari gaan de "Vriendjes van Franciscus" aan de slag met hun project over de Onzichtbare Krachten van het Universum. Ze doen proefjes met zwaartekracht, magnetisme en stroom. De bijeen-



komst is in de bijsacristie van de Hartebrugkerk van 15.30 tot 17.00 uur.

Op zaterdag 2 maart is er een bijeenkomst bij de Hartebrugkerk voor kinderen van alle leeftijden. Wat is de Veertigdagentijd of Vastentijd? Wat heeft de woestijn daar mee te maken en wat gebeurde er daar? Deze activiteit is interactief, leerzaam en gezellig. Na het openingsgebed en de plenaire sessie, mogen de kinderen zich bij een van de vele activiteitentafels aansluiten. In de pauze is er limonade en een kleine versnapering. Wij beginnen om 14.00 uur in de Romanuszaal, Lange Mare 79 en zijn rond 15.30 uur klaar. Verder zijn er natuurlijk kinderwoorddiensten tijdens de vieringen op de zondagen 18 februari, 3 en 17 maart in de Hartebrugkerk en op zondag 25 februari in de Maria Middelaeskerk.

Bezoek kinderkoor uit Italië

In het weekend 16/17 maart komt een Italiaans kinderkoor op bezoek in de Hartebrugkerk. Het koor bestaat uit 34 jongens en meisjes van de middelbare school Alessandro Volta in Mandello del Lario. Op zondag 17 maart zingt het kinderkoor samen met het Hartebrugkoor in de viering van 11.15 uur. 's Middags om 15:00 uur is er een concert in de kerk waar de beide koren zullen optreden. Toegang is gratis; er wordt een deur collecte gehouden voor de restauratie van het orgel.

Bezinning op weg naar Pasen

In de Regio Zuid zijn er de volgende activiteiten om ons in de veertigdagentijd voor te bereiden op het Hoogfeest van Pasen. Op de allereerste dag, Aswoensdag, is in alle drie de kerken een Eucharistieviering, waarin de oproep klinkt tot bekering. In de Maria Middelaeskerk is dat om 10.30 uur, in de Petruskerk om 17.00 uur en in de Hartebrugkerk om 19.00 uur.

In de Lam Gods parochiekern is het al jarenlang de gewoonte om samen met de protestantse wijkkerk vier woensdagavonden korte meditatieve bijeenkomsten te houden. Die duren van 19.00 uur – 19.30 uur en zijn dit jaar in De Pelgrim, het protestantse wijkcentrum onderin de Apollotoren aan de Apollolaan in Leiden-ZW. Data zijn: 21 en 28 februari en 13 en 20 maart. De avonden, rond een schriftelezing met gebed, zang en stilte, zijn los bij te wonen en opgave is niet nodig. Halverwege deze cyclus, op woensdag 6 maart, is er in het atrium van de Maria Middelaeskerk een sobere soepmaaltijd die begint om 18.00 uur. Het is de bedoeling dat alles wat we "uitsparen" in de collecteschaal terecht komt voor een goed doel, meestal de Vastenactie. Vaak komt een spreker kort toelichten waar het geld aan besteed wordt. Voor deze vastenmaaltijd is aanmelding wel gewenst op de intekenlijst t.z.t. achterin de kerk of bij secr@lamgodsleiden.nl.

Buurtinitiatief in Leiden Zuidwest



Met als titel "Droge voeten, schoon water" houdt Arjan Bakx van het Hoogheemraadschap op 21 februari een boeiend verhaal in het kader van het inmiddels bekende Buurtinitiatief. Het thema past mooi bij Laudato Si' en de zorg voor de Schepping. De bijeenkomst, die open staat voor iedereen, vindt plaats in "De Pelgrim" onderin de Apollotoren aan de Apollolaan. Het begint om 14 uur, maar een half uur tevoren is de zaal al open. Er zijn natuurlijk hapjes en drankjes en er is ook altijd muziek.

Kom dichterbij Jezus door Maria – Jongeredagen in Medjugorje

Ga jij ook mee? Vier feest met 50.000 jongeren...

Meld je aan voor het legendarisch "Mladifest" in Medjugorje. Voor jongeren van 18 tot 30 jaar. Je kunt het volgende verwachten: Dagelijks H. Mis, Aanbidding, geloofsverdieping, ontmoetingen met andere jongeren, Catechese, prachtige watervallen, zwemmen, nieuwe



vriendschappen, vreugde en nog veel meer.

Priesterlijke begeleiding door pater Mattheus FSJ. We vertrekken op 30 juli en keren terug op 8 augustus 2024. Onze bus rijdt de route: Leiden -

München - Salzburg - Villach (overnachting) - Zagreb - Split - Medjugorje. Kosten, € 780,- incl. halfpension. 10 dagen. Wil je graag mee, maar lijkt dit bedrag meer dan je kan betalen, laat dat ons dan even weten. Info en aanmelding: bedevaart2024@gmail.com. **Kom mee! Het woord een onvergetelijke avontuur!**

Stille Omgang zaterdag 16 / zondag 17 maart

Zaterdagavond 16 maart gaan we vanuit Leiden via Lisse naar Amsterdam om het Mirakel van Amsterdam te gedenken. Dit jaar is het thema: 'Pelgrims van hoop, biddend voor vrede'. De bidtocht gaat door hartje Amsterdam, met hoop in ons hart dat er meer vrede en geloof in de wereld mag komen. En juist op een plek waar de tegenstelling bijna niet groter kan zijn: stille, biddende gelovigen die vertrouwen op God, te midden van de wereld met haar verleidingen en vertier.

Programma: Vertrek 19.00 uur uit Voorhout en 19.30 uur uit Leiden; Lof in Lisse - H. Mis in Amsterdam - Stille Omgang Terugreis 0.30-1.00 uur naar Lisse, Leiden, Voorhout Kosten zijn 15 euro per persoon; opgeven kan via de website: www.stilleomgangleiden.nl Contactpersoon is Willem Bakermans, telefoon 06 514 210 79. Organisatie Leids Genootschap voor de Stille Omgang

Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

Internet Livestream

Februari	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug
3 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith		
4 zo		09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.00 EV - pastor v.d. Helm	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV/KWD - pastoor Smith
5e zondag door het jaar								
10 za	19.00 WG - mw. Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith		
11 zo		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - pater Kortekaas	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG - mw. Bakker	11.15 EV - pater Oude Vrielink
6e zondag door het jaar								
14 wo	19.30 EV - pastoor Smith	10.00 EV - pastoor Smith	19.00 WG - mw. Turk	09.00 EV - kapelaan Huntjens	19.00 EV - kapelaan Huntjens	17.00 EV - pastoor Smith	10.30 EV - kapelaan Huntjens	19.00 EV - pater Moons
Aswoensdag								
17 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens		
18 zo		09.30 EV - pastor v.d. Bie	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - kapelaan Huntjens
1e zondag veertigdagentijd								
24 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith		
25 zo		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV/KWD - pater Kortekaas	11.15 EV - pater Moons
2e zondag veertigdagentijd								
Maart								
2 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens		
3 zo		09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastor v.d. Helm	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 pastor v.d. Helm	11.15 EV/KWD - pastoor Smith
3e zondag veertigdagentijd								
9 za	19.00 WG - mw. Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith		
10 zo		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV - pater Moons
4e zondag veertigdagentijd								
16 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith		
17 zo		09.30 EV - pastor v.d. Bie	11.00 EV - pastor v.d. Bie	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV/KWD - kapelaan Huntjens
5e zondag veertigdagentijd								

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur.
Maandelijkse Mis in de kapel Di 10.00 uur; 6 febr. en 5 maart
Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
Eucharistie in kapel Roomburgh. Meestal is de vaste Zondagsmis om 10.30 uur en op maandag, dinsdag en vrijdag om 17.00 uur. Men vindt de juiste mistijden op de site: www.roomburgh.nl.

Maandag
9.00 EV Lodewijkkerk
Dinsdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Woensdag
9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 EV/WG Goede Herderkerk
18.30 Aanbidding en biecht
19.00 EV Sint Josephkerk
Donderdag
9.00 EV Lodewijkkerk
Vrijdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Zaterdag
9.30 EV Lodewijkkerk
Zondag
17.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgische feesten

Sint Jozef – 19 maart

Hoogfeest
Sint Jozef is na Maria de grootste heilige van de mensheid. Hij leefde helemaal vanuit zijn roeping en deelde in de zending van Jezus, die als Kind aan zijn zorgen werd toevertrouwd. Jozef is vooral de heilige die in stille dankbare beschouwing zich verwonderde over de grote liefde van God, die bereid is zich heel kwetsbaar en klein te maken. Di 19 maart Missen 09.00 uur Petrus en 19.00 uur Lodewijk (plechtige Tridentijnse Mis).



Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst
LAT = Latijnse Mis

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53

www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrusleiden.nl

Rijndijk 283
2331 AD Leiden
071 531 01 62
(wo 9.30-11.30 u.)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NL09 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

FEBRUARI

- Di 6 Emmanuel gebedsgroep, 20.00 uur**, Josephkapel bij Roomburg (ook 20 febr en 5 en 19 maart)
Opus Dei bezinningsavond – dames 19.30 uur
Lodewijkpastorie
- Wo 7 Waar staan/gaan we in het synodaal proces?**
Lezing (zie blz. 4)
- Di 13 Thomas van Aquino-lezing** (zie hieronder)
- Wo 14 Aswoensdag** – verplichte vasten en onthoudingsdag: geen vlees en al de maaltijden sober houden.
- Do 15 Bijbelavond met Marieke Maes**,
pastorie Maria Middelaars: 20.00 – 21.30 uur.
- Di 20 Rozenkrans van ouders**,
na de Ochtendmis in de Petruspastorie
- Wo 21 Adrienne von Speyr over 40dagentijd**,
via Zoom, Lodewijksite, 20.15 – 21.30 uur.
Opus Dei bezinningsavond – heren
- Za 24 De Fioretti** (zie hiernaast)
- Wo 28 Hoe ver is het Lijkwade-onderzoek?**
Lezing (zie blz.4)
- Za 24 Petrus en Paulus Pot** (zie hiernaast)

MAART

- Vr 1 Stabat Matergebedsgroep**,
10.00 uur Steenshuur 17: ontmoeting, deel rozenkrans en kruisweg in de JPll kapel, voorbeden
- Za 2 Bidden voor de missionaireparochie** – Pater Pio gebedsgroep, 10.30 uur Josephkerk: Mis-inleiding-aanbedding tot 12.00 uur.
- Di 5 Opus Dei bezinningsavond** – dames
- Do 7 Bijbelavond met Marieke Maes**
- Wo 13 Waarom is het heilig Triduum het hart van het kerkelijk jaar?** Lezing (zie blz.4)
- Di 19 Hoogfeest van Sint Jozef** Rozenkrans van ouders,
na de Ochtendmis in de Petruspastorie
Thomas van Aquino-lezing (zie hieronder)
- Wo 20 Adrienne von Speyr over de Passie van de Heer**
Opus Dei bezinningsavond – heren

Thomas van Aquino - serie lezingen

Dominicanenbroeder Stefan Ansinger geeft vier lezingen over de relatie met God aan de hand van Thomas van Aquino. Na elke lezing (45 min) is er gelegenheid tot interactie en ontmoeting.

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats in de zaal, Steenshuur 17, rechts van de Lodewijkkerk en beginnen om 20.00 uur.

- Di. 13 februari: De vriendschap
Di. 19 Maart: Leven met de Heilige Schrift
Di. 9 april: Het traktaat over de harts-tochten (emoties en passies)
Di. 21 mei: Het gebed.



Een gedenkwaardige woensdag

Straks zullen we de woorden weer horen: 'Mens gedenk dat je stof bent en tot stof zult wederkeren'. Ze lijken de nadruk te leggen op onze onbeduidendheid. Want wat is stof? Met een beetje wind verwaait het. Het zet, voor een moment, de verhoudingen op scherp. Wij zijn als stof en God is eeuwig. Maar dit stof-zijn zegt ook dat God ons gemaakt heeft, lijkend op Hem met van ieder van ons een beeld voor ogen. Zo gemaakt zijn we goed genoeg, mooi genoeg en menselijk genoeg. We hoeven dus geen energie te besteden aan het gevecht tegen onszelf om meer te moeten zijn en verder te willen reiken. Of we altijd voldoen het beeld dat God voor ogen had, aan Zijn bedoeling met een ieder van ons? We krijgen 40-dagen om dat te overdenken en ons te bekeren van wat daar niet met strookt. Alvast een goede 40-dagentijd.

Marlène Falke-De Hoogh pw.

Samen eten

Welkom bij de Petrus & Paulus Pot

Vind je het gezellig om samen met anderen te eten? Gezinnen, singles, jong en oud en alle leeftijden er tussenin, iedereen is welkom. Zaterdag 24 februari om 18.00 uur
Pastorie Petruskerk, Lorentzkade 16A in Leiden
Kosten? Nee, geen kosten Moet ik me van te voren opgeven? Ja, want we willen graag weten voor hoeveel gasten we gaan koken. Stuur uiterlijk 21 februari een email naar petruspauluspot@gmail.com of bel 06 514 210 79.
(De volgende maaltijden zijn op zaterdag 20 april en 22 juni)

De Fioretti van Franciscus voorgelezen en omklankt

Zaterdag 24 februari van 15.00-17.00 uur komen Frans Moussault en Rob Hoogenboom of in de Goede Herder kerk Zoeterwoude -Rijndijk verhalen vertellen uit 'De Fioretti' (bloemrijke verhalen over Franciscus van Assisi). Die gaan o.a. over de richting in je leven, over verbondenheid met de schepping en over omgaan met leed. Bekende verhalen zijn o.a de prediking tot de vogels en het ontvangen van de wondetekenen van de gekruisigde Christus. De klanken van de basklarinet van Frans Moussault raken de ziel. Georganiseerd door Portiuncula, de Franciscaanse broederschap voor de regio Leiden.
Informatie: 06 341 294 62 of e-mail naar: leokoot.1950@gmail.com. Iedereen is van harte welkom.



6 april landelijke dag Missionaire parochie - Veenendaal Gezamenlijke aanmelding via secretariaat

Aanmelden kunt u bij het secretariaat. Dan worden de toegangskarten gezamenlijk ingekocht. We plannen om met een bus te gaan zodat zoveel mogelijk mensen meekunnen. Op de heen en terugreis kunnen we dan uitwisselen en kijken naar onze eigen lokale mogelijkheden. Secretariaat: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl / 071 737 00 87 (ma-do 09.45 – 11.30 uur).

Project: de verkondiging Gordijnen naaien!

Van november tot februari komt er in de Sint Petruskerk een expositie over de kerken en geloofsgemeenschappen van onze parochie. Daarvoor dienen de 12 bovenramen van de kerk verduisterd te worden.

Wie wil meenaaien aan deze enorme gordijnen 3 x 4 meter?

Er wordt natuurlijk een instructiebijeenkomst gehouden over hoe, wat en wanneer.

Aanmelding via het secretariaat: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl / 071 737 00 87 (ma-do 09.45 – 11.30 uur).