

## NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 24 maart 2024 – nr. 46

### Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen: voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi:

[www.hhpp-oost.nl](http://www.hhpp-oost.nl)

Vieringen volgen via de livestream:

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)



### VIERINGENROOSTER

Donderdag 21 maart 19.15 uur Oecumenische <b>Boeteviering</b> in de Veertigdagentijd. Goede Herderkerk. Voorgangers: dominee Philip van Wijk en pater Thijs Moons o.f.m. conv.
Zondag 24 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor en Kinderkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. <b>Palmzondag Gezinsviering met Palmprocessie</b>
Woensdag 27 maart 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Machteld Duijn.
Donderdag 28 maart <b>Witte Donderdag</b> 19.30 uur <b>Eucharistieviering in de Sint Jan</b> , Zoeterwoude Dorp. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Vrijdag 29 maart <b>Goede Vrijdag</b> 15.00 uur Kruisweg met Tienerkoor. Lector: Anneros de Groot. 19.30 uur Plechtigheden met Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Zaterdag 30 maart <b>Stille Zaterdag</b> 21.00 uur Paaswake met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Zondag 31 maart <b>Hoogfeest van Pasen</b> 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Pastoor Ad van der Helm.
Woensdag 3 april 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Corry Boin.
Zondag 7 april 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en Herenkoor Voorganger: Leo Koot o.f.s. <b>Tweede zondag van Pasen</b>
Woensdag 10 april 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Heleen Brouwer.
Zondag 14 april 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens. <b>Derde zondag van Pasen Gezinsviering</b>

## COLLECTEN



In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 3 maart € 271,-

Zondag 10 maart € 243,-

Zondag 17 maart € 265,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

## ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN DE REGIO OOST

*Palmpasen* - Met de viering van Palmpasen luiden we de Goede Week in, de laatste etappe van onze weg naar Pasen. Een bijzondere week waar ik in de volgende Zendbrief graag bij stil wil staan. Nu eerst Palmpasen, dat bitterzoete feest van het juichende "Hosanna" naar "Kruisig Hem".

*Preken over Pasen* - Deze veertigdagentijd heb ik onder andere het boekje 'Getuigen van de Verrijzenis' gelezen, van de in januari overleden bisschop van Roermond Harry Smeets. Het boekje is tot stand gekomen, zo vertelt hij, omdat hij het onmogelijk acht om over het mysterie van Pasen te preken. Ieder jaar heeft hij daarom geprobeerd zich te verplaatsen in de mensen die het Pasen van de Heer van nabij hebben meegemaakt. Zo laat hij ons



bijvoorbeeld meekijken door de ogen van Petrus, Nikodemus en de blindgeborene. Hij verwoordt niet alleen wat ze horen en zien, maar ook wat ze ervaren en voelen.



*Messias* - Met de evangelielezing bij aanvang van de viering worden we meegenomen in de intocht van Jezus in Jeruzalem. We zijn er getuigen van hoe Hij op een ezeltje de stad binnen trekt, niet uit nederigheid alleen maar om vervulling te laten gaan wat er geschreven staat bij de profeet Zacharia: "Zie, uw koning komt tot u ... rijdende op een ezel." Zo maakt Hij kenbaar wie Hij is. Hij is de Komende, de Messias.

*Getuigen* - Met dit verslag over de intocht kunnen we hetzelfde doen als Mgr. Harry Smeets heeft gedaan. Als we op Palmzondag meelopen in een kleine processie of het al luisterend uit de banken beleven, kunnen we ons een moment afvragen wie wij zijn en ons daarin verplaatsen. Kijkend naar het evangelie van Marcus kunnen we er een paar getuigen noemen: Jezus, de leerlingen en velen. Over kinderen wordt niet gesproken maar die mogen we zeker rekenen onder die velen.

*Typering* - Om onze keuze te vereenvoudigen kunnen we deze 'getuigen' wat nader inkleuren. Te beginnen met Jezus, Hij staat aan de vooravond van Zijn Lijden en is als Bevrijder gekomen. Al loopt dat anders dan waar op gehoopt wordt. Dan hebben we de leerlingen, een kleurrijk gezelschap waaronder een twijfelaar als Thomas, een verrader als Judas, een rotsvaste bangerik als Petrus, een sterke vrouw als Maria Magdalena en een moeder als Maria die alles in haar hart bewaart. En dan nog de kinderen met hun eerlijke spontaniteit en juichende Hosanna. En dan de toeschouwers, de mensen die liever op afstand blijven.

*Wie bent u ?* - Wie u ook kiest, iedere keuze is goed. Geloven doen we immers ieder een beetje op onze eigen wijze en als gemeenschap samen. Waar het op aan komt, is dat ook wij getuigen zijn, van de intocht en van de Verrijzenis.

En als getuigen – op onze eigen wijze – van ons laten horen, in een wereld die hongert naar betekenis en zingeving.

Met hartelijke groet — *Marlene Falke* -  
*Pastoraal werker*



### **IN MEMORIAM GER VLASVELD – DE JONG**

Op vrijdag 8 maart is overleden mevrouw Gerarda Johanna Geertrudes Maria Vlasveld-de Jong, in de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde aan de Ommedijk te Leiderdorp maar was voor velen een bekende oud-inwoner van Zoeterwoude-Rijndijk. Onder grote belangstelling werd de uitvaartdienst voor Ger Vlasveld-de Jong gehouden op vrijdag 15 maart in onze Goede Herderkerk. Voorganger in de gebedsviering was kapelaan Daan Huntjens en leden van ons Dames- en Herenkoor verzorgden de gezangen. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op het kerkhof achter de kerk. Na afloop was er gelegenheid tot condoleren in het atrium van de kerk.

### **SAM'S KLEDINGACTIE - UW KLEDING GEEFT TOEKOMST**

Op zaterdag, 13 april a.s. kunt u in Zoeterwoude-Rijndijk en in Leiderdorp kleding en schoenen inleveren. Bij de Goede Herderkerk zijn de vrijwilligers van de Werkgroep MOV/Diaconie van 9.30 tot 11.30 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

Bij de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp staan vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur klaar om uw goederen in ontvangst te nemen.

Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district in Ethiopie.



*Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.*

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen, die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen aanzienlijk verbeteren. Zij krijgen zicht op het scheppen van een betere toekomst en te ontsnappen aan de armoedecirkel. Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.

*Wat mag u allemaal inleveren?*

Naast kleding en schoenen, mag u ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken compleet met kussenslopen, lakens, handdoeken, washandjes, theedoeken, vaatdoeken en zakdoeken inleveren. Deze spullen graag separaat van de kleding in plastic zakken aanbieden.

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.



Wij hopen, dat deze jaarlijkse inzamelingsactie met een lange traditie, mag slagen. U kunt daaraan mee helpen, door bovengenoemde goederen te doneren.

*Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'*

### **BISSCHOP ZEGENT KRUIS EN KLOKKEN IN HOOGMADE**

Voor onze "buurparochie" in Hoogmade was het op dinsdagochtend 5 maart een gedenkwaardige dag. Toen kwam onze bisschop Mgr. Van den Hende het kruis en de nieuwe klokken zegenen voor de herbouwde Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk. Op 4 november 2019 raakte de kerk zwaar beschadigd door brand. Inmiddels is de herbouw bijna gereed. Op 7 juli is de kerkwijding voorzien.

Zo'n honderd mensen verzamelden zich op deze ochtend voor de liturgische plechtigheid. Pastoraal werker Marjo Hoogenbosch vertelde over de herkomst van de klokken. De grote klok komt uit een katholieke kerk in Utrecht die aan de eredienst is onttrokken. De twee kleinere klokken komen uit protestantse kerken in Houten.

Vrijwilligers en ook kinderen die even weg mochten van school verzamelden zich voor de kerk. Daar had een hijskraan de drie klokken van een vrachtwagen geladen. Op een kleine aanhangwagen lag een groot kruis dat bestemd is voor de spits van de toren. Bisschop Van den Hende vertelde over de betekenis van het kruis en van de klokken: "Het grote kruis dat we zegenen is straks op de torenspits weer in het dorp en zelfs vanaf de snelweg te zien. Het verwijst naar Jezus Christus die voor ons gestorven is aan het kruis en daarna verrezen uit de dood. Jezus de levende Heer nodigt ons uit om in de Kerk samen te komen in geloof. De klokken die wij zegenen zullen hoog in de toren de uitnodiging verspreiden met hun heldere geluid", aldus de bisschop.

De bisschop vertelde de kleine kinderen dat de grote klok zwaarder is dan hun hele schoolklas samen!

Het Onze Vader werd gebeden en vervolgens ook een Weesgegroet. Daarna zegende de bisschop het kruis en de klokken. Dat deed hij door deze te besprenkelen met wijwater en te bewieroken.



Het kruis werd op 7 maart bovenop de toren geplaatst. Ook de klokken zullen al in de toren worden gehangen, maar ze zullen pas kunnen luiden als de elektriciteit is aangelegd. Daarom tilde de hijskraan na het zegenen de klokken één voor één een stukje omhoog, zodat achtereenvolgens de pastoor, een parochiaan en de pastoraal werker er een tik op konden geven met een hamer en iedereen al even kan horen hoe ze klinken.

De oude klokken zijn tijdens de brand naar beneden gevallen, niet meer te repareren en worden daarom omgesmolten.

*(Bron: Algemeen Dagblad & Bisdom Rotterdam)*

---

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – [hulst.zw@gmail.com](mailto:hulst.zw@gmail.com)

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – [ath.bouwman@gmail.com](mailto:ath.bouwman@gmail.com)