

## NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

**Zondag 14 april 2024 – nr. 47**

### Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi:

[www.hhpp-oost.nl](http://www.hhpp-oost.nl)

Vieringen volgen via de livestream: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)



### VIERINGENROOSTER

Zondag 14 april 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens. <b>Derde zondag van Pasen</b> <b>Gezinsviering</b>
Woensdag 17 april 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Zondag 21 april 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongeren-Middenkoor. Voorganger: Pastoor Ad van der Helm. <b>Vierde zondag van Pasen</b>
Woensdag 24 april 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Liliane Laumans.
Zondag 28 april 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. <b>Vijfde zondag van Pasen</b>
Woensdag 1 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Corry Boin.
Zondag 5 mei 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens. <b>Zesde zondag van Pasen</b> <b>Kinderwoorddienst</b>
Zaterdag 13 april 14.00 uur tot 16.00 uur <b>Franciscaanse inspiratiemiddag</b>

### Thema: Een franciscaanse visie op armoede

Het thema armoede is actueler dan ooit. We verkennen de vele vormen daarvan in onze tijd. Onder begeleiding van leden van de OFS en Pater Gerard van Buul uit Megen bespreken we de visie van Franciscus van Assisi op armoede.

Hoe kan die visie ons bemoedigen in deze tijd? Wat betekent zijn visie voor ons leven van alledag? Entree is vrijgift. Aanmelden: niet nodig

## COLLECTEN



In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 24 maart Palmzondag € 476,-

Zaterdag 30 maart Paaswake € 527,-

Zondag 31 maart Paaszondag € 520,-

Zondag 7 april € 215,-

De bus met uw bijdragen voor de Vastenactie bevatte € 240,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

## TAIZEVIERING IN DE MARIA MIDDELARESKERK

Op zondag 14 april 2024, aanvang 19.00 uur, wordt in de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk 283 (Stevenshof) te Leiden, een Taizé viering gehouden. Het thema is VREDE.

In deze viering zijn elementen van gebeden, meditatieve stiltes, lezingen uit de Bijbel en overweging samengebracht. Er worden prachtige Taizé liederen gezongen.

U bent allen van harte welkom.

Deze viering is ook via live stream te volgen op

[www. kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

*Oecumenische Taizégroep Leiden*



## TERUGBLIK OP DE VIERINGEN ROND DE GOEDE WEEK

Met een inspirerende oecumenische viering van boete en verzoening op donderdag 21 maart werd voor velen de Goede Week ingeluid. Voorgangers pater Thijs Moons o.f.m. en dominee Philip van Wijk lieten in hun overwegingen en in bijbelteksten de aanwezigen stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus onder het thema "Op de proef gesteld". Ons Dames- en Herenkoor droeg hier met passende gezangen zeker aan bij.



Op Palmzondag liepen zo'n 40 kinderen na de wijding van de palmtakjes met zelfgemaakte palmpaasstokken door de Goede Herderkerk, samen met pastoor Smith. Het was een hernieuwde intocht van Jezus in Jeruzalem aan het begin van de Goede Week. Na afloop van de intocht en de viering bleef het ezeltje enigszins verweesd achter op het priesterkoor — onderdeel van het landschap dat de vrijwilligers van de bloemengroep in de weken tussen Aswoensdag en Pasen aanleggen. Daarmee wordt de veertigdagentijd verbeeld als een gang van woestijn naar paradijsstuin. Na afloop schonken de kinderen hun palmpaasstokken weg.



Op Witte Donderdag werd de kerk tot tweemaal toe bezocht door leerlingen, leerkrachten, ouders en grootouders vanuit de basisscholen in onze parochiekern. Eerst kwam men vanuit Leiderdorp over de brug naar de Goede Herder van basisschool De Schakel.

Er werd geluisterd, gebeden en gezongen, samen met een kinderkoor onder de bezielende leiding van juf Ans Bulles.



Een uur later kwamen de leerlingen van de Zoeterwoudse Bernardusschool, opnieuw met zeer veel "aanhang" van ouders, grootouders en andere belangstellenden. Thea Epskamp zorgde er namens onze parochiekern op zeer inspirerende wijze voor dat ook deze kinderen een mooie voorbereiding op het Paasfeest kregen. In de volle kerk was er zeer veel aandacht tijdens de speciale Paasviering.

De traditionele Kruisweg op Goede Vrijdag om 15.00 uur werd begeleid door leden van het Tienerkoor. Lector Anneroo de Groot las het lijdensverhaal waarbij een aantal kinderen met het kruis langs de staties trok. Daarna was er een bloemenhulde bij het kruis. Ook bij de plechtigheden 's avonds, waarbij pastoor Smith voorging en het Dames- en Herenkoor zong, werd het kruis met rozen omringd.

De Paaswake op Stille Zaterdag begon in een geheel duistere kerk. Buiten de kerk werd vanuit het gewijde Paasvuur in de vuurkorf de nieuwe Paaskaars ontstoken door pastoor Smith als symbool van de verrezen Christus. Deze grote kaars, versierd met het kruis, de Griekse letters A en  $\Omega$ , alfa en omega, en het jaartal was ook nu weer vervaardigd door Edylien Verhoosel. Door de pastoor werden ook vijf wierookkorrels (paasnagels) toegevoegd, die de vijf wonden van Christus aan het kruis symboliseren. Vervolgens werd het licht verspreid onder de kerkgangers. Langzaam verdween de duisternis. En op Eerste Paasdag wees pastoor Van der Helm ons nog eens op de rol van de verrezen Christus voor ons dagelijks leven.



De bloemversiering van de kerk was uiteraard met Pasen echt in "Paasfeer". De weg door de woestijn naar Pasen was door de dames van de bloemengroep weer prachtig vormgegeven! Veel dank en waardering daarvoor!



## ONZE PAASKAARS 2024

De Paaskaars in onze kerk is ieder jaar het nader bekijken méér dan waard! Voor de zesentwintigste keer is deze vervaardigd door Edyliën Verhoosel. Natuurlijk wilt u graag iets meer weten over de afbeeldingen, naast de eerder genoemde Griekse letters A en Ω, alfa en omega, het jaartal en het kruis.

Edyliën vertelt erover:

“Breken en Delen” en “De wonderbaarlijke vermenigvuldiging”.

Bij het binnengaan van de kerk, staat daar een mand bij de deur om levensmiddelen in te doen voor de voedselbank.

Ik dacht: “Dat is een mooie boodschap voor op de Paaskaars.”

De vertelling gaat over de vijf broden en twee vissen.

Jezus kreeg steeds meer mensen die hem volgden en naar zijn verhalen kwamen luisteren. Toen Jezus aan het vertellen was, kwam er een Apostel naar hem toe en zei: “Heer waar kunnen wij brood halen om iedereen eten te geven? Er is hier wel een jongen, Ismael, met vijf broden en twee vissen maar dat is toch niet genoeg voor zoveel mensen.”

Waarop Jezus zei: “Laat die jongen bij mij komen.” Ismael kwam en gaf de mand aan hem. Jezus nam de broden en deelde die in vele stukken en deelde ook de twee vissen. Iedereen kon eten tot hij genoeg had. Daarna zei Jezus: “Haal nu op wat er nog over is.” De leerlingen haalden wat er nog over was. Het waren nog twaalf volle manden.

Hiermee wil ik laten zien dat er nog zoveel mensen zijn die niet genoeg te eten hebben en dat wij door te breken en delen elkaar ook kunnen helpen en samen de mand voor de voedselbank te blijven vullen.....

Met die gedachten een Zalig en Liefdevol Pasen ! *Edyliën Verhoosel*

## MEEZINGEN MET HET KINDERKOOR?

Dat kan! We repeteren iedere dinsdagavond van 19.00 tot 19.30 uur in de kerk. Een keertje komen kijken mag altijd!

## MEEZINGEN MET HET TIENERKOOR?

Wij repeteren niet op een vaste avond, maar plannen met een Datumprikket.

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar [veronique de vries@hotmail.com](mailto:veronique.de.vries@hotmail.com)

## SOCIAAL CAFÉ LEIDERDORP

Op donderdag 21 maart had er in de Scheppingskerk een ontmoeting plaats, georganiseerd door de Gemeente Leiderdorp, afdeling Sociaal Domein. Professionals, werkzaam in Zorg en Welzijn, vrijwilligersorganisaties en de kerken kwamen bijeen om over deze 5 belangrijke thema's te praten.

1. Prettig opgroeien en leven
2. Vitaal ouder worden en kwetsbare ouderen
3. Zorgen voor gelijke kansen voor alle inwoners
4. Veilige en sociale wijken creëren
5. Gezond leven mogelijk maken.

In deze gesprekken kwamen de woorden verbinding, ontmoeting en omzien naar elkaar regelmatig op tafel. De locatiemanager van het Woon- zorgcentrum 'De Ommedijk' vindt het

prijzenswaardig, dat parochianen van 'De Goede Herder' bewoners voor de viering komen ophalen en dat er regelmatig een viering is voor aan huis gebonden ouderen bewijst de betrokkenheid op elkaar. Na afloop werd er een **doe-agenda** opgesteld. En dat geldt natuurlijk ook voor kerken. Vanuit ons – **Kerk-zijn-** ligt omzien naar elkaar tot onze opdracht en roeping. Daar zullen we in de komende periode extra aandacht aan besteden. Via de Nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden. *Nico van Jaarsveld en Regina Krowinkel*

## **CARITAS ACTIE**

Van 26 oktober tot 24 november zullen wij ook in onze parochiekern aandacht besteden aan de Caritas Actie. Vrijwilligers in de parochies, die Diaconie/Caritas in hun pakket hebben, zullen door de Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Rotterdam begeleid worden om deze actie tot een succes te maken. In de Parochie HH. Petrus en Paulus Leiden en Ommelanden zal de Actie gericht zijn op de continuïteit van de Stichting 'De Groentedeler'. Met de leus 'Groenten voor iedereen' zorgt deze Stichting voor verse groenten voor cliënten van de Voedselbank. Om de continuïteit te waarborgen zijn donateurs en vrijwilligers nodig, die op de zelfoogsttuin 'Bij Mei' in de Zoeterwoudse Weipoort hun handen uit de mouwen willen steken.

In de periode voorafgaand aan de Caritas-Actie in het najaar zullen wij u regelmatig op de hoogte houden over de ontwikkelingen. Leden van de werkgroepen Diaconie/Caritas bezoeken de bijeenkomsten van het Bisdom, die daartoe gehouden worden en ze krijgen informatie toegestuurd om die met hun medeparochianen te delen.

Vorig jaar was het Diaconale Project vanuit de Bakkerij de Stichting 'De Groentedeler'. Toen hebben we in een aantal parochiekernen een diaconale collecte gehouden. De opbrengst was ruim voldoende om een enkele oogstabonnementen aan te schaffen.



In die wetenschap heeft de Stichting 'De Groentedeler' al een toelichting gemaakt, die u op de leestafel kunt vinden. Met deze informatie kunt u erover nadenken, hoe u voor de 'Groentedeler' een steuntje in de rug kunt zijn.

*Namens het Parochieel Diaconaal Beraad Cathalijne Louwes, plv. voorzitter - Regina Krowinkel, secretaris.*

## **WATERSCHADE IN DE KERK**



Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat de kerkmuren op enkele plaatsen flinke schade vertonen als gevolg van lekkende waterafvoer. Met name in de Mariakapel is dit goed zichtbaar. De oorzaak van de lekkages is inmiddels aangepakt. Maar de muren zijn nu nog veel te vochtig om al tot herstel over te gaan. In de loop van de komende maanden zal een en ander uiteraard weer volledig aangepakt en hersteld worden.

*Beheercommissie De Goede Herder*

---

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – [hulst.zw@gmail.com](mailto:hulst.zw@gmail.com)

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – [ath.bouwman@gmail.com](mailto:ath.bouwman@gmail.com)