

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 26 mei 2024 – nr. 49

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nette staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

oor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi:

www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream:

www.kerkdienstgemist.nl



VIERINGENROOSTER

Zondag 26 mei 11.15 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. Eerste Heilige Communie
Woensdag 29 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Machteld Duijn.
Zondag 2 juni 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pater Adri Kortekaas. Sacramentsdag
Woensdag 5 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Liliane Laumans.
Zondag 9 juni 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens.
Woensdag 12 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Heleen Brouwer.
Zondag 16 juni 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Jongeren Middenkoor. Voorganger: Thea Epskamp.
Woensdag 19 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.

COLLECTEN



In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 5 mei € 255,-

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag € 148,-

Zondag 12 mei € 202,-

Zondag 19 mei Pinksteren € 468,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN DE REGIO OOST

Pinksteren is voor heel wat mensen een moeilijk feest. Uit een interview van enkele jaren geleden bleek dat velen het antwoord schuldig blijven over de betekenis van dit feest. Daarbij ging het niet alleen om buitenkerkelijke of ongelovige mensen. We vieren de gave van de heilige Geest. De Helper en Trooster die Jezus heeft beloofd. Het is populair gezegd het feest van de Geest. Daarmee weten we wat het is, de moeite lijkt te zitten in waar het dan over gaat. Wie is die heilige Geest ?



Taalgebruik — In ons dagelijks taalgebruik gebruiken we – onbewust wellicht – nogal wat uitdrukkingen en gezegden die naar de Geest verwijzen. Zo zijn we geïnspireerd, enthousiast of begeistert. Hebben we de geest of is juist de spirit eruit. Heeft iemand de tegenwoordigheid van geest of helaas de geest gegeven. Werkzaamheden kunnen geestdodend zijn of met geestdrift worden gedaan. En zo meer. Geest leggen we dan vaak uit als onze psyche, zoals in de combinatie van lichaam en geest. Spannend wordt het daar waar we 'geest' met een hoofdletter gaan schrijven en betrekken op God. Wat stellen we ons daarbij dan voor?



Bijbel — De Bijbel gebruikt verschillende beelden en woorden voor de heilige Geest. Voorbeelden daarvan zijn wind, adem, het klapwieken van vleugels, Duif, vuur, kracht, vervoering en schittering, Trooster en Helper. In de Hebreeuwse Bijbel wordt voor 'Geest' het woord *רוח* (*roe'ach*) gebruikt, in de Griekse vertaling (Septuaginta) staat er *πνευμα* (*pneuma*) en in de Latijnse Vulgaatvertaling *spiritus*. Woorden die cirkelen rond het begrip 'adem' en zo een zekere vluchtigheid uitdrukken.

Gaven van de Geest — De bijbel beperkt zich niet tot woorden en beelden maar vertelt ook op welke wijze de heilige Geest werkzaam is. We zingen dat prachtig in ons *Veni creator Spiritus*, ons Pinksterlied bij uitstek: "Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt." Weet u ze nog alle zeven?

(Glas-in-lood-raam in de Goede Herderkerk)

Het gaat om **wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid** en **respect voor de Heer**. Wat wij, als mensen, op eigen kracht niet kunnen, kunnen we met behulp van deze gaven. Ze stemmen ons af op God. Ze maken ons ontvankelijk voor wat God ons te zeggen heeft of waar Hij ons toe zou willen aanzetten. Zo gezegd zouden we dus in een perfecte wereld moeten leven. En dat is toch net niet zo ...

Verstokt — Als mensen hebben we een vrije wil, we kunnen keuzes maken. Ons hart kan daarbij verstokt zijn, ons verstand verduisterd. We kunnen zo bezet zijn met alles wat het leven van ons vraagt dat we afgesloten raken voor wat God van ons vraagt, wat Hij met ons leven voorheeft.

Opegaan — Bij de voorbeden gebruiken we nog wel eens dat prachtig lied van Sieds Prins en Tom Löwenthal: "Laat onze woorden stijgen, voor Uw gezicht als wierook. Zie in ons het verlangen, een mens te zijn van U. Kom, adem ons open." Kijk daar gebeurt Pinksteren, daar waar we opegaan, ontvankelijk worden en God met de gaven van Zijn heilige Geest de dragende kracht wordt onder ons bestaan.

Met hartelijke groet — *Marlène Falke, pastoraal werker*



DE GOEDE HERDERKERK IN VUUR EN VLAM

Voor het Pinksterweekend heeft onze bloemengroep de kerk versierd in de kleuren rood, geel en oranje. Voor het altaar werd het doek gehangen met de duif. Hieraan waren zeven rode linten gespeld met de zeven Gaven van de Geest (zie ook de zendbrief van Marlène Falke). Vuur dat verwarmt, geestkracht schenkt en inspireert om op weg te gaan met en naar elkaar. We zongen het zo mooi met het Middenkoor in het openingslied van de viering:

"Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur, waai vol, blaas de geur in ons leven. Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, maak sterk, steek ons aan, doe ons leven! Daal neer, vervul, breek in, raak aan, maak zacht, Heilige Geest, geef ons leven!"

Bloemengroep van De Goede Herder

RESTAURATIE VAN DE BRUG IS GEREED

In oktober kon u in de nieuwsbrief lezen over het feit, dat velen gebruik maken van de route over het terrein van de Goede Herderkerk om vanuit de woonwijk op de Hoge Rijndijk te komen en viceversa. Daarbij wordt het voetpad van de kerk, dat loopt vanaf de hoek Eikenlaan/Berkenhof langs de Begraafplaats Hoge Rijndijk gebruikt. Ook talloze kerkgangers weten, zeker na de vieringen, de weg naar de begraafplaats te vinden. Wij kregen vanuit de gemeente Zoeterwoude het dwingende advies om de brug in deze route te vervangen. Het brugdek was in slechte staat en deels afgezet om problemen te voorkomen. Wij besloten samen met het parochiebestuur tot het vernieuwen van de gehele brug. In goed overleg met de gemeente Zoeterwoude en de Stichting Begraafplaats Hoge Rijndijk is dit alles afgestemd. Aannemer Van Leijden uit Hoogmade heeft in november het brugdek geheel vervangen en Straathof uit Roelofarendsveen heeft nieuwe leuningen vervaardigd naar het oorspronkelijke model. Deze zijn in de afgelopen weken geplaatst. De brug kan zo weer vele jaren mee! Wij waarderen het zeer dat de Stichting Begraafplaats Hoge Rijndijk een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de kosten van de renovatie. Ook vanuit het gemeentebestuur van Zoeterwoude is inmiddels een bijdrage in de kosten toegezegd.



Beheercommissie van De Goede Herder



MARIA-AVOND IN DE GOEDE HERDER

Op 23 mei is er een gespreksavond in de Goede Herder over Maria. Er wordt eerst een korte video vertoond over verschillende plekken waar Maria is verschenen.

Daarna gaan we met elkaar in gesprek.

De avond vindt plaats in de sacristie van de kerk, ingang Hoge Rijndijk 18.

Aanvang: 19:30 uur (tot ongeveer 21:00 uur).

Pastoor Smith is aanwezig voor eventuele vragen.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

Pastoraatgroep van De Goede Herder

(Beeld in de Mariakapel van de Goede Herderkerk – in 2016 gerestaureerd door Marie Mul – van der Roest)

AVOND VOOR OEGANDA

Tamar Goossens, arts bij The Rob Foundation, is op donderdag 30 mei haar man te gast in de Goede Herder. Net als in juni 2022 geven zij dan een Oegandese kookworkshop. Met de opbrengst van de kookworkshop vorig jaar konden zij hun outreach programma uitbreiden. Waar zij tot voorkort nog alleen in hun kliniek ondervoeding behandelden, hebben ze inmiddels 4 dorpen waar ze ook een polikliniek draaiende houden.

U BENT VAN HARTE
UITGENODIGD VOOR:

THE ROB
FOUNDATION'S

OEGANDEES DINER

Donderdag 30 mei 2024 •

18:00 uur

Locatie: Atrium van de

Goede Herderkerk

Zoeterwoude

Aanmelden kan bij Henriëtte van der Ploeg

0623009374 of via het secretariaat

Een vrijwillige bijdrage voor het goede werk

van The Rob Foundation wordt

gewaardeerd



www.therobfoundation.nl

HET RELIEK VAN THÉRESE VAN LISIEUX OP 3 JUNI IN DE GOEDE HERDERKERK

Dat er relieken van heiligen in kerken zijn, is op zich niet bijzonder. In veel kerken worden relieken van heiligen bewaard. En in de altaren in kerken worden relieken bewaard onder de altaarsteen. Relieken brengen de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee

ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen.

Maandag 3 juni zal er om 19.00 uur een mis vooral voor gezinnen en ouders zijn waarbij pastoor Smith zal voorgaan en een inleiding zal geven over de ouders van Thérèse. Maar iedereen is natuurlijk welkom. Om alvast in de stemming te komen en wat meer over het leven van Thérèse te zien, zal er op zondag 2 juni na de viering en de koffie in het atrium een speelfilm getoond worden. (Engels gesproken, Nederlands ondertiteld)

Thérèse van Lisieux - De kleine weg van de jonge heilige uit Lisieux

Als jong meisje uit een Franse, burgerlijke familie reisde Thérèse Martin naar Rome om aan de paus toelating te vragen om al op 15-jarige leeftijd in te treden in de Orde van de Karmel. Ondanks het strenge kloosterleven kwam ze tot de ontdekking dat heiligheid bereikt kan worden door kleine daden van naastenliefde en medelijden. Deze eenvoudige maar diepe geestelijke waarheid noemde ze haar 'kleine weg'. Deze film voert op een ontroerende wijze binnen in het leven van een opmerkelijke jonge vrouw, die verliefd werd op God. Haar levensgeschiedenis, met tegenslagen en overwinningen, is die van een gewoon meisje met een buitengewone geestkracht.



U bent van harte welkom om te blijven kijken en na afloop van de film is er een kleine lunch.

PRIESTERWIJDING STEFAN ANSINGER



Dominicaan Stefan Ansinger wordt op zaterdag 15 juni in Rotterdam tot priester gewijd door bisschop Van den Hende. Ansinger (29 jaar) blikte vooruit op dat bijzondere moment. "Het is een grote dag, ik leef er al naar toe sinds ik op mijn twaalfde de priesterroeping ontvangen heb." Ansinger trad in 2017 in bij de dominicanen en legde in september 2021 zijn eeuwige geloften af. In december 2022 is hij tot diaken gewijd.

De aanstaande wijding tot priester in Het Steiger in Rotterdam, dicht bij het klooster waar hij met zijn medebroeders woont, vormt het sluitstuk van het antwoord op zijn roeping. "Het is een eindstation, maar tegelijk een nieuw begin", zegt hij.

"Op 15 juni legt de bisschop mij de handen op en spreek het wijdingsgebed uit. Vanaf dat moment ben ik priester, wat wil zeggen: *sacerdos*, 'de persoon die de heilige dingen

geeft'. Als priester zijn dat vooral de sacramenten van boete en verzoening (de biecht) en de heilige Eucharistie. Tijdens het celebreren van een Mis neem je als priester alle vreugde en verdriet van de mensen in de gemeenschap op je schouders mee naar het altaar. Je verenigt het offer van alle mensen met het ultieme offer van de Eucharistie, waarbij jezelf als priester verdwijnt: het is Christus die dan door mij heen werkt."

(met dank aan de Dominicanen. Lees meer op www.dominicanen.org)

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com