



Parochie HH Petrus en Paulus

SINT JAN'S ONTHOOFDING
ZOETERWOUDE-DORP

Nieuwsbrief juli/Augustus 2024



RK kerk Sint Jan **Zuidbuurtseweg 15** 2381 LB Zoeterwoude
Secretariaat: tel. 071 5801215 b.g.g. 06 37174907 (alleen dinsdag)
mail: sintjansparochie@hotmail.com
Bereikbaar: dinsdag van 9.30- 11.30 uur/vrijdag van 8.30 – 11.00 uur
Pastoor Smith: 071 5130700 jhsmithpr@gmail.com

Vieringenrooster juli en augustus 2024

Zaterdag 6 juli

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith PK

Zaterdag 13 juli

19.00 Woord en Gebedsviering M. Onderwater EK

Zaterdag 20 juli

19.00 uur Eucharistieviering kapelaan Huntjens PK

Zaterdag 27 juli

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith PK

Zaterdag 3 augustus

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith PK

Zaterdag 10 augustus

19.00 Woord en Gebedsviering M. Onderwater PK

Zaterdag 17 augustus

19.00 uur Eucharistieviering kapelaan Huntjens PK/SZ ?

Zaterdag 24 augustus

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith PK

Zaterdag 31 augustus

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith PK

PK=Parochiekoor EK= Eigentijds koor SZ=Samenzang

Zaterdag 29 juni Parochiemiddag

**Helaas ontvingen wij dit bericht te laat voor de nieuwsbrief van juni. Mogelijk ontvangt u de nieuwsbrief als dit evenement al achter de rug is.*

De parochiemiddag voor alle parochianen, jong en wat ouder, is dit jaar op zaterdag 29 juni in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk.

Voor de volwassenen is er een inhoudelijk programma en ruim gelegenheid voor ontmoeting
Voor de kinderen is er een springkussen en voor allen ijs in overvloed.



De middag start om half 3 met een gebedsviering, vervolgens koffie/thee met iets lekkers. Het inhoudelijk programma eindigt kwart over 4 en daarna is er volop tijd voor ontmoeting met een drankje en hapje tot half 6.

We hopen dat u allemaal naar deze parochiemiddag toekomt.

Parochiesecretariaat HH. Petrus en Paulus

Oecumenische viering op Swetterhage

Op zondag 30 juni is de jaarlijkse viering op de Gemiva locatie Swetterhage in Zoeterwoude-dorp. Als het weer het toe laat, buiten op het Plein. Is het te warm, te nat of te koud dan binnen in de zaal. Aanvang **10.30 uur**. Medewerking wordt verleend door ds. Gea Smit, gebedsleider Margreet Onderwater en geestelijk verzorger Elma Brugman. Gospelkoor Spirit uit Maasland verzorgt de zang. Iedereen is van harte welkom!

Vakantie

We hoorden tijdens de vieringen de verhalen uit het Bijbelboek Handelingen. Het boek vertelt hoe de volgelingen van Jezus na zijn hemelvaart verder gingen met de verkondiging. Handelingen begint met een bijzondere mededeling: In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij

de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat ‘eerste boek’ is het Evangelie van Lucas, dat ook is opgedragen aan Theofilus. Wie Theofilus was, is niet bekend. Het kan de opdrachtgever van het boek zijn, het kan ook meer symbolisch worden opgevat: Theofilus betekent ‘vriend van God’. Het boek is gericht aan wie een vriend van God is. Het verhaal dat in het Evangelie begonnen is, gaat dus verder in Handelingen.

Voor ons is het misschien vanzelfsprekend hoe je volgelingen van Jezus kunt noemen: christenen, ‘mensen van de weg’ genoemd. Dat geldt ook voor ons. Het vraagt dat wij in beweging komen omwille van Gods Woord. Ook wij mogen kracht van boven ontvangen. Wie kiest voor Jezus, wordt niet behoed voor tegenwind en tegenslagen in het leven. Wel mag hij/zij vertrouwen op de kracht van God die vaak in alle stilte werkzaam is. Kracht om onze angsten te overwinnen. Kracht om niet ontmoedigd te raken. Kracht om woorden te spreken bij het zien van onrecht en onvrede, om moedig te getuigen van ons geloof. Wij zijn toegerust met Gods Geest voor onze tocht, om er op uit te trekken en mensen te ontmoeten. Daarbij mogen we vrij zijn voor God – vacare Deo. Een mooie gedachte om mee te nemen als we erop uittrekken tijdens de vakantieperiode.

Margreet Onderwater, gebedsleider

Kerkhofadministratie zoekt nabestaanden

Voor de Kerkhofadministratie zijn we op zoek zijn naar nabestaanden van: Petrus Jacobus van Haasterecht, geboren 14 juni 1901, overleden 27 oktober 1984 en Maria Johanna van Haasterecht-Wassing, geboren 21 maart 1917, overleden 19 september 2003. Bent of kent u familieleden neem dan contact op met

Els v.d. Hoeven van het secretariaat. Op dinsdag telefonisch bereikbaar en op vrijdagochtend aanwezig op het secretariaat bij de Sint Jan. Secretariaat: tel. 071 5801215 b.g.g. 06 37174907 (alleen dinsdag) mail: sintjansparochie@hotmail.com

KINDERKERK; ALVAST EVEN NOTEREN

De data voor de kinderkerkvieringen in het nieuwe seizoen:

Zondag 13 oktober 12.00 uur Dorpskerk

Zondag 24 november 12.00 uur Sint Jan

Dinsdag 24 december 17.00(?) uur Sint Jan

Zondag 9 februari 12.00 uur Sint Jan

Zondag 13 april (Palmzondag) 12.00 uur Dorpskerk

DORPSKERK Meer informatie over de vieringen in de dorpskerk

via: <https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net>

PASTORAATSGROEP

Pastoor J. Smith 071 5130700

Margreet Onderwater 071 5804073 / 06 53739954

Annie Borst 071 5803283/ 06 57009807 annie_borst@msn.com

BEHEERCOMMISSIE

René Goossen: 06 20966485

rene.goossen@gmail.com

Aad Berk: 071 5803029

aad.berk@hotmail.com

Bert v.d. Bosch 071 5803073

Wilma Kraan-Oostdam

BANKREKENINGNUMMERS:

Kerkbijdrage/kerkbalans

NL75RABO0375304 800 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan

Misintenties en overige zaken NL95INGB0000271753

t.n.v. HHPP Sint Jan

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN

Redactie: Annie Borst-Mooijman,

Stompwijkseweg 12 2381 BH Zoeterwoude

tel:071 5803283 ✉ oranjeboekje.sintjan@gmail.com

Kopij aanleveren uiterlijk de 18^e van de maand



De volgende nieuwsbrief
verschijnt eind augustus.
Kopij inleveren uiterlijk
17 augustus.