

## NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

**Zondag 8 september 2024 – nr. 54**

### Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor Jeroen Smith: 071-5130700 – [jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com)

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

oor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: [www.hhpp-oost.nl](http://www.hhpp-oost.nl)

Vieringen volgen via de livestream: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)



### VIERINGENROOSTER

Zondag 8 september 9.30 uur Viering van Woord en Gebed, zang van het Jongeren-Middenkoor. Voorganger: Diaken Gerard Clavel.
Woensdag 11 september 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Machteld Duijn.
Zondag 15 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastor Joost van der Mee.
Woensdag 18 september 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Zondag 22 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. <b>Gezinsviering, kinderwoorddienst en crèche.</b>
Woensdag 25 september 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Corry Boin.
Zondag 29 september 9.30 uur Viering van Woord en Gebed. Voorganger: Thea Epskamp.
Woensdag 2 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Heleen Brouwer.

## COLLECTEN



In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 18 augustus € 176,-

Zondag 25 augustus € 221,-

De deurcollecte voor de MIVA bracht op € 331,-

Zondag 1 september € 210,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

## PROGRAMMA SCHEPPINGSTIJD IN ONZE PAROCHIE (1 september – 4 oktober)

\*Op donderdag 19 september wordt in de Vredeskerk aan de Burggravenlaan de prachtige film "Onder het maaiveld" vertoond.

Als u dan niet kunt, geen nood, want op maandag 23 september is er een herkansing in de Regenboogkerk, Watermolen 1 in de Merenwijk. Aanvang beide avonden om 20 uur.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het Caritas project de GroenteDeler wordt op prijs gesteld.

\*Vrede op aarde is nauw verbonden aan de Schepping: als water en voedsel niet eerlijk worden verdeeld betekent dat oorlog. De Vredesweek duurt van 14-22 september.

\*Op de internationale Dag van de Vrede op zaterdag 21 september is er om 16 uur een vredesontmoeting op het Stadhuisplein, georganiseerd door De Bakkerij.

\*Op zondag 22 september om 10 uur krijgt het thema aandacht in een oecumenische viering in de Maria Middelareskerk.

\*Op woensdag 25 september is er van 19.00-19.30 uur in de Hartebrugkerk een vesperviering met zang van het Hartebrugkoor. Ook hier staan we stil bij de woorden van Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si.

\*Op vrijdag 4 oktober klinkt het Zonnelied (dat begint met Laudato Si: 'Gezegend zij ...') in een franciscaanse viering om 19:30 uur in de Maria Middelareskerk.

\*Tot slot: op zondag 6 oktober kunt u uw huisdier laten zegenen na de viering om 11:15 uur voor de Hartebrugkerk.

*Werkgroep Laudato Si'* — Contact: [laudatosi@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:laudatosi@petrusenpaulusleiden.nl)

## CARITASACTIE VOOR STICHTING DE GROENTEDELER

### **Reservering voor de Film 'Onder het maaiveld'**

Op donderdag, 19 september (Vredeskerk- Burggravenlaan) en maandag, 23 september (De Regenboog, Watermolen -Merenwijk) wordt de film 'Onder het maaiveld' vertoond.

U kunt een kaartje reserveren via [www.degroentedeler.nl/evenementen](http://www.degroentedeler.nl/evenementen)

- Ga naar: 19 en 23 september: Filmvertoning documentaire Onder het Maaiveld en klik op "Tickets"
- Kies een van de twee data en locatie en klik op "Toevoegen aan winkelwagen"
- Daarna verschijnt er een **V** en klik dan op "Bekijk winkelwagen"
- Onder Aantal kunt u eventueel meerdere kaartjes tegelijkertijd bestellen. Controleer het aantal en indien nodig pas het aan. Wanneer je het aantal hebt aangepast druk dan op "Update winkelwagen"
- Vul je gegevens in alle velden; met een **rode** stip zijn verplicht. Scroll naar beneden en druk op "Bestelling plaatsen en betalen"
- Je krijgt nu een overzicht van je bestelgegevens. Klik op "Ticket" op "Download"
- In je download map zit nu je ticket; je krijgt het ticket ook nog toegestuurd via de mail

- Mocht u het moeilijk vinden om op deze manier een ticket te reserveren, laat het mij weten. Dan zal ik de reservering voor u doen. Mijn tel. nr. is 071 5134043.
- E-mail [krowi009@planet.nl](mailto:krowi009@planet.nl)

Veel succes! We hopen velen van u te mogen ontmoeten.

Namens het Parochieel Diaconaal Beraad

*Cathalijne Louwes en Regina Krowinkel.*

## ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN DE REGIO OOST



Als God op de zesde dag Zijn Schepping voltooid heeft, verzucht Hij tevreden dat het goed, ja zelfs heel goed is. Dat laatste betrekken we graag op onszelf, alsof wij – de mens – het hoogtepunt zouden zijn van Gods schepping. Maar dat staat er niet. Sterker nog, het hoogtepunt van Gods schepping is de zevende dag. De rustdag of de dag van de Heer. Zeven, weet u nog wel: als de optelling van vijf en twee. Vijf is het getal voor God en twee voor de wederkerigheid. God scheidt in wederkerigheid, een liefde van twee kanten. Het blijft Zijn Schepping die Hij ons met liefde toevertrouwt, om haar te gebruiken en vooral om haar te behoeden.

*Scheppingsperiode* — Op 1 september, de Wereldgebedsdag voor de zorg van de Schepping, is weer de jaarlijkse Scheppingsperiode begonnen die wordt afgesloten op 4 oktober met het feest van Sint Franciscus. Ook in onze parochie wordt daar aandacht aan besteed. Het is een tijd waarin we de goedheid vieren van wat God geschapen heeft, we bidden voor het onrecht dat haar wordt aangedaan en we bezinnen ons op onze eigen manier van leven. Als jaarthema is gekozen voor: 'Hoop en ons handelen met de Schepping', dat ontleend is aan de Romeinenbrief.

*Mentaliteit* — De lezingen van dit weekend raken aan dit thema. Het volk van Israël wordt opgeroepen om te luisteren en te handelen naar de bepalingen die God het leert. De apostel Jacobus op zijn beurt benoemt onze verantwoordelijkheid als eerstelingen onder de schepselen. Een *noblesse oblige*, want dat vraagt van ons om geen toehoorders te zijn van het Woord van God, maar uitvoerders. En Jezus zelf bespreekt de spanning tussen het je aan de regels houden maar vanuit je hart toch het verkeerde nastreven. Het goed omgaan met elkaar en de hele Schepping vraagt om een bepaalde mentaliteit.

*Radicale bekering* — Paus Franciscus heeft in zijn encyclieken over de Schepping en over de broederschap tussen mensen herhaaldelijk aangedrongen op een radicale bekering. Spannend is de vraag of het daarbij gaat om wat we doen of om wat we bereid zijn na te laten omwille van wat goed is voor de Schepping en de schepselen. In zijn recente brief voor de Wereldgebedsdag zegt de paus verder, dat het gaat 'om krachten te bundelen en samen op weg te gaan met alle mensen van goede wil.' Hij noemt het van belang om daarbij onze menselijke macht en de grenzen daarvan te heroverwegen. Zo kunnen 'onze levens een lied van liefde voor God worden, voor de mensheid, met en voor de schepping, en hun volheid vinden in heiligheid.'



*Stap voor stap* — Een reis van vele kilometers begint met een eerste stap. Zo is dat ook met die radicale bekering waar paus Franciscus toe oproept. Met welk perspectief? Een delen in de zorg voor ons gezamenlijk huis en het verschil maken. En zo ... een liefdeslied mogen zijn voor God, de mensheid en de Schepping. Wie wil zich nu niet daartoe bekeren?

Met hartelijke groet — *Marlene Falke, pastoraal werker*

## **GEDOOPT: ISABELLA BRUNO VAN WEE**

Op zondag 25 augustus is door Diaken Clavel het Heilig Doopsel toegediend aan Isabella Bruno van Wee.

## **OP BEZOEK BIJ DE BUREN IN HOOGMADE**

De parochiekerk van Hoogmade, de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, werd op 4 november 2019 getroffen door een grote uitslaande brand. De kerk was verwoest en is inmiddels weer herbouwd. Op 7 juli werd de nieuwe kerk ingewijd door Mgr. Van den Hende. Aan het eind van de Viering van Woord en Gebed op zondag 18 augustus in de Goede Herder vroeg voorganger Thea Dingjan – Zonneveld aandacht voor de prachtig gerestaureerde kerk van Hoogmade, waar zij overigens nog met enige regelmaat mag voorgaan in de vieringen. Dat het een prachtige en bijzondere kerk is geworden, wil de parochiegemeenschap van Hoogmade graag laten zien. Thea riep de parochianen van de Goede Herder dan ook op om eens een kijkje te nemen bij de burens. Er zijn deze zomer tot en met het weekend van 14 en 15 september open middagen. Elke zaterdag en zondagmiddag kunt u er een kijkje nemen Van 13.00u. tot 16.00u is de kerk open.



Op deze foto's van Tom van der Hulst krijgt u een indruk.



## **SAMEN VOOR VREDE – NU!**

Met dit thema zullen wij de Vredesweek ingaan. In een tijd, waar berichten over oorlog in het buitenland weer bovenaan de nieuwspagina's staan en ook in Nederland de onvrede en de onverdraagzaamheid toeneemt, is het belangrijk om door het hele land een licht te laten schijnen op de urgentie en het belang van vredeswerk. Inclusieve en blijvende vrede vraagt meer, het is daarom ook onze taak om nu na te denken over de toekomst en de grote vragen. Hoe komen we tot nieuwe perspectieven op blijvende vrede in Israël en Palestina en breder: in het Midden-Oosten? Wat is de invloed van de klimaatverandering op conflicten overal ter wereld? Hoe bestrijden we polarisatie en onvrede in ons eigen land?

We worden geconfronteerd met uitdagingen, maar er zijn ook mogelijkheden voor positieve acties als we geleid door menselijke waardigheid en solidariteit een pad naar vrede weten te banen, zelfs te midden van de huidige turbulente tijden.

Met 'Ambassades van Vrede', waarbij het Diaconaal Centrum 'De Bakkerij' is aangesloten, wil PAX in actie komen. Hier ter plekke moeten we in gesprek gaan hoe we nu en in de toekomst aan vrede kunnen werken.. Wanneer de samenleving de hoop dreigt te verliezen, willen wij een krachtig en eensgezind geluid laten horen. Met allen die de wens tot vrede delen, zeggen we:

"Samen voor vrede. Nu!!"

Daarom nodigen wij u allen uit voor de Vredesontmoeting op zaterdag, 21 september: Internationale dag van de Vrede. De ontmoeting vindt plaats op het Stadhuisplein te Leiden van 16.00 tot 17.00 uur. Er zijn vier sprekers uitgenodigd, die vanuit een persoonlijke invalshoek een korte uiteenzetting geven over een lokaal onderwerp mbt gerechtigheid binnen de Leidse en ommelandse samenleving. Deze bijdragen worden afgewisseld met muziek en meditatieve stilte.

Hoe de vrede eruit ziet en tot stand komt binnen de grenzen van de Parochie HH. Petrus en Paulus gaat ons allen aan. Wij als christenen hebben immers een voorbeeldfunctie. *U komt toch ook?*

*Namens het Parochieel Diaconaal Beraad - Regina Krowinkel*

**PAX**

**SAMEN  
VREDE.**



**VOOR  
NU!**

### **MEEZINGEN IN EEN EVENSONG VIERING**



Zaterdag 20 oktober om 16:00 uur wordt er een Evensong gehouden in de St. Petruskerk.

Een Evensong is een, naar Engelse traditie, bijna geheel gezongen Vespers.

We willen dit graag met zoveel mogelijk zangers uit de hele parochie doen.

We putten daarbij uit een rijke traditie van Engelstalige muziek.

De leiding is in handen van Coen Huisman, dirigent van het St. Petruskoor.

Zingt u mee? We hebben enkele repetities, maar

van de zangers wordt ook verwacht dat ze enige koorervaring hebben en dat ze zich thuis goed voorbereiden.

De repetities zijn op donderdagavond 26 september en 10 oktober en op zaterdag 19 oktober. Gedetailleerde informatie is te vinden op [www.coen-huisman.nl/HHPP](http://www.coen-huisman.nl/HHPP).

Aanmelden graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 18 september via [cshuisman@ziggo.nl](mailto:cshuisman@ziggo.nl)

### **GEZINSVIERING OP ZONDAG 22 SEPTEMBER**

Nu de zomervakantie voorbij is en de scholen weer zijn begonnen, zijn ook ons Kinderkoor en Tienerkoor weer vol energie van start gegaan. De Werkgroep Gezinsvieringen is ook weer met de pastoor bijeen gekomen. Op zondag 22 september is de eerste Gezinszondag, waarbij het Tienerkoor de gezangen tijdens de viering verzorgt.

Voor de allerkleinsten is er crèche in de sacristie bij Stephanie en Melissa. De kinderen die nog geen Eerste H. Communie hebben gedaan zijn welkom bij de Kinderwoorddienst. Wij hopen op veel belangstelling van jong en oud!



## **KOM EN ZIE-JAAR BIJ VRONESTEIJN**

Op 23 september start het 'Kom en zie-jaar' voor de derde keer, een verkenningjaar om na te denken over jouw toekomst.

Het 'Kom en zie-jaar' wordt aangeboden door het bisdom Rotterdam samen met de priester- en diakenopleiding Vronesteyn. Het is voor jonge mannen vanaf 18 jaar (tot 45 jaar) die zich oriënteren op hun roeping.

Telkens weer gaan mensen samen met God op zoek naar hun toekomst. Christus brengt mensen bijeen in zijn Kerk. Daar helpen we elkaar om samen de weg te gaan die Hij ons wijst. Het zoeken naar je roeping hoef je dus niet alleen te doen. Het is zelfs beter om dat samen met anderen te doen en je daarbij te laten begeleiden door de ervaring van mensen uit de Kerk. Waartoe ben ik geroepen?- Waar kan ik mij aan geven?- Wat vraagt God van mij?- Licht mijn geluk in het huwelijk, het priesterschap, diaconaat of religieuze leven?- Is er een speciale taak voor mij vanuit mijn geloof? Kom en zie is een jaar dat je heel concreet bij deze zoektocht wil helpen. Van september 2024 tot en met mei 2025 met: Een maandelijkse ontmoeting op Vronesteyn om samen te bidden, te eten, te luisteren en te delen van 17.30 tot 21.00 uur. Een wekelijks uur van gebed aan de hand van teksten en vragen helpt om open te (leren) staan voor Gods stem. Tijd en plaats plan je zelf. Persoonlijke begeleiding door een priester, diaken of pastoraal werker van het bisdom Rotterdam, die als tochtgenoot met je mee loopt.

Rector Walter Broeders van Vronesteyn: "In het evangelie zien we dat Jezus heel verschillend de mensen roept. Je zou kunnen zeggen dat het niet eens zoveel uitmaakt wat je nu doet, maar vooral waar je naartoe wil."



## **UIT DE BEHEERCOMMISSIE**

Een belangrijk deel van het werk van de Beheercommissie bestaat, naast het zorgvuldig omgaan met de financiën, uit het beheer van het kerkgebouw met alles wat daar bij komt. Mede dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers is dat gelukkig geen dagtaak. Jaarlijks wordt onze Goede Herderkerk, een Rijksmonument, gemonitord door de Monumentenwacht. Dat levert dan steevast een lijst op van zaken die op termijn onder handen genomen dienen te worden. Meestal zijn dergelijke werkzaamheden en aanpassing voor de kerkganger niet zichtbaar. Zo werden recent twee nieuwe en veilige trappen aangeschaft en geplaatst naar de beide klokkentorens. Met dank aan Gerard Verdoes en Cor Francken, beiden immer actieve leden van ons klusteam. Zeer zichtbaar is de prachtige restauratie van de muur in de Mariakapel. En ook de oorzaak: waterschade door lekkende waterafvoer aan de Rijndijkzijde, is nu hopelijk uit de wereld.

Recent is ook de techniek van beeld (de livestream via Kerkdienst gemist) en geluid verbeterd. Michel Coene en Chris Roessen hebben de aansluitingen in kerk en atrium verbeterd en dankzij de Anna Martina Stichting beschikken de techneuten over een nieuwe laptop.

---

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – [hulst.zw@gmail.com](mailto:hulst.zw@gmail.com)

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – [ath.bouwman@gmail.com](mailto:ath.bouwman@gmail.com)