

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 29 september 2024 – nr. 55

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor Jeroen Smith: 071-5130700 – jhsmithpr@gmail.com

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl



VIERINGENROOSTER

Zondag 29 september 9.30 uur Viering van Woord en Gebed, zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Thea Epskamp.
Woensdag 2 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Heleen Brouwer.
Zondag 6 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Woensdag 9 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Machteld Duijn.
Zondag 13 oktober 9.30 uur Viering van Woord en Gebed, zang van het Jongerenmiddenkoor. Voorganger: Leo Koot o.f.s.
Woensdag 16 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Zondag 20 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Woensdag 23 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Liliane Laumans.

COLLECTEN



In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 8 september € 219,-

Zondag 15 september € 221,-

Zondag 22 september € 245,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

PROGRAMMA SCHEPPINGSTIJD IN ONZE PAROCHIE (1 september – 4 oktober)

*Op vrijdag 4 oktober klinkt het Zonnelied (dat begint met Laudato Si: 'Gezegend zij ...') in een franciscaanse viering om 19:30 uur in de Maria Middelareskerk.

Voorganger: Pater Thijs Moons o.f.m. conv

*Op zondag 6 oktober kunt u uw huisdier laten zegenen voor de Hartebrugkerk na de Franciscusviering met zonnebloemprocessie om 11:15 uur. Voorganger in deze viering is pater Rob Hoogenboom o.f.m.

Werkgroep Laudato Si' — Contact: laudatosi@petrusenpaulusleiden.nl

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN DE REGIO OOST



Zo aan het einde van de Vredesweek belandden we met het evangelie midden in een conflict. Een conflict? Jazeker en nog wel een twistgesprek tussen de leerlingen van Jezus. Niet over een verschil in inzicht omdat ze Jezus maar moeilijk kunnen volgen als Hij het met ze heeft over Zijn Lijden, dood en Verrijzenis. Het is veel platter dan dat. Het gaat over positie, status en macht: 'Wie is de grootste?' Ook toen al. Twintig eeuwen verder is dat op de grote en kleine strijdtoneelen van onze tijd nog steeds een aanleiding tot veel conflicten. Tot in onze geloofsgemeenschappen toe. Het antwoord dat Jezus geeft, is verrassend.

Anders kijken — Jezus roept Zijn leerlingen bij zich. En nu zou je verwachten dat Hij ze ter verantwoording zou roepen over hun twistgesprek. Maar dat is niet wat Jezus doet. Hij legt wel een andere zienswijze voor. Zijn kijkrichting: 'Wil je de eerste zijn dan zul je de dienaar van alle moeten worden.'

Een kind — Als voorbeeld zet hij een kind in hun midden. De vraag is wat Jezus daarmee wil zeggen? Misschien dat wat Hij ze leert kinderlijk eenvoudig is? Of is het misschien dat kinderen open en ontvankelijk zijn voor waar het in Zijn boodschap om gaat? Vóór alles is een kind kwetsbaar. De kijkrichting die Jezus voorhoudt is niet die door de ogen van de macht maar door de ogen van het kleine en kwetsbare.

Politiek — In zijn brief spreekt de apostel Jacobus over: 'De wijsheid van omhoog is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht'. In het landelijk nieuws komen de eerste berichten naar buiten over het nieuwe regeerprogramma. Ze stemmen tot hoop en zorg. Zou je hier nu ook naar de kijkrichting mogen vragen? Worden onze bestuurders geleid door de wijsheid van omhoog of door eigen wijsheid? Is er plaats voor kwetsbaarheid?

Opnemen — Na het kind in hun midden te hebben gezet, houdt Jezus zijn leerlingen voor: 'Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam neemt Mij op; en wie Mij opneemt neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.' Het woord opnemen kan zoveel betekenen 'als zorg dragen voor' maar ook een gedachtegoed in je opnemen, het je eigen maken van een mentaliteit. De wijsheid van boven waarover Jacobus spreekt, wordt ons door Jezus voorgeleefd. Zou je kunnen zeggen dat wie kijkt naar de wereld vanuit het kleine en kwetsbare, leeft vanuit Jezus? Dat dat zo moge zijn.



Met hartelijke groet — *Marlene Falke, pastoraal werker*

WERELDMISSIEDAG 2024

"Het land verdwijnt."

In deze wereldmissiemaand richten we onze blik op Oceanië, in het bijzonder op Papoea-Nieuws Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van de klimaatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de bewoners een catastrofe.

Hoop voor Tulun.

De Carteret Eilanden, die ook wel Tulun worden genoemd, wat zoveel betekent als 'de mensen van de grote zee', liggen slechts 1,2 meter boven de zeespiegel en zijn volgens wetenschappelijke prognoses gedoemd ten onder te gaan. De 2.700 bewoners zullen gedwongen moeten verhuizen. Maar nog voordat de zee de atol overspoelt, zullen de bewoners niets meer te eten hebben. Het zoute water vernietigt nu al planten zoals taro, broodboomvruchten en bananen. Maar de mensen van Tulun wachten niet passief de ondergang van hun land af. En de katholieke kerk staat hen terzijde. Zo heeft de kerk land geschonken op het grotere eiland Bougainville waar de bewoners van de Carteret Eilanden zich kunnen vestigen en een nieuw leven opbouwen. Op de Carteret Eilanden zelf worden mangroven geplant. Zo kan het binnendringen van het zoute water vertraagd worden en de mensen kunnen zo lang mogelijk hun thuisland behouden. De mangroven moeten het land stabiliseren. Zo wil men de eilandgemeenschap tijd geven om de verhuizing te organiseren. Om de verhuizing in goede banen te leiden heeft Ursula Rakova een organisatie opgericht: "Tulele Peisa", wat zoveel betekent als "wij zeilen alleen op de golven."



“Niets wens ik zozeer als dat er in de huizen vrede heerst en dat de mannen de vrouwen van Oceanië respecteren”, aldus Helen Hakena, president van de katholieke vrouwengemeenschap in Bougainville. In een land waar meer dan 60 procent van de vrouwen slachtoffer wordt van fysiek en/of seksueel geweld zijn veilige plekken hard nodig. Helen Hakena (67) heeft tijdens de burgeroorlog in Bougainville (1988-1998) veel geleden. Ze was hoogzwanger, toen de vijandelijkheden haar dorp bereikten. Ze moest haar zoon vroegtijdig ter wereld brengen op een koude, kale vloer van een oud verlaten bankgebouw. Gelukkig hebben zij en haar zoon het overleefd. Andre vrouwen hadden niet zo veel geluk. Deze ervaringen zijn haar motivatie om zich in te zetten voor vrouwenrechten, zodat geen andere vrouw nog zo hoeft te lijden. Daartoe richtte Helen Hakewa in 1992 samen met een groep vrouwen van haar voormalige school de “Leitana Nehan Women’s Development Agency op met als motto “Vrouwen weven Bougainville tezamen”. Het doel: jonge mensen – vrouwen en mannen – te mobiliseren voor de vrede. MISSIO ondersteunt Ursula Rakova en Helen Hakena en al die andere vrouwen op de Carteret Eilanden en Bougainville, Helpt u mee?

Stort uw bijdrage op NL85 INGB 0000 00 1566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'.

ANTONIUSKERK INGEZET VOOR TIJDELIJKE OPVANG ASIELZOEKERS

De gemeente Leiden heeft besloten om voor een korte periode asielzoekers op te vangen die op dit moment niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

“Om de benarde situatie van asielzoekers in het aanmeldcentrum wat te verlichten, heeft het college besloten om per direct zo’n zeventig tot tachtig asielzoekers tijdelijk onderdak te bieden in de Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan in Leiden Zuidwest”, laat wethouder Julius Terpstra weten. Het gaat volgens de gemeente om een sobere opvang voor een periode van twee tot drie weken. Terpstra: “Als gemeente Leiden zijn we blij met de openstelling van deze locatie door het bestuur van de Antoniuskerk, de Katholieke parochie HH Petrus en Paulus.” Over enkele weken gaat deze groep asielzoekers naar een opvanglocatie in de gemeente Utrecht. De exploitatie van de tijdelijke noodopvang wordt verzorgd door het COA. Er worden momenteel bedden en sanitair geplaatst. “We hebben besloten hier als gemeente Leiden medewerking aan te verlenen, zodat de asielzoekers niet in Ter Apel buiten hoeven te overnachten,” aldus Terpstra. “Als mensen in de knel zitten, dan helpen wij. Dat hoort gewoon bij de kerk.” Aldus Jan van Trig, vice-voorzitter van het parochiebestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus.



(Bron: Sleutelstad. Foto: Chris de Waard)

IN MEMORIAM BEP DE LANGE

Op 7 september 2024 is overleden de heer Bep de Lange, in de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde al enige tijd in Verzorgingshuis Vlietwijk te Voorschoten. De uitvaartdienst voor Bep de Lange is gehouden op donderdag 12 september in onze Goede Herderkerk. Voorganger in de Viering van Woord en Gebed was diaken Gerard Clavel. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk. Na afloop was er gelegenheid tot condoleren in het atrium.

IN MEMORIAM LOUIS VAN DIEPEN

Op 8 september 2024 is overleden de heer Aloisius Anthonius van Diepen, in de leeftijd van 84 jaar. Louis van Diepen was de echtgenoot van Ria van Diepen – van Wijk die jarenlang zeer actief was in het gemeentebestuur van Leiderdorp. De uitvaartdienst voor Louis van Diepen is gehouden op zaterdag 14 september in onze Goede Herderkerk. Voorganger in de Viering van Woord en Gebed was diaken Gerard Clavel. Tijdens de uitvaartdienst werd de bescheiden dienstbaarheid en grote liefde van Louis van Diepen voor zijn echtgenote en kinderen geroemd. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. Vervolgens was er gelegenheid tot condoleren en ontmoeten in Brasserie Polderfabriek.

IN MEMORIAM RIA HUISMAN – VAN LEEUWEN

Op 19 september 2024 is plotseling overleden mevrouw Maria Johanna Catharina Anna Huisman – van Leeuwen, weduwe van Paul Huisman, in de leeftijd van 87 jaar. Ria Huisman was vaak in onze Goede Herderkerk aanwezig, zeker wanneer haar kleinkinderen daar actief waren in het koor. Maar haar hart lag in de Sint Petruskerk, waar zij zich jarenlang inzette op allerlei terreinen. De uitvaartdienst voor Ria Huisman vond op woensdag 25 september plaats in de Sint Petruskerk. Aansluitend vond de bijzetting plaats op de RK begraafplaats Zijlpoort.

WEEK VAN DE VERBINDING IN ZOETERWOUDE

In de gemeente Zoeterwoude wordt in de week van 7 tot en met 11 oktober extra aandacht besteed aan gezelschapsactiviteiten. Dit zijn veelal bekende activiteiten, maar ze hebben voor deze week iets extra's. Men wordt gestimuleerd om burens of kennissen mee te nemen en zo te stimuleren dat men nieuwe mensen ontmoet of oude kennissen tegenkomt. Ook vervoer kan geregeld worden! Aanmelden (ook als chauffeur!) kan bij Zoeterwoude-voor-elkaar: steunpuntZVE@outlook.com

Achter in de kerk liggen folders met het gehele programma.

Onderdelen zijn o.a.:

- *Een High Tea in Ons Huis, Kosterspad 3, Zoeterwoude op 7 oktober.
- *Samen eten, kom erbij in Ons Huis op 8 oktober en op 10 oktober in de Eendenkooi.
- *Een rolstoelwandeling van Emmaüs naar La Place met koffie en taart op 9 oktober.
- *Een danscafé in het Muziekcentrum, Schenkelweg 6 op 11 oktober.
- *De Herdershof in het atrium van onze Goede Herderkerk, iedere woensdag na de viering, vanaf 10.30 uur.
- *De Huiskamer van de Eendenkooi, iedere donderdag vanaf 10.00 uur.
- *Fietsmaatjes, samen met een vrijwilliger op een duofiets op pad gaan.

*Jeanke van der Hulst –
Pastoraatgroep De Goede Herder*



INSPECTIE VAN DE GOEDE HERDERKERK

Op vrijdag 20 september heeft Joop van Huut als lid van onze Beheercommissie met bouwkundige Dennis van Veen van de parochie en diens collega Iris de staat van onderhoud van onze Goede Herderkerk bekeken. Samen met Cor Francken is eerst gesproken over de geschiedenis van de kerk en is een rondgang gemaakt tot in de koepel! Later sloot ook Gerard Verdoes aan. Cor en Gerard doen zeer veel onderhoudswerkzaamheden in onze kerk!

Joop vertelt: "Veel hebben Dennis en Iris samen gedaan. Wij hebben ze met name geholpen met de ladders en bepaalde onvolkomenheden aangegeven die wij zelf al hadden geconstateerd. Rond 16.00 uur in de middag waren we klaar. Heel bijzonder om zo hoog in de koepel te zijn en ook in de torens. Dennis en Iris zijn uiterst deskundig, heel serieus en secuur en ik heb er veel van geleerd.

Er zijn toch onvolkomenheden geconstateerd. Een aantal noodzakelijke werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd. O.a. het oplossen van lekkage bij de uitgang aan de Rijndijkzijde.

Vanaf maart/april 2025 gaan in grote lijnen alle werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor inmiddels Rijkssubsidie (periode 2020 t/m 2025) is verstrekt.

Half 2025 wordt de subsidieaanvraag voor de periode 2026 t/m 2031 opgesteld door Dennis van Veen namens de parochie HH. Petrus en Paulus.

In eigen beheer gaan we nog een aantal veiligheidsvoorzieningen aanbrengen."



Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com