

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 20 oktober 2024 – nr. 56

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor Jeroen Smith: 071-5130700 – jhsmithpr@gmail.com

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl



VIERINGENROOSTER

Zondag 20 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. Gezinsviering, Kinderwoorddienst, crèche.
Woensdag 23 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Liliane Laumans.
Zondag 27 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastor Michel Remery.
Woensdag 30 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Heleen Brouwer.
Zaterdag 2 november 19.30 uur Allerzielen in het Licht met Dames- en Herenkoor. Voorgangers: Diaken Gerard Clavel en Jeaneke van der Hulst.
Zondag 3 november 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met Dames- en Herenkoor. Voorganger: Thea Epskamp.
Woensdag 6 november 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Corry Boin.
Zondag 10 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastor Ad van der Helm.
Woensdag 13 november 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Machteld Duijn.
Zondag 17 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.

COLLECTEN



In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 29 september	€ 225,-
Zondag 6 oktober	€ 250,-
Zondag 13 oktober	€ 163,-

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom!

BENEFIETCONCERT JEUGDKOREN DZVINOCHOK EN VOGNYK UIT KIEV

Wellicht herinnert u zich nog het prachtige en succesvolle concert van het jongenskoor Dzvinochok (Klokje) uit Kiev in De Goede Herder in 2019.

Op **zondagmiddag 27 oktober** a.s. vindt in onze Goede Herderkerk een benefietconcert plaats door het jongenskoor Dzvinochok en meisjeskoor Vognyk (Vuur). Met elkaar hebben zij al diverse benefietconcertreeksen in Europa achter de rug. Hoogtepunten daarbij waren een optreden met The Rolling Stones in Wenen en een optreden bij Podium Klassiek in 2022. Onder de titel "Samen staan we sterk" vraagt het koor enerzijds aandacht voor de oorlog in hun land en anderzijds bedanken zij Nederland voor alle steun. Maar ook willen zij uitdragen dat zij ervan overtuigd zijn dat ze zullen zegevieren als zij elkaar blijven steunen. Onze hulp is daarbij echter onmisbaar.



De opbrengst van de concerten komt na aftrek van de onkosten van de tournee ten goede aan ondersteuning van met name kinderen die getroffen zijn door de oorlog en gewonde soldaten (o.a. aanschaf protheses).



Het concert begint om 16.00 uur. De kerk is open vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis, maar uiteraard wordt er na afloop een gift van u gevraagd. Ook worden er cd's verkocht.

ALLERZIELEN IN HET LICHT

De gedachteniskapel in de Goede Herderkerk is een plek van gebed, stilte en overdenking. Bij de Pietà hangen de kruisjes met de namen van de overleden parochianen die vanuit de Goede Herder zijn uitgedragen naar begraafplaats of crematorium. Het is voor velen een ruimte waar een kaarsje wordt opgestoken en dierbare overledenen worden herdacht.



Tijdens de viering op Allerzielen krijgen de nabestaanden het gedachteniskruisje overhandigd.

Allerzielen in het Licht, zaterdagavond 2 november vanaf 19.30 uur. Zoals elk jaar komen velen ook nu weer naar de kerk en de begraafplaats om onze dierbaren te herdenken. Dit doen we samen, want samen zijn we sterk. Ook als u eerder of elders een geliefde verloor, is deze avond op deze plek fijn om samen te komen.

"De kracht van Samen" is het thema van deze viering, de kracht die we ontvangen van onze medemens en van God. God laat ons nooit alleen en staat ons altijd bij.

Na afloop van de viering, met zang van ons Dames- en Herenkoor onder leiding van Ans Bulles, komen we samen op de begraafplaats naast de kerk. Op verzoek kunt u het graf laten zegenen door diaken Clavel. Kerk en begraafplaats zijn dankzij inzet van onze trouwe vrijwilligers voorzien van een sfeervolle verlichting. Voor de overledenen zal de klok in de klokkenstoel geluid worden. Hopelijk vinden we op deze mooie plek troost en kracht. Tenslotte is er deze avond het samenzijn in het atrium van de kerk met koffie, thee en chocolademelk.

U bent van harte uitgenodigd!

Jeanke van der Hulst – Pastoraatgroep De Goede Herder

CARITASACTIE 2024

Het Bisdom Rotterdam heeft de periode rond de diaconale Heiligen – Sint Maarten en de H. Elisabeth van Thüringen – bestemd voor de Caritas Actie.



caritas actie

Caritas is een Latijns woord voor liefde of meer specifiek voor zorgende liefde. Voor ons, als gelovige mensen, heeft dat alles met Jezus te maken. Naar zijn voorbeeld willen we ons met liefde inzetten voor wie in deze wereld kwetsbaar is. Dat kan door het geven van geld, tijd of door gebed. Om ons daaraan te herinneren zal tussen 26 oktober en 24 november bij de 8 kerken van de parochie HH. Petrus en Paulus, de Regenboog en de Zelfoogsttuin 'Bij Mei' aandacht worden besteed aan de Caritas.

Dit jaar heeft de parochie HH. Petrus en Paulus en de Parochiële Caritas Instelling ervoor gekozen om de Stichting 'De Groentedeler' te ondersteunen. Zij zorgen ervoor, dat cliënten van de Voedselbank verse groenten krijgen. Wellicht bent u in de gelegenheid om op de Zelfoogsttuin Bij Mei te komen helpen met de oogstploeg. Folders liggen in onze kerken.

Als u merkt dat in uw omgeving mensen door geldzorgen "vastlopen", meldt u dat dan aan de pastoor, kapelaan, diaken of pastoraal werker of het secretariaat. Of stuur een email aan petrusenpauluspci@gmail.com of een brief naar de PCI Petrus en Paulus Leiden e.o., Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden.

Cathalijne Louwes en Regina Krowinkel - Parochieel Diaconaal Beraad

ADVENTPROJECT: LAAT DE LIEFDE VAN JEZUS STROMEN!

Jezus vraagt ons dat we net zoveel van andere mensen houden als van onszelf. Dat betekent dat we zo goed mogelijk proberen te zorgen voor mensen die het moeilijk hebben. Dat we zieke mensen bezoeken, dat we verdrietige mensen troosten, dat we mensen met honger te eten geven, als we dat kunnen. We noemen dat 'diaconie' of 'caritas'. Het betekent: elkaar dienen vanuit de liefde die God ons geeft in ons hart.



Speciaal voor in de advent kun je hier invulling aan geven.

Kinderen/gezinnen kunnen zich aanmelden om deel te nemen. Iedere deelnemer ontvangt één adres van iemand die wel een opsteker kan gebruiken; bijv. omdat diegene wat verdrietig heeft meegemaakt, oud of ziek is of zich alleen voelt. Daar geef je de kaart/engel (afhankelijk van de hieronder te maken keuze) af. Om zo samen toe te leven naar Kerst en de vreugde van Jezus te delen met hen die -zeker in deze tijd- eenzaam zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Optie 1 Kaart:

Je komt elke zondag in de Advent tijdens de viering naar de sacristie om een verhaal te luisteren en een bijbehorende kleurplaat-kaart te maken.

Zo kunnen we elke zondag van de Advent toelevens naar de geboorte van Jezus met Kerst. En breng je elke week van de Advent een mooie kaart naar iemand die wel een opsteker kan gebruiken; vier weken lang tot het Kerstmis is!

Optie 2 Engel:

Kun je niet elke zondag komen, maar wil je wel iets maken/betekenen voor iemand anders, dan kun je na elke viering in de Advent een engelpakketje ophalen in de sacristie. Hierin zitten instructies over hoe je thuis de engel kan maken en de naam en adres waar je de engel naartoe mag brengen.

Optie 3:

Doe het beide.....

Wil je meer informatie of wil je je alvast opgeven:



Stephanie Jägel (sjagel@outlook.com) – Pastoraatgroep De Goede Herder

DIACONAAL WEEKEND 7 EN 8 NOVEMBER

In het weekend van 9 en 10 november 2024 vragen wij in de Leidse kerken weer even extra aandacht voor onze diaconale opdracht. Dit jaar met als thema: **ROUWEN & VIERN**.

Afscheid, verlies, en rouw. Het zijn thema's die in ieders leven een keer voorbijkomen. Soms groot en overweldigend, soms klein en liefdevol. In onze kerken staan we er jaarlijks bij stil met Allerzielen en Eeuwigheidszondag. Toch is ruimte voor rouw niet vanzelfsprekend. Het publieke domein heeft geen vaste plekken voor persoonlijke rouw, ook biedt onze cultuur weinig aanknopingspunten om het zomaar over depressie of rouw te hebben met elkaar.

Dit bleek aanleiding voor Rikko Voorberg, theoloog en kunstenaar, om in 2021 een eerste Rouwen-en-Vieren-kas op te zetten in Amsterdam. Een plek waar men de weken rond Kerstmis terecht kan om een kaarsje te branden, een lint te beschrijven of woorden te delen in het gastenboek. Een plek van niemand, en voor



iedereen. Met een grote groep maatschappelijke en kerkelijke organisaties, zorginstellingen en vrijwilligers bereiden we dit jaar ook in Leiden een bijzondere (tijdelijke) plek voor: een openbaar toegankelijke kas op het Gerecht voor rouw, verdriet en verhalen. Een plek van verbinding, van aandacht en van licht in donkere dagen, de laatste twee weken van december. Dat zijn namelijk de moeilijkste weken van het jaar voor wie iemand verloren is. Leidse kerken zijn bij uitstek plekken waar rouw en verdriet plek krijgt: in de stilte, in het delen in een gemeenschap, in het geven woorden aan gemis, verdriet, troost en bemoediging.

Rouwen en vieren. Het heeft per definitie een verdrietige kant en kan tegelijkertijd ook troostrijk zijn! Vanuit De Bakkerij geven wij al graag een voorproefje van één van de troostrijke manieren met de **Ontmoetingsmaaltijd: Samen eten samen leven op donderdag 7 november 2024, 17:00 uur in de Marekerk**. Daags voor Sint Maarten, die als Romeins soldaat zijn mantel deelde met een bedelaar bij de stadspoort van Amiens, voor oud-en nieuwkomers in Leiden om met elkaar het (samen)leven te vieren en delen. Kom ook! Wees welkom en laat je inspireren door de geuren, kleuren, smaken, verhalen en gezichten van je naaste burens in Leiden. Vind troost bij elkaar rond een rijk gevuld bord.

Diaconaal centrum De Bakkerij Leiden

Het Dames- en Herenkeor van De Goede Herder zoekt nieuwe leden. Iets voor jou? Iets voor u? Neem contact op met de dirigent of op woensdagochtend met het secretariaat en maak een afspraak om een keer een repetitie bij te wonen op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

IN MEMORIAM PETRONELLA AGATHA MARIA SUIJTEN – VAN VELZEN

Op 27 september 2024 is overleden mevrouw Petronella Agatha Maria Suijten – van Velzen, in de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde in de Heemraadlaan te Leiderdorp en kon dankzij de vrijwilligers van onze parochiekers toch regelmatig de vieringen bezoeken. De uitvaartdienst voor Nel Suijten vond plaats in onze Goede Herderkerk op woensdag 2 oktober met medewerking van ons Dames- en Herenchoor o.l.v. Ans Bulles. Voorganger in de viering was diaken Gerard Clavel. Na de viering volgde de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats te Leiderdorp.

IN MEMORIAM JOHANNA ELISABETH GROENEN – VAN MORST

Op 28 september 2024 is overleden mevrouw Johanna Elisabeth Groenen-van Morst, in de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde in de Hoogstraat te Leiderdorp en was trouw bezoeker van onze kerk. De uitvaartdienst voor Ans Groenen is gehouden op maandag 7 oktober in onze Goede Herderkerk. Voorganger in de viering was pastoor Jeroen Smith. Met medewerking van ons Dames- en herenchoor o.l.v. Ans Bulles. Na de viering was er in het atrium van de kerk gelegenheid tot condoleren. Aansluitend was de crematie op Rhijnhof te Leiden.

SINTERKLAASACTIE 2024

De Stichting Voor Elkaar Leiden organiseert jaarlijks de Sinterklaasactie voor kinderen uit gezinnen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten, die het financieel moeilijk hebben. In 2024 organiseren zij het voor de **12^{de} keer**.

Doe ook mee met:



- Het kopen van een cadeautje van € 12.50 voor een meisje of een jongen (voor wie hoor je na je aanmelding) en deze op vrijdagavond, 29 nov. of zaterdagochtend, 30 nov. in te leveren in de Opstandingskerk, Aerent Bruunstraat 1 te Leiden.
- Ook voor het inpakken en bezorgen op 29 en 30 nov. hebben we mensen nodig.

Meld je voor 1 november aan via www.voorelkaarleiden.nl/sint

Enkele dagen later hoor je voor wie je een cadeautje kunt kopen. Kun je niet praktisch iets bijdragen, maar wil je wel helpen? Een donatie kunnen we ook altijd goed gebruiken. Daarvoor kun je je aanmelden op de website. Vorig jaar hielpen we met ruim 230 vrijwilligers totaal 550 kinderen uit 227 gezinnen. Dit jaar verwachten we dat nog meer kinderen onze hulp nodig hebben. Helpt u/ help jij ook mee?

Bedankt voor uw/jouw hulp en bijdrage!

Deze Sinterklaasactie bevelen wij van harte bij u aan.

Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder

OEUMENISCHE VESPERVIERINGEN IN DE ADVENT

Ook dit jaar worden er in samenwerking met de Protestantse Gemeente Leiderdorp vier vespervieringen in de Advent gehouden. Noteert u alvast de data?

28 november in de Dorpskerk te Leiderdorp, 5 december en 12 december in de Goede Herderkerk en 19 december in de Dorpskerk. *Leo Koot o.f.s. - gebedsleider*

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com