

# Rondom Petrus en Paulus

November - december  
2024

No. 2

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

## Zeg eens drie maal A...

### Allerheiligen

Op 1 november vieren wij weer het hoogfeest van Allerheiligen. Al de heiligen die er zijn - en dat zijn er heel veel - worden dan in één grote viering gevierd. Zij zijn onze grote voorsprekers en voorspreeksters bij God in de hemel. Wij mogen ons gelukkig prijzen met zo veel heiligen. In feite is echter heiligheid een gave die wij allen bezitten en wel vanaf de dag van ons Heilig Doopsel. De genade van het Heilig Doopsel heeft ons verbonden met alle heiligen. Wij vormen tezamen één Lichaam. De heiligen vormen, als menigte die niemand tellen kan, de zegevierde Kerk. Op het hoogfeest van Allerheiligen wordt altijd het Evangelie gelezen van de zaligsprekingen. Een overbekende tekst. Veel heiligen hebben bepaalde delen van die zaligsprekingen bijzonder weten zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld in de heilige Moeder Teresa werd vooral de armoede van Jezus zichtbaar. Zij koos letterlijk voor de mensen in de goot, in wie zij de lijdende Jezus zag. Moge wij ook het voornemen maken om te leven vanuit de zaligsprekingen. Jezus zegt: "Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel". Moge de heiligen ons hierbij helpen.



### Allerzielen

Op 2 november vieren wij de gedachtenis van alle overledenen gelovigen. Deze dag is een beladen dag. Wij denken terug aan diegene die niet meer bij ons op aarde zijn. Mensen die ons zijn voorgedaan. Ons geloof leert ons dat zij na zuivering bij God thuis komen. De overledenen rekenen op onze voorspraak, opdat de heilige Geest die Jezus deed opstaan uit de dood ook hen tot de volheid van het leven mag brengen in het aanschouwen van God. Ook zij horen dus, evenals de heiligen in de hemel, bij de Kerk.

Laten wij Allerheiligen en Allerzielen met elkaar vieren! De tijden van deze vieringen vindt u in dit nieuwe parochieblad, zo ook de zegeningen van de graven.

### Advent

Nadat wij op 24 november het hoogfeest hebben gevierd van Christus Koning van het heelal, begint het weekend daarna alweer de Advent. De adventskrans met de 4 kaarsen... Wij gaan ons dan weer bezinnen, voorbereiden, op de Menswording van Jezus. De adventstijd is een speciale, sterke liturgische tijd. Laten wij deze tijd goed besteden om zo met grote en intense vreugde Kerstmis te gaan vieren, de Menswording van Jezus. Deze tijd willen met de profeet Jesaja op weggaan... de grote voorspellingsprofeet. Laten wij ons laten leiden door deze profeet.

Ik wens u allen een gezegende tijd toe!

Diaken Gerard Clavel



### 30 Jaar diaken

Op dinsdag 10 december 2024 viert onze diaken Gerard Clavel dat hij 30 jaar geleden diaken gewijd is. Zondag 8 december (2<sup>e</sup> Zondag van de Advent) kunt u hem na de Eucharistieviering van 10.00 uur

in de Lodewijkkerk feliciteren.

Wilt u de diaken wat geven? Misschien een bijdrage aan een reis naar Rome, het liefst niet te voet en zonder daar onder een van de vele bruggen te hoeven slapen. Een bijdrage hiervoor kunt u overmaken aan banknummer NL48 INGB 0006 2454 71 t.n.v. HH.PP Leiden, o.v.v. *Diaken30jaar*. Maar op die zondag staat er ook een bijdrage-bus klaar.

### Hoe het gaat met onze Pastoraal Werker ...?!

Regelmatig krijg ik de vraag over hoe het nu met mij gaat. Tijd dus om daar een klein berichtje over te schrijven. Waar het mijn gezondheid betreft, verandert er niet zoveel. Long covid. Of dat erg is? Ja en nee, ik had anders gehoopt en zou soms meer willen doen. Tegelijk is het mooi te ontdekken dat naast wat er niet kan, er ook nieuwe kansen en uitdagingen zijn. Zo kan ik op bescheiden wijze bijdragen aan de inzet van het Pastorale Team, de PR en het meedenken over het beleid. Veel gebeurt

schrijvend achter de computer. Ik ben ons Team en Bestuur dankbaar voor de gegeven ruimte om zo toch dienstbaar te kunnen zijn aan de Heer en zijn Kerk. Fijn is het ook te weten daarbij gedragen te worden door het gebed van heel veel mensen. Hoe het verder moet op lange termijn? Dat zal de tijd wel leren. Aan God is de toekomst, kome wat komt. Daar vertrouw ik mij aan toe.



Marlène Falke-de Hoogh



## De Verkondiging

Misschien kunt u het zich nog herinneren, dat de kunstenaar Krien Clevis, in onze gemeenschappen foto's heeft gemaakt. Dat was een onderdeel van een langlopend kunstproject. Dit project had tot doel om over de jaren heen de verandering in de verschillende kerken te volgen: "Leidse Kerken in transitie".

Inmiddels is dit Kunstproject voltooid en uitgesteld in een heuse expositie. In onze Sint Petruskerk heeft Krien Clevis een zestal foto's opgehangen van de verschillende locaties die op bijzondere wijze worden verlicht. Tijdens de openstelling worden die omlijst met geluiden uit de kerken zoals klokgelui, de stemmen van bezoekers en geïnterviewden. De expositie heeft als titel meegekregen: "De Verkondiging". Erfgoed Leiden en Omstreken heeft voor aanvullend historisch archiefmateriaal en filmcompilaties gezorgd. Alles bij elkaar is het zeker het bezoeken waard. Dat kan vanaf 1 november, want dan is de officiële opening.



Openingstijden volgen maar op blz. 8 vind u al wel twee lezingen in het kader van deze expositie.

### Oproep:

Voor de uren dat de expositie open is zijn 'Kerkwachten' of 'supposten' nodig. Hiervoor is geen speciale opleiding nodig, maar goede wil en enthousiasme om enkele uren aanwezig te zijn. Lijkt het u wat om die taak op u te nemen? Laat het ons dan weten. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de parochie. Per mail: [secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl). Per telefoon: 071-7370087 op maandag t/m donderdag 10.00 – 12.30 uur.

## Nieuws vanuit De Bakkerij

### Vredesontmoeting

Samen voor Vrede. Nù! De Bakkerij vroeg in de vredesweek in september aandacht voor een vreedzame stad, buurt en straat. Dominee René Venema trapte af met een hartverwarmend betoog. "Vrede is van mensen en het verrijkt ons allemaal door de ontmoeting aan te gaan met die Ander". Aldus ervaren de gemeenteleden van de wijkgemeenten op dit moment, sinds binnen hun kerkgebouw een Colombiaans gezin wordt opgevangen in afwachting van hun asielprocedure. Wethouder Julius Terpstra sprak: "De roep om vrede is van vele generaties die ernaar smachten. Blijf in verbinding met elkaar, blijf elkaar ontmoeten en houdt het gesprek gaande." Bjeno Vlot: "Geloof, Hoop en Liefde. Het zijn loze woorden als je er niks mee doet. Dus doe waar je goed in bent en oordeel niet over anderen omdat die het toevallig anders doen." De inhoudelijke bij-

dragen werden afgewisseld met liedjes met diepe betekenis van een Oekraïens koor, een gedicht van Schrijver des Dispuuts Panoplia en een indrukwekkende scene van Theaterwerkplaats SMIT met de titel Hallo medemens!

### Ontmoetingsmaaltijd 7 november

Samen eten - Samen leven: op donderdag 7 november is er weer de jaarlijkse gratis Ontmoetingsmaaltijd voor oud- & nieuwkomers! Elkaar laagdrempelig ontmoeten rond een gedekte tafel, verbinding zoeken met elkaar, luisteren naar elkaar, eenzaamheid en polarisatie bestrijden. Het 4-gangen-menu wordt weer verzorgd door amateur chef-koks met een groot hart: multicultureel, halal, vegetarisch / vegan. Hoogtepunt: van de avond de kunstenaarsgang! Komt u ook? Tijd: 17:00 – 20:00 uur Locatie: Marekerk, Lange Mare 48 Leiden

## Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.45-11.30 uur), [secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl)  
Pastoor **J. Smith**: 071 513 07 00, [jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com),  
Kapelaan **D. Huntjens**: 071 362 63 10, [kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl), Diaken **G. Clavel**: 06 537 323 62, [diakengjclavel@gmail.com](mailto:diakengjclavel@gmail.com), Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh**: 06 532 491 87, [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com).

[www.petrusenpaulusleiden.nl](http://www.petrusenpaulusleiden.nl)



## Conferentie Missionaire Parochie - Ga je mee?

Veenendaal - Zaterdag 8 februari 2025

Flyers liggen in de kerken met alle informatie. Maar meld je aan via ons secretariaat! De parochie betaalt dan een deel van de kosten. We kunnen carpoolen! Laat even weten wanneer je daar gebruik van wilt maken óf plek hebt in je auto.

En voor wie het vrijdagavondprogramma al wil meemaken, proberen we een hotel te regelen (wel voor eigen kosten!) zodat we als groep HH. Petrus en Paulus ook die avond elkaar nog kunnen ontmoeten.

Dus aanmelden via [secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl) / ma - do 10.00 - 12.30 uur: 071-7370087



## Diaconaal weekeinde 9 en 10 november - Sint Martinus

In het weekend van 9 en 10 november (dicht bij 11 november Sint Maarten) vragen wij in de Leidse kerken weer even extra aandacht voor onze diaconale opdracht.

Dit jaar met als thema: Rouwen en Vieren. In



onze kerken staan we er jaarlijks bij stil met Allerzielen.

Binnen uw eigen geloofsgemeenschap kunt u met dit thema aan de slag door mensen die hiermee te maken hebben, met elkaar te verbinden. Vanuit De Bakkerij ontvangt u suggesties hiervoor.

## Colofon

Jaargang 4 (20), nr. 2, November - december 2024

Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat. Redactie a.i.: Marlène Falke de Hoogh en pastoor Smith Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding. Nr. 3 komt uit op 8 december. Deadline 18 november 2024.

## Regio Oost

Parochiekernen

De Goede Herder, Sint Jan's Onthoofding en H. Laurentius

Adres- en bankgegevens zie pagina 6

## Allerzielen en Advent

Begin november staan op veel katholieke begraafplaatsen kaarsen en lantaarns. Begin december worden er kaarsen ontstoken op weg naar Kerstmis

Op Allerheiligen en Allerzielen bezoeken veel families het kerkhof. Ze gaan naar de graven van hun dierbaren en versieren ze met bloemen. Al sinds de Middeleeuwen is het een traditie om kaarsen of lantaarns op de begraafplaats te laten branden. Mensen bidden voor de zielen van de overledenen, dat het hun goed gaat. Ze bewaren bidprentjes, kaartjes met een afbeelding van de overledene en een verhaaltje over hem of haar, om zo de herinneringen te bewaren en de namen niet te vergeten van hen die ons zijn voorgegaan. Advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. Met het aansteken van de Adventskaarsen wordt vooruit gekeken naar de komst van Jezus Christus. Waarschijnlijk ontstond het gebruik van advent in de vierde eeuw na Christus in de Oosterse kerk. In die tijd speelde het zogenaamde mysterie van de menswording (de 'epiphaneia') van Christus een belangrijke rol. De Kerk hield zich veel bezig met de vraag hoe het toch mogelijk was dat de Zoon van God als een 'gewoon' Mens naar deze wereld was gekomen. De symboliek achter Allerzielen en de Advent is dat het steeds lichter wordt. In jezelf en de wereld. Onze lichten op het kerkhof verlichten de graven van onze dierbaren en in de Adventstijd de Menswording van Christus. **Margreet Onderwater, gebedsleider**

## Herdenken in de Goede Herder

De gedachteniskapel in de Goede Herderkerk is een plek van gebed, stilte en overdenking. Bij de Pietà hangen de kruisjes met de namen van de overleden parochianen die vanuit de Goede Herder zijn uitgedragen naar begraafplaats of crematorium. Het is voor velen een



## Uit de Sint Laurentius

Wie de laatste tijd langs de pastorie in Stompwijk gekomen is, zal hebben gezien dat er volop werk aan de winkel is. De plaatselijke schilders en een plaatselijk aannemersbedrijf zijn bezig om het gebouw weer goed in de verf te zetten. En dat werd tijd, want sommige stukjes kozijn bleken inmiddels verrot en moesten vervangen worden. Alles bij elkaar een hele klus. Maar het resultaat wordt prachtig. Ook is er gewerkt in de kerktoren waar één van de providers zijn apparatuur heeft vervangen. Van 4G naar 5G. Ook dat bleek een hele klus.



Het geeft wel aan dat het verbinden van mensen een belangrijke taak is van de kerk. Ook al is het voor sommigen alleen het gebouw met een hoge toren en minder wat er in het gebouw gebeurt. Het is aan ons om dat duidelijk te maken. Een bijzonder moment, ieder jaar weer, is Allerzielen. Die avond gedenken we in de viering om 19.00 uur al degenen die zijn overleden. In het bijzonder de overledene van het afgelopen jaar. Na afloop van de viering brengen we een bezoek aan het kerkhof dat verlicht zal zijn met vele lampjes. Iedereen die erbij wil zijn, is van harte welkom.

## Afsluiting oktober - Rozenkransmaand

In mei- en oktober wordt voor in de Sint Jan het prachtige beeld van Maria van Fatima weer neergezet om even extra stil te staan bij de gedachtenis aan Maria, de moeder van Jezus.



## Allerzielen in de Sint Jan

Op zondag 3 november is er om 13.30 uur een gebedsviering in de Sint Jan waarbij we de overledenen herdenken. Bijzonder aandacht voor hen die het afgelopen jaar vanuit de Sint Jan uitgeleide werden gedaan. Aansluitend aan de viering bezoek aan het kerkhof waar de graven/urnen bezocht kunnen worden. Van 14.00 uur tot 16.30 uur wordt er op het kerkhof thee/ koffie of chocolademelk geschonken en is de gebedsleider aanwezig om samen met u de graven/urnen van uw dierbaren te bezoeken en met wijwater te besprenkelen.



ruimte waar een kaarsje wordt opgestoken en dierbare overledenen worden herdacht. Tijdens de viering op Allerzielen krijgen de nabestaanden het gedachteniskruisje overhandigd. Allerzielen in het Licht, zaterdagavond om 19.30 uur. Zoals elk jaar komen velen ook nu weer naar de kerk en de begraafplaats om onze dierbaren te herdenken. Dit doen we samen, want samen zijn we sterk. "De kracht van Samen" is het thema van deze viering, de kracht die we ontvangen van onze medemens en van God.

God laat ons nooit alleen en staat ons altijd bij. Na afloop van de viering komen we samen op de begraafplaats naast de kerk. Op verzoek kunt u het graf laten zegenen door diaken Clavel. Kerk en begraafplaats zijn dankzij inzet van onze trouwe vrijwilligers voorzien van een sfeervolle verlichting. Voor de overledenen zal de klok in de klokkenstoel geluid worden. Hopelijk vinden we op deze mooie plek troost en kracht. Tenslotte is er deze avond het samenzijn in het atrium van de kerk met koffie en chocolademelk.

## Vorbereiding 1<sup>e</sup> heilige Communie 2025

Deze gaat van start in januari. In de kerken is de aanmeldingsbrief met alle informatie te vinden of mail/bel anders naar het secretariaat.

\* Goede Herder, Sint Jan, Laurentius door Mariëlla Oerlemans m.m.v. pastoor Smith. Op zondagmorgen en enkele woensdagmiddagen. 1<sup>e</sup> heilige Communie op zondag 18 mei 09.30 uur.

Hartebrug en Maria Middelaars door Maaïke Eling Schuurman, Victoria Twist m.m.v. pastoor Smith. Op woensdagmiddagen. 1<sup>e</sup> heilige Communie op zondag 18 mei 11.15 uur.

Lodewijk, Joseph en Petrus door kapelaan Huntjens en Patsy Plaschek. Op woensdagmiddagen, 1<sup>e</sup> heilige Communie op zondag 18 mei 10.00 uur (Lodewijk) en/of 11.30 uur (Joseph).





**Vormingscursus in de methode van de catechese van de Goede Herder**

Aan deze cursus namen 24 mensen deel, uit Polen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland (bisdommen Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Den Bosch). De vormingsleiders, zuster Theresa Anne O.P. uit Sittard en Dan Teller uit de Verenigde Staten, ontsloten voor

We hebben de gaven van de heilige Geest gevierd in een Pinkstermeditatie, waarbij alle deelnemers de inzichten - ontvangen tijdens deze vormingsweek - in de vorm van catechesemateriaal bij de gebedstafel legden. Sofia Cavalletti, een van de grondleggers van deze catechesemethode, heeft ons verrijkt met vele inzichten, bijvoorbeeld: "Wat we zeggen bij het inleiden van de bijbeltekst is bedoeld om onze aandacht op de tekst te richten, om verwondering op te wekken en onze oren te openen voor het horen van het Woord van God. Als catechisten moeten we nooit een centrale plaats innemen in de presentatie van de heilige Schrift. Onze woorden mogen de rechtstreekse toegang van het kind



rol op ons die niet de onze is, namelijk die van bemiddelaar in de dialoog tussen de innerlijke Leraar en het kind."

Johannes 12, 24: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort." Ingeborg Kleemans

ons de materialen en geschriften die we gebruiken voor de 6- tot 9-jarigen. We hebben gekeken naar de Liturgie, Sacramenten en de heilige Schrift: hoe kunnen we samen met deze leeftijdsgroep deze geschenken die God ons geeft, overwegen, ons verwonderen over Zijn grote Liefde voor ieder van ons afzonderlijk en wat is ons antwoord hierop?

**Twee carillons één klank**

Zondag 15 september klonk een combi-concert over Leiden heen. Lieder werden gespeeld met twee carillons, die van het Stadhuis en die van de Lodewijk. Voor de beide beiaardiers een hele klus om de noten goed op elkaar af te stemmen, rekening houdend met enige verstraging in de klanken. Maar het is gelukt. Ook het Lodewijkslied schalde 'heen en weer'. Zo klonk een 'stereo'-concert over de stad. Het was prachtig. Met dank aan dhr. en mw. Pors en het Leids Carillon Genootschap. Zie: [www.leidscarillongenoetschap.nl](http://www.leidscarillongenoetschap.nl)

**Zondag's ontbijt en Sycamore op 17 november en 15 december**

De 3<sup>e</sup> zondag van de maand - Mariazaal via Alexanderstraat  
 17 Nov Thema Hoe kan ik bidden?  
 15 Dec Een God die zich openbaart.  
 10.00 uur De broodjes staan klaar. Aanmelden niet nodig  
 10.30 uur Sycamore - video en uitwisseling.  
 Ook wie niet komt ontbijten kan aansluiten  
 11.30 uur Eucharistieviering in de kerk

**Kerstmarkt - zondag 24 nov en 1 dec bij de Josephkerk**

Zijn we niet een beetje vroeg? Nee, want op deze kerstmarkt kunt u een kerststalletje kopen of een mooie religieus presentje voor Sinter-



klaas. Er is een ruime keuze uit kleine beeldjes van de Heer, Maria, de heilige Familie, heiligen... De collectie prentjes is bijna onuitputtelijk. Wij-waterbakjes, engelen... Bij al deze voorwerpen staat géén prijskaartje. U kunt een donatie doen voor de afronding van de restauratie van de Sint Josephkerk via een QR code of de donatietrommel. De kerstmarkt is in de Maria en Josephzaal, ingang via de poort van de Alexanderstraat. Zondagen 24 nov en 1 dec van 13.30 - 15.00 uur. Misschien verstandig om zelf een tas mee te nemen!

**Nieuw kerkelijk jaar - Lucas**

De Kerk viert een soort oud en nieuw op de laatste zaterdag van het kerkelijk jaar (nu 30 nov.) en de eerste Adventszondag (1 dec). Het komende kerkelijk jaar lezen we vooral uit het Evangelie van Sint Lucas, het zogeheten C-jaar (A = Mattheus, B = Marcus; Johannes lezen we elk jaar vooral in de Paastijd). Maar een nieuw kerkelijk jaar is geen 'herhaling' van het vorige! Het is als met een wiel van een wagen. Dat is er niet om ter plekke rond te draaien als een rad of molen, maar om vooruit te gaan! Het nieuwe kerkelijk jaar wordt ons geschonken om ons leven nog verder te laten verruimen en verrijken door onze band met Christus en de Kerk. We worden uitgenodigd om pelgrims van de hoop te zijn. Laten we in het komende jaar proberen zoveel mogelijk mensen die de Heer nog niet kennen mee te nemen op deze pelgrimstocht. Zalig nieuw jaar. Pastoor Smith

**Gezinsdoop**

Op zondag 13 oktober zijn Elizabeth en Roman met hun dochter Eden gedoopt. Beide ouders ontvingen ook het Vormsel en de 1<sup>e</sup> H. Communie. Als gezin opgenomen in de grote familie van de Kerk.



**Afronding Scheppingsperiode**

In de Hartebrug begon de viering op 6 oktober met de traditionele zonnebloemprocessie. Acht vormelingen stelden zich daarna voor en onder het noemen van hun gekozen heilige was tweemaal Franciscus! In zijn homilie legde pater Hoogenboom uit dat de mens niet de heer van de Schepping is maar een onderdeel daarvan. Franciscus in zijn Zonnelied of "Lofzang van de Schepselen" zet de mens op zijn plaats bij de andere schepselen.



Het Zonnelied inspireerde de kinderen om tijdens de kinderwoorddienst (KWD) een boom

te versieren. De oudere kinderen hoorden het verhaal van Franciscus en de Sultan en bij terugkomst is het gebed voor vrede van Franciscus voorgelezen.

Het koor zong het middeleeuwse "Sia laudato San Francesco" en "Almachtige, algoede Heer", een bewerking van het Zonnelied. Na de viering werden vóór de kerk dieren gezegend, want Gods zegen is niet alleen voor mensen volgens de pater. In de Laudato Si Krant kunt u meer over de Scheppingsperiode lezen.

**Allerheiligen en Allerzielen**

Op vrijdag 1 november, het Hoogfeest van Allerheiligen, is er een Eucharistieviering om 9 uur in de Petruskerk en om 19.00 uur in de Lodewijkkerk. Op zaterdag 2 november, de gedachtenis van Allerzielen, is van 17-19 uur het kerkelijk centrum De Pelgrim geopend, onderin de Apollotoren aan de Apollolaan. De protestantse wijkgemeente verwelkomt samen met onze vrijwilligers iedereen die een kaarsje wil opsteken voor een dierbare overledene. Er is ook ruimte voor stil gebed of een pastoraal gesprek. Verder worden er in de weekendvieringen in alle parochiekerken kaarsen opgestoken voor de overleden parochianen van het afgelopen jaar. Missen op Allerzielen zijn om 09.30 uur Lodewijkkerk en 10.30 uur Sint Josephkerk.

**Buurtinitiatief Leiden Zuidwest op 27 november**

In 2018 is het dit initiatief gestart door de PKN Zuidwest, RK Lam Gods en het Apostolisch genootschap. In 2021 heeft de Christelijke Gereformeerde Kerk Leiden zich daarbij gevoegd. Het Buurtinitiatief organiseert vier keer per jaar middagen voor de buurtbewoners en bij de wijk betrokkenen. Doel van de bijeenkomsten is zin aan het leven te geven en sociale contacten te bevorderen. Op woensdag 27 november zal Julius Terpstra (Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn) een lezing houden over de toekomst wat betreft bouwen in Leiden Zuidwest! De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de César Franckstraat 38 en begint om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur). Er zal ook muziek zijn en een hapje en drankje.

**Asielzoekers in de Antoniuskerk**

Als u dit leest, zijn ze alweer overgebracht naar een andere gemeente, maar op Prinsjesdag was de nood in Ter Apel zó hoog, dat het COA een noodoproep deed aan onder andere de Leidse wethouder Julius Terpstra om slaapplaatsen te regelen. Alles beter dan buiten slapen! De wethouder wist van de leegstaande Antoniuskerk, een telefoontje naar het parochiebestuur volgde en toen werd de locatierraad gealarmeerd: of er diezelfde dag 80 asielzoekers ondergebracht konden worden!! We hoefden alleen maar ja te zeggen, dan zou de COA de rest regelen: stapelbedden, toiletten en douches.



We wilden wel ja zeggen, maar dan moest er wel een plek gevonden worden voor de Tamil-geloofsgemeenschap die al jarenlang op zondagmiddag in de Antoniuskerk haar vieringen houdt. Dat lukte uiteindelijk en de Tamils wilden gelukkig meewerken, ze "waren zelf immers ook vluchtelingen geweest". Diezelfde avond kwamen de vrachtwagens en de volgende twee dagen kwamen per bus in totaal zo'n 80 asielzoekers uit Ter Apel. Maaltijden werden dagelijks bezorgd en in magnetrons opgewarmd. Kortom, weinig privacy en zeer basale voorzieningen, maar ze hadden een dak boven hun hoofd. Het voelt als onze christelijke plicht deze mensen te helpen.

**Acht Teams-bijeenkomsten voor het Jubeljaar**

**Aanbod bisdom voorbereiding Jaar van de Hoop**  
 Deze online Teams bijeenkomsten willen pastorale teams, vrijwilligers en geïnteresseerden ondersteunen in de opmaat naar het Jubeljaar. Elke bijeenkomst bestaat uit een korte inleiding door een expert, er is gelegenheid om vragen te stellen en om eigen ideeën voor het

Jubeljaar te noteren op een "inspiratiekaart". Elke bijeenkomst duurt een uur, 19.30 - 20.30 uur. De onderwerpen zijn genomen uit de bul van paus Franciscus voor het Jubeljaar: *Spes non confudit / De hoop stelt niet teleur*. Het is mogelijk om de hele reeks te volgen, maar ook één of meer bijeenkomsten. De links naar de

Teams bijeenkomsten worden vermeld bij het overzicht met sprekers en onderwerpen dat op de bisdomwebsite te vinden is. Aanmelden is niet nodig. De eerste twee inleidingen zijn:  
**Di. 29 okt.:** *Het Heilig Jaar en het Tweede Vaticaans Concilie* Mgr. Dr. Jan Hendriks  
**Woe. 6 nov.:** *Wat zijn de prioriteiten in het Jubel-*

jaar? Diaken Rob Polet  
 Zie: [www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuwsacht-teams-bijeenkomsten-voor-het-jubeljaar](http://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuwsacht-teams-bijeenkomsten-voor-het-jubeljaar)



**Devotionalia-museum Greccio**

Naast de Romanuszaal hebben we een echt museum. Het wordt momenteel heringericht om het weer een mooie toekomst te geven. Met het tonen van ons katholieke leven aan de hand van voorwerpen willen we mensen daarover informeren. Voor sommigen zal

dat een aangename herkenning zijn, voor anderen zal het nieuw zijn en, wie weet, nieuwsgierig maken. Het museum was ondergebracht in een aparte stichting Greccio, maar is overgedragen aan de parochie. Het museum dankt zijn bestaan aan de inzet van de in dit voorjaar overleden Jan van Loon.

De leiding van het museum is nu in handen van Henk Miedema. Een tijdstip waarop de herinrichting klaar zal zijn, is nu nog niet te geven. Als u vragen heeft of alvast een keer een kijkje wil nemen laat u dat dan even weten aan Henk of aan het Parochiesecretariaat.



**Regio Oost**

**Regio Noord**

**Regio Zuid**

**Internet Livestream**

Oktober	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug	
26 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			26
27 zo		09.30 EV - dom Remery	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - pater Hoogenboom	27
30e zondag door het jaar									
<b>November</b>									
1 vr	Allerheiligen			19.00 EV - kapelaan Huntjens		09.00 EV - pastoor Smith			<b>November</b>
2 za	Allerzielen	19.30 WG - Allerzielen in het licht	19.00 WG - mw Turk	09.30 EV - kapelaan Huntjens	10.30 EV - pastoor Smith				1
2 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			2
3 zo	31e zondag door het jaar	09.30 WG - mw Epskamp	11.00 EV - pater Kortekaas	10.00 EV/KWD LAT - kap. Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 EV - Pastoor Smith	11.15 EV/KWD - Pastoor Smith	3
31e zondag door het jaar									
7 do	Sint Willibrordus			09.00 EV - pastoor Smith					7
9 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			9
10 zo	32e zondag door het jaar	09.30 EV - pastor v/d Helm	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - pater Moons	10
32e zondag door het jaar									
16 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			16
17 zo	33e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD LAT - kap. Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		9.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV/KWD - Pastoor Smith	17
33e zondag door het jaar									
23 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			23
24 zo	Christus Koning	09.30 WG - mw Dingjan	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - pater Hoogenboom	24
Christus Koning									
30 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			30
<b>December</b>									
1 zo	1e zondag van advent	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pater Kortekaas	10.00 EV/KWD LAT - kap. Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 EV/KWD - pastor v/d Bie	11.15 EV/KWD - Pastoor Smith	1
1e zondag van advent									
7 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			7
8 zo	2e zondag van advent	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastor v/d Helm	11.15 EV/KWD - pater Moons	8
2e zondag van advent									
9 ma	Maria Onbevlekt Ontvangen			09.00 EV - pastoor Smith					9
Maria Onbevlekt Ontvangen									

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

**Andere vieringen**

**Kapel RK-Begraafplaats**  
Zijlpoort, Haven 64  
Iedere 1<sup>e</sup> dinsdag 10.00 u. EV, Mis di 5 nov. met zegenen van de graven, Mis di 3 dec.  
**Kapel Roomburgh**,  
Eucharistie in kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46: Meestal is de vaste Zondagsmis om 10.30 uur en op maandag, dinsdag en vrijdag om 17.00 uur. Raadpleeg voor de juiste tijden de site: [www.roomburgh.nl](http://www.roomburgh.nl)

**Maandag**  
9.00 EV Lodewijkkerk  
**Dinsdag**  
9.00 EV Sint Petruskerk  
19.00 EV Lodewijkkerk  
**Woensdag**  
9.00 EV Lodewijkkerk  
10.00 EV/WG Goede Herderkerk  
18.30 Aanbidding en biecht +  
19.00 EV Sint Josephkerk  
**Donderdag**  
9.00 EV Lodewijkkerk  
**Vrijdag**  
9.00 EV Sint Petruskerk  
19.00 EV Lodewijkkerk  
**Zaterdag**  
9.30 EV Lodewijkkerk  
**Zondag**  
17.00 Poolse mis  
Sint Josephkerk

**Liturgisch feest**

**O.L. Vrouw van Guadeloupe – 12 december**  
Mexicostad. Elk jaar komen er 20 miljoen pelgrims om deze wonderbaarlijke afbeelding te zien en Maria te vereren!

Woensdag 11 december wordt in de Sint Joseph O.L.Vrouw van Guadeloupe gevierd. Er hangt in de kerk immers een afbeelding op ware grootte. Pastoor Zimmermann o.a. van Radio Maria zal preken en een inleiding verzorgen. 19.00 uur Mis met erna processie; 20.00 uur inleiding.



**Legenda**

EV = Eucharistieviering  
GV = Gezinsviering  
KWD = Kinderwoorddienst  
WG = Woord- en gebedsdienst  
LAT = Latijnse Mis  
NL = Nederlandse Mis

Zuidbuurtseweg 15  
2381 LB Zoeterwoude  
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)  
sintjansparochie@hotmail.com  
NL95 INGB 0000 2717 53  
[www.hhpp-oost.nl/sint-jan](http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan)

Hoge Rijndijk 18  
2382 AS Zoeterwoude  
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)  
degoedeherder@yahoo.com  
NL12 RABO 0335 6021 85  
[www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder](http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder)

Dr van Noortstraat 88  
2266 HA Stompwijk  
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)  
sintlaurentius@hotmail.com  
NL49 RABO 0361 5032 68  
[www.hhpp-oost.nl/h-laurentius](http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius)

Steenshuur 19  
2311 ES Leiden  
071 513 07 00  
lodewijkparochie@gmail.com  
NL83 INGB 0000 6072 98  
[www.lodewijkparochie.nl](http://www.lodewijkparochie.nl)

Herensingel 3  
2316 JS Leiden  
071 521 81 13  
NL57 INGB 0000 6023 34  
[www.stjosephleiden.nl](http://www.stjosephleiden.nl)

Kerk:  
Lammenschansweg 40A  
Secretariaat:  
Lorentzkade 16A  
2313 GB Leiden  
071 512 19 12  
(ma-vr 9.30-11.30 u.)  
secretariaat@sintpetrusleiden.nl  
NL04 INGB 0002 5541 52  
[www.sintpetrusleiden.nl](http://www.sintpetrusleiden.nl)

Rijndijk 283  
2331 AD Leiden  
071 531 01 62  
(wo 9.30-11.30 u.)  
secretariaat@lamgodsleiden.nl  
NL09 INGB 0000 5272 47  
[www.lamgodsleiden.nl](http://www.lamgodsleiden.nl)

Kerk:  
Haarlemmerstraat 110  
Secretariaat:  
Haarlemmerstraat 106  
2312 GD Leiden  
071 512 04 01  
(vr 10.30-13.00 u.)  
hartebrugkerk@kpnmail.nl  
NL29 INGB 0002 5958 00  
[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

## OKTOBER

Di 29 **Teamlezing bisdom** (zie blz. 4)  
**Gebedsavond Kapel Roomburg**, 20.00 uur.

## NOVEMBER

Vr 1 **Stabat Mater gebedsgroep**,  
Steenshuur 17, 10.00 – ong. 11.15 uur  
Za 2 **Gebedsochtend missionaire parochie / Pater Pio**, 10.30 – 12.00 uur Josephkerk.  
Zo 3 e.v. **Roepingen week** - Laten we extra hiervoor bidden!  
Di 5 **Mis Zijlpoortkapel** 10.00 uur met zegening van de graven  
**Bezinningsavond Opus Dei dames**  
Wo 6 **Teamlezing bisdom** (zie blz. 4)  
Do 7 **Hoogfeest Sint Willibrordus**  
Di 12 **Gebedsavond** Kapel Roomburg, 20.00 uur.  
Wo 13 **Avond over de missionaire parochie**,  
Mariazaal bij de Josephkerk, 20.00 - 21.30 uur.  
Over het gebed  
Zo 17 **Ontbijt en Sycamore** (zie blz. 4)  
**Lezing over de vervolgte Kerk** (zie hiernaast)  
**Taizeviering** (zie hiernaast)  
Wo 20 **Red Wednesday + Vespers**  
**Adrienne von Speyr over Credo**  
**Bezinningsavond Opus Dei heren**  
Do 21 **Maandelijks avond van de nieuwe katholieken**  
**Catechese met Marieke Maes**,  
20.00- 22.00 uur Maria Middelaes  
Zo 24 **Kerstmarkt in Joseph** (zie blz. 4)  
Di 26 **Gebedsavond Kapel Roomburg**, 20.00 uur.  
Wo 27 **Buurtinitiatief** (zie blz 6).  
**Avond over de missionaire parochie**,  
over de heilige Geest

## DECEMBER

Zo 1 **Kerstmarkt** (zie blz. 4)  
Di 3 **Mis Zijlpoortkapel 10.00 uur - Bezinningsavond Opus Dei dames**  
Vr 6 **Stabat Mater gebedsgroep**  
Za 7 **Gebedsochtend missionaire parochie**  
Zo 8 **Jubileum diaken Clavel** (zie voorpagina)  
Ma 9 **Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen**  
Di 10 **Gebedsavond** Kapel Roomburg, 20.00 uur.  
Wo 11 **O.L. Vrouw Guadeloupe** (zie blz. 7)

### Vacature

#### Stichting Straatpastoraat Leiden penningmeester

Hebt u enige feeling met boekhouding en financiën dan zou dit een mooie vrijwilligerstaak voor u kunnen zijn, die relatief niet veel tijd kost. Nadere bijzonderheden worden graag verstrekt door Ber Langezaal, email: blangezaal@hotmail.com of mobiel 06-38961338

### Advent - Tijd om onze inzichten te laten bezinken

Onderweg naar Emmaüs, verzucht Jezus tegen zijn leerlingen: "Wat zijn jullie toch traag van begrip". Het typeert ons, die traagheid. We hebben doorgaans tijd nodig om te beseffen hoe dingen in elkaar steken. Tijd om onze inzichten te laten bezinken. Advent gaat over verlangend uitzien naar het feest van Kerstmis. Een verlangen dat groeit naar mate de vervulling daarvan op zich laat wachten. Daar vier weken de tijd voor krijgen is dan zo gek

nog niet. Of die tijd lang genoeg is om het Mysterie te begrijpen is nog maar de vraag. We blijven traag van begrip. Maar in de tijd die ons wordt gegeven kunnen we ons wel voorbereiden en geleidelijk aan ontvankelijk worden voor dat feest van de Menswording. Het feest van God die zich naar ons toe buigt. Met het verlangen dat in ons groeit en ons vervult kunnen wij worden tot de kribbe die het Kind ontvangt.  
Marlène Falke-De Hoogh

## Begraafplaats Zijlpoort Allerzielen en Sint Lucia (13 december)

Zaterdag 2 november is de Zijlpoortkapel overdag open en dinsdag 5 november worden na de Mis van 10.00 uur de graven gezegend. Vrijdag 13 december is de Zijlpoort extra open van 17.00 tot 19.00 uur. Op die dag wordt in vele landen de feestdag van de heilige martelares Lucia gevierd, vaak met processies waarbij kaarsen, fakkels of andere lichtjes meegevoerd worden en begraafplaatsen bezocht. Lucia is

verwant aan het Latijnse woord lux, dat licht betekent.

Op de begraafplaats is er gelegenheid om de graven van dierbaren te bezoeken en er een kaarsje bij te plaatsen. De kapel is geopend. Warme koffie, chocolademelk en dergelijke staan voor u klaar. Ook kan kennis gemaakt worden met de leden van het bestuur, de beheerders en vrijwilligers die het groen onderhouden.

### Taizé viering zondag 17 november

Om 19.00 uur in het Kerkelijk Centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden. Het thema is Christus Koning. Gebeden, stiltes, Taizé liederen, lezing uit de Bijbel en overweging. U bent allen van harte welkom. Ook te volgen via livestream: YouTube kanaal: Oecumene Merenwijk.

## Lezing

### Godsdienst(on)vrijheid in de 21e-eeuwse wereld

Lezing door Dennis Peters van Kerk in Nood - co-auteur rapport godsdienstvrijheid wereldwijd.

Zondag 17 november, 14.00 uur bij de Sint-Petruskerk. Miljoenen mensen hebben dagelijks te maken met onderdrukking, discriminatie en geweld vanwege hun geloof. Christenen zijn wereldwijd het meest het slachtoffer hiervan. Dennis Peters geeft een overzicht en een film toont het lot o.a. van father Ragheed Ganni uit Irak.

### Red Wednesday 20 november

## Kerken in het rood vanwege christenvervolgingen

Red Wednesday is een jaarlijkse internationale kerkelijke actie, waarbij kerkgebouwen een avond rood worden aangelicht. Er doen inmiddels duizenden gebouwen mee, waaronder de San Marco in Venetië, Sacré Coeur in Parijs, Colosseum in Rome en het Christusbeeld in Rio de Janeiro. Met deze actie vraagt Kerk in Nood aandacht voor christenvervolgingen en godsdienstvrijheid wereldwijd. In Leiden en omgeving doet onze parochie mee door kerken rood aan te lichten en met een Vesperviering om 19.00 uur in de Harteburgkerk.

