

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 10 november 2024 – nr. 57

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor Jeroen Smith: 071-5130700 – jhsmithpr@gmail.com

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com

VIERINGENROOSTER

Zondag 10 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastor Ad van der Helm.
Woensdag 13 november 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Machteld Duijn.
Zondag 17 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor en gastkoor De Citysingers uit Almere. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Woensdag 20 november 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Zondag 24 november 9.30 uur. Viering van Woord en Gebed met zang Dames- en Herenkoor. Voorganger: Thea Dingjan – Zonneveld. Christus Koning
Woensdag 27 november 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Liliane Laumans.
Zondag 1 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. Gezinsviering, kinderwoorddienst en crèche. 1^e zondag van de Advent

COLLECTEN



In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 20 oktober	€ 309,- Wereldmissiedag
Zondag 27 oktober	€ 300,-
Zaterdag 2 november	€ 316,- Allerzielen
Zondag 3 november	€ 176,-

Het financiële boekjaar loopt ten einde. De penningmeester wordt al een beetje zenuwachtig. Wilt u in uw administratie nakijken of u het bij de Actie Kerkbalans toegezegde jaarbedrag al heeft overgemaakt? Uw bijdrage is hard nodig om alle kosten te kunnen blijven betalen. Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven al uw giften via de bank ook van harte welkom!

WEL BEDANKT!

De collecte op Missiezondag heeft € 309 opgebracht. Wij danken u voor uw bijdrage aan dit mooie resultaat.

Hiermee geven wij de bevolking van de Carteret-eilanden een sprankje hoop in hun strijd voor het overleven van de gemeenschap. En weten zij, dat er mensen zijn (en dat zijn wij), die naar hen omzien.

Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder

AFSCHEID VAN NICOLE GERRITSEN

Aan het einde van de gezinsviering op zondag 20 oktober heeft Mariëlla Oerlemans namens de parochiegemeenschap van de Goede Herder mooie woorden van waardering uitgesproken voor Nicole Gerritsen. Samen gingen de dames jarenlang "op pad" langs de basisscholen om te vertellen over de Eerste Heilige Communie. En ieder jaar weer verzorgden zij samen de voorbereiding tot dit sacrament met de communicanten.



Mariëlla schetste wat een geweldig team zij samen vormden en hoezeer zij dit persoonlijk zal gaan missen. Mariëlla overhandigde namens de parochiegemeenschap een prachtig boekje (met daaraan briefjes met bedankjes van de vele in de kerk aanwezige communicanten) en een cadeaubon aan de beduusde Nicole. Zij vertelde in haar dankwoordje dat ze helaas om gezondheidsredenen op dit moment geen energie meer kan steken in deze activiteiten.



Nicole, héél hartelijk dank voor jouw enthousiaste inzet! En natuurlijk hopen we erop dat Mariëlla snel "versterking" krijgt!

Pastoraatgroep en Beheercommissie De Goede Herder

GEZOCHT: VERSTERKING EERSTE H. COMMUNIEGROEP



Lijkt het je leuk om mee te denken en te helpen met het organiseren, plannen en voorbereiden van de Eerste Heilige Communie en alles wat daarbij komt kijken?

Voor de start met de nieuwe groep communicantjes ben ik *(zo snel mogelijk)* op zoek naar versterking, dus je bent meer dan welkom! 😊

Wil je eerst wat informatie? Of heb je specifieke vragen?

Neem dan contact met mij op: **Mariëlla Oerlemans**
oerlemans4@outlook.com of via **06-14678987**

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN



Zo eenvoudig is het dus: Om deel te kregen aan het Rijk Gods hoeven we alleen maar het dubbelgebod te onderhouden. Dat is God liefhebben te hebben met heel ons hart en onze naasten als onszelf. Welgeteld is dat eigenlijk een driedubbel gebod van liefhebben, God, de mensen die ons tot naasten zijn en onszelf. In de praktijk van ons leven valt de eenvoud daarvan nog te bezien en blijkt het onderhouden toch 'een dingetje'.

Allerheiligen — Menselijkerwijs kunnen we dus wel een voorbeeld gebruiken als het op dat naleven aankomt. Uit ons midden staan iedere tijd opnieuw mensen op met een voorbeeldig gedrag. Mensen die in hun leven het onderhouden van dat drievoudige gebod op bijzondere wijze gestalte hebben gegeven. Let wel: Niet altijd en overal. Ook bij heiligen blijft het mensenwerk. Op vrijdag 1 november vierden we met het hoogfeest het voorbeeld dat ze ons geven en dat we ze mogen aanroepen om voor ons bij God 'een goed woordje te doen'.

Allerzielen — Daags na Allerheiligen gedachten we ook de mensen die ons zijn voorgegaan in tijd en eeuwigheid. Deze dag kenmerkt zich onder andere door het opsteken van een kaarsje en het zegenen van de graven. Een dag dus, wat je zou kunnen noemen het gedenken van de kleine heiligen. Van de mensen die we bij naam hebben gekend en die ons op hun eigen wijze ook de drievoudige liefde hebben voorgeleefd.

Taakstraf — Allerzielen is ook een dag van gebed. In ons leven schieten we weleens te kort in die drievoudige liefde. Een mensenleven blijkt soms ook niet lang genoeg om een groot tekort schieten goed te maken. Dat doen we dan na onze dood in het vagevuur. Een aspect uit onze geloofsleer waar we opvallend zwijgzaam over zijn. Een leerling uit groep 8 noemde het "de hemel met een taakstraf". Want als je echt iets had mis-ge-daen kon je toch zeker niet zomaar in de hemel komen. Ons gebed ondersteunt wie deze 'taakstraf' nog moeten uitdienen. Dat is wat we over de grenzen van de dood kunnen doen voor de mensen die we meedragen in ons hart.



(foto: Chris Roessen – 2 november 2024)

Gunnende liefde — Zoveel is duidelijk: Het voornaamste gebod, liefhebben in drievoud, is zo eenvoudig nog niet. Aan dit gebod gaat vooraf dat God ons als eerste heeft liefgehad nog voor wij lief kunnen hebben. Hij heeft ons gezien, voor wij werden geboren. En uiteindelijk is alles genade. Komt alles voort uit de gunnende liefde van God. In drievoud wel te verstaan van Hem die is Vader, Zoon en Geest.

Met hartelijke groet - *Marlene Falke, pastoraal werker*

TAIZÉ-VIERING

Zondagavond 17 november 2024 19.00 uur wordt er weer een oecumenische Taizéviering georganiseerd, deze keer in kerkelijk centrum de Regenboog, Watermolen 1, Leiden.

Het thema van deze viering is:

Christus Koning

- Hoe krijgt het koninkrijk van Christus gestalte door mensenhanden?

Voorganger in deze viering is pastor Willy Hoogendoorn.

De gebeden worden verzorgd door Nora Bakker en Theo Krispijn.

Verder werken mee: het Taizé-koor onder leiding van Maarten Boonstra.

Peter Heijligers en Henk Buis zorgen voor de muziek en muzikale begeleiding.

U bent allen van harte welkom! - *Oecumenische Taizé groep Leiden*



RED WEDNESDAY WOENSDAG 20 NOVEMBER

De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Uit eigen onderzoek van Kerk in Nood (ACN) blijkt dat liefst 62 van de 196 landen wereldwijd (32%) aanzienlijke schendingen kennen. In 36 van die landen worden aanvallers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden. Christelijke minderheden zijn relatief vaak slachtoffer. Staten, jihadisten en religieuze nationalistes hebben het in diverse landen op hen gemunt. Op 20 november zullen



talloze kerken rood aangelicht worden vanwege godsdienstonvrijheid en christenvervolging. Red Wednesday is een jaarlijkse internationale kerkelijke actie, waarbij kerkgebouwen een avond in november rood worden aangelicht. Dit jaar is dat dus woensdag 20 november. Wereldwijd doen inmiddels duizenden kerken en ook andere instellingen mee, waaronder de San Marco in Venetië, de Sacré Coeur in Parijs, het Colosseum in Rome en het Christusbeeld in Rio de Janeiro. Met deze actie vraagt de internationale hulporganisatie en initiatiefnemer waarvan Kerk in Nood de Nederlandse tak is, aandacht voor christenvervolging en godsdienstvrijheid wereldwijd. In Leiden en omgeving doet de parochie HH Petrus en Paulus mee door alle negen kerken van de parochie rood aan te lichten en met een open kerk op woensdagavond 20 november in de Hartebrugkerk, met daar Vesperviering om 19.00 uur.

LEZING OVER GODSDIENST(ON)VRIJHEID

Enkele dagen eerder, op 17 november, is er om 14.00 uur een lezing over Godsdienst(on)vrijheid in de 21e-eeuwse wereld. Dennis Peters, co-auteur van het rapport "Godsdienstvrijheid wereldwijd" vertelt namens Kerk in Nood in de Sint-Petruskerk hierover. Miljoenen mensen hebben dagelijks te maken met onderdrukking, discriminatie en geweld vanwege hun geloof. Christenen zijn wereldwijd het meest het slachtoffer hiervan. Dennis Peters geeft een overzicht van huidige ontwikkelingen in godsdienstvrijheid en christenvervolging. Een film toont het lot van pr. Ragheed Ganni uit Irak, Patience John uit Nigeria en Akash Bashir uit Pakistan.

AMNESTY INTERNATIONAL IN DE GOEDE HERDER

Op zondag 24 november zal Amnesty International bij ons te gast zijn en brengen ze schrijfpakketten en kerstkaarten en andere kerst artikelen mee.

Schrijfpakketten: Dit jaar bevat zo'n schrijfpakket 9 voorbeeldbrieven om per persoon brieven naar de desbetreffende regering te schrijven. Met deze brieven wordt de druk op een regering opgevoerd en de ervaring leert dat deze druk regelmatig helpt om mensen vrij te krijgen of het regime in de gevangenis te verlichten. Daarnaast zijn er groetenkaarten aan de mensen zelf (of hun familie) om hen een hart onder de riem te steken.

Wij verzoeken u om de geschreven brieven zonder enveloppe voor 20 december in te leveren bij Heleen Brouwer, Lisdoddekreek 22, Leiderdorp, bij Regina Krowinkel, Buitendijklaan 10 of op het secretariaat van de kerk. Amnesty komt de verzamelde brieven bij Regina ophalen.

De Kerstverkoop: De artikelen, die Amnesty verkoopt zijn gericht op Kerstmis m.n. Kerstkaarten, kaarsen, servetten en kerstdecoraties. Voor eigen gebruik of om cadeau te geven in de decembermaand. Deze producten zijn onder eerlijke omstandigheden gefabriceerd en de opbrengst maakt het werk van Amnesty mogelijk. Er kan contant of digitaal betaald worden. Wij hopen, dat Amnesty International / afd. Leiden-Leiderdorp, de aandacht krijgt, die ze verdienen. - *Heleen Brouwer, Regina Krowinkel*

OEUMENISCHE VESPERVIERINGEN IN DE ADVENT

Ook dit jaar worden er in samenwerking met de Protestantse Gemeente Leiderdorp vier vespervieringen in de Advent gehouden.

Noteert u alvast de data?

28 november in de Dorpskerk te Leiderdorp,

5 december en 12 december in de Goede Herderkerk en 19 december in de Dorpskerk.

Leo Koot o.f.s. – gebedsleider



OPROEP KINDJE WIEGEN

Elk jaar op 1^e Kerstdag organiseren Melissa en Stephanie in de Goede Herderkerk het Kindje Wiegen. Stephanie gaat stoppen en daarom zijn we op zoek naar iemand die het stokje van haar over wil nemen.

Wat is Kindje Wiegen?

Het is een speciale kerstviering van 14.00 uur tot ongeveer 14.30 uur voor ieder kind tussen 2 en 6 jaar ongeacht een kerkelijke achtergrond.

In een korte viering wordt het kerstverhaal verteld en kerstliedjes gezongen.

In de kerk kan er bij de prachtige kerststal een kaarsje worden aangestoken.

Hoeveel tijd kost het?

Het is belangrijk dat je van tevoren bij elkaar komt om het programma door te nemen. Er is erg veel materiaal voorradig, dus het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden.

Op 1^e kerstdag kost het je ongeveer 1,5 uur.

Ben of ken je iemand die dit leuk zou vinden? Of wil je meer informatie, neem gerust contact op met Stephanie Jägel (sjagel@outlook.com).

We hopen op jouw reactie! - *Melissa Mooijman en Stephanie Jägel*



ONDERHOUD VAN HET KERKGEBOUW

Het zal de meeste parochianen wel bekend zijn dat er voortdurend zeer veel aandacht, werk en tijd besteed wordt aan het onderhoud van onze Goede Herderkerk en alles daaromheen. Recent konden we op Allerzielen nog weer iets ervaren van de zorg waarmee de ruimte rond de kerk en de begraafplaats beheerd wordt. In de kerkruimte konden we zien hoe de schade aan de muur van de Mariakapel weer geheel hersteld is. En wellicht hebt u Gerard Verdoes bezig gezien met het lakken van de zware houten kerkdeuren.

Maar ook buiten uw zicht gebeurt er het nodige. De jaarlijkse inspectie door de Monumentenwacht leverde een aantal verbeterpunten op het gebied van veiligheid op. Trappen naar de kerktorens zijn recent vervangen en op het gewelf boven de kerkruimte zijn voor extra veiligheid nieuwe leuningens aangebracht. Hierbij willen we toch met name Cor

Francken en Gerard Verdoes van ons klusteam speciaal bedanken voor het vele werk!

Beheercommissie De Goede Herder