

## NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

**Zondag 1 december 2024 – nr. 58**

### Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor Jeroen Smith: 071-5130700 – [jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com)

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: [www.hhpp-oost.nl](http://www.hhpp-oost.nl)

Vieringen volgen via de livestream: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

---

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – [hulst.zw@gmail.com](mailto:hulst.zw@gmail.com)

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – [ath.bouwman@gmail.com](mailto:ath.bouwman@gmail.com)

---

## VIERINGENROOSTER

Zondag 1 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. <b>Gezinsviering, kinderwoorddienst en crèche.</b> <b>1<sup>e</sup> zondag van de Advent</b>
Woensdag 4 december 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Machteld Duijn.
Zondag 8 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens.
Woensdag 11 december 10.00 uur Woensdagochtendviering. Voorganger: Heleen Brouwer.
Zondag 15 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
<b>Zondag 15 december 15.30 uur LESSONS AND CAROLS – Viering van lezingen en liederen</b>
Woensdag 18 december 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Zondag 22 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.

## COLLECTEN



In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 10 november	€ 349,-
Zondag 17 november	€ 200,-
Zondag 24 november	€ 204,-

Het financiële boekjaar loopt ten einde. De penningmeester wordt al een beetje zenuwachtig. Wilt u in uw administratie nakijken of u het bij de Actie Kerkbalans toegezegde jaarbedrag al heeft overgemaakt? Uw bijdrage is hard nodig om alle kosten te kunnen blijven betalen. Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven al uw giften via de bank ook van harte welkom!

## QR-CODES

Het komt steeds vaker voor dat parochianen geen contant geld (meer) op zak hebben voor de collecte of om een kaarsje op te steken. In dat geval kunt u nu gebruik maken van de QR-codes die in het liturgieboekje en bij de kaarsen zichtbaar zijn. Wij denken dat het in een behoefte voorziet. – *Beheercommissie De Goede Herder*

## ACTIE KERKBALANS: GEEF OM UW KERK

Na een goed jaar binnen onze parochiekern wil de beheercommissie allen die met kerkbijdragen onze Goede-Herderkerk helpen in stand te houden, heel hartelijk bedanken voor de ontvangen financiële steun.

Wij waarderen uw giften en betrokkenheid. Ze zijn onmisbaar voor een gastvrije parochiegemeenschap die met inspirerende vieringen het geloof van haar parochianen wil verdiepen, het onderlinge contact versterken en zo wil zorgen voor verbinding.

Als gemeenschap zien we het belang van de kerk in de wereld, ook voor de nabije toekomst. Samen zijn we die kerk.

*Voor degenen die nog niet hebben bijgedragen, maar dit wel van plan zijn om te doen, vermelden wij nogmaals het bankrekeningnummer van onze Kerkbalans-rekening:*  
**NL12RABO0335602185**

*Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder 'Giften aan goede doelen' of 'Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), en is (deels) aftrekbaar voor de belastingen.*

*Wanneer u kiest voor een **periodieke schenking** is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.*

*Deze schenkingen/giften kunnen bij uw belasting opgave worden afgetrokken onder vermelding van de begunstigde instantie: Parochie HH Petrus en Paulus Leiden RSIN/fiscaalnummer 823765714.*

*Meer informatie vindt u op [www.kerkbalans.nl](http://www.kerkbalans.nl) - Beheercommissie De Goede Herder*

## IN MEMORIAM: AMALIA BOUDINA MARIA OUT – KROON

Op zaterdag 23 november is op 87-jarige leeftijd overleden mevrouw Lia Out – Kroon, echtgenote van Dick Out. Lia Out was meer dan 40 jaar een enthousiast koorlid, van het Menswordingkoor en later van ons Dames- en Herenkoor in de Goede Herderkerk. Ook vervulde zij diverse bestuurlijke functies. De afscheidsviering uit dankbaarheid voor Lia Out vond plaats op donderdag 28 november. Daarbij zong haar eigen koor o.l.v. Ans Bulles.

## HUWELIJK VAN KEVIN VAN POLANEN EN GALYA GANCHEVI

Op vrijdag 15 november zijn Kevin van Polanen en Galya Ganchevi in het huwelijk getreden. Voorganger in de huwelijksviering was kapelaan Daan Huntjens. Ons Dames- en Herenkor verleende muzikale medewerking.

## LESSONS AND CAROLS: VIERING VAN LEZINGEN EN LIEDEREN

Op zondag 15 december is er in de Goede Herderkerk te Zoeterwoude-Rijndijk wederom een viering van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, geïnspireerd op de Anglicaanse traditie. Terwijl de bladeren vallen, de duisternis steeds vroeger invalt en het almaar kouder wordt, kunnen belangstellenden zich warmen aan zang en een boodschap van licht, onder de titel 'Vrede op aarde'.

De lezingen vertellen het verhaal van Jezus' geboorte, maar beginnen in het Oude Testament, waar de komst van de Messias al wordt aangekondigd. Ze worden afgewisseld met Nederlandse en Engelse liederen (carols), nu eens vierstemmig gezongen door het koor, dan weer in samenzang met de aanwezigen. De zang wordt uitgevoerd door het parochiekoor van De Goede Herder, versterkt met een flink aantal projectzangers uit de regio. De repetities en uitvoering zijn in handen van dirigente Ans Bulles, met begeleiding op het orgel door Jorge Silva.



U bent van harte welkom op zondagmiddag 15 december, aanvangstijd 15.30 uur. De kerk is open vanaf 15.00 uur. De toegang is gratis; na afloop is er een deurcollecte. Van de opbrengst gaat de helft naar de Voedselbank Leiden; de andere helft is voor de kerk. In het atrium van de Goede Herderkerk is er na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje.

## OECUMENISCHE VESPERS IN DE ADVENT

De Protestantse Gemeente Leiderdorp en Parochiekern De Goede Herder organiseren ook dit jaar weer oecumenische vespers in de Adventstijd.

Thema van deze vespers is: **"Durven wij nog te dromen?"**

De Adventstijd is sinds eeuwen in de kerk bedoeld als een tijd van bezinning, inkeer, gebed en vasten. Hoe haaks staat dat vaak op onze tijd!

Kom tot rust in de hectiek van de drukke decembermaand.

Tijdens advent leven we toe naar Kerst.

Er is een traditie om in adventstijd het verhaal van Jozef, zoon van Jakob te lezen,

Dat doen we deze adventsperiode met de **'dromen van Jozef.'**

De dromen die Jozef kreeg, leken ook als een zeepbel uiteen te spatten.

Wat een tegenslagen heeft hij gekend. Verraden en in de put gegooid door zijn broers.

Verkocht als slaaf, en na valse beschuldigingen komt hij ook nog eens in de gevangenis terecht. De werkelijkheid stond wel heel ver weg van zijn dromen.

Toch kwam er uiteindelijk een wending ten goede uit voort. "Licht breekt door".

Kunnen wij in onze tijd de hoop vast houden dat er ooit licht zal zijn?

Juist in advent willen wij elkaar deze verhalen vertellen, verhalen waarin de duisternis verdrongen wordt door het licht.

Wij vertellen ze om de moed niet op te geven en te leren dat dingen kunnen veranderen, ook in onze dagen.

**Durft u met ons mee te dromen? Kom dan naar de vespers op weg naar Kerst.**

*De adventsvespers worden gehouden op donderdagavond van 19.15 – 19.45 uur:*

28 november in de Dorpskerk te Leiderdorp

5 december in de Goede Herderkerk

12 december in de Goede Herderkerk

19 december in de Dorpskerk te Leiderdorp

Namens de Verspergroep van de Protestantse Gemeente Leiderdorp en van Parochiekern De Goede Herder, Zoeterwoude -Rijndijk - *Leo Koot o.f.s. – gebedsleider*

## ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN DE REGIO OOST

Het kerkelijk jaar is alweer op zijn einde. Naar goede gewoonte sloten we het af met het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal. Kijkend naar de lange geschiedenis van de Kerk is het een nog jong feest. Het is in 1925 door paus Pius XI in het leven geroepen bij gelegenheid van het zestiende eeuwfeest van het Concilie van Nicea. Het ontstaat in een tijd dat de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog, nog nagalmen. In de pauselijke brief wordt het verlangen uitgesproken naar een duurzame bestendige vrede. Een vrede die alleen dan mogelijk is wanneer de mensen individueel en in staatsverband het 'rijk van vrede in het rijk van Christus', hun ware en enige Koning gaan zoeken. Het klinkt bedenkelijk actueel als in dezelfde brief wordt geconstateerd dat staten en individuen zich meer en meer onttrekken aan het koningschap, de heerschappij, van Christus.



*Christus Koning: welke koning?*

*Koningschap* — In het evangelie horen we Jezus zeggen: "Mijn koningschap is niet van deze wereld." Bij het horen daarvan denk ik wel eens stiekem: "Goddank daarvoor." Heersers en gezagdragers en wij mensen in het algemeen, we doen het niet zo goed in deze tijd met koningschappen en verantwoordelijkheden. Daar mag bij gezegd worden dat het niet meevalt om vandaag de dag te weten waarvoor je kiest. Van alle kanten worden we beïnvloed en niet alles wat we horen en zien, blijkt waar te zijn. Onze technische mogelijkheden stellen ons in staat onze eigen werkelijkheid te creëren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat paus Franciscus bij zijn afkondiging van het komend jubeljaar constateert dat wij waarheid, goedheid en hoop nodig hebben.

*Voorbereiden* — Als we in het 'Onze Vader' bidden: "Uw Koninkrijk kome", bidden we om de komst van het Rijk Gods. Een Koninkrijk dat van Godswege wordt ingesteld. Wel is het de bedoeling dat wij de komst daarvan voorbereiden. Wat zou ons antwoord kunnen zijn als Jezus ons op de mens af zou vragen: "Dat koninkrijk waarover ik sprak, dat koninkrijk van mij onder jullie, komt daar nog wat van terecht?" In een van zijn Angelus-toespraken wees paus Benedictus XVI erop dat, als we in het Onze Vader bidden dat Zijn rijk kome, dit van ons vereist dat we de bereidheid hebben de wil van onze Koning in ons eigen leven om te zetten. "De Heer zal ons dan laten zien waarmee we onze medemensen kunnen helpen".

*Voornemens* — Met Oud en Nieuw maken we nog wel eens goede voornemens. Is dat met het kerkelijk jaar anders? Eerder in het Marcusevangelie zegt Jezus: "De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap." Hebben bekeren en goede voornemens iets met elkaar van doen? De viering van het hoogfeest van Christus Koning nodigt ons in elk geval uit tot een nadere bezinning op het koningschap van Jezus, het komende Rijk Gods en ons staan in de wereld. Ik wens u een goed uiteinde en een gezegend nieuw kerkelijk jaar!

Met hartelijke groet — *Marlene Falke, pastoraal werker*

## **ADVENTACTIE 2024**

### **'Voedzame gewassen voor gezonde families.'**

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding. Groeiachterstanden door te weinig of eenzijdige voeding kunnen echter levenslange gevolgen hebben.

Adventsactie wil daarom ouders ondersteunen bij het telen en bereiden van voedzame gewassen. Op West-Flores zijn veel kinderen ondervoed. Boeren leren nu sorghum verbouwen, een voedingsrijk gewas dat goed tegen droogte kan.



Meltiane Rut woont op West-Flores. Daar is rijst de basis van de dagelijkse maaltijden, maar dat heeft veel water nodig. Mede door de klimaatverandering is dat er niet of nauwelijks in de afgelegen gemeenschappen op Flores. Veel gezinnen hadden dan ook moeite om dagelijks drie maaltijden te oogsten. Via onze partner ontving Meltiana sorghum, een vergeten graansoort. Voedzaam en rijk aan vitamines, mineralen, eiwitten en vezels. En de pap is een 'superfood' voor kinderen, dat helpt tegen ondervoeding. Daarnaast krijgt Meltiana en vele boeren met haar ondersteuning bij het telen en bereiden van het graan. Ze leren er verschillende gerechten van te maken. Ze vervangen nu een deel van de rijstconsumptie van hun gezin. Het is onze bedoeling, dat ook gemeentelijke en regio bestuurders sorghum gaan zien als oplossing voor het verbeteren van de voedselzekerheid in de regio. Het Parochieel Diaconaal Beraad van de Parochie HH. Petrus en Paulus ondersteunt van harte dit project van de Adventsactie.

Wij, van 'De Goede Herder' sluiten ons hierbij aan. In de Advent zal er voor voedselzekerheid op West-Flores, een kerkdeurcollecte gehouden worden en in deze periode tot en met Kerstmis zal er achter in de kerk de bekende bus staan.

U kunt uw bijdrage ook storten op NL89INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.

*Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder'*

## **SPAREN VOOR DE VOEDSELBANK**

Parochianen die boodschappen doen bij Boon's Markt aan de Nassaulaan in Zoeterwoude ontvangen bij het afrekenen spaarzegels voor een boodschappenpakket. De dames en heren van ons cateringteam nemen deze zegels in het atrium graag van u in ontvangst. Zo sparen we samen boodschappenpakketten voor de Voedselbank! Alvast dank voor uw medewerking!

*Cateringteam/koffieteam van De Goede Herder*

## BEZORGER(S) GEZOCHT

Voor de bezorging van de "Nieuwsbrief" en "Rondom Petrus en Paulus" zoek ik één of twee vrijwilligers. Het betreft twee adressen aan de Plataandreef en het Kwikstaartplein (Leiderdorp). Graag bij mij melden! – *Thea Dingjan – Zonneveld*

## KERSTREIS VAN SWETTERHAGE

Op woensdag 18 december is de jaarlijkse Kerstreis op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude-Dorp, waar ruim 340 mensen met een verstandelijke beperking wonen, werken en recreëren. U bent van harte welkom om de Kerstreis mee te beleven.



De Kerstreis is als het ware een wandeling door het kerstverhaal op het terrein van Swetterhage. Medewerkers en heel veel vrijwilligers doen enthousiast hun best om het voor de cliënten en alle bezoekers tot een bijzondere ervaring te maken. Zo zingt het JongerenMiddenkoor van de Goede Herderkerk er jaarlijks als Herderskoor Kerstliederen. Tijdens de Kerstreis is er van alles te zien en te beleven, van toneelstukjes tot livemuziek en een kerstmarkt. Aanvang 17.00 uur tot 20.00 uur. De start is bij

het Activiteitscentrum Westeinder aan de kant van parkeerplaats P2 aan de Blankaartweg. Het is fijn als u op de fiets komt. Als een auto echt noodzakelijk is, kunt u parkeren op P2 Blankaartweg of in de omliggende omgeving. Volgt u de aanwijzingen van de parkeerwachters op.

## KERSTVIERINGEN

Wij vinden het erg fijn dat het gelukt is om met Kerstmis vier Eucharistievieringen te realiseren. Op Kerstavond zullen er 3 vieringen zijn met respectievelijk het Tienerkoor en het Kinderkoor in de Gezinsviering om 19.00 uur, en vervolgens een viering met Dames- en Herenkoor om 20.45 uur. In beide vieringen is pastor Ad van der Helm de voorganger. Om 23.00 uur begint de Nachtmis met het JongerenMiddenkoor. De voorganger is dan pastoor Jeroen Smith. Op Eerste Kerstdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor. Ook dan is pastoor Jeroen Smith de voorganger.

## MEEZINGEN MET KERSTMIS

Wil je meezingen met Kerst? Op kerstavond 24 december zingt het JongerenMiddenkoor om 23.00 uur in de nachtmis. Wil je meezingen? Dat kan! We repeteren elke dinsdagavond tussen 20.00 en 21.30 hier in de kerk. Vanaf dinsdag 3 december ben je welkom! Laat vooraf even weten als je mee komt zingen, dan zorgen wij voor een mapje bladmuziek. Mail naar [mtamvanderhulst@hotmail.com](mailto:mtamvanderhulst@hotmail.com) - *Thijs van der Hulst – dirigent JongerenMiddenkoor*

## EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Het lijkt nog ver weg maar op 18 mei 2025 vindt in onze kerk de Eerste Heilige Communie plaats. De voorbereidingen gaan binnenkort al weer van start. Aanmelden kan weer bij Mariëlla Oerlemans via [ehcdegoedeherder@hotmail.com](mailto:ehcdegoedeherder@hotmail.com) of scan de QR-code op de flyer.



**EERSTE HEILIGE COMMUNIE**

Ga je mee?

Op 18 mei 2025 om 09.30u vindt de Eerste Heilige Communie plaats in de Goede Herderkerk te Zoeterwoude- Rijndijk

Zit jij in groep 4 (of hoger) en wil je meedoen? Meld je aan! Aan de hand van o.a. spelletjes, verhalen uit de Bijbel en knutselopdrachten gaan we op meerdere zondagochtenden kennismaken met het geloof en de kerk.

Vragen? Bel, app of mail even: 06-14678987  
ehcdegoedeherder@hotmail.com

Mariëlla Oerlemans  
werkgroep EHC  
de Goede Herder

Scan de QR-code en meld je aan vóór 15 december!  
Je ontvangt dan een email met meer informatie

## RED WEDNESDAY

Via diverse media is er in de afgelopen weken aandacht besteed aan Red Wednesday, woensdag 20 november j.l, toen in het kader van een jaarlijkse internationale kerkelijke actie, kerkgebouwen rood werden aangelicht, waaronder de San Marco in Venetië, de Sacré Coeur in Parijs, het Colosseum in Rome en het Christusbeeld in Rio de Janeiro. Met deze actie vraagt de internationale hulporganisatie en initiatiefnemer waarvan Kerk in Nood de Nederlandse tak is, aandacht voor christenvervolging en



godsdienstvrijheid wereldwijd. In Leiden en omgeving heeft de parochie HH Petrus en Paulus met alle kerken meegedaan. Dus ook kerken als de Sint Jan, de Harteburg en natuurlijk de Goede Herder stonden die woensdagavond in de rode spots. Dank aan de mensen die dit mogelijk maakten. Met name Chris Roessen en Joop van Huut dank voor hun inspanningen!

## **KERKINTERIEURS IN TRANSITIE**

Op Zondag 15 december 14 uur, St-Petruskerk, Lammenschansweg 40a, Leiden

Nicole Roeterdink is de erfgoedarchitect die leiding gegeven heeft aan de renovatie van het kerkinterieur van de Sint Jan, De Goede Herder en de Maria Middelaes in onze parochie. Deze drie kerken ondergingen een verrassende metamorfose. Hoe weet zij dat in een heilig huis met respect voor bouwhistorie en religieuze waarden voor elkaar te krijgen? Hoe werkt zij? Daarover vertelt Nicole op zondag 15 december in de warme Petruszaal, Lammenschansweg Leiden ( links bij de witte deuren naast de kerk). Er is ook alle gelegenheid om na afloop met Nicole te spreken onder het genot van een drankje.



## **KINDJE WIEGEN**

Het Kindje Wiegen op Eerste Kerstdag begint om 14.00 uur in de middag. De oproep van Stephanie Jägel in de vorige Nieuwsbrief was niet tevergeefs. Vanaf nu zal Angela van Eyk met Melissa Mooijman de allerkleinste kinderen voorgaan in deze mooie traditie!

## **ELISABETHCERTIFICAAT VOOR "DE GROENTEDELER"**

Vanuit onze parochie HH. Petrus en Paulus is het diaconale project "De Groentedeler" bij het bisdom voorgedragen voor een Elisabethcertificaat. Met dit certificaat wil het bisdom diaconale activiteiten van parochies en de inzet van vrijwilligers beter zichtbaar maken. Dit jaar wordt ook verbinding gemaakt met het thema van het Heilig Jaar 2025: "Pelgrims van hoop".

De naam en datum van de uitreiking van de diaconieprijs 'Brood en Rozen' en het Elisabethcertificaat zijn geïnspireerd door de heilige Elisabeth van Thüringen (1207-1231). Volgens een bekende legende was zij met broden in haar rokken onderweg naar arme mensen in een naburig dorp, toen haar zwager haar achterop kwam. De familie was bang dat zij alle bezittingen aan het wegschenken was. Toen zij gesommeerd werd haar rokken te openen, vielen er geen broden uit maar prachtige rozen. Elisabeth van Thüringen geldt als patrones van de caritas (naastenliefde). Op 17 november wordt zij herdacht. De prijs wordt in beginsel uitgereikt op de zaterdag voor haar feestdag. Elisabeth van Thüringen is een van de patroonheiligen van de kathedraal van het bisdom Rotterdam.



Op zaterdag 16 november j.l. werd in de H. Bartholomeuskerk te Nootdorp na een Eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant aan 30 diaconale initiatieven in ons bisdom een Elisabethcertificaat uitgereikt. Het gaat daarbij om activiteiten waarbij mensen samen optrekken, samen over grenzen heen dingen oppakken of samen delen.

Wilt u meer weten over "De Groentedeler"? Op de leestafel in de hal vindt u meer informatie.