

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 22 december 2024 – nr. 59

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor Jeroen Smith: 071-5130700 – jhsmithpr@gmail.com

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl



Redactie Nieuwsbrief en Rondom HH. PP. : Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com

Zondag 22 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. **4^e zondag van de Advent**

Tijdens de viering wordt Saskia Broer – van Hooijdonk gedoopt.

Dinsdag 24 december Kerstavond:

19.00 uur Gezinsviering met zang van het Tienerkoor en het Kinderkoor.

Voorganger: Pastor Ad van der Helm.

20.45 uur Kerstnachtviering met zang van het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Ad van der Helm.

23.00 uur Kerstnachtviering met zang van het JongerenMiddenkoor.

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.

Woensdag 25 december Eerste Kerstdag:

9.30 uur Hoogmis met zang van het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens.

14.00 uur Kindje Wiegen voor de allerkleinsten.

Zondag 29 december 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Thea Epskamp

Woensdag 1 januari 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang.

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.

Zondag 5 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor en Kinderkoor.

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. **Gezinsviering, kinderwoorddienst en crèche.**

COLLECTEN



In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de vieringen de volgende bedragen op (inclusief bedragen via QR):

Zondag 1 december € 253,-

Zondag 8 december € 264,-

De deurcollecte voor de Adventsactie bracht €265,- op!

Zondag 15 december € 360,-

Het financiële boekjaar loopt ten einde. De penningmeester wordt al een beetje zenuwachtig. Wilt u in uw administratie nakijken of u het bij de Actie Kerkbalans toegezegde jaarbedrag al heeft overgemaakt? Uw bijdrage is hard nodig om alle kosten te kunnen blijven betalen. Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven al uw giften via de bank ook van harte welkom!

Het komt steeds vaker voor dat parochianen geen contant geld (meer) op zak hebben voor de collecte of om een kaarsje op te steken. In dat geval kunt u nu gebruik maken van de QR-codes die in het liturgieboekje en bij de kaarsen zichtbaar zijn. Wij denken dat het in een behoefte voorziet. –
Beheercommissie De Goede Herder



ACTIE KERKBALANS: GEEF OM UW KERK

Na een goed jaar binnen onze parochiekern wil de beheercommissie allen die met kerkbijdragen onze Goede-Herderkerk helpen in stand te houden, heel hartelijk bedanken voor de ontvangen financiële steun.

Wij waarderen uw giften en betrokkenheid. Ze zijn onmisbaar voor een gastvrije parochiegemeenschap die met inspirerende vieringen het geloof van haar parochianen wil verdiepen, het onderlinge contact versterken en zo wil zorgen voor verbinding.

Als gemeenschap zien we het belang van de kerk in de wereld, ook voor de nabije toekomst. Samen zijn we die kerk.

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder 'Giften aan goede doelen' of 'Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), en is (deels) aftrekbaar voor de belastingen.

*Wanneer u kiest voor een **periodieke schenking** is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.*

Deze schenkingen/giften kunnen bij uw belasting opgave worden afgetrokken onder vermelding van de begunstigde instantie: Parochie HH Petrus en Paulus Leiden RSIN/fiscaalnummer 823765714.

Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl - Beheercommissie De Goede Herder

SAMEN ETEN MET KERSTMIS

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Christus. Dat is een groot feest. En bij dit Kerstfeest hoort ook samen eten. Dit doen we ook bij de *Petrus en Paulus Pot*.

Wij nodigen ieder uit, die anders niet samen met anderen zou eten, voor ons Kerstdiner in de pastorie van de Petruskerk, Lorentzkade 16A in Leiden op 25 december, Eerste Kerstdag.

Kosten: geen (vrijwillige bijdrage is welkom)

Aanvang: 17.00 uur inloop. We beginnen rond 17.30 uur

Aanmelden verplicht: petruspauluspot@gmail.com of bel: 06 5142 1079 (er is een maximum voor het aantal deelnemers) Van harte welkom!

CITY SINGERS UIT ALMERE IN DE GOEDE HERDER

Een bijzondere samenwerking kreeg vorige maand gestalte toen het koor The City Singers uit Almere samen met ons JongerenMiddenkoor zong tijdens de Eucharistieviering in onze Goede Herderkerk. In de voorafgaande weken hadden koorleden gezamenlijk gerepeteerd. Een groot deel van het repertoire was voor beide koren bekend. Veronique van der Hulst, de dirigente van Tienerkoor en Kinderkoor en meeziingend in het JongerenMiddenkoor, was ooit haar zangcarrière begonnen in Almere. Daar staat haar moeder Gera de Vries nog steeds met veel plezier voor het koor. Het samen zingen van beide koren viel niet alleen bij de kerkgangers in de smaak, getuige het applaus aan het einde van de viering. Maar ook Pastoor Jeroen Smith liet zijn waardering blijken: "We hopen dat er spoedig een hogesnelheidstrein gaat rijden van hier naar Almere!"



GEDOOPT

Op zaterdag 7 december heeft Pastoor Jeroen Smith het Heilig Doopsel toegediend aan **David Jan Paulus Crans**.

Op zaterdag 14 december is aan **Savoia Rico Otto Boin** het Heilig Doopsel toegediend door Kapelaan Daan Huntjens.

Hartelijke felicitaties aan de ouders en peetouders!

IN MEMORIAM: CLAZINA PETRONELLA MARIA HOUDIJK – VAN DEN HONDEL

Op 5 december is overleden op 89-jarige leeftijd mevrouw Clazina Petronella Maria Houdijk-van den Hondel, weduwe van Anton Houdijk, oud-burgemeester van Zoeterwoude. Mevrouw Houdijk is zeer actief geweest in tal van bestuurlijke functies. De uitvaartdienst voor Ineke Houdijk vond plaats op woensdag 11 december in het atrium van onze Goede Herderkerk. Na afloop volgde de teraardebestelling in het familiegraf op de begraafplaats achter de kerk.

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN DE REGIO OOST



Op 15 december was het *Gaudete*, de zondag van 'Verheugt u!'. De verschillende gebeurtenissen in onze tijd, in Kerk en wereld, stellen vragen bij dat "verheugen" en bij het ophanden zijnde feest van Kerstmis. God wordt mens in de kwetsbaarheid van een kind. Maar is er in onze dagen wel plaats voor die menswording van God? Kunnen wij de grootsheid van dit mysterie wel herbergen? Verheugt u? Ik weet het zo net nog niet.

Kerk — Zo op het eerste gezicht lijkt het niet goed te gaan met onze Kerk hier in het Westen. Er zijn kerksluitingen, vergrijzing en ook nog altijd meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Caritas is een regelmatig onderwerp van gesprek. Toch zijn er binnen onze gemeenschappen mensen die zich, vaak ongezien, net aan staande kunnen houden. Hoe geloofwaardig is dan ons belijden – dat ieder mensenleven waardig is – als we niet in staat blijken dit in ons gemeenschapsleven te waarborgen ?



Wereld — Met ons 'gezamenlijke huis', zoals paus Franciscus de wereld noemt, is het niet veel beter gesteld. Het lukt ons maar niet om goede afspraken te maken over het klimaat, de bescherming van de natuur, de aanpak van de armoede en het blussen van alle brandhaarden van oorlog en geweld.

Onze werkgroep *Laudato Si'* reikt ons regelmatig mogelijkheden aan hoe wij met kleine stappen kunnen bijdragen aan de zorg voor dat 'gezamenlijke huis'. Maar maken we daar nu echt werk van ?

Kansen — Zo gesteld is er weinig reden om ons te verheugen. Of toch en is dat misschien het bijzondere van *Gaudete*: dat we worden uitgenodigd om vooruit te kijken. Te kijken vanuit 'Wie-er-komen-gaat'. Ons wordt een Redder geboren. God komt ons in al ons 'onvermogen' tegemoet. De profeet Sefanja zegt dat zo: "De Heer, uw God, is bij u, als een reddende held." En bij de apostel Paulus lezen we: "En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus."

Bekering — De gebeurtenissen, dichtbij of wereldwijd, kunnen ons bezet houden. Advent is ook de tijd van ruimte maken en ontvankelijk worden. Is dat wat Johannes de Doper met bekering bedoelde ? Zijn opdracht is helder: voedsel en kleding delen en tevredenheid beoefenen. De uitvoering is een stuk lastiger. Ook hij kijkt vooruit: "er komt iemand, die sterker is dan ik".

Gaudete — Er mogen dan in Kerk, wereld en ons samenleven aanleidingen zijn tot grote zorgen, het maakt de ruimte voor die Menswording van God niet minder. Het verlangend uitzien naar Zijn komst maakt ons tot toekomstmensen. Of eigentijds gezegd, tot 'pelgrims van hoop'. Zo kijkend zijn er ook zeker redenen om ons te verheugen, zoals over het nieuwe missionaire elan in de Kerk en de voorzichtige stappen naar vrede in de wereld. En mochten we nu twijfelen aan onszelf en aan ons kunnen, dan wordt ons bij monde van Sefanja aangezegd: "Uitermate verheugt Hij (God) zich om u, door zijn liefde maakt Hij u nieuw". *Gaudete, verheugt u!*

Met hartelijke groet — *Marlene Falke, pastoraal werker*

VRIJWILLIGERSMIDDAG DE GOEDE HERDER

Wat zou onze parochiegemeenschap zijn zonder de vele vrijwilligers? Het lijkt zo vanzelfsprekend dat wij altijd terecht kunnen in een schoon en fraai aangekleed kerkgebouw, waar goede vieringen plaatsvinden met voorgangers, koorzangers, lectoren en kosters. Waar voorbeden zijn en misintenties, waar we informatie krijgen over wat er komen gaat. Waar er na afloop een heerlijk kopje koffie of thee geserveerd wordt met een glimlach..... Waar een secretariaat bemenst wordt door vriendelijke dames met "hart voor de zaak!" We kunnen zo nog wel even doorgaan! Om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseren we op zaterdagmiddag 18 januari een vrijwilligersmiddag. Meer informatie volgt snel!
Beheercommissie De Goede Herder

KINDERWOORDDIENSTEN IN DE ADVENT: INSPIRERENDE REIS NAAR KERSTMIS

De afgelopen Adventsperiode waren de Kinderwoorddiensten in onze parochiekern De Goede Herder een prachtig moment van bezinning, creativiteit en geloofsverdieping. Iedere zondag brachten we samen met de kinderen een belangrijk adventsthema tot leven door verhalen, gesprekken en knutselactiviteiten.



- **De boodschap van de engel aan Maria**
We begonnen de Advent met het verhaal van de engel Gabriël die Maria bezocht met de blijde boodschap. Dit inspireerde ons om een adventskrans te knutselen, symbool van hoop, licht en verwachting.
- **Maria op bezoek bij Elisabeth**
De tweede zondag stond in het teken van Maria's bezoek aan haar nicht Elisabeth. De kinderen dachten na over wat het betekent om er voor iemand anders te zijn en maakten prachtige kaarten voor iemand die zij graag zien. Een hartverwarmend gebaar!
- **De droom van Jozef**
Op de derde zondag hoorden we over Jozef, die in zijn droom werd bemoedigd door een engel. De kinderen maakten hun eigen dromenvangers, een creatieve herinnering dat God ons leidt en geruststelt, ook in onze dromen.
- **Op weg naar Bethlehem**
Op de vierde zondag gingen we met Maria en Jozef op weg naar Bethlehem. Samen met de kinderen bouwden we een kerststal, waarin we de vreugde van het naderende kerstfeest met elkaar deelden.

We kijken met veel dankbaarheid terug op deze bijzondere Adventsperiode. De verhalen en activiteiten hielpen de kinderen om op een speelse en inspirerende manier dichterbij de boodschap van Kerstmis te komen. Dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt! Laten we samen vooruitblikken naar een gezegend en vreugdevol Kerstfeest!

VOEDSELBANK

Bijna wekelijks wordt in de Goede Herderkerk aandacht gevraagd voor de Voedselbank. Recent is ook een deel van de opbrengst van de deurcollecte na de Lessons and Carols naar de Voedselbank gegaan. En natuurlijk blijft u uw bijdrage leveren in de manden die in de hal van de kerk staan.

Alle goed verpakte producten met een juiste houdbaarheidsdatum zijn welkom! Vlees- en vis in blik, groenten in blik en pot, broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocopasta etc., rijst, pasta's, couscous, lang houdbare voedselproducten en oliën. Maar er is bijvoorbeeld ook veel vraag naar sanitaire producten zoals maandverband, tandpasta, deodorant, wasmiddel of shampoo.



GESLAAGDE KERSTVIERING OUDERENBONDEN IN HET ATRIUM

Op donderdag 12 december hielden de ouderenbonden ANBO/PCOB, waarbij ook veel oud-KBO-leden aanwezig waren, de jaarlijkse kerstbijeenkomst in het Atrium van onze kerk.



Het atrium was gezellig in kerst sfeer ingericht door vrijwilligers van onze kerk. Na de opening door de voorzitter van de ouderenbond verrasten het ensemble Sarabanda de aanwezigen met kerstmuziek gespeeld op een achttal soorten blokfluiten. Kort werd uitgelegd welke soorten werden bespeeld. Tijdens de pauzes werd koffie en thee geserveerd met een heerlijke snee kerststol. Uiteraard ontbrak, later in de middag, ook de glühwein niet. Om 16.00 uur trad het kinderkoor van de RK Basisschool De Schakel

uit Leiderdorp op. Onder de bezielende leiding van Ans Bulles werden traditionele kerstliedjes ten gehore gebracht die enthousiast door de aanwezige ouderen werden meegezongen. Na het optreden van het kinderkoor werd zelfgemaakte soep geserveerd en keerde iedereen rond 17.00 uur voldaan huiswaarts. De verzorging was weer uitstekend, dank aan alle vrijwilligers, aan de gemeenschap van De Goede Herder voor de verleende gastvrijheid en aan de Anna Martina Stichting, die deze bijeenkomst dankzij een royale bijdrage mede mogelijk maakte. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde middag!

