

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 2 februari 2025 – nr. 61

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor Jeroen Smith: 071-5130700 – jhsmithpr@gmail.com

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com

VIERINGENROOSTER

Zondag 2 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Kinderkoor. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith. Gezinsviering met voorstellen van de communicanten
Woensdag 5 februari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Corry Boin.
Zondag 9 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens.
Woensdag 12 februari 10.00 uur Woensdagochtendviering – Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.
Zondag 16 februari 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Leo Koot o.f.s.
Woensdag 19 februari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Machteld Duijn.
Zondag 23 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: Pastor Jaap van der Bie.
Woensdag 26 februari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Heleen Brouwer.
Zondag 30 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Pastor Ad van der Helm.

COLLECTEN

In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de vieringen de volgende contante bedragen op:

Zondag 12 januari	€ 220,-
Zondag 19 januari	€ 204,-
Zondag 26 januari	€ 247,-



Het komt steeds vaker voor dat parochianen geen contant geld (meer) op zak hebben voor de collecte of om een kaarsje op te steken. In dat geval kunt u nu gebruik maken van de QR-codes die in het liturgieboekje en bij de kaarsen zichtbaar zijn. Wij denken dat het in een behoefte voorziet. – *Beheercommissie De Goede Herder*

KERKBALANS



Om de exploitatie van de Goede Herder rond te krijgen hopen wij in 2025 aan inkomsten ongeveer honderdduizend euro te ontvangen. Aan wekelijkse collecten en incidentele giften geven parochianen gemiddeld zo tussen de tien- en twintigduizend euro per jaar.

Het grootste deel moet dus elk jaar van de kerkbijdragen komen die u via het Kerkbalansformulier belooft te doneren. Een bedrag per jaar, per maand of kwartaal, natuurlijk ieder naar draagkracht.

Bent u een nieuwe bezoeker van de Goede Herder en wilt u ook uw steentje bijdragen? Dan staat u nog niet in ons adressenbestand van de Actie Kerkbalans. Neem in dat geval een van de Kerkbalans-enveloppen mee die achter in de kerk liggen. Ook als u geen envelop heeft ontvangen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans houdt u de Goede Herderkerk open. Mogen we dit jaar weer op uw steun rekenen? Dank u wel!

MISINTENTIES

Zoals u kunt lezen op de voorpagina van elke nieuwsbrief, kunt u uw misintenties opgeven bij de dames van ons secretariaat. Dit is mogelijk voor een eenmalige vermelding, bijvoorbeeld bij een jubileum, een verjaardag of andere gedenkdag, maar u kunt ook de afspraak maken voor een regelmatige vermelding bij de misintenties tijdens de vieringen en op de weblog Uit de Schaapskooi. Voor een bijdrage van € 100,- wordt uw misintentie elke maand vermeld plus met Pasen en Kerstmis. Een en ander regelt Riet Heemskerk dan in overleg met u.

HET INTENTIEBOEK, NU OOK DOORDEWEEKS BESCHIKBAAR

We hebben een mooie verandering rondom het intentieboek in De Goede Herderkerk. Voorheen lag dit boek alleen op zondag vóór de viering klaar, zodat u uw intenties kon opschrijven. Vanaf nu ligt het intentieboek er echter ook op de dagen dat de kerk open is. Dit biedt passanten, bezoekers en iedereen die een kaarsje komt branden de gelegenheid om hun gedachten en gebeden op te schrijven. Misschien draagt u iemand een warm hart toe, wilt u een moment van dankbaarheid delen, of hebt u een persoonlijke intentie die u in gebed wilt brengen. Het intentieboek is er voor u.

We hopen dat deze uitbreiding een plek mag bieden voor verstillings en verbinding, niet alleen op zondag, maar op alle dagen waarop u even de kerk binnenkomt.

Namens de Pastoraatgroep – Stephanie Jägel

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

*In verband met de vakantie van pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh worden gedurende drie weken de zendbrieven verzorgd door drie jonge theologen: pater Stefan Ansinger op, **Thijs van der Hulst** en aalmoezenier Marike Falke.*

Zondag 19 januari was volgens het liturgische rooster de 'tweede zondag door het jaar'. Daarmee is de 'gewone' tijd van het jaar begonnen in onze kerk. Het paars van Advent, en het wit van kerst gaan de kast in en het groen van de tijd door het jaar kleuren altaar en liturgische kleding.



Dat groen is meestal een kleur die we in de kerk associëren met de dagen door het jaar die geen bijzonder thema hebben. Waar wit staat voor feest, paars voor boete en bezinning, en rood voor geest maar ook voor het bloed van Christus en de martelaren staat het groen binnen onze kerk primair voor hoop. Die hoop staat dit jaar in het bijzonder in de aandacht vanwege het Heilig Jaar dat op afgelopen kerstavond van start ging met het openen van de Heilige Deur door paus Franciscus.

Als dirigent van een koor maak je in een tekst als deze dan uiteraard ook gebruik van de tekst van het themalied, of beter gezegd, de hymne, passend bij het Heilig Jaar: Pelgrims van Hoop. Wij zingen het in de Goede Herder al sinds Advent. Zelf heb ik een voorkeur voor het Engelse refrein:

Like a flame my hope is burning,

may my song arise to you:

Source of life that has no ending,

on life's path I trust in you.

De officiële Nederlandse tekst is als volgt:

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,

hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.

Gij de bron, van vred'en eeuwig leven.

Laat ons veilig voortgaan op ons pad.

Ik vind de Nederlandse tekst zelf een verarming bij de Engelse tekst. De hoop brandt in de Engelse tekst echt als een vlam in ons zelf. Dat is krachtige taal! Wat beide versies echter overgenomen hebben uit de oorspronkelijk Italiaanse tekst is dat we de hoop, die we voelen diep in ons, willen uitzingen.

Het Christendom, en daarvoor ook al het Joodse volk, heeft dat geloof en die hoop altijd uitgezongen. Toen God het volk Israël door de Dode Zee leidde, was het eerste wat ze deden toen ze droog aan de overkant waren: het uitzingen van opluchting en vreugde. En de kracht van de Psalmen komt pas echt tot uiting als we ze, in welke vorm dan ook, zingen.

Maar wat is die hoop dan? Hoop wordt vaak als iets moois gezien, maar ook als iets gevaarlijks: 'hopen tegen beter weten in' en 'valse hoop hebben' zijn vaste uitdrukkingen in onze taal. Hoop wordt dan verstaan als het idee dat alles uiteindelijk goed komt. (ook als je weet dat dat het niet komt). De Christelijke hoop is anders.

Václav Havel, voormalig president van Tsjechië omschrijft hoop als volgt: 'Hoop is niet de overtuiging dat dingen goed zullen komen, maar de zekerheid dat iets zin heeft, ongeacht of het goed zal komen.

Hoop geeft zo zin. Zoals ons geloof zin geeft. Dat ons leven zin heeft mogen we ook uitstralen naar anderen. Als pelgrims van hoop past dat groen van de tijd door het jaar als kleur van de hoop dan prachtig bij ons.

Met hartelijke groet — *Thijs van der Hulst*

EVENSONG IN DE SINT PETRUSKERK – ZANGERS GEZOCHT!

Na een succesvolle eerste editie volgt er in maart a.s. weer een Evensong in onze parochie HH. Petrus en Paulus. De uitvoering is op zondag 23 maart in de Sint Petruskerk aan de Lammenschansweg, de repetities zijn op de donderdagen 6 en 20 maart en zaterdag 22 maart. Wilt u meedoen? Mail dan naar dirigent Coen Huisman: cshuisman@ziggo.nl.

Meer informatie is te vinden op www.coen-huisman.nl/HHPP.

Wilt u niet meezingen maar wel meevieren?

U bent van harte welkom op zondag 23 maart om 16:00 uur in de Sint Petruskerk!



VOORBEREIDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE

"Ga je mee?" Dat is het thema van het nieuwe communieproject! Begin januari zijn we weer gestart met een nieuwe groep met 7 kinderen. We begonnen met een kennismakingsspel, hebben heerlijk gegeten (met dank aan de ouders), de bekende speurtocht door de kerk gedaan en afgesloten met koffie/thee voor de ouders. Op 18 mei zullen zij hun Eerste Communie doen, maar eerst stellen zij zich op 2 februari aan u voor tijdens de gezinsviering. Loopt u met ze mee? Samen op weg naar de Eerste Communie!

Groetjes, *Mariëlla Oerlemans*



...

EEN BIJZONDERE JAARWISSELING IN OEGANDA

Anneroos de Groot kennen de parochianen als lector en als koorlid. Zij brengt hierbij verslag uit van een kerstreis naar Oeganda:

"In de kerstvakantie heb ik samen met mijn ouders, broer en zus, een prachtige reis naar Oeganda gemaakt om onze familie op te zoeken. Naast een fijne tijd met elkaar, hebben wij Oud en Nieuw bij de Nederlandse arts Tamar gevierd.

Tamar is meerdere keren in de Goede Herderkerk geweest om te vertellen over haar werk in Oeganda. Tamar vangt baby's op die zorg nodig hebben ivm ondervoeding en baby's die te vondeling zijn gelegd. Op het moment dat wij bij Tamar waren had zij net de zorg voor een jongetje die te vondeling was gelegd. Een prachtige baby, de situatie maakte indruk op ons. We hadden voor Tamar ook kleding meegenomen zodat de kinderen die Tamar opvangt kleding hebben.

Ook lakens zaten in onze bagage, deze worden op maat gemaakt voor de kinderbedjes. Tamar woont met haar man en kinderen bij een weeshuis waar ook oudere kinderen verblijven.



Op Oudejaarsdag werden er honderden oliebollen en appelflappen gebakken, waardoor het even voelde alsof we in Nederland waren. 's Avonds begon het feest met een lampionnoptocht: ieder kind kreeg een lampion en liep hiermee in het donker door de tuin, terwijl gezellige muziek klonk en iedereen ging meezingen en dansen.

Later volgde een vrolijke danswedstrijd, waarbij jong en oud hun beste moves lieten zien. Vervolgens mochten de kinderen samen een film kijken en aan het einde van de avond werd het nieuwe jaar ingeluid. In plaats van vuurwerk, zoals wij dat kennen, hadden ze daar honderd ballonnen die allemaal tegelijk lek werden geprikt. Het klonk net als vuurwerk en zorgde voor een feestelijk begin van het nieuwe jaar!

Het was bijzonder om te zien hoe alle kinderen genoten. Het voelde als één grote familie, vol warmte en verbondenheid. Wat een prachtige manier om het nieuwe jaar te beginnen!

In mei is Tamar weer in Nederland, mogelijk komt zij weer een bezoek brengen aan de Goede Herderkerk.

Hartelijke groet, *Anneroos de Groot*

DE STICHTING: THE ROB FOUNDATION

The Rob Foundation is een stichting die vanuit Nederland de activiteiten van Tamar Goossens en haar medewerkers in Oeganda mogelijk maakt. TRF is vooral actief in een straal van 50 kilometer rondom Mukono (the village). Via outreaches bezoeken ze dorpen of medische posten om daar voorlichtingen, (preventieve) behandelingen en andere ondersteuning te bieden. Het streven is om een (mobiele) kliniek te verwerven met apparatuur, medicijnen en medische hulpmiddelen om deze outreaches te kunnen doen.

Giften kunt u overmaken op **rekeningnummer NL 48 RABO 0155 661 299**

t.n.v. The Rob Foundation te Bathmen.

KINDEROPVANG TIJDENS DE VIERINGEN

Wist u dat er elke zondag tijdens de viering kinderopvang wordt aangeboden? Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart achterlaten terwijl zij de mis bijwonen.

Heeft u jonge kinderen? Tijdens onze zondagsvieringen, en in het bijzonder bij de vieringen waarin het Kinderkoor, het Tienerkoor of het JongerenMiddenkoor zingt, is er kinderopvang beschikbaar! Terwijl u rustig de mis kunt bijwonen en genieten van de zang, zorgen onze vrijwilligers met liefde voor uw kinderen in een veilige en gezellige omgeving. De opvang vindt plaats in de sacristie en is geschikt voor kinderen die nog niet de Eerste Heilige Communie gedaan hebben. Kom gerust langs!

Melissa en Stephanie

TERUGBLIK OP DE VRIJWILLIGERSMIDDAG



Om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseerde de Beheercommissie in samenwerking met ons Cateringteam op zaterdagmiddag 18 januari een vrijwilligersmiddag. Iedere parochiaan die zich op enige wijze inzet voor de gemeenschap van de Goede Herder was die middag vanaf 15.00 uur van harte welkom in het atrium van de kerk voor een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje.

Na de koffie of thee met gebak opende Gerard van der Hulst de middag met een welkomstwoord:

Lieve mensen, namens de Beheercommissie en de Pastoraatgroep van De Goede Herder mag ik u en jullie allemaal van harte welkom heten op deze vrijwilligersmiddag in het

atrium van onze mooie kerk.

Een kerkgebouw als dit, is géén clubhuis van gelovigen, maar een plaats waar de wereld van God en die van mensen samenkomen. De kerk is een huis tussen de woningen van mensen, voor velen een tweede huis!

Deze Goede Herderkerk is zo'n huis, waar we graag samenkomen om te vieren,

om elkaar te ontmoeten, een plek waar samen wordt geleefd.

U, jij, jullie als vrijwilligers bent daarbij hartstikke belangrijk, ieder op haar of zijn eigen manier: biddend, zingend, ploeterend soms....

Wij willen als Beheercommissie en Pastoraatgroep met deze middag laten zien hoezeer we de inzet van jullie allemaal waarderen.

Om te beginnen wil ik nu graag enkele van onze vrijwilligers hier even naar voren halen:

Riet Heemskerk

Chris Roessen

Cor Francken

Gerard Verdoes

Wanneer we het hebben over de kerk als tweede huis, dan geldt dit absoluut voor deze vier mensen, die alle vier wel ongeveer elke dag in dit gebouw te vinden zijn.

Riet, verantwoordelijk voor talloze zaken die het reilen en zeilen van de parochiekern betreffen. Natuurlijk is Riet eerst verantwoordelijke voor alles op het gebied van de catering. Met haar jarenlange horecaervaring was het destijds vanzelfsprekend dat ze in 2015 samen met haar geliefde man Siem mede aan de basis stond van wat hier in de Goede Herder gerealiseerd is in en om de keuken.



Verder is Riet natuurlijk zeer druk op het secretariaat waar ze op woensdag met Anne veel bezoekers krijgt voor misintenties, niet te vergeten het geld wisselen en talloze vragen. Samen met Tinie op maandag en Nettie op vrijdag is ons secretariaat voor veel parochianen de plaats waar vele vragen beantwoord worden en soms letterlijk eerste hulp wordt geboden.



Over Chris hoeven we eigenlijk niets te zeggen; als het nodig is dan is Chris er. En dat is heel erg vaak! Chris kent iedere hoek van dit kerkgebouw, weet hoe alle techniek werkt en is in zijn rol van koster dan ook onmisbaar! En ook nog altijd met een opgeruimde blik. O ja, en hij zingt ook nog in het koor! Ook Cor is hier veel en vaak te vinden. Dan weer achter de bar, een andere keer met een hamer in zijn hand. Samen met zijn Ria en met Riet wordt de inkoop verzorgd. En daarbij sjuwt Cor heel wat af. Een bijzonder feit is het initiatief dat Cor en Ria met het koffieteam namen om in december en januari zegels te sparen van onze Zoeterwoudse buurtsuper Boon's Markt. Mede dankzij hun oproep in de Nieuwsbrief kon Cor inmiddels maar liefst 23 levensmiddelenpakketten van 60 euro elk ophalen ten behoeve van de Voedselbank. En dan Gerard. Stille werker op de achtergrond. Maar wat kan deze man veel! Gerard is zichtbaar als lid van het koffieteam. Hij voorziet ook de koorrepetitie op woensdagavond van koffie en thee. En net als de mensen die ik eerder noemde, staat ook hij klaar in het team als dit atrium verhuurd wordt door onze Freek. Samen met Cor en soms met andere leden van het klusteam worden grote en kleine klussen opgepakt door Gerard. Vaak ook weer onzichtbaar, zoals verbeteren van veiligheidsvoorzieningen hier boven, kleine en grote reparaties (Mariakapel) en restauratie schilderen. Wat een passie heeft deze man voor zijn vak. Beste mensen, in deze vier harde werkers willen we jullie allemaal als vrijwilligers bedanken voor jullie betrokkenheid en jullie inzet! Maar dan zijn we er nog niet. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een jaarlijkse traditie ook nu weer voort te zetten. En dat is het overhandigen van de Paaskaars van vorig jaar aan een parochiaan. We hebben het dan over de Paaskaars die Edylien Verhoosel in 2023 weer zo prachtig heeft gemaakt. U weet wellicht dat de leden van de Pastoraatgroep ieder jaar weer nadenken over een goede bestemming voor de "oude" kaars. En dit jaar hebben zij ervoor gekozen om de

Paaskaars uit te reiken aan Joop van Huut! U kent Joop door de jaren heen uit allerlei rollen: In de Menswording als koster en nog veel meer, in de Beheercommissie als allesdoener, waaronder tegenwoordig ook als penningmeester, medeorganisator van Kerkbalans, gastheer bij de ontvangst in de kerk, maar buiten deze kerk ook als voorganger in vieringen voor bewoners van De Ommedijk, die hij ook de Heilige Communie brengt, hij is "Joop van de schooltuinen", "Joop van het CDA", enzovoort. Beste Joop, het is jou van harte gegund!

Ook Joop is zo iemand die liever samen met anderen aan de slag is dan dat hij in de belangstelling staat. En dat geldt eigenlijk wel voor jullie allemaal, voor ons allemaal. Hopelijk bevestigt deze middag weer eens hoe fijn het hier is met elkaar. Samen vormen wij die mooie gemeenschap van De Goede Herder. Geniet ervan vanmiddag."

Met een vrijwilligerslied, op de gitaar begeleid door onze onvolprezen voorzanger André Bouwman, waarbij de refreinen "Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder..." volop werden meegezongen en een prachtig lied op de melodie van "Op de grote stille heide" door Ans Bulles en Riet Heemskerk, werd het een zeer gezellig samenzijn!. Volgend jaar weer.....

KINDERWOORDDIENSTEN IN DE VASTENTIJD

De vastentijd is een tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen, maar het is ook een kans om ons geloof te verdiepen en met anderen te delen. Dit jaar willen we met een speciaal vastenproject voor kinderen niet alleen de jongste leden van onze parochie inspireren, maar hen ook uitdagen om de liefde van Jezus zichtbaar te maken in hun omgeving.

Vanaf de eerste zondag van de vastentijd zullen we elke zondag tijdens de eucharistieviering een kinderwoorddienst aanbieden. Tijdens deze bijeenkomsten ontdekken kinderen op een speelse en toegankelijke manier wat de boodschap van het evangelie betekent voor hen. Maar we gaan ook een stap verder: hoe kunnen we als kinderen van God liefde, hoop en licht verspreiden in onze wereld? Samen zullen we nadenken over kleine, praktische acties waarmee de kinderen een verschil kunnen maken, thuis, op school en in hun buurt.

We hopen dat veel kinderen (en hun ouders) zich aangesproken voelen om mee te doen. Dit is een prachtige gelegenheid om als gemeenschap te groeien in geloof én om die vreugde uit te dragen naar anderen.

Van harte welkom! Laten we samen Pasen tegemoet gaan, vol vertrouwen.

Stephanie Jägel – Pastoraatgroep

IN MEMORIAM JOOP VAN DER PLOEG

Op 13 januari overleed op 82-jarige leeftijd de heer Joannes Maria Cornelis van der Ploeg. Joop van der Ploeg was geboren en getogen aan de Hoge Rijndijk, waar hij met zijn Joke en hun kinderen steeds zicht had op zijn geliefde Meerburgkerk. Daar vervulde hij tal van functies, waaronder als secretaris van het Kerkbestuur, als lid van het bestuur van de Anna Martinastichting en later als medeoprichter van de Stichting Begraafplaats Hoge Rijndijk. Maar ook buiten de parochie was Joop bestuurlijk actief. De afscheidsviering vond onder grote belangstelling op zaterdag 18 januari plaats in onze kerk met voorganger Leo Koot o.f.s. Na de dienst volgde bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats bij de kerk.

IN MEMORIAM HARRY VAN TEIJLINGEN

Op 18 januari is op 95-jarige leeftijd de heer Hendrikus Johannes van Teijlingen overleden. Harry van Teijlingen woonde met zijn gezin gedurende vele jaren aan de Zoeterwoudse Nassaulaan. Nog vrij recent verhuisde hij met zijn echtgenote naar een appartement in Leiden Zuidwest. De uitvaartviering vond plaats op maandag 28 januari. Pastoor Jeroen Smith was de voorganger en ons Dames- en Herenkoor verzorgde de zang. Na de teraardebestelling op de begraafplaats waren er velen om de familie te condoleren.