

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 15 februari 2026 – nr. 79

Secretariaat parochiekern De Goede Herder

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com

Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude



Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:

voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor Jeroen Smith: 071-5130700 – jhsmithpr@gmail.com

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Voor giften en misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl

Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com

VIERINGENROOSTER IN DE GOEDE HERDERKERK

Zondag 15 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 6 ^e zondag door het jaar. Celebrant: Kapelaan Daan Huntjens. Lector: Heleen Brouwer.
Aswoensdag 18 februari 10.30 uur . Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor Celebrant: Pastoor Jeroen Smith. Na de viering: Herdershof.
Zondag 22 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 1 ^e zondag veertigdagentijd. Celebrant: Pastor Jaap van der Bie. Lector: Stephanie Jägel.
Woensdag 25 februari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Corry Boin. Na de viering: Herdershof.
Zondag 1 maart 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Jongerenmiddenkoor. 2 ^e zondag veertigdagentijd. Voorganger: Thea Dingjan – Zonneveld. Lector: Angela van Eyk.
Woensdag 4 maart 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Liliane Laumans. Na de viering: Herdershof.
Zondag 8 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Kinderkoor. Gezinsviering met Kindernevendienst en crèche . 3 ^e zondag veertigdagentijd. Celebrant: Pastoor Jeroen Smith.
Woensdag 11 maart Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. Voorganger: Machteld Duijn. Na de viering: Herdershof.

COLLECTEN

In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de vieringen de volgende bedragen op:

Zondag 25 januari	€ 264,-
Zondag 1 februari	€ 213,-
Zondag 8 februari	€ 218,-



DE KERK VAN MORGEN BEGINT VANDAAG BIJ JOU

Dit jaar geeft het landelijke campagneteam van de Actie Kerkbalans in het bijzonder aandacht aan jongeren. Ook werd de *kerkzoeker* gelanceerd: een pagina op kerkbalans.nl waar niet-kerkleden een kerk in de buurt kunnen vinden om een gift te geven. Bij het startmoment van de Actie Kerkbalans, die in zowel protestantse als katholieke kerken wordt gehouden, waren er twee lezingen. Corina Nagel-Herweijer is onderwijskundige en theoloog in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij vertelde over het belang om jongeren bij Actie Kerkbalans te betrekken. "Genade is gratis, maar de kerk niet", zo vatte zij de boodschap voor jongeren samen. "Jongeren zijn niet de kerk van de toekomst, zij zijn de kerk van nu. Daarom is het goed om jongeren volwaardig mee te laten doen in alle aspecten van kerk-zijn."



Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van bisdom 's-Hertogenbosch, is referent voor jongeren en catechese namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. "De kerk van vandaag is gebouwd door de offers van gisteren en de kerk van morgen wordt gebouwd door de keuzes van vandaag," zei hij. "Geven is ook: je tijd inzetten, je talenten delen, je stem laten horen, anderen uitnodigen en verantwoordelijkheid nemen. Financiële steun is daar wel een onderdeel van", vervolgde hij. "Een kleine, vaste bijdrage kan zeggen: ik hoor hierbij

en ik wil dat deze gemeenschap blijft bestaan en toekomst heeft. Ook voor anderen en ook voor degenen die na mij komen en dat is een ongelooflijk krachtig signaal. Niet om dure gebouwen in stand te houden, maar om plekken te behouden waar mensen God kunnen ontmoeten en God mensen."

PAASBRODENACTIE 2026

Paasbroden, speciaal gebakken voor Diaconaal Centrum De Bakkerij als teken van verbondenheid met hen die zorg en hulp behoeven. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën in de Bakkerij (RK en PgL).

Ook dit jaar zullen wij meedoen aan de Paasbrodenactie. Op zondag 1 maart staan leden van de MOV/Diaconie-werkgroep van De Goede Herder achter in de kerk om u de mogelijkheid te bieden een Paasbrood van 600 gram ad € 7.50 te bestellen. Hiervan komt € 2.51 ten goede aan De Bakkerij. Op Palmzondag, 29 maart kunt u na de viering met uw ontvangen broodbon uw bestelde brood/broden komen ophalen.

Met de bestelling van dit Paasbrood, gebakken door bakker van Maanen in een speciaal formaat, zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel en geeft u het werk van De Diaconie van de Parochie HH. Petrus en Paulus en de Diaconie Protestantse Gemeente Leiden een welkom steuntje in de rug. Zo kunnen zij de vele mensen in nood, die bij De Bakkerij aankloppen hulp en uitzicht bieden. - *Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder*

OEUCUMENISCHE VESPERDIENSTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

In de veertigdagentijd voor Pasen worden er weer oecumenische vesperdiensten gehouden in een samenwerking van de RK Parochiekerk De Goede Herder en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp en Zoeterwoude Rijndijk.

Het thema van de vespers is "De weg naar Pasen verbeeld".

Elk jaar opnieuw staan we voor de vraag of we bereid zijn om op te staan. Elk jaar krijgen we weer een proeftijd van veertig dagen om ons te oefenen in een ander bestaan.

In de vespers van de veertigdagentijd leven we naar Pasen toe. We laten ons inspireren door de afbeeldingen van de Kruiswegstaties die te zien zijn in de Goede Herderkerk.

De Kruisweg laat de strijd tussen goed en kwaad zien. Aan de ene kant het onrecht, het verraad, de spot, de vernedering en de onverschilligheid, aan de andere kant de onvoorwaardelijke trouw, naastenliefde, medelijden en de onmacht van mensen die liefhebben. De Kruisweg is het verhaal over liefde, lijden, verraad, vriendschap, haat, dromen, vrijheid, eenzaamheid, waken, angst, woede en verzoening. Een verhaal dat zich in ieders leven kan afspelen. Ieder menselijk gegeven is in de Kruisweg terug te vinden. De Kruisweg neemt ons mee voorbij de onmacht en de ontredde, naar het verhaal van de liefde. Liefde die het laatste woord heeft.



Liefde die het laatste woord heeft.

Wij hopen dat velen zich aangesproken voelen om in de veertigdagentijd voor Pasen met elkaar deze weg te gaan.

Namens de oecumenische vespergroep

Liesbeth van Meeteren en Leo Koot

Van harte welkom op:

19 februari Goede Herderkerk

5 maart Dorpskerk

19 maart Dorpskerk

26 maart Goede Herderkerk

Aanvang steeds om 19.15 uur (tot 19.45 uur)

26 februari Dorpskerk Leiderdorp

12 maart Goede Herderkerk

hieraan voorafgaand de Vastenmaaltijd om 18.00 uur

Viering van Inkeer en Verzoening



ZOETERWOUDE 750 JAAR

In 2026 viert Zoeterwoude het 750-jarig bestaan. In 1276 werd de naam Zoeterwoude voor het eerst officieel vastgelegd in een oorkonde van graaf Floris V. Daarmee begon de bestuurlijke geschiedenis van het dorp én het begin van 750 jaar strijd tegen het water, met het water. Tijdens het jubileumjaar wordt het verleden op allerlei manieren zichtbaar gemaakt: tentoonstellingen, wandelingen, schoolprojecten, toneelstukken en zelfs AI-animaties die oude schetsen van kastelen en dorpsgezichten tot leven brengen.

"Zoeterwoude heeft stormen, oorlogen en modernisering doorstaan", zegt burgemeester Fred van Trigt. "Maar de ziel van het dorp leeft voort in haar mensen, met respect voor de geschiedenis en oog voor de toekomst." Alle drie de kerken van Zoeterwoude zullen in de avond aangelicht worden met het logo van Zoeterwoude 750 jaar, dus ook onze Goede Herder.

Licht op de vrijwilliger

In iedere nieuwsbrief maakt u kennis met één van onze Goede Herder-parochianen

Vrijwilliger in de parochie in vier vragen: Kees Vreeburg

Gerard vroeg me om me als vrijwilliger voor te stellen. Ik ben dit jaar namelijk al 60 jaar als vrijwilliger actief in deze kerk.

Wie ben je?

Ik ben Kees Vreeburg, dit jaar 55 jaar getrouwd met Carla, vader van 2 zonen en een dochter, opa van 5 kleinkinderen. Sinds ons huwelijk wonen wij in Boskoop, maar ik ben een geboren Hoge Rijndijker. In mijn werkzame leven heb ik jaren in een grote bakkerij gewerkt en de laatste 15 jaar heb ik gewerkt in de bloemen bij een bedrijf in Aalsmeer, dat handelde in allerlei soorten snijgroen, het niet bloeiende gedeelte van de boeketten. Sinds 2012 geniet ik samen met mij echtgenote van mijn pensioen. Ik ben een echte doe-het-zelver en ben als zodanig een aantal jaren tijdens mijn pensioen klusjesman geweest bij 3 kinderdagverblijven in Delft. Mijn hobby is zingen en niet alleen op het kerkkoor.



Wat is je rol in De Goede Herder?

Als kind was ik nog voor de eerste restauratie in de vijftiger jaren misdienaar en lid van het kinderkoor. Vanaf januari 1966 zing ik, eerst in het herenkoor, bestaande uit meer dan 20 heren en later na de samenvoeging van dames- en herenkoor van de Maria Onbevlekt Ontvangenis (de oude naam van de kerk van voor de restauratie), beter bekend als de Meerburgkerk. Ik heb dus de nodige dirigenten en organisten meegemaakt, te beginnen bij de heer v.d. Velde en organist Riebeek. Op de zondagen tijdens de hoogmis zongen we van achter het altaar, allemaal keurig in toog en superplie. Het zondagse lof van af de koorzolder, waar nu het front van het oude orgel is opgebouwd. Later, onder dirigent Karel Smagge was ik regelmatig cantor. Bij de restauratie van de kerk ben ik gevraagd de bouwvergaderingen te notuleren en ben zodoende nauw betrokken geweest bij het proces. Sindsdien ben ik ook lid van de onderhoudsploeg. Toen de koren van de Menswording en de Meerburg fuseerden, was ik als secretaris van het Meerburgkoor mede verantwoordelijk voor het samengaan van de koren. Nadat dit alles tot een goed einde was gekomen werd ik voorzitter van het koor en ben dit dus al ruim 12 jaar. In die tijd heb ik een aantal ingrijpende beslissingen moeten nemen en ik zal bij de komende jaarvergadering van het koor dat stokje dan ook graag overdragen aan mijn opvolger.

Wat trekt je aan in De Goede Herder?

Als eerste het gebouw, een echte kerk, niet bepaald de warmte, maar wel de sfeer. 's Winters is het koud in de kerk, maar de hartelijkheid en de vriendschap zijn onbetaalbaar. Hier liggen mijn roots, ik voel me hier thuis en het is maar een kleine 20 minuten rijden.

Heb je ideeën voor de toekomst?

Dat de kerk blijft zingen, niet alleen de oude vertrouwde liederen en psalmen, maar ook mee zal gaan in de nieuwe muziek. Dat zeker de jongeren zullen ervaren dat muziek, ook in de kerk, verbindt.

ANALYSE VAN HET KERKBEZOEK EN MEER

Jaarlijks publiceert KASKI van de Radboud Universiteit een analyse in cijfers van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. In december 2025 verschenen de nieuwe cijfers.

Nederland telt ruim 3,4 miljoen katholieken (bijna 1/5 van de bevolking).

Kerkbezoek: In maart 2025 bezochten 94.100 gelovigen de kerk, een lichte stijging t.o.v. 2024.

Priesters: Het aantal neemt gestaag af, van 610 in 2020 naar 542 in 2024.

Pastorale beroepskrachten: 876 in totaal (62% priester, 28% pastoraal werker, 10% diaken).

Zielzorgeenheden: 630 (589 territoriale parochies, 41 migrantengemeenschappen).

Kerkgebouwen: 1.213 in gebruik.

Sacramenten: In 2024 waren er in Nederland 6.585 kinderdoopsels en 4.410 vormsels.

Volwassen toetredingen tot de R.K.-kerk: Ruim 630 in 2024, een significante stijging.

Huwelijken/Uitvaarten: Ruim 700 kerkelijke huwelijken en ruim 13.700 uitvaarten.

In de Goede Herderkerk leggen wij sinds maart 2025 wekelijks allerlei gegevens vast: het aantal kerkgangers natuurlijk, maar ook de celebrant / voorganger, Eucharistieviering of Viering van Woord en Gebed, het koor dat zingt.

Enkele cijfers: in de telperiode was het aantal kerkgangers bij de 43 Eucharistievieringen gemiddeld 105 en bij de 8 zondagse Vieringen van Woord en Gebed gemiddeld 94 parochianen

Bij vieringen met Dames- en Herenkoor waren gemiddeld 99 parochianen aanwezig, bij het Jongerenmiddenkoor gemiddeld 94 en bij het Kinderkoor en Tienerkoor gemiddeld 140 (met name daar veel meer kinderen). Er waren vanuit de kerk 13 uitvaarten. De aantallen bezoekers tijdens vieringen met Pasen, Allerzielen en Kerstmis (véél meer natuurlijk) zijn niet in deze cijfers meegenomen.

ZANGERS GEVRAAGD VOOR EVENSONG IN DE PETRUSKERK

Op 22 maart om 16:00 uur is er voor de derde keer een Evensong-viering in de Petruskerk aan de Lammenschansweg door een projectkoor onder leiding van Coen Huisman.

Een *Evensong* is een vesperviering met prachtige Engelse koormuziek volgens de Anglicaanse traditie. Het koor heeft in een dergelijke viering een heel belangrijke rol.

De repetities zijn op donderdag 26 februari en donderdag 12 maart van 20.00 tot 22.00 uur, op zaterdag 21 maart van 10.00 tot 15.00 uur en voorafgaand aan de viering.

Aanmelden bij Coen Huisman via cshuisman@ziggo.nl.

Binnenkort vindt u ook meer informatie over het programma op de volgende website:

www.coen-huisman.nl/HHPP



VASTENACTIE 2026: THE ROB FOUNDATION

Toen Henriëtte opperde of het mogelijk zou zijn om The Rob Foundation als **Eigen Doel** bij de Bisschoppelijke Vastenactie aan te melden, heeft de MOV werkgroep haar schouders er onder gezet. Het was een heel traject, want Vastenactie hanteert strenge toelatingseisen. En terecht. Maar eind november kregen we het goede nieuws te horen, dat Vastenactie The Rob Foundation een sympathiek project vindt en dat we onder hun naam de actie tijdens de Veertigdagentijd mogen voeren.

The Rob Foundation is bij De Goede Herder bekend. Dit project werd eerder door ons "geadopteerd" door jaarlijks de keuken en het atrium ter beschikking te stellen voor een Oegandees diner. Tijdens dit diner praat de arts Tamar Waiswa-Goosens ons bij over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Oeganda, het thema "**Sterk Begin, Gezonde Toekomst-Samen tegen ondervoeding in Oeganda**". En in de Nieuwsbrief van 4 januari stond het "Bericht uit Oeganda van Tamar".

Als Goede Herder Gemeenschap komen we niet zo ver om een behoorlijke opbrengst te genereren. Op ons verzoek hebben de kernen St. Jan, H. Laurentius en Sint Petrus hun medewerking toegezegd. Ook in Huize Emmaüs in Zoeterwoude en tijdens de oecumenische sobere maaltijd in de Dorpskerk van Leiderdorp zal The Rob Foundation onder de aandacht worden gebracht.

Op zondag 22 februari zullen Henriëtte en Anneroos bij ons een presentatie houden over het werk van Tamar om de ondervoeding terug te dringen en om kindersterfte te voorkomen. En op zondag 8 maart zullen we de kerkdeurcollecte voor dit doel houden. Verder zal de collectebus de gehele Vastentijd achter in de kerk staan. Op de poster en de folders staat de QR code. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid.

Mocht u de collecte missen, dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie in Den Haag. Wilt u svp het verplichte projectnummer **403079** daarbij vermelden? Bij voorbaat onze dank voor uw medeleven en financiële steun.

Namens The Rob Foundation: Henriëtte en Anneroos

Namens de Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'. Nettie en Regina

BIJZONDERE VIERING VAN WOORD EN GEBED

Onder het thema "Jezus, Licht van de wereld; Gods Licht voor alle mensen", ging Leo Koot op zondag 1 februari voor in een druk bezochte Viering van Woord en Gebed.

Met hulp van een aantal kinderen werd het licht de kerk binnengedragen en ontstoken. De overweging door Leo maakte veel indruk op de parochianen.

De viering werd afgesloten met het gedicht "Licht" van Henk Jongerius:

"Laten wij bidden dat God zijn licht over ons doet opgaan opdat de wereld wijsheid leert kennen en verlost wordt uit de verdwazing van strijd en geweld; opdat de kerk zich zal openen voor Gods genadevol woord dat verlangen wekt naar broederschap; opdat gevangenen bevrijd worden en zij tot leven komen die eenzaam zijn en verstoten worden; opdat volkeren verlicht worden en vrede en gerechtigheid bewerkstelligen op aarde en wij verzameld worden tot een nieuw verbond."

